

YẾN TIỆC VUI

Tri văn Vinh
Mt. 22, 1 - 14



1. Yến tiệc
2. Đến tiệc
3. Chúa mời



1. đây, Vua sai gia nhân đến mời. Khách mời
2. vui, Vua sai gia nhân đón mời. Khách từ
3. ta chung vui hôm nay với Ngài. Máu Thịt



1. đông, nhưng không ai đi đến ăn, cho dù đã bao
2. xa muôn phương chung vui với Vua, bữa Tiệc cưới con
3. đây ban cho nhân gian, hiến Thân đêm ngày Chúa ẩn



1. lần đón mời tình thiết tha.
2. mình, cho dù chẳng lễ dâng.
3. mình, để được ở với ta.



ĐK. Đây tiệc cưới Chiên Con. Đã đổ máu khi xưa.



Trên thập giá Can - vê xóa tội thế nhân..



Đây tiệc Thánh hôm nay, ban ân phúc hôm mai.



Hãy đến đây cùng nhau rước Chúa, người ời !