

HỌ ĐẠO CHÁNH TÒA



Thành lập: 1889

Bổn mạng: Thánh Tâm, kính 12/6

Số giáo dân: 3129

Số dân diện tích

✉ số 14 Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.

☎ (0710)3 821-557

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 5g- 7g- 17g- 19g.

Ngày thường: 5g- 17g30

Bao gồm: Phường An Lạc, Tân An, một phần của An Cư và An Phú, quận Ninh Kiều và phường Hưng Phú 1, Phú Thứ, Tân Phú, các Khu dân cư: Hưng phú 1, Nam Long, Diệu Hiền, Phú An (586) Thiên Lộc, Côn Ấu thuộc quận Cái Răng.

Địa giới:

- ✦ **Đông:** Giáp sông Cần Thơ.
- ✦ **Tây:** Giáp Hố Tham Tướng.
- ✦ **Nam:** Giáp Hố Cái Răng.
- ✦ **Bắc:** Giáp Hố Tòa Giám Mục.
- ✦ **Tây Bắc:** Giáp Hố Thới Thạnh.
- ✦ **Tây nam:** Giáp Hố An Thạnh và Hố Cái Chanh.

❶ Lịch sử:

Ngày 24-11-1960, với sắc lệnh Venerabilium Nostrorum của Đức Gioan XXIII thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam, Nhà thờ Cần Thơ (Cầu Xéo) trở thành nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ.

Dưới thời Đức Cha BOUCHUT Giám mục Giáo phận Nam Vang, năm 1899, Cha Duquet (MEP) khởi công xây cất nhà thờ mới Cần Thơ (sau này 1960 gọi là nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ). Trải qua hơn 100 tuổi, Họ đạo Chánh Tòa đã có 15 cha sở và 56 cha phó.



❷ CÁC CHA SỞ TRƯỚC NĂM 1960:

Cha Gonet, người Pháp là cha sáng lập Họ đạo, ngài làm cha sở từ năm 1886 đến năm 1887.

Và các cha sở:

Giacôbê Bùi Kỷ Lập cùng thời với cha Gonet.

Cha Balier 1887-1890.

Cha Jacquemat 1890-1899.

Cha Avieux thời gian sáu tháng.

Cha Duquet (Constent) 1899-1916.

Cha Larrabure 1916- 1937.

Cha Quimbrot 1937-1953.

Cha Choimet 1953-1955.

Cha Antôn Nguyễn Văn Thiện 1955-1958.

Cha Phêrô Nguyễn Tấn Đức 1958-1964.

☉ CÁC CHA SỞ SAU NĂM 1960:

Cha Phêrô Trần Văn Long (1964-1971):

Ngày 04.10.1964 đang giữ chức quản lý Tòa Giám mục, Cha Phêrô Trần Văn Long được chọn làm Cha sở họ Chánh Tòa Cần Thơ thay thế Cha Phêrô Nguyễn Tấn Đức về hưu.

Cha Đôminicô Đỗ Kim Thành (1971-2004):



Cha đang làm Giám đốc Tiểu Chung viện Cái Răng được sai về làm cha Bề trên Địa phận và cha sở họ đạo.

Cha đã thực hiện nhiều việc như: lon gạo truyền giáo và nắm gạo tình thương, mở quán cơm xã hội, phòng thuốc Caritas...

Tổ chức các lớp Giáo lý và học hỏi Phúc Âm, thành lập nhóm dự tu họ đạo.

Về văn hóa cha cho xuất bản tờ "Dân Chúa"; xây cất lại trường Đồng Tâm, tiểu học Tây Đô...

Cha Đôminicô Nguyễn Thành Tính (2004 – 2013):

Cha Bề trên Thành nghỉ hưu vì bệnh tật. Cha Dom Tính được chuyển về làm cha sở họ đạo. Cha lo kiến thiết lại các cơ sở của Họ đạo như nhà xứ, Nhà thờ, cổng rào và các công trình khác. Tiếp tục duy trì những sinh hoạt đạo đức, các nhóm cầu nguyện, các hội đoàn, các lớp giáo lý...

Cha Clémentê Nguyễn Tấn Lợi, từ 2013:

Cha sở Dom. Tính xin nghỉ hưu. Cha Clémentê Lợi đang làm quản hạt Bạc Liêu được Đức Cha bổ nhiệm coi sóc họ đạo.

Cha duy trì những sinh hoạt đạo đức sẵn có và thích nghi cho phù hợp với hoàn cảnh hơn. Cơ sở vật chất đã ổn định, nên Cha chú trọng xây dựng đời sống đức tin của tín hữu: duy trì các lớp giáo lý, Kinh thánh, Hôn nhân; gỡ những đôi hôn phối rối rắm; quan tâm khích lệ các nhóm, các hội đoàn, cũng như công tác bác ái truyền giáo...

Phục vụ tại Họ đạo hiện nay, ngoài Cha sở và 2 cha phó, còn có 2 cộng đoàn nữ tu là Dòng Chúa Quan Phòng và Tu Hội Nhập thể Tận hiến Truyền giáo (ICM).





HỌ ĐẠO CỜ ĐỎ

Thành lập: 1962

Ngày thánh hiến: 15/3/2012

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi, 7/10

Số giáo dân: 1500 giáo dân / 4 khu

Số dân; 135.000 Diện tích: 310 km² (2008)

✉ Ấp Thới Thuận, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ

☎ (07103). 865 483

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 07g00- 16g00

Ngày thường:

05g00 (Th.2,3,4)

17g00 (Th 5,6,7)

Bao gồm:

Tất cả huyện Cờ Đỏ, ngoại trừ Nông Trường Cờ đỏ xã Thới Hưng, gồm các xã: Trung An, Trung Thạnh, Trung Hưng, Thạnh Phú, Thới Đông, Thới Xuân, Đông Thẳng và Đông Hiệp.

Địa giới:

✦ **Đông:** Giáp Nông trường Sông Hậu của Hư. Ô Môn, tại Kinh Thơm rơm.

✦ **Tây Nam:** Giáp Giáo xứ Ninh Cù, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

✦ **Nam:** Giáp Hư Thới Lai, tại Kinh KH5, Kinh Đồng Tháp và Kinh Mê Nước.

✦ **Bắc, Tây Bắc và Đông Bắc:** Giáp các Phường của Quận Thốt Nốt.

❶ Hình thành và phát triển theo thời của các cha sở:

Kỷ yếu Giáo phận Cần Thơ năm 1970 có ghi: “Năm 1962, Đức cha Phi-lip-phê Nguyễn Kim Điền ủy nhiệm cho cha Đa Minh Vũ Phụng Thiên, đang là cha sở họ Thới Lai, phải



lo liệu lập họ mới tại Cờ Đỏ, với ý định sẽ cử Linh mục Bác sĩ Maurice Longet về mở cơ sở từ thiện xã hội tại đó. Nhưng cha Longet đột ngột qua đời tại Pháp...”

Tháng 2/1963, cha Đa Minh Thiên khởi công xây cất nhà thờ Cờ Đỏ. Ngày 08/07/1964, cha chính thức làm Cha Sở Họ Cờ Đỏ (còn

gọi là Thuận Trung vì Cờ Đỏ đổi tên thành quận Thuận Trung)... Mấy lớp rửa tội liên tiếp đã nâng số giáo dân lên tới 400 người. Cũng năm 1963, cha Đa Minh Thiên còn mở thêm họ nhánh Ngôn Thiện, nhưng nay nhà thờ đã dỡ rồi và chỉ còn được 4 gia đình Công giáo và 4 gia đình tân tông...”

1. **Cha Dom Vũ Phụng Thiên : 1964-1970.**

2. **Cha Mic Trần Đức Duy: 1970-1976.**

3. **Cha Giuse Vũ Đức Thông: 1976-1979.**

4. **Cha Phêrô Lê Quang Phú: Từ 1979-**

1988, thời gian này không có linh mục thường trú mà chỉ có thầy Sáu Phêrô Lê Quang Phú đến giúp họ đạo. Có các cha ở Thới Lai hoặc Ô Môn kiêm nhiệm đến dâng thánh Lễ:

- Cha Pet Trương Điều (1979-1980).
- Cha Giuse Ngô Thanh Bình (1980-1988).

Sau 9 năm Phó tế, thầy Phêrô đã được thụ phong Linh mục và trở thành cha sở thứ tư của Họ đạo Cờ Đỏ. Nhân dịp này cha Phêrô đã kết nạp số bà con ở nông trường vào họ đạo (khoảng 300 người từ Nam Định, Gp Bùi Chu vào Nam 1979).



5. Cha Tôma Nguyễn Phước Trinh: 1997-2011.

Trong thời cha sở Tôma, sự kiện đáng lưu ý là số tân tòng tăng đáng kể. Theo sổ Rửa tội từ ngày 28/10/2001 đến 3/12/2006 số người được Đức cha Emmanuel rửa tội tại họ Cờ Đỏ là 785 người. Đó cũng là một nỗ lực đáng kể trong việc loan truyền Tin mừng cho lương dân. Nhưng tiếc thay vì một số yếu tố khách quan và chủ quan, kết quả này không được bền vững.

6. Cha Giuse Phạm Đức Tuân: 2011-2015.

Năm 2009, cha Tôma đã khởi công xây nhà thờ mới thay cho ngôi nhà cũ xây từ 1963 đã xuống cấp trầm trọng. Đến tháng 9/2011, cha Giuse Phạm Đức Tuân về tiếp tục hoàn thành công trình và nhà thờ mới đã được khánh thành vào ngày 15/3/2012.

☉ Cờ Đỏ hôm nay:

a) Nhân sự và tổ chức

Họ đạo đã từng có các cha phó: Antôn Nguyễn Phi Hùng (2002 - 2006), Antôn Trần Minh Thái (2006 - 2009); có các sơ dòng



Chúa Quan Phòng phục vụ và dòng Tiểu Đệ đến sinh sống hiện diện như những chứng nhân Tin Mừng (từ 1975).

HDGX gồm 05 người và Ban Trị sự 4 khu gồm 12 người.

Các đoàn thể: Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể đã hình thành.

b) Cơ sở:

Họ đạo đã có nhà thờ, nhà xứ, hội trường, nhà giáo lý, nhà các dì phước, nhà dạy trẻ khang trang sạch đẹp.

c) Các sinh hoạt mục vụ :

+ Về mặt huấn giáo: Có hai nhóm học hỏi và chia sẻ Lời Chúa hàng tuần, các lớp giáo lý đang dần đi vào nề nếp.

+ Về mặt mục vụ: Có 3 ca đoàn Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi.

+ Hoa trái ơn gọi : Có 4 nữ tu.

☉ Dự hướng tương lai:

Một họ đạo còn non trẻ với số giáo dân đa số là tân tòng. Một "họ đạo mở": mở để đón nhận những cư dân mới. Con đường phía trước còn dài đặc biệt là việc tái truyền giáo và loan báo Tin mừng cho lương dân.





HỌ ĐẠO ĐỊNH MÔN

Thành lập: 1940

Bổn mạng: Phanxicô Xaviê

Số giáo dân: 700

Số dân 35.707 diện tích 54,01 km²

✉ số 115 ấp Định Phước, xã Định Môn, huyện Thới Lai, Tp. Cần Thơ.

☎ 07103 860 330

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 07g00 - 17g00.

Ngày thường: 17g00.

Bao gồm: một phần xã Định Môn, xã Tân Thạnh và xã Thới Thạnh của huyện Thới Lai.

Địa giới:

✦ **Đông Nam:** Giáp Gx. Trường Thành, tại Kinh KH8, rạch Bà Tuấn và rạch Lung Đưa.

✦ **Bắc, Tây và Đông:** Giáp họ đạo Ô Môn tại Rạch Điều và Rạch Tra - Mương Xuất, Trường THCS Viện Lúa.

✦ **Nam:** Giáp họ đạo Thới Lai tại Rạch Định và Kinh Lương Xuông

❶ Lịch sử:

Từ năm 1940, Họ đạo Định Môn có tên là Vàm Nhon, tên con rạch nhỏ chảy ngang trước Nhà thờ, và đã âm thầm chìm vào quên lãng. Đến năm 1962, họ đạo được sống lại với một tên khác là Định Môn.

Năm 1962, Cha Antôn Nguyễn Hữu Văn được đổi về làm cha sở họ đạo Ô Môn. Sau đó, Cha vào thăm và mở lại thí điểm truyền giáo Định Môn.

Thầy Piô Ngô Phúc Hậu cũng được gởi đến mục vụ truyền giáo tại Định Môn. Kế đến, các Tu sĩ truyền giáo cũng đến và tiếp tục công việc mục vụ.

Thầy Piô Hậu đã làm quen và ở lại nhà bà Năm Thiều để dạy giáo lý vì lúc đó việc đi lại rất khó khăn. (Bà Năm Thiều là bà góa lương dân, bà ngoại của ông Hai Bé, bán đất cho cộng đoàn Quý Soeurs, là nơi làm nhà Nguyễn sau này).



Bên cạnh đó, có 4 Thầy: Thầy Ba Quang, Thầy Sáu Sương, Thầy Năm và Thầy Tám đến sống với bà con lương dân, ở trong căn nhà của gia đình bên chồng bà Hai Thông cho mượn. Đời sống của các Thầy đơn

giản và khó nghèo như bà con trong vùng. Gia đình bà Hai Thông cung cấp gạo thóc cho các Thầy ăn quanh năm, còn các Thầy giăng lưới bắt cá. Mỗi buổi sáng các Thầy khám bệnh, phát thuốc, dạy học cho trẻ em và dạy giáo lý



cho các dự tòng. Buổi chiều các Thầy thăm viếng bà con dọc theo các kênh rạch.

Ngày 06-06-1965, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang đã rửa tội cho 46 người tân tòng lớn nhỏ, có vợ chồng ông và Hai Thông.

Và thời gian sau này, Cha Cố Antôn Nguyễn Hữu Văn đã mua đất bên sông để làm nhà thờ, cạnh chùa Kh'ner.

Họ đạo Định Môn đã được tái lập với câu chuyện gia đình ông Lương Văn Thông và bà Đỗ Thị Vinh, cặp vợ chồng hiếm muộn. Ông bà đã đến cô nhi viện Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ xin con nuôi. Các dì Phước đã từ chối vì các bé đã được rửa tội, không thể cho người ngoại đạo. Hai vợ chồng trở về Ô Môn gặp Cha Sở xin được học đạo. Cha Sở giới thiệu đến các dì Phước và sau cùng họ được nhận một bé trai tên là Đức.

Họ đạo Định Môn là một họ đạo nhỏ không có Linh mục thường trú, nhưng có những Linh Mục từ các họ đạo Thới Lai và Ô Môn quản nhiệm và chăm sóc:

- 1) Cha Phêrô Nguyễn Tấn Đức.
- 2) Cha Tôma Lê Văn Hay.
- 3) Cha Antôn Nguyễn Hữu Văn, Cha sở tiên khởi của họ đạo Ô Môn (1962- 1965).
- 4) Cha Giuse Bùi Đức Hiền (1965-1967).
- 5) Cha GBta Hồ Văn Đợi (1967-1971).
- 6) Cha Giuse Lê Hiền (1971-1975).
- 7) Cha Giuse Ngô Thanh Bính (1975-1991).
- 8) Cha Tôma Nguyễn Phước Trinh, quản nhiệm (1991-1992).
- 9) Cha Micae Trần Đình Nha (1992-2002).
- 10) Cha Máttêu Hoàng Đình Ninh (2002-2012).
- 11) Cha Phêrô Huỳnh Phúc Hậu (2012- đến nay).

2 TỔNG KẾT:

Tính đến thời điểm hiện nay (2015), họ đạo Định Môn đã có 75 năm Tin mừng được rao giảng. Có 11 Linh mục, 10 thầy và 20 Soeurs đã đến làm việc mục vụ truyền giáo trên mảnh đất này. Mặc dầu không ít những thăng trầm trong đời sống đức tin và việc mục vụ, nhưng cũng có những kết quả đáng kể cho mùa thu hoạch, đặc biệt là hoa trái ơn gọi Dòng Chúa quan phòng, hai Soeurs Angela Phan Thị Quyên và Ambrosina Huỳnh Thị Kim Tuyền. Hy vọng họ đạo Định Môn nhờ ơn Chúa ban và lòng nhiệt thành của giáo dân sẽ sớm ổn định và phát triển theo thời gian.





- * **Tây và Tây Nam:** Giáp Hđ. Bình An, Quốc Lộ 91B (đường Nguyễn Văn Linh), Rạch Bà Bộ chạy dài đến cầu Bà Bộ trên Quốc Lộ 91B.

Thành lập: 1962

Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm 8/12

Số giáo dân: 1675 người.

Số dân diện tích

✉ 357 Nguyễn Văn Cừ, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

☎ 07103.893734.

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g15- 08g15

17g15 - 19g00

Ngày thường: 17g30

Gồm có: Phường An Hòa, một phần phường An Khánh

Địa giới:

- * **Đông:** Giáp Hđ. Thới Hòa (Lộ 19), đường Trần Việt Châu từ hẻm 42 trở về đường Nguyễn Văn Cừ.
- * **Bắc và Tây Bắc:** Giáp Hđ. Bình thủy, đường Vành đai phi trường.
- * **Đông Bắc:** Giáp Hđ. An Hội, đường Trần Việt Châu, bên phải đường từ hẻm 42 trở về đường Nguyễn Văn Cừ trở vào trong đường Cách mạng tháng 8.

❶ Lịch sử:

“Nhà thờ được xây cất từ năm 1962 do ĐGM Philipphê Nguyễn Kim Điền ủy cho Linh mục Albert Phan Túc Trí, nối tiếp công tác là Linh mục Giacôbê Lê Văn Tổ hoàn thành năm 1965”. Nhà thờ được xây dựng trên một thửa đất rộng 5.525m² (65m x 85m). Khuôn viên Nhà thờ rộng 33,5m x 83,5m. Nhà thờ rộng 12m x 40m. Phần còn lại dành cho xây dựng trường học. Trường học này bây giờ là Trường THCS An Hòa 1.

❷ CÁC ĐỜI LINH MỤC COI SÓC HỌ ĐẠO:

1/ Cha Sở tiên khởi Phêrô Trần Minh Ký:

(Từ tháng 7/1965 đến 28/7/1966): Ngài được bổ nhiệm làm Cha Sở Họ đạo vào tháng 7/1965, lúc đó Ngài 90 tuổi (theo thẻ căn cước

Ngài sinh năm 1875). Ngài vừa mãn nhiệm vụ ở Bạc Liêu để về nghỉ hưu thì được tái bổ nhiệm làm Cha Sở Họ đạo Lộ 20. Cha qua đời an táng tại Đất Thánh Nhà hưu dưỡng Giáo phận Cần Thơ, hưởng thọ 91 tuổi.

2/ Cha Giuse Nguyễn Công Định (Từ 15/8/1966 đến 02/5/1975):

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ngày 15/8/1966, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang ra bài sai Cha Giuse Nguyễn Công Định về làm Cha Sở Họ Đạo Lộ 20 (Lúc đó Ngài làm Cha phụ tá Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ). Họ đạo lúc đó có khoảng 700 giáo dân. Chung quanh Nhà thờ lúc đó là đồng ruộng sinh lầy, phải đắp đất làm đường vào Nhà thờ. Mùa mưa phải lót vỉ sắt để đi. Năm 1969 đường vào Nhà thờ mới được tráng xi măng

3/ Cha Augustinô Trần Minh Khanh (Từ 05/5/1975 đến 12/02/2012):

Ngài nhận bài sai về làm Cha Sở Họ Lộ 20 ngày Chúa nhật 05/5/1975.

Quý nhất ở nơi Ngài là lòng yêu mến Đức Mẹ. Lòng yêu mến này là môi lửa nhen nhóm, đốt lên ngọn lửa tôn sùng Đức Mẹ trong lòng giáo dân.

Giáo dân rời bước khỏi Thánh đường luôn được Ngài nhắc nhở “Cùng Mẹ Ra Khơi”, và Ngài đã về với Mẹ Maria ngày 02/10/2012 sau hơn 36 năm coi sóc Họ đạo Lộ 20.

Ai đốt nén hương nguyện, xin nhớ phần kết của Chúc thư: “Lời cuối – Đời Linh mục qua hơn 45 năm với cộng đoàn, khó tránh khỏi những thiếu sót, phiền hà...xin tất cả cho một lần tha thứ. Tôi sẵn sàng tha thứ cho những ai đã khiến tôi phiền lòng”.

4/ Cha phó Micae Nguyễn Khắc Minh (Năm 2010)

5/ Cha Matthêu Hoàng Đình Ninh (Từ 17/02/2012 đến 29/02/2013):

Từ Họ đạo Ô Môn, cha Matthêu đến nhận nhiệm sở mới tại Họ đạo Lộ 20 theo bổ nhiệm của ĐGM Stêphanô Tri Bửu Thiên.

6/ Cha Sở Antôn Đặng Hữu Kha (Từ 01/11/2012 đến nay):

Tiếp nối công việc Chủ Chăn của các Cha trước, Cha Sở Antôn Đặng Hữu Kha đang nỗ lực xây dựng Họ đạo thành một cộng đoàn: Đức tin – Yêu thương bác ái – Phục vụ tự - Loan báo Tin mừng.





HỌ ĐẠO Ô MÔN

Thành lập: 1956

Bổn mạng: Đức Mẹ hồn xác lên trời.

Số giáo dân: 1.200

Số dân 133.297; diện tích: 400 km²

✉ 188 Trần Hưng Đạo, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ

☎ 07103 861 513

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 07g30- 17g30.

Ngày thường: 17g00

Bao gồm: Phường Trường Lạc, Phước Thới, Châu Văn Liêm, Thới Hòa, Thới An, Long Hưng, Thới Long của Q. Ô Môn, Viện Lúa và Nông Trường xã Thới Hưng của Huyện Cờ Đỏ.

✦ **Đông Nam:** Giáp Hđ. Bình Thủy sông Sang Trắng 2, phường Phước Thới; Hđ. Rạch Súc, Rạch Làng Mới, rạch Lý Bình và Kinh Mới

✦ **Tây Bắc:** Giáp Hđ. Cờ Đỏ, Kinh Thơm Rơm và Kinh 200; Hđ. Thới Lai, Kinh Năm Kỵ.

- ✦ **Nam:** Giáp Hđ. Trường Thành, rạch Mương Bó và Giáo điểm Phong Điền, rạch Xẻo Đổ; Hđ. Định Môn, Rạch Điều và Rạch Tra.
- ✦ **Đông:** Rạch Ngã Cái và Mương Xuất. Trường THCS Viện Lúa.
- ✦ **Bắc:** Giáp Sông Hậu

🕒 Lịch sử:

Khoảng đầu năm 1956, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, Giám mục giáo phận Cần Thơ, đến dâng thánh lễ tại Ô Môn. Sau đó, Đức cha mua một căn nhà cũ bằng gỗ lợp ngói để làm nhà thờ...

Tính đến thời điểm hiện nay (2015), Họ đạo Ô Môn tròn 59 tuổi. Họ đạo Ô Môn mừng Kim khánh vào ngày 15.08.2006 dịp Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và cũng là Bổn Mạng của Họ đạo.

Họ đạo Ô Môn đã trải qua 9 đời Cha sở, 2 Cha phó, 5 Thầy mục vụ tại Họ đạo.

Những hoa trái từ họ đạo Ô Môn: 2 Linh mục, 3 Nữ tu, 1 Thầy đại chủng sinh, 1 Dụ tu.

👤 Các đời Cha sở:

1. Cha Antôn Nguyễn Hữu Văn, Cha sở tiên khởi (1962- 1965):

Sau khi thụ phong linh mục, cha được bổ nhiệm làm quản sở đầu tiên của họ đạo Ô Môn. Cha sở thường trú tại họ đạo Thới Lai, kiêm nhiệm nhà thờ tại chợ Thới Lai và nhà thờ Ô Môn.

Ba năm (1962-1965) quản nhiệm họ đạo mới được thành lập, đây là quãng thời gian tương đối ngắn, nhưng cha đã giúp cho họ đạo trẻ tiến được một bước khá dài về cơ sở vật chất. Số giáo dân cũng tăng dần, số người được rửa tội là 144. Có quý thầy giúp mục vụ: Giuse Nguyễn Hữu Tài và Piô Ngô Phúc Hậu.

2. Cha sở Giuse Bùi Đức Hiền (1965-1967):

Ngày tiếp nối việc mục vụ của cha sở Antôn.

Trong 2 năm, số người được rửa tội là 79.

3. Cha sở Gioan Baotixita Hồ Văn Đợi (1967-1971):

Đây là thời gian chiến tranh ác liệt. Trong 4 năm, số người được rửa tội là 94.

4. Cha sở Giuse Lê Hiến (1971-1975):

Trong thời gian này, phong trào Thiếu nhi Thánh thể trong họ đạo được bùng lên với những sinh hoạt rất năng động, những cuộc cắm trại dã ngoại xa nhà thờ đầy phấn khởi. Trong 4 năm, số người được rửa tội là 103.

5. Cha sở Giuse Ngô Thanh Bính (1975-1991):

Họ đạo chia thành 4 khu, với đầy đủ các ban: thiện tử, truyền giáo, bác ái xã hội, phụng vụ, tài sản, đức tin... Trong 16 năm, số người được rửa tội là 319.

6. Cha Tôma Nguyễn Phước Trính (1991-1992):
Quản nhiệm. Họ đạo tạm gián đoạn, không cha sở.

7. Cha Micae Trần Đình Nha (1992- 2002):

Cha xây nhà thờ mới. Nhờ Hồng ân Chúa, họ đạo Ô Môn đã có Nhà thờ mới, Nhà xứ mới, Đài Đức Mẹ mới, tất cả đều rất khang trang. Trong 10 năm, số người được rửa tội là 251.

8. Cha Mátthêu Hoàng Đình Ninh (2002 – 2012):

Cha chú trọng tới việc xây dựng và đào tạo nhân sự. Vì thế sau một thời gian họ đạo đã đi vào nề nếp, Hội đồng mục vụ giáo xứ ra

đời với một đội ngũ cộng tác rất năng nổ và nhiệt tình.

9. Cha Phêrô Huỳnh Phúc Hậu (Từ 2012 đến nay):

Với sức trẻ cha tiếp tục phát triển Họ đạo về mọi mặt nhất là chăm lo công tác truyền giáo nơi các giáo điểm của Họ Ô Môn.

Từ ngày thành lập đến nay, Họ đạo Ô Môn có 9 Cha sở, 2 Cha phó, 5 Thầy đã phục vụ tại Giáo xứ. Hoa trái xuất thân từ họ đạo Ô Môn: 2 linh mục, 3 Nữ tu, 1 Thầy Đại Chủng viện Thánh Quý, 1 dự tu.





HỌ ĐẠO RẠCH GÒI

Thành lập: 1975
 Bồn mạng: Đức Mẹ HXLT 15/8
 Số giáo dân: 284
 Số dân diện tích

✉ Phú Xuân, Thạnh Hòa,
 Phụng Hiệp, Hậu Giang.

☎ (0711) 3 849-813

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 06g00 – 16g00

Ngày thường: 17g00

Bao gồm: Một phần huyện Phụng Hiệp gồm các xã: Hòa Mỹ, Tân Bình, Bình Thành và Thạnh Hòa. Một phần huyện Châu Thành A gồm Thị Trấn Rạch Gòi và thị trấn Một Ngàn.

Địa giới:

✦ **Đông:** Giáp Hđ. Cái Tắc, Kinh Tầm Du và Kinh Phó Di; Kinh Tây và kinh Xẻo Lúi. Hđ. Phụng Tường ranh của xã Hòa Mỹ và xã Phụng Hiệp.

✦ **Tây:** Giáp Hđ. Bảy Ngàn của Hạt Vị Thanh, Kinh Nhà Nước.

- ✦ **Nam:** Giáp Hđ. Phụng Tường, Kinh Thê Sắt, K. Họa Đồ + K. Trường học. Hđ. Lương Hiệp, Kinh Thủy Lợi và kinh Thầy Bảy.
- ✦ **Bắc:** Giáp Hđ. Cái Tắc, đường Thanh Niên; ranh của ấp Tầm Vu 1 và Tầm Vu 2 tại rạch Phó Vi, ranh của ấp 3 và ấp 4 thuộc xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

❶ LỊCH SỬ HỌ ĐẠO:

Vào khoảng 1926 một vài gia đình công giáo từ các nơi xa xôi đến lập nghiệp.

1940 – 1950 Thời gian trôi qua, một ngôi nhà nguyện bằng tre lá được dựng lên để



có nơi thờ phượng. Lúc này có Linh mục Võ Hiền Sư từ họ đạo Láng Sen (Phụng Tường) lâu lâu một hoặc hai tháng đến Đông Lợi dâng Lễ và ban các bí tích cùng đi với Cha có Thầy dòng dạy giáo lý (quen gọi là Thầy giáo Sáng)

1975 khi đất nước được hòa bình, người giáo dân di tản giờ đây trở về sửa sang lại mảnh vườn – mảnh ruộng và nhà ở. Lúc bấy giờ Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang cho **Cha Matthêu Hoàng đình Ninh** về phụ giúp họ đạo Cái Tắc và Đông Lợi

1976 **Cha Mt Lê ngọc Bửu** về tái lập lại họ đạo Đông Lợi – Cha phải vất vả ra vào hằng ngày từ Cần Thơ vào Đông lợi sáng đi chiều về vì Cha chưa được giấy tạm trú. Nhưng Cha rất nhẫn nại, cuối cùng Cha cũng được chính thức cư ngụ. Cha cho di dời nhà thờ về địa điểm như hiện nay nhưng chưa có khả

năng tài chánh do đó vẫn còn làm bằng cây lá tạm bợ.

Ngày 8/8/1976 Thầy Sáu Matthêu Lê Ngọc Bửu được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm làm cha Sở đầu tiên thường trú ở Đông Lợi kiêm họ đạo Cái Tắc.

Trong khoảng thời gian này có 2 cộng đoàn nữ tu hiện diện: Dòng Chúa Quan Phòng và Nữ tử Bác ái. Lúc đầu có hai bà ngoại Chúa Quan Phòng ở thường xuyên – Các dì Bác ái đến canh tác theo mùa lúa. Nhưng dần dần các dì Bác ái cũng ở thường xuyên phục vụ họ đạo cho tới hôm nay. Số giáo dân lúc đó khoảng 200.



Cha sở Gioan Baotixita Ngô văn Nhơn (1988 – 2001):

Trong khoảng thời gian này Cha đã kiến thiết lại ngôi Nhà thờ khang trang, kiên cố và nhà xứ có được một lầu. Cha cũng qui tụ giáo dân lại và đem điện về cho vùng nông thôn sâu cho người dân. Tuy nhiên Cha cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng – cuối cùng thì Chúa cũng an bài mọi việc đều được ổn định.

Cha sở Giuse Nguyễn Hải Uyên (2001 đến 2014):



Cha đã giúp đỡ và kiến thiết cho họ đạo có khuôn viên nhà thờ khang trang xanh, sạch, đẹp. Cha đã tu sửa lại nền nhà thờ lát đá granite trong nhà thờ, làm bờ kè chống sạt lở xây tường rào...

Cha xây dựng thêm các dãy phòng giáo lý cho con em có nơi học hành giáo lý. Cha cũng bổ sung thêm cho nhà xứ và cất thêm nhà bếp và còn nhiều công trình khác nữa.

Cha Ant. Nguyễn văn Đầy: Ngày 21. 3. 2014, được Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên bổ nhiệm làm cha sở họ đạo Rạch Gòi thay cha Giuse Nguyễn Hải Uyên chuyển về họ đạo Việt kiều Sóc Trăng.

👉 Nhìn chung:

Năm 1975 Họ đạo mới được tái lập. Sau 40 năm tái lập (từ 1975-2015). Họ đạo đã có 4 vị chủ chăn, đã có nhà thờ, nhà xứ kiên cố. Đặc biệt Họ đạo đã có một hoa trái ơn gọi là cha Tôma Nguyễn Hoàn Tâm.





HỌ ĐẠO RẠCH SÚC

Thành lập: 1961

Bổn mạng: Thánh Giuse

Số giáo dân: 1000 người

Số dân diện tích

✉ Khu vực Bình Trung, phường Long Hoà, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ.

☎ (0710)3 884-906

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 06g30 – 17g00

Ngày thường: 05g30 – 17g00

Bao gồm: Toàn bộ phường Thới An Đông và một phần của phường: Long Hòa, Bình Thủy.

Địa giới:

✦ **Đông và Đông Bắc:** Giáp Hđ. Bình Thủy, đường Võ Văn Kiệt kéo dài đến hết phường Thới An Đông; từ đường hẻm Trung Tâm Dưỡng Lão trở vào nhà thờ

✦ **Tây:** Giáp Hđ. Thới Long Xuân, kinh Ông Tường; từ cầu Rạch Cam đến miếu Thần Nông.

✦ **Nam:** Giáp Hđ. Bình An, Cầu Cha Tự trên đường Nguyễn Thi Tạo kéo dài qua rạch Bà Chính và rạch Bà Bộ.

❶ Hình thành:

Rạch Súc những năm 1950 là một vùng quê sông nước hoang vu với nhiều kênh rạch, dân cư thưa thớt, giao thông chủ yếu chỉ bằng đường thủy.

Năm 1956, **cha Philipphê Nguyễn Kim Điền** dòng Tiểu Đệ Phúc Âm, hàng ngày đạp xe thồ đến vùng đất hẻo lánh này để làm việc. Cũng từ đây cha quy tụ các anh em lao động, và dạy cho họ biết có ông Trời được gọi là Thiên Chúa.

Cha Phanxicô Đinh Trọng Tự mua thêm đất mở rộng khuôn viên nhà thờ Rạch Súc, diện tích hiện nay là 12.500 m² (mười hai ngàn năm trăm mét vuông), xây dựng ngôi thánh đường khang trang và đẹp mắt, tháp chuông cao 28 mét... được khánh thành vào ngày 12/3/2009.

❷ Phát triển qua CÁC ĐỜI CHA SỞ:

Năm 1956, **Cha Philipphê Nguyễn Kim Điền**. Cha mượn nhà bà Ba Phụng (người Hoa, ở hẻm mé sông Bình Thủy), để dâng lễ ngày Chúa nhật, số giáo dân khoảng 20 người. Cùng lúc này có các thầy dòng Tiểu Đệ về tiếp với cha trong các công việc mục vụ.



Năm 1961, Đức Cha bổ nhiệm **cha Tadêô Lý Thanh Truyền**, phụ trách dòng Truyền Giáo tại Cần Thơ, kiêm phụ trách giáo điểm truyền giáo Rạch Súc.

Năm 1966, **cha Phêrô Nguyễn Văn Chính** thay thế cha Truyền trông coi dòng Truyền Giáo và giáo điểm.

Năm 1971, **cha Phanxicô Vũ Viết Hải**, cha sở nhà thờ Thới Hòa (Lộ 19), được Đức Cha đề nghị trông coi thêm Rạch Súc.

Năm 1975, **cha Giuse Đỗ Kim Sơn** làm cha sở Rạch

Đức Mẹ cách đặc biệt, nên Ngài đã phát triển và tổ chức hành hương Đức Mẹ ngày một quy mô và số lượng người đến viếng Đức Mẹ ngày càng nhiều. Ngài cho xây lại Đài Đức Mẹ rộng lớn, kang trang.

Mỗi ngày 13 hàng tháng đều có thánh lễ hành hương. Riêng 13/5 và 13/10, cha tổ chức hoành tráng hơn với các việc đạo đức như rước kiệu, lần chuỗi, diễn nguyện, thuyết giảng... có Đức Cha và quý cha đến dâng lễ, số lượng giáo dân tham dự lên đến vài ngàn người.



Súc.

Năm 1994, **cha Phanxicô Đình Trọng Tự**, một linh mục đầy nhiệt tâm truyền giáo được Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận, giám mục giáo phận Cần Thơ bổ nhiệm làm cha sở Rạch Súc. Cũng từ đây, vùng đất này bắt đầu chuyển mình lớn mạnh.

Trong thời gian này, có 3 cha phó đến phụ tá cho cha Phanxicô:

Cha Phêrô Nguyễn Hoàn Tâm (2000-2003).

Cha Phaolô Lê Tấn Phong (2003-2011).

Cha Micae Nguyễn Khắc Minh (2011- tới nay).

☉ TÔ CHỨC HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ:

Cha Phanxicô là người có lòng yêu mến

④ Truyền Giáo:

Cha Phanxicô luôn thao thức và nhiệt huyết truyền giáo. Ngay từ những thời gian đầu tiên, cha sở đã nhận thấy Rạch Súc là vùng truyền giáo cấp thiết, nên ngài dành nhiều thời gian để đi thăm viếng, gặp gỡ, chia sẻ động viên và giúp đỡ mọi người, nhất là những người chưa biết Chúa. Có ngày cha đi bộ cả hàng chục cây số để đem tình thương và đem Chúa đến cho mọi người. Kết quả là chỉ với những cái bong bóng và lời cầu nguyện của cha sở mà hàng ngàn người được đón nhận Tin Mừng, và biết bao người khác rất có cảm tình với cha sở và với đạo Chúa.

HỌ ĐẠO TÒA GIÁM MỤC



Thành lập: 1994

Bổn mạng: Thánh Tâm 12/6

Số giáo dân: 1126 người / 6 khu

Số dân diện tích

✉ 12 Nguyễn Trãi, An Hội,
TP. Cần Thơ

☎ : (0710)3 616-815

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g00- 07g30

17g00- 19g00

Ngày thường: 17g00

Bao gồm: Nằm trong phường An Hội và An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Địa giới:

* **Tây Bắc** giáp Hđ An Hội, Đường Nguyễn Trãi: Bên trái là Sông - cầu Cái Khế; bên phải là đường Trần Văn Khéo - từ ngã ba Nguyễn Trãi – Trần Văn Khéo kéo dài xuống sông Hậu giang, Bên phải đường Trần Văn Khéo thuộc về Hđ. Tòa Giám Mục.

* **Tây Nam** giáp Hđ. Thới Thạnh, Cầu

Hồ xáng Thối (đường Hoàng Văn Thụ) - đường Huỳnh Cương phía đông Hồ Sáng Thối, đường Đề Thám.

* **Nam** giáp Hđ. Chánh Tòa, đường Đề Thám, Đại Lộ Hòa Bình, hướng bên Bưu Điện TP.

❶ Lịch sử:

. **Trước năm 1975:** Thuộc Khu 9 của họ đạo Chính Tòa.

- Tên gọi của họ đạo lấy tên: Họ đạo TÒA GIÁM MỤC vì:

- Tòa Giám Mục nằm trong địa bàn của giáo xứ.

- Họ đạo cử hành các nghi thức phụng vụ trong nhà nguyện của Tòa Giám Mục.

- Các sinh hoạt của họ đạo đều nằm trong Tòa Giám Mục.

❷ SAU NĂM 1975:

Họ đạo Tòa Giám Mục tách thành họ lẻ của họ đạo Chính Tòa. Cha sở là cha Dom. Đỗ Kim Thành, có hai thầy giúp xứ là thầy Gioan Baotixita Lê Văn Lắm và thầy GioaKim Võ



Văn Việt.

Đến năm 1981, thầy Gioan Baotixita Lê Văn Lãm được thụ phong Linh mục và làm cha phó biệt cư Họ đạo Tòa Giám mục. Các sinh hoạt của Họ đạo khởi sắc hơn nhờ có các ban ngành: đức tin, phượng tự, bác ái; các giới: hiền mẫu, gia trưởng, giới trẻ ...

1994 – 1996: Đến năm 1994, họ đạo Tòa Giám mục chính thức được nâng lên thành Họ đạo chánh, và cha Gioan Baotixita Lê Văn Lãm được bổ nhiệm làm cha sở đầu tiên. Hội đồng Giáo xứ, các giới và các đoàn thể dần ổn định và hoạt động tích cực.

1996 - 2002: Cha sở Phanxicô Xaviê Phan Văn Triêm.

2002 - 2011: Cha sở Gioan Baotixita Nguyễn Phước Hội

2011 - ...: Cha sở Giuse Nguyễn Công Lập

Đến nay giáo xứ Tòa Giám mục đã tròn 20 tuổi, có 4 cha sở, không cha phó, không có dòng tu, nhà thờ. Cơ sở vật chất hoàn toàn lệ thuộc vào Tòa Giám mục.

Hiện nay HDGX, các ban, 6 khu gồm 22 người hoạt động tương đối hiệu quả.

Các đoàn thể: Giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Legio, Thiếu nhi Thánh thể hoạt động thường xuyên.

Các ca đoàn: Ca đoàn Hiền mẫu, ca đoàn Giới trẻ, ca đoàn Thiếu nhi phục vụ các Thánh lễ trong tuần ổn định



HỌ ĐẠO THAM TƯỚNG



Thành lập: 1961

Bổn mạng: Đức Mẹ HXLT 15/8

Số giáo dân: 1553 người / 7 khu

Số dân diện tích

✉ 63 Mậu Thân, Xuân Khánh,
TP. Cần Thơ

☎ (0710)3 822-308

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g00- 07g00

18g00

Ngày thường: 18g00

Bao gồm: Phường Xuân Khánh và một phần phường An Phú.

Địa giới:

- ✦ **Bắc** giáp Hđ. Thới Thạnh.
- ✦ **Đông** giáp Hđ. Chánh Tòa.
- ✦ **Nam** giáp Hđ. An Thạnh, Đường Trần Văn Hoài cắt ngang 30/4.
- ✦ **Tây** giáp Hđ. Lộ 20.

🕒 Lịch sử:

Địa danh Tham Tướng gắn liền với lịch sử Việt Nam. Chúa Nguyễn Ánh chạy loạn Tây Sơn đã vào vùng sông Hậu Giang. Chúa Nguyễn cho một đội quân thám báo đóng tại Rạch Bàn. Thời bấy giờ vùng Rạch Bàn còn hoang vu. Một vùng có rất nhiều cây bần mọc theo các bờ kinh rạch, nên người dân gọi là



vùng Rạch Bàn. Vị chỉ huy đội thám báo là **quan Tham tướng Mạc Tử Sanh**.

Năm 1961 Đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền bổ nhiệm Cha Anphonsô Nguyễn Thiên Tứ về làm cha sở tiên khởi, đồng thời nâng họ Tham Tướng lên họ chánh.

Năm 1886, hai **cha Gonet và Giacôbê (tên Việt là Bùi Kỳ Lập)** tình nguyện đến Cần Thơ lập họ đạo. Thời bấy giờ Cần Thơ đất rộng người thưa, giáo dân rất ít. Cha Gonet tạo một miếng đất tại Rạch Bàn và dựng nên nhà thờ tạm tại đây.

Năm 1890, vì thấy Rạch Bàn nhỏ hẹp nên Cha Jacquemart mua thêm miếng đất ở khu dưỡng lão, và dời nhà thờ về đó lập họ đạo Tham Tướng B (Họ đạo An Thạnh ngày nay).

Năm 1914, Cha Duquet mua thêm một miếng đất khác ở Cầu Xéo và khởi sự cất nhà thờ kiên cố như chúng ta thấy ngày nay. Nhà thờ Cầu Xéo trở thành nhà thờ chánh và

hai nhà thờ Tham Tướng A và B trở thành họ nhánh của nhà thờ Cầu Xéo. Mọi sinh hoạt tôn giáo, giáo dân hai họ đạo này đều đến nhà thờ Cầu Xéo.

Năm 1960 Cha Tổng đại diện là cha Antôn Nguyễn Văn Thiện (sau này là Giám mục Vĩnh Long) đến Tham Tướng khảo sát địa điểm xây cất nhà thờ. Sau đó Đức Cha đã giao cho **cha Gioakim Nguyễn Văn Nhi** (lúc đó là cha phó Chánh tòa Cầu Thơ) lo việc xây cất nhà thờ Tham Tướng.

Đến năm 1961 Đức cha Phaolô lên làm TGM Sài Gòn và Đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền lên kế vị. Ngài bổ nhiệm **Cha Anphonsô Nguyễn Thiên Tứ** về làm cha sở tiên khởi, đồng thời nâng họ Tham Tướng lên họ chánh.



Cha Alphonsô sinh năm 1894, thụ phong Linh mục năm 1923. Ngài được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi của Tham Tướng năm 1961. Ngài phục vụ được mười năm. Ngài qua đời ngày 02.04.1971 tại họ đạo Tham Tướng.

Sau đó Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang bổ nhiệm **cha Giuse Trần Minh Chiêu** về làm cha sở Tham Tướng năm 1971. Đến năm 1972 Đức cha chuyển Ngài về Chung viện Truyền giáo tại Lái Thiêu. Đến

ngày 01.03.2007, Ngài qua đời tại đó.

Ngày 31.12.1972 Đức cha bổ nhiệm **cha Antôn Nguyễn Hữu Văn** về làm cha sở họ đạo Tham Tướng. Ngài phục vụ cho đến ngày 16.09.1983. Ngài được chuyển về họ đạo Thới Thạnh. Ngài qua đời ngày 02.10.2005 tại Thới Thạnh.

Đến cuối tháng 09.1983, **cha Giuse Phạm Ngọc Sơn**, đang làm cha phó họ đạo Chánh tòa được bổ nhiệm làm cha sở Tham Tướng. Sau 16 năm phục vụ tại Tham Tướng ngài qua đời ngày 20.12.1999 tại họ đạo Tham Tướng.

Trong thời gian cha Giuse Phạm Ngọc Sơn làm cha sở, Đức cha bổ nhiệm **cha Phêrô Huỳnh Văn Ngợi** làm cha phó cho đến tháng 09.2000 được chuyển về làm phó biệt cư tại họ đạo Thới Hòa, Lộ 19. Một thời gian sau lên làm cha sở họ đạo này.

Để nối tiếp việc phục vụ họ đạo Tham Tướng, Đức cha bổ nhiệm **cha Giuse Trịnh Minh Lễ** từ họ đạo Bình Thủy về làm cha sở họ đạo Tham Tướng ngày 14.09.2000. Sau khi phục vụ 12 năm, ngài được Đức cha



Stêphanô chuyển về họ đạo An Hội ngày 16.08.2012.

Đến ngày 18.08.2012, Đức cha bổ nhiệm **cha Phaolô Võ Văn Bé**, từ Nhà thờ An Hội về làm cha sở Tham Tướng cho đến nay.



HỌ ĐẠO THỚI HÒA

Thành lập: 1962

Bổn mạng: Thánh Tâm 12/6

Số giáo dân: 900 người

Số dân diện tích

✉ 85 Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành Phố Cần Thơ.

☎ (0710)3 832-240

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g00-18g00

Ngày thường: 05g00-18g00

Bao gồm: một phần phường Thới Bình và một phần phường An Hòa.

Địa giới:

- ✦ **Đông và Đông Bắc** giáp Hđ. An Hội.
- ✦ **Tây và Tây Bắc** giáp Hđ. Lộ 20, đường Trần Việt Châu: từ bên trái hẻm 42 trở về đường Phạm Ngũ Lão.
- ✦ **Nam** giáp Hđ. Thới Thạnh, sông Nhị Kiều

❶ Lịch sử:

Họ đạo Thới Hòa, tên này có từ địa danh ấp Thới Hòa trước đây. Còn có tên người ta thời gọi **Họ đạo Lộ 19**, hay nhà thờ lộ 19.

Họ đạo Thới Hòa tính đến nay được 52 tuổi, tổng cộng qua 9 thời Cha sở phụ trách, kể cả các Cha quản nhiệm lúc đầu. Địa bàn Họ đạo có 2 cộng đoàn tu là Chúa Quan Phòng và Mến Thánh Giá. Hiện nay các cơ sở để sinh hoạt khá khang trang, tạm ổn cho mọi sinh hoạt mục vụ trong họ đạo, kể cả sinh hoạt dự tu ở đây. Ngoài HĐGX, các giới, ca đoàn... Họ đạo cũng có các hội đoàn khác như Legio, Huynh đệ Chúa Quan Phòng, Mến Thánh Giá tại thế.

Năm 1962, Nhà nước cấp cho nhiều hộ dân bị giải tỏa khỏi Châu Thành Cần Thơ, trong đó có 36 gia đình công giáo. Cũng năm đó, Tòa Giám mục đã mua một phần đất và xây dựng các cơ sở nhỏ: một nhà nguyện, vài lớp

học... đồng thời Đức Cha Philipphê Nguyễn Kim Điền đã đưa **Cha Anrê Đào Tiên Tình** từ Nhà thờ Cái Khế lên đây để lo cho các gia đình Công giáo.

Năm 1964, Đức Giám mục sai **Cha Giuse Chế Thanh Trí** về hưu dưỡng tại nơi đây và cũng để Ngài chăm sóc các gia đình giáo dân, Năm 1965 Ngài qua đời.

Năm 1965, **Cha Gioan Baotixita Hồ Văn**



Đội về làm Cha Sở và đặt tên chính thức là Họ đạo Thới Hòa với Bồn Mạ là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì số giáo dân ngày càng đông, đã lên tới 700 người, cha sở nới rộng thêm nhà thờ để có chỗ dâng lễ.

Ngày 10-3-1967, **Cha Phanxicô Xaviê Vũ Viêt Hải** được bổ nhiệm làm Cha Sở thay Cha G.B. Hồ Văn Đội. Sau hơn 3 năm miệt mài xây dựng, Cha P.X. Hải đã xây dựng



được Ngôi nhà thờ mới, rộng rãi hơn, kiên cố hơn. Cha cũng đã xây ngôi nhà xứ sử dụng cho đến ngày nay. Những năm này giáo dân gia tăng rất đông, tổng số lên đến 1200 người đến từ những nơi như: Phong Điền, Thới Lai, Cái Chanh...

Đến giữa năm 1975, **Cha Đôminicô Ngô Quang Tuấn** được bổ nhiệm về làm Cha sở thay cho Cha Phanxicô Vũ Viêt Hải và Cha Đôminicô ở với Họ đạo gần 19 năm, đến ngày 17-2-1994, vì bệnh nhiều, nên Ngài phải đi nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng Cần Thơ. Kể từ năm 1975 số giáo dân giảm xuống rất nhiều, vì sau biến cố năm 1975, nhiều gia đình đã về quê làm ăn sinh sống, cho nên tổng số giáo dân còn khoảng 800 người.

Đến ngày 9-4-1994, **Cha Giuse Nguyễn Công Định** được bổ nhiệm làm Cha sở thay

cho Cha Dom. Tuấn, cha ở với Họ đạo Thới Hòa được hơn 6 năm và vì tuổi cao sức yếu nên Đức Giám mục cho Ngài nghỉ hưu vào 27-8-2000.

Ngày 5-9-2000 Đức Giám mục bổ nhiệm **Cha Phaolô Võ Văn Bé** là Cha sở Họ đạo An Hội làm quản sở Họ đạo Thới Hòa, đồng thời cũng chuyển **Cha Phêrô Huỳnh Văn Ngợi** đến làm Cha Phó biệt cư ở với Họ đạo.

Đến ngày 1-1-2003, Đức Giám mục Giáo phận chính thức bổ nhiệm **Cha Phêrô Huỳnh Văn Ngợi** là Cha sở Họ đạo cho đến ngày 18-2-2006.

Đến ngày 22-2-2006, Đức Cha Emmanuel bổ nhiệm **Cha Tôma Hồ Thanh Minh** làm Cha sở Họ đạo Thới Hòa cho đến nay.

Hiện nay, có một số gia đình cũng chuyển đi định cư ở một số nơi dân cư mới, nên tổng số gia đình chỉ còn khoảng 220 gia đình và tổng số giáo dân khoảng 900 người. Trong thời gian này mọi sinh hoạt có chiều hướng phát triển, các cơ sở được tôn tạo, chỉnh đốn khang trang hơn. Các đoàn thể sinh hoạt hăng say tích cực hơn, đồng thời có nhiều khách vãng lai xa gần đến dự lễ làm cho bầu khí xứ đạo thêm sinh động hơn.

