

HUẤN LUYỆN VÀ SINH HOẠT:

a) Huấn luyện:

- Một năm sau khi ghi tên và sinh hoạt với Dòng, thành viên được mặc Áo Dòng nhỏ.



- Sau hai năm, được tuyên hứa với nghi thức trao Luật Dòng.
- Sau ba năm, được khấn tạm vĩnh viễn với nghi thức mặc áo dòng lớn và đeo nhẫn.

b) Sinh hoạt:

- Họp mặt hằng tháng hay dịp lễ của Dòng.
- Ngoài ra các thành viên Dòng Ba tập



họp về Đan viện Cát Minh Sài Gòn, Tôn Đức Thắng, Quận 1, Sài Gòn vào Chúa nhật thứ ba trong tháng hay nhà thờ Cầu Kho, Sài Gòn vào Chúa nhật thứ 2 trong tháng.

- Để học hỏi luật Dòng, dâng Thánh lễ, cử hành các nghi lễ: Mặc áo, Tuyên Hứa, Khấn tạm, Khấn vĩnh viễn, Tĩnh tâm.

- Nếu ở xa quá có thể xin hội họp tại Xứ đạo mình với sự hướng dẫn của Cha Xứ cũng là cha linh hướng địa phương.



CÔNG TÁC TÔNG ĐỒ BÁC ÁI:

- Tham gia các đoàn thể trong xứ đạo.
- Cầu nguyện và giúp đỡ cho ơn thiên triệu.
- Cầu nguyện cho việc truyền giáo.
- Phụ trách quét dọn; chưng bông nhà thờ.
- Đón cha đi kẻ liệt, mang Mình Thánh Chúa cho người bệnh.
- Dạy giáo lý Dự tòng cho người già bệnh không thể đến lớp giáo lý học được.
- Thăm viếng các đôi hôn nhân vừa mới cử hành hôn lễ trong năm hay các đôi rỗi.
- Đưa đón các cháu nhỏ đến lớp học giáo lý khai tâm.
- Giúp các cha hưu, chủng sinh, bảo lụt, bệnh nhân nghèo, khuyết tật ...

ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP:

- Không mắc lời khấn của một dòng nào.
- Đời sống đạo tốt, không rối rắm.
- Quyết chí nên trọn lành.
- Làm nghề lương thiện và sống lương thiện.
- Tròn 20 tuổi.





CURSILLO

GIÁO PHẬN CẦN THƠ



HỘI ĐOÀN

Thành lập :

Phong trào CURSILLO Giáo phận Cần Thơ được thành lập ngày 07/8/1969.

Số thành viên hiện nay là 124 người.



QUỐC TỬ PHONG TRÀO CURSILLO

Phong trào CURSILLO phát xuất từ đảo Majorca thuộc nước Tây Ban Nha vào cuối thập niên 1940. Do đoàn thanh niên Công giáo Tiến hành Tây Ban Nha khởi xướng.

MỤC ĐÍCH CỦA PHONG TRÀO

1. Giúp thánh hóa bản thân người Cursilista trở thành người Kitô hữu đích thực, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô.
2. Phúc Âm hóa thế giới: Cụ thể là đem Tin mừng đến cho nhân loại qua những môi trường sống dị biệt trong xã hội, cải hóa lương tâm con người; đem tinh thần Phúc Âm đi vào tận tâm tưởng con người và vào các cơ chế của xã hội.

SÁCH LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO

Là một tiến trình gồm 3 giai đoạn:

- Tiền Cursillo:

Phân tích và nghiên cứu môi trường cần Phúc Âm hóa.

Tìm ứng viên cho khóa 3 ngày.

Thuyết phục và hướng dẫn ứng viên đáp lại lời mời gọi đi tham dự khóa 3 ngày, và sau khi đi tham dự tiếp tục sống tinh thần Phong trào và dẫn thân vào môi trường sống.

- **Tham dự Khóa 3 ngày:** Còn gọi là khóa Tĩnh Huấn, nghĩa là vừa tĩnh tâm vừa học hỏi. Nhằm mục tiêu thay đổi con người, thúc đẩy tiến trình hoán cải và canh tân qua 3 cuộc gặp gỡ chính mình, với Thiên Chúa và tha nhân.

Giúp nhận ra ơn gọi của mình để sống thành người Kitô hữu trưởng thành, giúp khơi dậy lòng hăng hái lên đường phục vụ cho Tin mừng.

- Hậu Cursillo:

Để có thể bền bỉ hoàn thành sứ mạng là men là muối cho môi trường, Cursillo sẽ cống hiến cho tham dự viên hai phương cách giữ vững sự quyết tâm đó là sinh hoạt thường xuyên, Hội nhóm và Đại hội Ultreya.

Châm ngôn của phong trào là: “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em”.

SINH HOẠT

Những năm vừa qua GP Cần Thơ gửi người đi tham dự khóa ở các Giáo phận: Xuân Lộc, Phú Cường và Sài Gòn.



ĐGH Phanxico sinh hoạt với ACE cursillista Tổng Giáo phận Buenos Aires- Argentina, khi Ngài còn làm Hồng y



Cursillo GP Cần Thơ 1974



Khóa 8 Cursillo 1973

HỘI ĐOÀN



HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH GIÁO PHẬN CẦN THƠ

HỘI ĐOÀN



Thành lập:

Theo tư liệu giáo phận Cần Thơ năm 2010. Dòng ba Đaminh đã được thành lập năm 1965 tại Đại Hải.



MỤC ĐÍCH

Mục đích của huynh đoàn giáo dân Đaminh là để cho anh chị em giáo dân có cơ hội tham gia một cách cụ thể vào sứ vụ loan báo Tin mừng.

LINH ĐẠO

Linh đạo được thể hiện một cách cụ thể qua bốn yếu tố căn bản sau đây:

- Sống hiệp thông huynh đệ.
- Chuyên cần học hỏi Lời Chúa.
- Chuyên chăm cầu nguyện.
- Làm việc tông đồ bác ái.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Để trở thành một đoàn viên của Huynh đoàn giáo dân Đa Minh, người giáo dân sẽ được huấn luyện qua các giai đoạn sau:

- Thời kỳ tìm hiểu: Tối thiểu 6 tháng, tối đa 2 năm.
- Thời kỳ dự tuyển: 1 năm.
- Thời kỳ tuyên hứa: Một năm sau thời kỳ dự tuyển.



CƠ CẤU TỔ CHỨC

· Tại các họ đạo, giáo xứ: Có các Huynh đoàn được điều hành bởi Ban Phục Vụ Huynh đoàn.

· Trong các giáo hạt: Các huynh đoàn trong hạt họp thành Liên huynh được điều hành bởi Ban Phục vụ Liên huynh.

· Trong giáo phận: Các liên huynh họp thành Huynh Đoàn Giáo Phận được điều hành bởi Ban Phục Vụ Huynh Đoàn Giáo Phận.

· Trong toàn tỉnh dòng (phạm vi quốc gia): Ban Phục Vụ Huynh đoàn Tỉnh – điều hành chung.

Tại giáo phận Cần Thơ hiện nay có : 1 Liên huynh thuộc hạt Đại Hải, gồm 2 huynh đoàn họ đạo Đại Hải và Nam Hải với số đoàn viên là 190.

SINH HOẠT

- Hằng ngày các đoàn viên họp nhau nguyện kinh Phục Vụ và lần chuỗi Mân Côi.

- Học Kinh Thánh, chia sẻ Lời Chúa cũng như các chủ đề chung của giáo phận hoặc tỉnh dòng.

- Hoạt động tông đồ bác ái tại họ đạo.



HIỆP HỘI GIỚI TRẺ CON ĐỨC MẸ VINH SƠN MIỀN CẦN THƠ



Thành lập :

Giới Trẻ Con Đức Mẹ Miền Cần Thơ có mặt từ rất lâu, theo giấy chứng nhận ngày 31/03/1960 thành lập hội Con Đức Mẹ tại Giáo xứ Kinh Đức Bà. Thời này, cha tuyên úy Con Đức Mẹ địa phận Cần Thơ là cha Giacôbê Lê Văn Tỏ.

- Năm 2000 thành lập Ban Điều Hành Miền đầu tiên.

LINH ĐẠO

Vì đã được khai sinh trong gia đình Thánh Vinh Sơn Phaolô, Giới Trẻ Con Đức Mẹ cảm hứng từ đặc sủng Vinh Sơn và lấy việc loan báo Tin Mừng cho người nghèo và phục vụ họ, làm một trong những nét đặc trưng cho sự hiện diện của mình trong Giáo hội. Các thành viên cam kết sống đời tông đồ, để minh chứng tình yêu Chúa Kitô bằng lời nói và hành động.

MỤC ĐÍCH

Huấn luyện về nhân bản và đời sống Đức Tin Kitô giáo.

Sống và cầu nguyện như Đức Maria trong tinh thần đơn sơ và khiêm nhường, theo linh đạo kinh Magnificat.



PHƯƠNG CHÂM

Người Con Đức Mẹ là thực hiện phương châm: Sống – Chiêm ngắm – Phục vụ.

HOẠT ĐỘNG

Để sống đúng linh đạo của Hiệp Hội, các thành viên sẽ thực hiện các hoạt động:



Huấn luyện, trau dồi đời sống Nhân bản và Đức tin Kitô giáo. Tham dự các bí tích, các nghi thức phụng vụ. Tham gia các công tác mục vụ tại giáo xứ. Thăm viếng, phục vụ người nghèo. Tổ chức, tham dự các buổi giao lưu, gặp gỡ vui chơi lành mạnh.

THÀNH VIÊN

- Giới Trẻ Con Đức Mẹ gồm những người trẻ và người trưởng thành, từ 8 tuổi trở lên.
- Các thành viên độc thân hay có gia đình.



QUẢN TRỊ

⌚ Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Việt Nam được điều hành bởi một người trưởng là nam hoặc nữ giáo dân, cùng với một cha linh hướng và một nữ tu cố vấn.

⌚ Tại đơn vị, Cha chánh xứ là Cha Linh hướng của Giới Trẻ Con Đức Mẹ của đơn vị đó.



TRỤ SỞ

Cấp Trung ương: Trụ sở Hiệp hội Giới Trẻ ĐDM Vinh Sơn Quốc tế được đặt tại: C/Jose Abascal N0 30. 28003 Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha.

Cấp địa phương: Tại Việt Nam, Văn phòng liên lạc đặt tại: 42 Tú Xương, Quận 3, Tp.HCM.

Trung tâm Thánh Mẫu và hành hương cho các thành viên Giới trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam đặt tại đồi Mai Anh, số 1 Ngô Quyền, thành Phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

-Thành viên: Hiện nay Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn Miền Cần Thơ với hơn 300 thành viên, hiện diện tại 14 đơn vị giáo xứ tại 2 Giáo phận.

Giáo phận Cần Thơ: Gx. Thới Thạnh - Cần Thơ, Cái Chanh, Cái Tắc, Lương Hiệp, Kim Phụng, Thái Hải, Đại Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Trung Hải, Kinh Đức Bà, Vĩnh Lợi.

Giáo phận Long Xuyên: Đơn vị Núi Sam, Đơn vị Cần Xây.

- Cố vấn: 13/14 đơn vị Con Đức Mẹ có sự hiện diện, đồng hành của Nữ tu Cố vấn (các Nữ tu Bác ái).



GIA ĐÌNH HUYNH ĐỆ CHÚA QUAN PHÒNG GIÁO PHẬN CẦN THƠ



HỘI ĐOÀN



MỤC ĐÍCH:

Gia đình Huynh đệ Chúa Quan Phòng nhằm quy tụ các Kitô hữu muốn sống tinh thần của cha Gioan Martinô Moyê là: “Hoàn thành kế hoạch lòng Thương Xót Chúa đối với mọi người, nhất là giới trẻ và những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất” trong tinh thần **Phó thác – Đơn sơ – Khó nghèo và Bác ái**.

TÔN CHỈ:

“Nguyện cho Thiên Chúa được cả sáng vì Danh Đức Giêsu Kitô”.

SỨ MẠNG:

Sống dân thân nơi gia đình, ngoài xã hội, trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp theo tinh thần Phúc Âm và tinh thần của Cha Gioan Martinô Moyê:

- Xây dựng đời mình trên sự Quan Phòng của Thiên Chúa.

- Trở nên khí cụ của Chúa Quan Phòng cho anh chị em mình qua việc phục vụ, đặc biệt cho những người nghèo nhất, bị bỏ rơi và đau khổ nhất.



- Bằng lời nói và gương sống, chứng tỏ cho mọi người biết rằng Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc từng người một, như chỉ có một mình mình trên thế gian này.



ĐIỀU LỆ:

- 1/ Mỗi ngày, ngoài các việc đạo đức khác, đọc: Một kinh Lạy Cha, Một kinh Kính Mừng, Một kinh Sáng Danh.
- 2/ Mỗi ngày làm một việc thiện, cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo hội.
- 3/ Đọc Lời Chúa tùy khả năng. Chia sẻ Lời Chúa khi có thể được - với nữ tu Chúa Quan Phòng - với nhóm đang có trong xứ đạo.
- 4/ Làm việc tông đồ tùy nơi mình sống.
- 5/ Mỗi hội viên đóng góp cho GĐHĐ tại địa phương mình tùy khả năng, để giúp Hội viên có những hoàn cảnh đặc biệt. Cộng tác trong việc nuôi ơn gọi của Hội Dòng. Chỉ sinh hoạt của Hội.
- 6/ Điều kiện gia nhập: Tuổi từ 18 không phân biệt giới tính.

CÔNG TÁC:

- Thăm viếng người nghèo, người bệnh, già yếu, neo đơn - Cầu lễ cho người qua đời - Giúp người rớt, người nguội lạnh trở về với Chúa - đem Mình Chúa cho bệnh nhân - phát thuốc hàng tháng - dạy Giáo lý - tham gia các giờ cầu Thánh Thể - cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót - giúp quét dọn nhà thờ...



CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Mỗi Tỉnh Dòng có một nữ tu phụ trách cùng với một Ban Điều hành của Tỉnh Dòng và trên cùng có một nữ tu Tổng phụ trách với một Ban Tổng Điều hành chung cho ba Tỉnh Dòng. Nhờ đó mà tổ chức và sinh hoạt của Gia Đình Huynh Đệ được phát triển và thống nhất.

Hiện nay GĐHĐ CQP trong Giáo phận Cần Thơ có mặt trong 26 họ đạo, rải rác trong 7 Hạt, với khoảng 500 thành viên.



CỘNG ĐOÀN KHÔI BÌNH GIÁO PHẬN CẦN THƠ



TÂM LINH



LOVE

TINH THẦN



VẬT CHẤT



HỘI ĐOÀN

Quá trình thành lập:

Được sự chấp thuận của Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận.

Năm 1999 thành lập cộng đoàn Khôi Bình Giáo phận Cần Thơ.

LINH ĐẠO

Linh đạo Khôi Bình giúp các thành viên nên thánh bằng cách sống đức tin Kitô giáo giữa lòng xã hội, để thăng tiến xã hội theo ba chiều kích: tâm linh, tinh thần và vật chất.

PHƯƠNG CHÂM:

«Giúp người để người tự giúp»

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

- Cộng đoàn Khôi Bình là một đoàn thể có tính cách hoàn vũ.
- Khôi Bình gồm bốn cấp bậc chính: Quốc tế - quốc gia - giáo phận - giáo xứ.
- Mỗi cấp bậc đều có cha Đồng hành và ban Quản gia điều hành.
- Năm 2012, ĐC Stêphanô Tri Bửu Thiên đã chính thức chấp nhận cha Albertô. Lê Ngọc Bích làm linh mục đồng hành của Khôi Bình trong giáo phận Cần Thơ.

HOẠT ĐỘNG:

- Gia đình Khôi Bình họp nhau hằng tuần.
- Chia sẻ Lời Chúa.
- Chia sẻ đời sống.





HỘI ĐOÀN



HỘI ĐOÀN LEGIO MARIAE GIÁO PHẬN CẦN THƠ



HỘI ĐOÀN



I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:

Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho phép thành lập Hội Legio Mariae, Giáo phận Cần Thơ ngày 06/10/1956.

Cha Sở họ đạo Ba Xuyên Nicôla Tri Bửu Nhơn đã thành lập Praesidium đầu tiên, lấy tên là Đức Mẹ Từ Bi, anh trưởng là Giuse Phạm Văn Triệu.

Năm 1975 tạm thời ngưng sinh hoạt.

Tháng 03/2011 Legio Mariae Giáo phận Cần Thơ được Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên cho phép thành lập lại.

II. MỤC ĐÍCH CỦA LEGIO MARIAE:

Làm vinh danh Chúa, loan truyền Tin mừng, cộng tác với Thiên Chúa cứu rỗi các linh hồn. Noi gương Đức Mẹ Maria trong đời sống Đức Tin, Đức Ái và noi gương Đức Khiêm Nhường. Cổ động và sùng kính Đức Maria bằng tràng chuỗi Mân Côi.

III. HỆ THỐNG QUẢN TRỊ LEGIO:

1. Concilium Legionis: Hội đồng Trung ương tại Dublin Ái Nhĩ Lan.
2. Senatus: Hội đồng tại các quốc gia, hay liên quốc gia.
3. Regia: Hội đồng miền, cấp liên giáo phận.
4. Comitium: Hội đồng cấp liên hạt hay cấp giáo phận.
5. Curia: Hội đồng cấp liên xứ hay cấp hạt.
6. Praesidium: Đơn vị nòng cốt của Legio Mariae.



IV. HỘI VIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP:

1. Hội Viên: Legio Mariae mở cửa đón nhận mọi người Công giáo, gồm cả 2 phái nam và nữ. Sống đạo thực hành theo đức tin và luân lý. Thực sự muốn làm việc tông đồ giáo dân theo đường lối Legio. Sẵn sàng chu toàn mọi việc mà phận vụ hội viên đòi buộc.



Legio Mariae có 2 loại hội viên:

- Hội viên hoạt động: Hằng tuần họp và đi thăm viếng.
- Hội viên tán trợ: Chuyên chăm cầu nguyện.

2. Nhiệm vụ của Hội viên hoạt động:

Tham dự buổi họp hàng tuần của Praesidium. Đọc kinh Catena hằng ngày. Làm công tác tích cực và thiết thực được chỉ định hàng tuần của Praesidium. Triệt để giữ kín tất cả những gì đã được bàn luận trong phiên họp hoặc đã biết được trong khi làm nhiệm vụ Legio.



3. Nhiệm vụ Hội viên tán trợ: Hằng ngày phải đọc trọn kinh Tessera và lần hạt Mân Côi. Cầu nguyện theo ý của Đức Mẹ. Hằng năm có 3 lần họp mặt: Vào dịp Lễ Truyền Tin (25/3)



phải tham dự đại hội Acies, Lễ nghi chính của Legio Mariae. Praesidium họp ban vào dịp Lễ Sinh nhật Đức Mẹ (8/9). Tham dự tổng hội thường niên vào dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

VI. QUYỀN LỢI VÀ ĐẶC ÂN THIÊNG LIÊNG:

- Hội viên Legio được thông phần trong lời cầu nguyện và các việc làm đạo đức với toàn thể Hội viên trên khắp thế giới.
- Được hưởng nhiều Ân Xá khi đọc kinh Tessera và lần hạt Mân Côi.



- Được hưởng nhiều Ân Xá khi tuyên hứa và mỗi khi đọc lại lời hứa, với điều kiện xưng tội, rước lễ và cầu theo ý Đức Giáo hoàng.

- Hội viên hoạt động vừa mới qua đời, Praesidium phải lập tức xin một lễ hồi tử cho hội viên của mình.

- Hằng năm vào tháng 11 (tháng cầu cho các linh hồn), mỗi Praesidium phải xin một lễ cầu cho các linh hồn hội viên đã qua đời ở khắp nơi trên thế giới.

VII. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ NHÂN SỐ:

- Comitium: 1
- Senior Curiae: 6
- Junior Curia: 1
- Senior Praesidia: 119
- Junior Praesidia: 23
- Hội viên Hoạt động: 1546 (Nghĩa sĩ 784)
- Hội viên tán trợ: 2484
- Hội viên Junior: 479



HIỆP HỘI MẾN THÁNH GIÁ TẠI THẾ GIÁO PHẬN CẦN THƠ



HỘI ĐOÀN

Ngày thành lập : 16-6-2008.

ĐC Stêphanô Tri Bửu Thiên ký nghị định thiết lập HH MTGTT CT ngày 29/5/2011.

Cha Linh giám: Giuse Nguyễn Bá Long.



I. SỨ MẠNG HIỆP HỘI MTG TẠI THẾ

1. Thôi thúc các tín hữu khắp nơi hưởng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá con Thiên Chúa”, để chứng tỏ lòng biết ơn Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, và đáp lại tình yêu lớn lao Thiên Chúa Cha đã dành cho thế giới.

2. Thường xuyên để Chúa Thánh Thần biến đổi thành men, mang vị nồng của lòng yêu mến Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, sẵn sàng chịu đau khổ, hy sinh để tôn vinh Thiên Chúa, và cứu rỗi anh chị em đồng loại.

II. MỤC ĐÍCH

Hiệp hội giúp các Hội viên thánh hóa bản thân, gia đình và xã hội theo linh đạo Mến Thánh Giá.

III. TINH THẦN TÔNG ĐỒ

Nhiệt thành, tích cực cộng tác với hàng Giáo sĩ để xây dựng Giáo hội địa phương, dưới sự hướng dẫn của các vị chủ chăn.

1. Việc tông đồ căn bản là làm chứng bằng đời sống.



2. Hình thức tông đồ đặc thù là trở thành cánh tay hữu hình và người trung gian của Đức Kitô bằng:

- Đòi sống hy sinh, chuyển cầu cho tội nhân và lương dân.
- Xây dựng hòa bình và hòa giải.
- Xây dựng con người mới cho Giáo hội và xã hội.



3. Với ý hướng tông đồ “Mỗi Hội viên một lương dân”. Các Hội viên kết thân với gia đình lương dân và cầu nguyện cho họ được ơn đức tin.

IV. SINH HOẠT

1. Hàng ngày các Hội viên tham dự Thánh lễ, đọc Lời Chúa và 5 kinh Lạy Cha với câu tâm niệm.

2. Hằng tháng: Các Hội viên họp nhóm để học hỏi Lời Chúa, các tài liệu của Hiệp hội, báo cáo công tác, thông tin và cầu Thánh Thể (tùy sự sắp xếp của nhóm) thăm viếng, giúp đỡ người nghèo, neo đơn, bệnh tật.



3. Hằng năm: Tham dự ngày truyền thống Mến Thánh Giá Tại Thế, họp miền để học chuyên đề, thi đố vui để học theo chủ đề hàng năm, Thánh lễ tạ ơn, nghi thức Gia nhập, Cam kết tạm và Cam kết vĩnh viễn.



V. CÔNG TÁC

Dưới sự hướng dẫn của các vị chủ chăn trong họ đạo, các Hội viên MTG TT tham gia sinh hoạt của họ đạo tùy khả năng. Công tác nhà thờ hàng tuần và dịp lễ lớn v.v... Công tác bác ái từ thiện.



VI. CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆP HỘI

1. Ban hướng dẫn gồm: Chị Tổng Phụ trách Hội Dòng MTG CT, chị Đặc trách Hiệp hội, Cha Linh giám, các chị Trợ úy.

2. Ban Điều hành Hiệp hội - Miền - Nhóm - Tổ.

3. Hội viên: Hiện nay có 850 Hội viên, sinh hoạt trong 21 nhóm tại các họ đạo, nhờ sự giúp đỡ của các Cha Sở.

Các nhóm được phân chia thành 4 miền: Sóc Trăng, Trà Lồng, Bạc Liêu - Cà Mau - Cần Thơ.



PHAN SINH TẠI THÊ GIÁO PHẬN CẦN THƠ



HỘI ĐOÀN



I. THÀNH LẬP

Ngày 19.3.1961 Dòng Ba Phan Sinh có 12 tập tu đầu tiên chính thức được nhận tại nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ.

II. SỨ MẠNG CỦA PHAN SINH TẠI THÊ

Người Phan Sinh Tại Thê (PSTT) dấn thân để làm cho xã hội được hoàn hảo, công lý được nêu cao, lao động cần cù được quý trọng, gia đình được chăm lo chu đáo, mọi thụ tạo được coi trọng, và người người trở nên sứ giả bình an.



III. DANH XƯƠNG

Gọi là Phan Sinh Tại Thê vì muốn sống theo tinh thần huynh đệ và hèn mọn của thánh Phanxicô Assisi.

IV. CƠ CẤU TÔ CHỨC

Anh chị em PSTT sống thành từng huynh đệ đoàn. Mỗi huynh đệ thường có khoảng 30 đoàn viên. Ở mỗi cấp địa phương, miền hay quốc gia đều có Ban Điều hành, được gọi theo tinh thần thánh Phanxicô là Ban Phục vụ.

Người Kitô hữu nào cũng có thể xin gia nhập dòng PSTT.

Mỗi HĐĐ do cha sở địa phương làm Trợ úy.

Huynh Đệ Đoàn: 15

- Pascal Chánh Tòa,
- Louis An Thạnh,
- Josephine Sóc Trăng,
- Giuse Sóc Trăng,

- Têrêsa Cái Quanh,
- M.Kolbê VỊ Hưng,
- Thánh Quí Cái Nhum,
- Bona Long Mỹ,
- Elisabeth VỊnh Chèo,
- Thánh gia Trà Lòng,
- Lukêsius Trà Cú,
- Louis Bạc Liêu,
- Elisabeth Vĩnh Mỹ,
- Antôn Nàng Rền.

Đoàn viên: 266 (60 nam, 206 nữ).

V. SINH HOẠT

Ngoài các sinh hoạt đạo đức, dòng PSTT còn làm các công tác tông đồ xã hội như: chăm sóc người khuyết tật, già cả neo đơn, cứu trợ các nạn nhân bị thiên tai, thăm viếng các bệnh nhân.



Khóa Tập Huấn Phụ Trách Huấn Luyện 2013



GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU GIÁO PHẬN CẦN THƠ



I. NGUỒN GỐC:

Gia đình Phật Tạ Thánh Tâm gồm hai đoàn thể:

1/ Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

- Tại Canada năm 1883 do Linh mục Edouard Hamon Dòng Tên.
- Tại Việt Nam năm 1942 do Linh mục Gerard Gagnon Dòng Chúa Cứu Thế.

2/ Gia đình Phật Tạ

Năm 1945 do Cha Phêrô Phạm Tuấn Bình thuộc Giáo phận Vĩnh Long.

Ngày 14/01/1999 Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn nhận thấy 2 đoàn thể đều nhằm đến việc cổ động lòng tôn sùng Trái Tim Chúa Giêsu, nên ngài quyết định sáp nhập hai đoàn thể này làm một, lấy tên gọi chính thức là GIA ĐÌNH PHẬT TẠ THÁNH TÂM. Cha Gioan Baotixita Võ Văn Ánh làm Tổng Linh hướng.

II. TÔN CHỈ:

Lấy việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa, làm

nền tảng cho mọi hoạt động.

III. MỤC ĐÍCH:

- Cổ động lòng tôn sùng và đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
- Thánh hóa bản thân và gia đình, thực hiện ơn gọi sứ mạng Tông đồ của người Kitô hữu.
- Thực thi sứ mạng yêu thương, phục vụ các đối tượng nghèo khổ, cơ nhỡ, đặc biệt đối với những người bất hạnh.

IV. LINH ĐẠO:

- Thắp lên ngọn lửa yêu thương của Thánh tâm Chúa Giêsu trong lòng mọi người, mọi



gia đình, mọi môi trường sống, để qua trái tim nhân ái của Chúa, có thể trở nên muối, nên men, thành ngọn lửa sốt mến đức tin, ngọn lửa nồng ấm yêu thương phục vụ tha nhân, anh em, gia đình, Giáo Hội và xã hội.

- Đền tạ những lỗi lầm xúc phạm đến Thánh tâm Chúa Giêsu.

V. KHẨU HIỆU:

Hy sinh - Yêu thương - Phục vụ - Để nước Chúa trị đến.

VI. CÁC SINH HOẠT VÀ HOẠT ĐỘNG:

- BCH/Hạt và BCH/ các xứ đoàn hợp hàng tháng và thường xuyên đến sinh hoạt chung với anh chị em, nhất là các Xứ Đoàn mới thành lập.



- Tham dự Thánh lễ kính Thánh tâm Chúa Giêsu vào mỗi ngày thứ 6 đầu tháng.

- Cầu thánh thể.

- Hằng tuần tổ chức đọc kinh tôn vương TTGG nơi các gia đình.



VII. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Hiện nay có:

- 01 BCH Hạt, gồm 8 thành viên.
- 11 Xứ Đoàn và Ban Chấp hành xứ đoàn.
- Tổng số đoàn viên 977.



HỘI ĐOÀN



“Hồng ân rất lớn của 50 năm Linh mục là được chia sẻ chức năng mục tử của Chúa Giêsu. Chia sẻ hồng ân này cho nhiều người khác chính là niềm vui rất lớn của đời linh mục. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là tham gia bầu chọn 2 Giáo hoàng, phong chức 3 Giám mục và truyền chức cho hơn 300 linh mục. Những sự kiện đáng nhớ này bao hàm những hồng ân tuôn trào mà tôi luôn muốn chuyển tải đến cho tất cả mọi người, không trừ ai”



50 năm cuộc đời Linh mục là một chuỗi thời gian dài dẫn dắt tôi bước theo Chúa Giêsu, lắng nghe Lời Ngài, noi gương sống yêu thương như Ngài yêu thương.

Tình Chúa yêu thương thì vô biên, tình người thì có hạn. Dầu vậy, trong giới hạn của con người, tôi cố gắng thể hiện tình Chúa yêu thương theo khả năng cảm nhận và đón nhận từ cuộc đời Ngài đã sống, từ những Lời Ngài đã dạy.

Hồi tưởng bước đường đã đi, tôi nhớ lại ít nhất là bảy nét chính của con đường yêu thương như Thầy yêu thương: một là bao dung, hai là kiên nhẫn, ba là quảng đại, bốn là chia sẻ, năm là phục vụ, sáu là hiệp thông, bảy là hợp nhất.

1. Bao dung là độ lượng, thứ tha.
2. Kiên nhẫn là nhẫn nhục, kiên trì.
3. Quảng đại là từ bi, nhân hậu.
4. Chia sẻ là rộng lòng cho đi.
5. Phục vụ là khiêm tốn, chăm lo.
6. Hiệp thông là hòa hiệp, thông phần.
7. Hợp nhất là liên kết nên một.

**Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
gởi tặng cho 7 giáo hạt của Giáo Phận**

BẰNG MỌI GIÁ PHẢI TRÁNH 15 KIỂU GIẢNG NÀY



Gần đây Đức Giáo hoàng đã khuyên 19 tân linh mục phải tránh 15 kiểu giảng:

1. Bài giảng ngẫu hứng: Bài giảng linh mục chỉ “chuẩn bị” lúc mang giày các phép, mặc áo trắng dài và áo lễ ngoài để ra dâng lễ.

2. Bài giảng theo sách vở: Bài giảng mang mùi vị sách vở, tài liệu văn phòng; bài giảng hàn lâm, lạnh lùng như đá cẩm thạch, bài giảng không đi từ quả tim.

3. Bài giảng nghiên cứu kiểu dò tìm địa chất: Bài giảng chẳng giải thích gì về Lời Chúa mà chỉ đi vòng ngoài của Lời Chúa.

4. Bài giảng lãng mạn: Bài giảng tìm cách móc nước mắt, câu nụ cười, xem đời là màu hồng, bài giảng kiểu cha ru con với những tiếng từ êm dịu.

5. Bài giảng mị giáo dân: Nói, nói và nói, chỉ tìm cách nói vừa lòng người nghe, bóp méo Lời Chúa, làm biến chất và làm sai tín lý của Chúa Kitô.

6. Bài giảng văn chương: Không còn là bài giảng thiêng liêng nhưng là bài văn, bài thơ, bài thi phú.

7. Bài giảng kiểu hợp tuyển: Bài giảng là dịp để gom lại tất cả mọi thành ngữ, mọi châm ngôn, mọi bài thơ mà người giảng thuộc lòng hay tìm trong thư viện.

8. Bài giảng mềm ẻo: Bài giảng không

xương sống, như keo dính, không lập luận, không nội dung, không chủ đề. Chuyện nọ xọ qua chuyện khác.

9. Bài giảng như kiểu hòn gạch: Thuận tư tưởng, chẳng dính gì với đời sống cụ thể của người nghe.

10. Bài giảng cọng bún: Bài giảng cuốn, cuốn, cuốn vòng quanh như cọng bún... Bài giảng gây trở ngại cho người nghe và làm họ ngáp ngáp ngáp dài.

11. Bài giảng kiểu từ chương của trường đại học: Đề cập đến quá nhiều vấn đề mà không tập trung vào một chủ đề.

12. Bài giảng lặp lại Phúc Âm: Bài giảng không rút tĩa ý chính Phúc Âm cho người nghe, cứ lặp lui lặp tới nguyên văn Phúc Âm.

13. Bài giảng kiểu kỹ thuật: Bài giảng dùng ngôn ngữ thần học khó hiểu: bài giảng là một cuộc đối thoại thân tình với giáo dân.

14. Bài giảng hỗn tạp: Bài giảng reo rắc nhiều tiếng lóng, hạ thấp Lời Chúa, hạ thấp nhân cách người nghe.

15. Bài giảng của phi công mới tập lái: Người giảng không biết làm sao để máy bay cất cánh cũng như hạ cánh. Người giảng bay vòng vòng, chẳng bao giờ dứt.

**Tác giả bài viết: Linh mục Antonio Rivero,
Nguồn tin: giaophanvinh.net**