

Hát
CÀ
MAU



Hạt CÀ MAU

Cà Mau nằm trên bán đảo, có vị trí địa lý khá đặc biệt, với ba mặt tiếp giáp biển. Phía Bắc giáp tỉnh Kiên Giang, phía Đông Bắc giáp tỉnh Bạc Liêu, phía Đông và Đông Nam giáp biển Đông và phía Tây giáp Vịnh Thái Lan.

Cà Mau nằm ở trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á nên rất thuận lợi giao lưu, hợp tác kinh tế với các nước trong khu vực. Đường biển của Cà Mau dài gần 254 km, trong đó có 107 km bờ biển Đông và 147 km bờ biển Tây. Biển Cà Mau tiếp giáp với vùng biển các nước như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, và là trung tâm của vùng biển quốc tế ở Đông Nam Á. Mũi Cà Mau là nơi duy nhất trên đất liền có thể ngắm được mặt trời mọc lên từ mặt biển Đông vào buổi sáng và lặn xuống mặt biển Tây vào buổi chiều.

Tỉnh Cà Mau gồm Tp. Cà Mau và 7 huyện: Cái Nước, Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Thới Bình, Trần Văn Thời, U Minh. Thành phố Cà Mau là một thành phố cấp II, có sân bay, cảng Năm Căn, và Sông Đốc, Trường Đại học Tân Đức Thắng và Trường Đại học Bình Dương.

Hạt Cà Mau gồm **20 Họ đạo và 7 giáo điểm**, trong đó có 4 Họ đạo nằm trong thành phố Cà Mau (Cà Mau, Quản Long, Hòa Thành, Ao Kho). Các họ đạo cổ xưa nhất là: Hòa Thành, Cái Cắm đều trên 100 năm. Hầu hết các họ đạo hạt Cà Mau được thành lập từ các cha sở Hòa Thành: Cha sở Kèn lập họ Cái Cắm, Cha Thông lập họ Tân Lộc (1901), Cha Sư (1926) mở họ sông Ông Đốc, Bàu Sen, Huyện Sử, Cha Alp.Tứ (1931) lập họ Nhà Phấn và họ Khánh Bình (nay là Họ đạo U Minh); Cha Đầu (1957) lập họ Hòa Trung và Hòa Nam; Cha Tadêô Truyền (1967) lập các họ lẻ như Kinh Xáng, Hòa Nam, Cái Cắm, Cái Keo...

Số giáo dân là 31.964 (theo báo cáo mục vụ 2014), nằm trên 1 dải đất mênh mông và dòng người lương dân đông đảo.

Số Linh Mục triều và dòng trong hạt Cà Mau tổng cộng là 27 (1 Im dòng). Các linh mục trong hạt đoàn kết xây dựng họ đạo minh mẫn ngày trở nên những cộng đoàn: đức tin, phụng tự, bác ái và truyền giáo vững mạnh.

Bình quân: 1 linh mục phục vụ 1.180 giáo dân và 44.800 lương dân.

Số nữ tu trong hạt Cà Mau là 72 thuộc 9 dòng: Chúa Quan Phòng, Bác Ái, Mân Côi, Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ, Mân Côi, Đa Minh Thánh Tâm, Con Đức Mẹ Bình Thủy, Chúa Chiên Lành và Lazarist.

Các thành viên trong HĐGX gồm 527 người. Giáo lý viên 215.

Hạt Cà Mau đặc biệt quan tâm đến việc truyền giáo. Đặc biệt có nhà truyền giáo lừng danh là cha Piô Ngô Phúc Hậu và quý cha kế thừa. Do vậy Hạt có 7 Giáo điểm: Năm Căn, Rạch Gốc, Xeo Lá, Đất Mũi, Rau Dừa, U Minh, Lung Môn. Hạt Cà Mau là quê hương của Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn, linh mục Dom. Nguyễn Văn Đời ...

Dự hướng tương lai: Hiện hạt Cà Mau đang xin phép lập họ đạo mới và xin cất nhà thờ: Thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) và thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển). Ước mong với đà phát triển của TP Cà Mau cũng như những thuận lợi về cơ sở, nhân sự, Hạt Cà Mau là một hạt không biên giới do Mũi Cà Mau mỗi năm bồi thêm mấy chục thước.

Điểm du lịch: rừng U Minh, hòn Đá Bạc, mũi Cà Mau, vườn chim Đầm Dơi...





Hàng trên, trái qua phải:

- | | | |
|---|--|--|
| C. Pr. Các, sở U Minh, 1977 – LM 2007 | → C. Px. Bá, phó Cà Mau, 1976 – LM 2004 | → C. Pr. Sử, phó K. Nước Lên, 1978 – LM 2009 |
| C. Tm. Kha, phó Hòa Thành, 1981 – LM 2011 | → C. Bnd. Đạt, sở Kinh Ba, 1959 – LM 1996 | → C. Pl. Tân, sở Cây Bồm 1978 – LM 2009 |
| C. Gs. Thăng, phó Kênh Ba, 1967 – LM 2007 | → C. Mart. Hôn, sở Cái Rắn, 1967 – LM 1999 | → C. Tm. Tâm, sở Tắc Vân, 1969 – LM 2000 |

Trái qua phải, Hàng giữa

- | | | |
|---|---|--|
| C. Vs. Thực, sở Tân Lộc, 1948 – LM 1977 | → C. Gs. Duy, sở Khánh Hưng, 1974 – LM 2007 | → C. Pr. Liêm, sở Ao Kho, 1971 – LM 2001 |
| C. Pr. Lâm, sở Hòa Thành, 1951 – LM 1994 | → C. Mt. Châu, sở Huyện Sử, 1954 – LM 1994 | → C. Mt. Kỳ, sở Bào Sen, 1971 – LM 2007 |
| C. Ant. Quyền, sở Quản Long, 1972 – LM 2004 | | |

Trái qua phải, Hàng sau

- | | | |
|---|---|---|
| C. Pr. Dũng, phó Huyện Sử, 1982 – LM 2014 | → C. GBta. Tụ, sở Cái Cắm, 1977 – LM 2004 | → C. Pl. Vinh QH, sở Cà Mau, 1951 – LM 1986 |
| C. Đm. Ngọc, sở K. Nước Lên, 1955 – LM 2005 | → C. Gs. Vinh, sở Thới Bình, 1979 – LM 2009 | → C. Gk. Hòa, phó Tân Lộc 1977 – LM 2011 |



HỘ ĐẠO AO KHO

Thành lập: 1931

Bổn mạng: Thánh Giu-Se (19.3)

Ngày làm phép: 19/03/1991

Số giáo dân: 1082 / 355 hộ / 5 khu.

Số dân : Diện tích:

✉ 87/115 Huỳnh thúc Kháng,
phường 7, Tp Cà Mau

☎ 07813 850418 / 0917 728 809

⌚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 06g30-16g30

Ngày thường: 17g15

* Bao gồm: Khóm 8, phường 7, Tp Cà Mau, xã Lý Văn Lâm

* Đông giáp Hđ. Hòa Thành, Ranh giữa khóm 8/TPCM với ấp Tân Phong A+B của xã Hòa Thành, sông Gành Hào

* Đông Nam giáp Hđ. Hòa Trung, sông Gành Hào.

* Tây giáp Hđ. Cái Rắn, kênh Đường Quốc

* Nam giáp Hđ. Cây Bồm, kênh xáng Lương Thế Trân

* Bắc giáp Hđ. Quản Long, Ranh xã Lý Văn Lâm với TPCM. Hđ. Cà Mau, Ranh giữa khóm 8 với khóm 7 / phường 7 TPCM.

Địa danh:

Cái tên Ao kho đã có từ lâu đời, và mang tính lịch sử: năm 1782 Chúa Nguyễn Ánh đến đây và truyền lệnh cho binh lính đào một cái ao để cất giấu vũ khí và tiền bạc trong thời gian lánh nạn. Ao Kho ngày nay dùng làm ao lắng nuôi tôm.

① Hình thành và phát triển:

1931, cha Yves Quimbrot đã dựng một ngôi nhà nguyện bằng lá để có nơi đọc kinh, thờ Chúa. Quản lý nhà nguyện này là ông Ngô Hữu Linh. Giáo dân có khoảng 15 hộ gia đình, sống nghè nồng và đánh bắt cá.. Đến 1957, cha Giuse Nguyễn Văn Đầy về làm cha sở Hòa Thành, cha cho làm lại nhà thờ bằng lá trên bờ sông Gành Hào và mời Đức cha Phaolô Bình đến làm phép năm 1958. Vậy cha Giuse Đầy chính là người sáng lập Họ đạo Ao Kho và Ao Kho trở thành họ lẻ của Họ

đạo Hòa Thành.

Năm 1975, Họ đạo Ao Kho tiếp nhận 4 nữ tu Dòng Bác Ái Vinh Sơn đến phục vụ (1976-1988).

1. Cha Giuse Nguyễn Văn Nam (1978-1995): Ngày 15.8.1977, thầy Phó tế Giuse Nguyễn Văn Nam được Đức Cha Giacôbê sai đến phục vụ Họ đạo Ao Kho. Sau đó thầy được Đức cha Giacôbê phong chức linh mục ngày 24/6/1978 tại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ và được bổ nhiệm làm cha sở đầu tiên của Họ đạo Ao Kho. Thầy Phaolô Nguyễn Văn Vinh cũng đến giúp họ đạo, nhưng đầu năm 1978, thầy Vinh được sai về giúp Hòa Thành. Ngày 19/3/1979, cha Giuse Nam khởi công xây dựng nhà thờ mới. Kể từ năm 1979 họ đạo có khoảng 412 người

Năm 1980 Thầy Bênêđô Nguyễn Tấn Đạt giúp họ đạo 1 năm. Năm 1988-1990: thầy GB. Nguyễn Đức Hùng giúp họ 3 năm. Ngày

15/3/1993 thầy Micae Bùi Trần Thắng được phong chức linh mục tại Ao Kho và được bổ nhiệm làm cha phó Ao Kho.

2. Cha Phêrô Vũ Quang Nam (1996-2001)
cuối năm 1996 cha Pr. Vũ Quang Nam về Ao Kho thay thế cha Gs. Nam đổi đi Bàu Sen. Vì nhà thờ ở cạnh bờ sông lớn, dễ ngăn chặn lở đất, Cha Pr Nam đã xây bờ kè chắn sóng. Ngoài ra cha cất thêm 2 dãy nhà cấp 4, lót đan sân nhà thờ và đường lô ra Đất Thánh, xây tháp chuông nhà thờ, hàng rào, lầu ngủ trong phòng thánh.

3. Cha Martinô Nguyễn Hoàng Hôn (17/8/2001 – 6/4/2010) về nhậm sở Ao Kho, và còn phụ trách thêm các Giáo điểm: Cây Bồm, Nǎm Cǎn, Xeo Lá, Rạch Gốc, Đất Mũi. Năm 2007 cha Martinô tiếp tục tu bổ nhà thờ, xây nhà xứ 1 tầng cạnh phòng thánh. Cha đặc biệt quan tâm đến vấn đề xã hội: với sự cộng tác của các sơ dòng Chúa Chiên Lành, cha mở lớp vi tính cho học sinh, mở lớp dạy nghề cho anh chị em khuyết tật, mở lớp may, giới thiệu mổ tim cho bệnh nhân nghèo. Cha tiếp tục duy trì chương trình học bổng Enfants du Mekong cho học sinh nghèo, có cha phó G.B. Phạm Văn Tụ (2005-2009) và cha phó Gs. Nguyễn Đức Vinh (2009-2011) cộng tác.

4. Cha Đôminicô Nguyễn Đức Mười (6/4/2010 – 1/7/2011). Tuy chỉ coi Ao Kho hơn 1 năm, sau đó chuyển về Quản Long, cha vẫn quan tâm phát triển họ đạo Ao Kho và Cây Bồm về mặt đời sống: xây cầu, làm đường nông thôn 1300m giúp bà con và học sinh đi lại thuận tiện hơn.

② Ao kho hôm nay (2011):

Cha Pr. Nguyễn Hoàng Liêm (2011...) nhậm sở Ao Kho ngày 1/7/2011. Ngoài việc tiếp tục hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng: xây thêm nhà sinh hoạt, xây Đài Đức Mẹ, chỉnh trang Đất Thánh... Cha để tâm nhiều hơn về việc cung cố đức tin và truyền giáo:

Về huấn giáo: Tổ chức sinh hoạt giáo lý thiếu nhi, giáo lý dự tòng và hôn nhân, quan tâm các em lớn tuổi chưa được lãnh Bí tích Thêm sức, tổ chức đọc kinh gia đình, lắc chuỗi kính Đức Mẹ, khuyến khích giáo dân cầu nguyện và dự lễ.

Về giáo dục: Tiếp tục chương trình học bổng

Về bác ái: Tổ chức nắm gạo tình thương cho người già neo đơn, tủ thuốc cho bệnh

nhân nghèo, mở rộng tương quan với lương dân trong các dịp lễ.

③ Dự hướng tương lai:

Củng cố và phát triển sinh hoạt Hội đoàn, các giới.

Quan tâm giáo dục đức tin và văn hóa cho thiếu nhi và giới trẻ.

Quan tâm công tác truyền giáo bác ái.





HỘ ĐẠO BÀU SEN

Thành lập: 1926
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01.5)
Ngày làm phép:
Số giáo dân: 1.190 / 238 hộ / 6 khu.
Số dân diện tích
✉ Ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh,
huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
☎ (0780)3 780-187 / 0945 165557
† Giờ lễ:
Chúa nhật : 07g00- 15g30
Ngày thường : 17g00

- * **Bao gồm:** Xã Tà An Khương Đông, Tà An Khương Nam, Tân Đức, Tân Thuận, Tân Tiến, Tân Dân, Ngọc Chánh, Thanh Tùng, Nguyễn Huân, Thị trấn Đầm Dơi.
- * **Đông** giáp Biển Đông.
- * **Tây** giáp Hđ. Cái Cầm, Ranh giữa xã Tân Duyệt + Ngọc Chánh + Thanh Tùng với xã Trần Phán, Quách Phẩm Bắc, Quách Phẩm (sông Cây Trầm và Rạch Cây Ke).
- * **Tây Bắc** giáp Hđ. Cây Bồm, Sông Nhị Nguyên chảy lên gặp sông Mương Điếu. Hđ. Hòa Trung, Ranh xã Tà An Khương Nam.
- * **Nam** giáp Hđ. Năm Căn, Sông Kênh Sáng, Kênh Ba, Trảng Trầm.
- * **Bắc** giáp Hđ. Gành Hào (BL), Sông Gành Hào.

① Hình thành và phát triển theo năm tháng:

Bàu Sen là một Họ đạo nhỏ thuộc vùng sâu miền cuối nước Việt, nằm bên bờ sông Đầm Dơi, cách Tp Cà Mau 40km đường sông. Ngày xưa họa đạo thuộc ấp Bàu Sen, xã Tân Việt, quận Đầm Dơi, tỉnh An Xuyên. Ngày nay Họ đạo thuộc ấp Nam Chánh, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi. Theo truyền khẩu dân gian, chúa Nguyễn truyền lệnh cho binh sĩ sửa sang lại cái bàu ruộng trong vùng và trồng sen để lấy nước uống. Từ đó nơi này gọi là Bàu Sen.

Năm 1926 họ đạo Bàu Sen trở thành một họ lề thuộc họ đạo Rạch Nhà (Hòa Thành) dưới thời cha Phanxicô Huỳnh Công Triệu. Số giáo dân lúc đó khoảng gần 500 người với 100 hộ. Chính tại đất Bàu Sen này đã ghi đậm nét dấu ấn tử đạo của 4 nữ tu dòng Chúa Quan Phòng

bị sát hại và được chôn cất tại nền nhà thờ cũ. Sau này 4 hài cốt của nữ tu được chuyển về Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng.

Từ 1926 - 1976. Thời chiến tranh, các linh mục không thể lui tới họ đạo được. Ban Quới chức trực tiếp điều hành họ đạo. Từ 1940 - 1945 (thời kháng chiến chống Pháp - Nhật), thỉnh thoảng các cha tập kết như Cha Ng-hiem, Cha Trinh, Cha Biên, Cha Lễ đến thăm họ đạo, dạy giáo lý, ban bí tích. Năm 1957, dân từ miền Trung vào lập nghiệp tại Dinh điền Bàu Sen I và Bàu Sen II. Giáo dân tăng thêm hơn 1.000 người tại 2 dinh điền, cộng thêm 350 giáo dân tại địa phương.

Cha sở đầu tiên: Cha Giuse Nguyễn Quang Trọng làm Cha sở đầu tiên ở tại Họ đạo Bàu Sen (1957). Chỉ trong vòng gần một năm, rửa tội hơn 100 người lớn. Cha cũng hoàn thành được ngôi nhà thờ bán kiên cố và mời Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình đến làm phép (1959).

Chiến tranh lại đến. Năm 1960, cha sở Giuse Trọng không thể ở lại với Họ đạo. Nhiều người phải chạy ra Cà Mau, Hòa Thành, Ao Kho, một số đã trở về quê miền Trung. Nhà thờ, nhà xú, trường học đều bị tàn phá. Chỉ còn một ít giáo dân địa phương ở lại. Năm 1962, giáo dân lại trở về cùng nhau cất lại nhà thờ bằng cây lá địa phương.

Từ năm 1945 – 1962, Nhà thờ Bàu Sen 4 lần bị tàn phá. Họ đạo sống cảnh mồ côi, không cha suốt hơn 15 năm. Từ năm 1973



– 1975, số giáo dân sơ tán đã lần lượt trở về Bàu Sen. Sau năm 1975, Cha Nghiêm, Cha Lễ, Cha Liêu cũng đến thăm họ đạo và ban Bí tích cho giáo dân.

② Bàu Sen phát triển (1978- nay):

Năm 1978, khi Đức Cha Giacôbê bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Văn Nam làm Cha sở Ao Kho thì cũng giao cho cha phụ trách thêm Họ đạo Bàu Sen, lúc đó có khoảng 394 giáo dân với 71 hộ. Đời sống vật chất và tinh thần rất thấp vì quá nghèo. Trình độ văn hóa kém. Tinh thần đạo cổ xưa. Tất cả đều phải bắt đầu từ số không cả về cơ sở vật chất lẫn đời sống đạo. Hơn 16 năm trường kiên trì trong gian

khổ, Cha sở Giuse thường xuyên đến họ đạo dạy giáo lý, ban bí tích, thăm viếng động viên giáo dân sống tốt đạo đẹp đời.



a) Cơ sở: Năm 1988, Cha Giuse Nam cùng với bà con giáo dân di dời nhà thờ vào khu vực đất thánh bên kia con đê ngăn mặn. Ngôi nhà lá đơn sơ, nghèo nàn, nhưng nói lên sự đồng tâm nhất trí, tinh thần hợp tác của giáo dân. Ngày 16.3.1994 được sự chấp thuận của Chính quyền và Giáo quyền, Họ đạo Bàu Sen khởi công xây dựng lại nhà thờ. Cha Giuse Nam thường trú tại họ đạo động viên giáo dân vừa xây nhà thờ bằng đá, vừa dựng tòa nhà tâm hồn. Cha mở các lớp giáo lý, đẩy mạnh công tác truyền giáo, đi tìm chiên lạc...

b) Nhân sự: Ngày 01.03.2005 Cha Emmanuel Nguyễn Văn Ghi về làm Cha sở gần 2 năm (2005-2007). Cha Matthieu Võ Minh Châu được bổ nhiệm làm Cha sở Bàu Sen gần 5 năm (2007-2011). Ngày 06.07.2011, Cha Matthieu Ngô Hữu Kỳ được Đức Giám mục Stêphanô bổ nhiệm làm Cha sở Họ đạo Bàu Sen cho đến nay. Hiện có thêm 2 nữ tu thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy phục vụ Họ đạo.

c) Sinh hoạt mục vụ: Tiếp tục công việc của các cha tiền nhiệm, Cha sở Matthieu Kỳ thường xuyên thăm viếng, tổ chức các lớp giáo lý, tổ chức sinh hoạt họ đạo,

③ Dụ hướng tương lai:

Cùng cố phát triển đức tin, bác ái và truyền giáo. Tích cực thực hành năm Thánh Tâm, Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ và Cộng đoàn sống đời Thánh Hiển.





HỘ ĐẠO CÀ MAU

Thành lập: 1925

Bổn mạng: Phaolô (29/6)

Ngày thánh hiến:

Số giáo dân: 5500 / 1489 hộ / 10 khu.

Số dân diện tích

✉ 200/20 Lý thường Kiệt, Tp Cà Mau.

☎ 07803 822 109

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 06g30- 08g30
16g30- 19g00

Thứ bảy (thứ CN): 19g00

Ngày thường: 05g00- 17g30

Bao gồm: Phường 5, 6, 7, phường Tân Thành, một phần xã Tân Thành, xã An Xuyên, Tp. Cà Mau

* **Đông** giáp Hđ. Tắc Vân, Ranh Tp CM với xã Định Bình, rạch ở ấp 5 của xã Tân Thành, Hđ. Chủ Chí (BL), Ranh giữa tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

* **Tây** giáp Hđ. Quản Long, Kênh Phụng Hiệp, ranh của P. Tân Xuyên với xã An Xuyên.

* **Tây Nam** giáp Hđ. Ao Kho, Ranh giữa Khóm 7 với Khóm 8 của phường 7, Tp CM. Nam giáp Hđ. Hòa Thành, Ranh giới: Ranh của Tp CM với xã Hòa Thành B

* **Bắc** giáp Hđ. Tân Lộc, Rạch Bà Đê - Ranh giữa xã An Xuyên với xã Tân Lộc.

① Hình thành và phát triển:

Năm 1925, **Cha Phanxicô Huỳnh Công Triệu**, Cha sở họ Hòa Thành đã thành lập họ đạo Cà Mau. Sau đó **Cha Yves-Quimbrot** (1929-1940) phụ trách cả vùng Cà Mau với nhiều họ đạo. Lúc đầu, để dâng lễ, cha sử dụng ngôi nhà của ông Tôma Đạt dâng hiến, tọa lạc trên khu đất nhà máy lửa (cũ), nay là Cty Cấp nước tỉnh Cà Mau.

Sau đó Cha Quimbrot đã dời tất cả về miếng đất của ông Trưởng Tòa Sứ với giá 12.000\$ thời ấy, với ý định xây dựng cơ sở cho Họ đạo. Ngôi nhà của ông Tòa Sứ biến thành nhà xứ, còn lẫm lúa biến thành nhà thờ cho đến nay. Qua nhiều trào Cha Sở: **Cha Micae Lê Tấn Công** (1940-1956), **Cha Carôlô Huỳnh Tuấn Tú** (1956-1958), **Cha Simêon Huỳnh Văn Tông** ((1958-1960). Mãi đến thời **cha Giuse Trần Quang Vượng** (1960-1968), một ngôi Thành đường khang trang đã được hoàn

thành. Cha còn xây 3 dãy nhà làm trường Trung học cơ sở và Tiểu học, Ngôi trường này có tên là Bảo Lộc (phiên âm từ tên Phaolô). Do đó một số người quen gọi là Họ đạo Cà Mau là Họ đạo Bảo Lộc).

Trong thời điểm này, Cha Giuse Vượng còn phân ranh giới giữa họ đạo Cà Mau và Quản Long từ cầu Gành Hào qua trước UBND Tỉnh, cắt ngang đường Phan Ngọc Hiển chạy dọc về phía Sở Công An (đường Hùng Vương).

Từ năm 1963, lần lượt có các Cha Phụ tá đến giúp: Cha Giacôbê Thọ, Cha Phêrô Ảnh, Cha Giuse Hiền, Cha Laurensô Xuân, Cha Đominicô Ngô Quang Tuấn, Cha Augustinô Khanh, Cha Augustinô Tư, Cha



Phanxicô Hải, Cha Giuse Quỳ, Cha Phêrô Ngày, Cha Giuse Hoạch.....

Trong biến cố 1968, nhà của các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng bị hỏa hoạn, **Cha Sở mới Giuse Trần Hữu Phước** (1968-1975) liền xây lại ngôi nhà mới có lầu, rộng rãi thoáng mát cho các Sơ sử dụng cho đến nay.

Cha Sở Giacôbê Lê văn Tô (1975-1979). Trong thời điểm này cha cũng gặp khá nhiều khó khăn: Sau biến cố 1975, trường học của nhà thờ được Nhà nước quản lý và sử dụng, 13 hộ dân lương giáo đến ở trong phần đất nhà thờ.

Cha Sở Piô Ngô Phúc Hậu (1979-1994). Cha chuyên tâm vào việc truyền giáo. Đặc biệt cha lập nhóm Luca để giúp cha hướng dẫn các anh chị em dự tòng. Cha cũng xây được Đài Đức Mẹ, thay toàn bộ cửa nhà thờ đang hư dàn và xây thêm một dãy nhà để có chỗ sinh hoạt chung và cho các em học giáo lý.

Cha Sở Phanxicô Xaviê Bùi Quang Triều (1994-2004). Cha tiếp tục công việc của cha Piô: kiện toàn các hội đoàn: Hội đồng Giáo Xứ, Legio Mariae, Nhóm cầu nguyện, Nhóm Luca. Đặc biệt quan tâm mở các lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân định kỳ và lớp Kinh Thánh. Cha còn xây Lưu xá để các em nam có nơi ăn ở học tập và ươm mầm Ông gọi. Xây thêm một dãy nhà 4 căn có lầu để làm các phòng giáo lý và phòng khách. Ngoài ra Cha còn mở một điểm bên sông để có thể đến dâng lễ mỗi Chúa nhật dành cho người già yếu.

Cha Sở Giuse Nguyễn Văn Nam (2009-2011): Từ Tân Lộc, Cha về Cà Mau làm Cha Sở thay Cha Phanxicô nghỉ bệnh. Cha Giuse bầu lại HĐGX nhiệm kỳ 2009-2013, sửa lại nhà khách, phòng hội, lát gạch Đài Đức Mẹ, nâng cấp sân nhà thờ. Cha rất mong ước lập một Giáo điểm bên sông có tên là An Lộc. Nhưng vì nhu cầu của giáo phận Bắc Ninh, cha đã xin chuyển về Bắc.

Tính từ 1974 đến 2015, có tất cả **10 Cha Phó** phục vụ họ đạo: Cha Px. Sơn, Cha Mc. Thủy, Cha Pr. Lâm, Cha Em. Ghi, Cha Pr. Hà, Cha Mt. Kỳ, Cha Gs. Quốc, Cha Gk. Hòa, Cha Gs. Thăng, và Cha Px. Bá (đương nhiệm).

② Họ đạo Cà Mau hôm nay:

Cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh đến tiếp nối công việc của các cha sở tiền nhiệm, cùng với sự cộng tác của các cha phó: Gk. Hòa, Gs. Thăng, và Px. Bá.

- **Về nhân sự:** Cha củng cố HĐGX, ca đoàn, lập Văn phòng họ đạo, Ban Quản lý Đất Thánh, Quý Bác Ái Thiện tử (2011) để tạo tình hiệp thông, tương trợ khi có người qua đời.

- **Về các Hội đoàn:** Cha sở Phaolô tạo điều kiện để các hội đoàn phát triển: Huynh đệ CQP - MTG tại thế - Lêgiô - Cursillo (2012) - Gia đình Thăng tiến trẻ (2013) - Ban Điều hành Gia trưởng và Hiền mẫu (2013) - Gia đình Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu (2015) - Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể - Nhóm Cầu nguyện và Nhóm Lòng Chúa Thương xót - Hội Mân Côi (2014) - Mở lớp Thánh Kinh.

- **Tương Trợ:** Nhằm giúp anh chị em sống đạo, đoàn kết yêu thương, giảm thiểu nợ nần và nâng cao kinh tế gia đình, họ đạo đã tổ chức Tô "Honđa ôm" và Nhóm chị em mua bán nhỏ lẻ, hằng tháng anh chị em gặp nhau.

- **Về cơ sở:** Do nhà thờ cũ quá nhỏ hẹp so với lượng giáo dân, lại thường bị ngập nước vào mùa mưa, nhất là rui mè và ngói đã mục nát, với sự gợi ý của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn, HĐGX và bà con giáo dân thấy cần phải xây nhà thờ mới. Họ đạo tiến hành xin phép xây dựng. Với sự đồng ý của ĐC Stêphanô, họ đạo khởi công xây dựng vào ngày 31.01.2012, sau khi đã di dời 13 hộ dân và trường Mẫu giáo Sơn Ca ra khỏi đất nhà thờ để làm sổ Đỏ.

Sau một năm thi công, hai dãy nhà sinh hoạt cũ đã xuống cấp, trong khi họ đạo rất thiếu chỗ để sinh hoạt và dạy giáo lý, nên đã gửi đơn xin phép Đức Cha và tiến hành thi công vào ngày 25.01.2013.

Song song với việc xây dựng Nhà thờ và nhà sinh hoạt, các nữ tu CQP cũng đã tiến hành xây mới lại trường Mẫu giáo tư thực vào ngày 7.10 năm 2013 sau khi được nhà nước giao lại phần đất cho họ đạo.

Họ đạo Cà Mau trải qua gần 90 năm (1925 – 2015) hình thành và phát triển qua bao thăng trầm của lịch sử với muôn vàn Hồng Ân của Chúa và sự cầu bàu của Thánh Quan Thầy Phaolô. Họ đạo đã đóng góp cho Giáo hội 6 Linh mục, 3 Tu sĩ và 2 Chủng sinh. Đời sống kinh tế, văn hóa và đạo đức của bà con tương đối ổn định và đang có chiều hướng phát triển tốt. Tất cả đều là Hồng Ân.

HỘ ĐẠO CÁI CẤM



Thành lập: 10.06.1925
Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
Ngày thánh hiến: 15/12/2001
Số giáo dân: 1.259 / 400 hộ / 5 khu
Số dân Diện tích :

✉ 200 Ấp Cái Cấm, xã Đông Hưng,
huyện Cái Nước, Cà Mau.
☎ 0918 867 498
✚ Giờ lễ:
 Chúa nhật: 06g30- 16g30
 Ngày thường: 16g30

- * **Bao gồm:** Xã Đông Hưng, Tân Hưng Đông, Đông Thới, Trần Thới, ½ xã Tân Hưng và thị trấn Cái Nước, xã Trần Phán, Quách Phẩm, Quách Phẩm Bắc của huyện Đầm Dơi.
- * **Đông** giáp Hđ. Bầu Sen. Ranh giới: Sông Cái Trâm, rạch Cây Kè, ranh giữa xã Trần Phán và Quách Phẩm Bắc, Quách Phẩm với xã Tân Duyệt, Ngọc Chánh, Thanh Tùng.
- * **Đông Bắc** giáp Hđ. Cây Bồm. Ranh giới: Sông Nhị Nguyên.
- * **Tây** giáp Hđ. Kinh Ba. Ranh giới: Sông Bào Châu, ranh giữa xã Trần Thới với xã Phú Thuận, Việt Thắng.
- * **Nam** giáp Hđ. Năm Căn. Ranh giới: Sông Bảy Háp, Kinh Ba, BLương Thế Trân
- * **Bắc** giáp Hđ. Cái Rắn. Ranh giới: Kênh Chồng Mỹ, rạch Cái Giêng, sông Bào Vũng.

① Hình thành và phát triển:

Cái Cấm thuộc huyện Cái Nước, cách thị xã Cà Mau hơn 30km đường thủy và gần 50km đường bộ, về hướng Nam. Với một vị thế đặc biệt, nhà thờ Cái Cấm hiện nay nằm ngay bên ngã ba vàm con sông uốn khúc. Theo địa lý thì nơi đây là chỗ hàm rồng rất tốt. Nên hậu lai nhân sinh cư ngụ lưỡng biên rạch này sẽ được trù phú lắm.

Hộ đạo Cái Cấm được khai sinh vào năm Tân Sửu 1901 do Linh mục Phêrô Nguyễn Linh Kèn, là một trong 3 Linh mục Việt Nam đầu tiên: Cha Kèn, Cha Thông, Cha Sớm xuất thân từ Chủng Viện Cù Lao Giêng thuộc giáo phận Phnom Pênh. Sau 47 năm hoạt động, khởi đầu Cha Kèn cùng với ông câu Hạt ở họ Nàng Rền, quy tụ 7 gia đình Công giáo từ các họ: Cái Quanh, Mặc Bắc và Cái Hữu (Vĩnh Mỹ) đến lập nghiệp. Cùng lúc ấy có giặc Chòm nổi dậy, một số gia đình đã tìm đến đây

để được sống an toàn. Chuyện kể về 2 biến cố kinh thiên động địa có ảnh hưởng lớn đến Họ đạo Cái Cấm:

Kinh thiên: Năm Canh Tuất (1910), có ngôi sao chổi khổng lồ xuất hiện. Theo các nhà thiên văn thì kể từ ngôi sao xuất hiện ở Bê-lém vào năm thứ nhất sau Công nguyên, không có ngôi sao nào đi gần trái đất như vậy, đuôi nó giáp cả bầu trời, những đêm không trăng mà trời vẫn sáng như có trăng vậy. Và ở vùng Cái Cấm cuối Đất Việt này, vì sợ tận thế nên có 6 gia đình ngoại giáo xin vào đạo. Từ 6 gia đình, 61 giáo dân dần dần tăng lên đến 40 gia đình.

Động Địa: Năm Canh Ngọ (1930), có một trận bão lớn làm xập nhà thờ, nhà cha sở. Từ đó đến 50 năm sau, các nhà thờ chỉ là ngôi nhà cây vách đóng song cây được và các linh mục chỉ lui tới chứ không ở thường trực.

② Cái Cắm hôm nay (1999 - nay):

Đến năm 1995 lại xảy ra cơn bão Linda (bão số 5) nhà thờ, nhà xứ lại tan hoang sau một đêm. Đến năm 1999 cha Vinh Sơn Trần Văn Thực xây dựng nên ngôi nhà thờ kiên cố, khang trang như hiện nay.

a) Nhân lực

- Giáo sĩ : Danh sách các linh mục đã coi sóc hoặc quản nhiệm từ năm 1901:

Cha Phêrô Nguyễn Linh Kèn (1901 – 1904).

Cha Clémentê Lê Phước Thông (1904 – 1907).

Cha Larrabure (1907 – 1911).

Cha Phanxicô Hùynh Công Triệu (1917 – 1926).

Cha G.B. Hồ Hiền Sư (1926 – 1928).

Cha P.X Trương Bửu Diệp (1928 – 1929).

Cha Phaolô Hùynh Tân Hoàng (1929 – 1931).

Cha QuimBrot (1931 – 1935).

Cha G.B. Phạm Bia Vàng (1935 – 1936).

Cha Giuse Trần Công Nhàn (1936 – 1938).

Cha Phanxicô Nguyễn Linh Việt (1938 – 1945).

Cha Bart.Trần Quang Nghiêm (1947 – 1951).

Cha Phêrô Võ Thành Trinh (1951 – 1952).

Cha Luy Nguyễn Hữu Lễ (1952 – 1954).

Cha Giuse Mai Linh Ngùy (1954 – 1957).

Cha Giuse Nguyễn Văn Đầy (1957 – 1967).

Cha Tađêô Lý Thành Truyền (1967 – 1972).

Cha Tôma Nguyễn Công Hiển (1975 - 1977).

Cha Giuse Nguyễn Văn Nam (1978 – 1979).

Cha Phanxicô Hùynh Văn Sơn (1979).

Cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh (1986 – 1988).

Cha Đaminh Nguyễn Đức Mười (1988 – 1999).

Cha Phó Mt. Võ Minh Châu (1994 – 1999).

Cha Vinh Sơn Trần Văn Thực (1999 – 2009).

Cha G.B. Phạm Văn Tụ (2009.....) và

Cha Phó Phaolô Trần Minh Tân (2009–6/ 2010).

- Ban Quới chức: Những người đã cộng tác đắc lực với các cha sở cần được kể ra: ông Câu Hạt và Biện Lân, ông Câu Văn và

Giáp Khoa, ông Câu Chánh và Biện Năng, Biện Nghĩa, ông chủ tịch (HĐGX) Nguyên và phó Vǎnh, các ông chủ tịch Trung, Đệ, Chính, Tuấn.

- Vốn thiêng: Hiện nay họ đạo đã có 1 linh mục, 1 đại chủng sinh, 3 nữ tu.

b) Cơ sở: Cha G.B. Tụ tu bổ nhà thờ, xây nhà xứ mới và phòng giáo lý mới.

c) Sinh hoạt mục vụ: Huấn luyện các nhóm: gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi. Củng cố hội Legio Mariae, Nhóm cầu nguyện, các lớp giáo lý người lớn và thiếu nhi. Bác ái: cấp học bổng cho học sinh nghèo, dạy văn hóa hè. Giúp gạo cho người nghèo

Kết: Sau hơn một thế kỷ, tính ra có 26 linh mục đến coi sóc Họ đạo. Số giáo dân từ 6 gia đình, đến 40 gia đình, đến nay 400 gia đình, gồm 1.554 người. 110 năm trôi qua, Họ đạo được như ngày hôm nay là nhờ biết bao công sức của quý Đức Cha, Quý cha đã từng phục vụ, nhất là nhờ ông bà anh chị em giáo dân, ý thức gìn giữ và vun xới để hạt giống đức tin được tồn tại và lớn mạnh đến ngày hôm nay. Tạ ơn Thiên Chúa đến muôn đời.



HỘ ĐẠO CÁI ĐÔI VÀM



Thành lập: 1994

Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (1/5)

Ngày làm phép:

Số giáo dân: 642 / 299 hộ / 5 khu.

Số dân: Diện tích:

✉ Khóm 7 thị trấn Cái Đôi Vầm,
huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

☎ 0 123 252 5222

† Giờ lễ:

Chúa nhật : 08g00

Thứ 7 (thứ CN) : 15g00

Ngày thường : 16g00

* Bao gồm: Thị trấn Cái đôi Vầm, xã Việt Khái, xã Tân Hải của huyện Phú Tân.

* Đông giáp Hđ. Kinh Ba, Kênh 90, ranh xã Phú Mỹ, Tân Hưng Tây, Rạch Chèo với xã Phú Tân, Tân Hải, Việt Khái.

* Tây giáp Biển

* Nam giáp Hđ. Kinh Nước Lên, Cửa sông Bảy Háp.

* Bắc giáp Hđ. Sông Đốc, Sông Mỹ Bình.

① Lịch sử:

Tên gọi: Cái Đôi Vầm là cửa biển có 2 con sông nhỏ chảy ra nên gọi là Cái Đôi

Hình thành: Năm 1994, có khoảng 45 gia đình Công giáo di cư từ Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau tới lập nghiệp, ở rải rác các Giáo điểm Cái Đôi Vầm, Phú Tân, Tân Hải (khu Bình Hưng Hải Yến).

1994-2003: Cha Đominicô Nguyễn Đức Mười được bổ nhiệm làm cha sở 3 họ đạo Kinh Ba, kinh Nước Lên và Đất Mới, ngoài cũng phụ trách luôn các Giáo điểm: Cái Đôi Vầm, Phú Tân và Tân Hải. Lúc đó phương tiện đi lại chỉ bằng ghe xuồng chứ chưa có đường bộ, muốn đi đến với đoàn chiên phải ngồi ghe cả ngày trời ...

2003 cha Bênadô Nguyễn Tân Đạt, đang là cha phó Họ đạo Cái Rắn, được sai đến làm

cha sở Kinh Ba, kiêm nhiệm Giáo điểm Cái Đôi Vầm 2005 cha Bênadô mua đất để có nơi làm lễ mỗi khi đến thăm bà con giáo dân chung quanh vùng đó. Đó là miếng đất của ông Nguyễn Văn Trường đang sử dụng làm chuồng gà. Hiện cha đang lo thủ tục xây dựng nhà thờ.

4/7/2013: UBND Tỉnh Cà Mau đã ra quyết định cho phép Thành lập Họ đạo Cái Đôi Vầm.



Thêm Sức tại họ đạo Cái Đôi | ... | ...

Chủ Nhật, 10/9/2014 | 5:24 AM

Tin tức | ... | ...

gpcantho.com/ArticlesDetails.aspx?ArticleID=4025

Từ khóa tìm kiếm | ... | ...

TRÍ CÁC HẠT - HẠT CÀ MAU - THÊM SỨC TẠI HỘ ĐẠO CÁI ĐÔI VÀM

[18/08/2013 - Lượt xem: 1467] [In bài viết]

Thêm Sức tại họ đạo Cái Đôi Vầm

8+ 0

Thêm Sức tại họ đạo Cái Đôi Vầm

Chiều ngày 16/8/2013 Đức Giám Mục về ban Bí Tích Thêm Sức tại họ đạo Cái Đôi Vầm. Đặc biệt sau thánh lễ, Cha Quản Hạt đã đọc quyết định của UBND Tỉnh Cà Mau cho phép thành lập họ đạo Cái Đôi Vầm.

TIN HỘI ĐỒNG

Giáo lý PÁ CH 19 TNLA
CHÚA NHẬT XIX QUANH NĂM A
Sách Các Vua quyền I 19.9.11-13; Thủ Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 9.1-5 và Phúc Âm Thánh Matthiê 14.22-33

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 TN.A
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN - A Lời Chúa: IV. 19, Ba 11-13a; Rm. 9, 1-5; Mt. 14, 22-33

SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 18 TN
SUY NIỆM LỜI CHÚA TUẦN 18 TN

NGÂN KHÁNH LM CHA AP. LÊ KIM THẠCH
LÊ NGÂN KHÁNH LM CỦA CHA ANPHONGSƠ LÊ KIM THẠCH TẠI NHÀ THỜ PHUNG HIỆP

TIN MỚI CẤP NHẬT

- THƯỜNG HUẤN LINH MỤC GPCT THÁNG 8/2014
- DANH SÁCH LINH MỤC GPCT THÁNG 8/2014
- LỊCH THUYỀN CHUYỂN LM GPCT THÁNG 8/2014
- LỊCH BẢN BT THÊM SỨC THÁNG 8/2014

② Họ đạo Cái Đôi Vầm hôm nay:

Nhân sự:

- Có thầy ĐCV giúp trong năm.
- Tháng hè có các nữ tu dòng Phaolô Mỹ Tho giúp dạy giáo lý.
- Thành lập các giới: Gia trưởng, Hiền mẫu, Thiếu nhi, Hội cầu nguyện.

Sinh hoạt:

- Huấn giáo: Chủ yếu lo dạy đạo cho nhiều lương dân xin theo đạo và dạy giáo lý cho những gia đình rồi để hợp thức hóa cho họ.

- Truyền giáo: Song song với việc cung cỗ đức tin, cha sở kêu gọi mọi giáo dân cùng tham gia làm việc bác ái và quan tâm các công tác xã hội.

Dự hướng tương lai:

- Hoàn thành xây dựng nhà thờ mới.
- Củng cố phát triển sinh hoạt các hội đoàn, các giới gia trưởng, hiền mẫu, thiếu nhi.
- Quan tâm truyền giáo bác ái.



HỘ ĐẠO CÁI RẮN



Thành lập: 1925
Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày làm phép: 21/9/1998
Giáo dân: 1657 / 562 hộ / khu
Số dân: Diện tích:
☞ Ấp Cái Rắn A xã Phú Hưng,
huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

☎ (0780)3 773218
✚ Giờ lễ:
Chúa nhật : 06g30 - 8g30
16g30- 19g00
Ngày thường : 05g00 - 17g00

* Bao gồm: Xã Phú Hưng, ½ xã Hưng Mỹ, Hòa Mỹ, huyện Cái Nước; xã Lợi An, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

* Đông giáp Hđ. Cây Bồm, Kênh Đường Quốc, sông Bào Vũng chảy lên gặp kênh Đường Quốc.

* Tây Bắc giáp Hđ. U Minh, Sông Đốc, ranh giữa xã Khánh Bình với xã Khánh Bình Đông

* Tây Nam giáp Hđ. Sông Đốc, ranh giữa xã Lợi An + Hòa Mỹ + Hưng Mỹ với xã Phong Lạc.

* Nam giáp Hđ. Cái Cầm, kênh Chống Mỹ, ranh Cái Giêng, sông Bào Vũng.

* Bắc giáp Hđ. Quản Long, ranh giữa xã Khánh Bình với xã Khánh An, sông Tắc Thủ.

① Hình thành và phát triển :

Hộ đạo Cái Rắn được thành lập năm 1925, do Cha Quimbrot, là Cha Sở đầu tiên của Họ đạo. Năm 1927, Cha cất một ngôi Nhà nguyện nhỏ với vách lá đơn sơ đầy tính cách Nam bộ. Nhà nguyện này nằm bên kia rạch Cái Rắn, cách Nhà thờ ngày nay khoảng 300m. Cha chỉ thường xuyên lui tới để cử hành nghi thức phụng vụ cho giáo dân.

Năm 1942, Cha Kim-rô đã mua 200 mẫu đất, chạy dài từ Nhà thờ hiện nay theo Kinh Giữa và kinh Ba Ngàn để làm một nhà nguyện mới, cũng với vách gỗ và mái lá. Họ đạo Cái Rắn tuy nhỏ bé, nhưng rất vinh dự vì là Quê hương Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn. Đây là nơi cưu mang và nuôi dưỡng Ngài từ lúc chào đời cho tới năm 6 tuổi. Ông cố ĐHY là ông Sáu Hào (Phạm Phú Hào), là người quản lý 200 mẫu đất nhà chung này và cũng là người cho đào con Kinh Ba Ngàn (chạy dài

3000 mét), thông thương ra sông Ông Đốc là quê nội của ĐHY.

Năm 1957, nhà nguyện một lần nữa được xây dựng lại vì bị bom đạn tàn phá vào năm 1952, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình là người làm phép nhà nguyện đơn sơ này. Sau năm 1975 đất nhà chung (200 mẫu) đã được Đức cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang chia đều cho dân làm chủ và canh tác. Các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng đã không ngại khó khăn, gian khổ đến nơi đây để sống và thời gian đầu phải tá túc tại nhà của Bà Hai Cho.

Trong giai đoạn này, có hai Cha đã đến thăm viếng thường xuyên và dâng lễ cho giáo dân, đó là Cha Phanxicô Huỳnh Văn Sơn và Cha Giuse Lê Hiển.

Ngày 09/05/1989, Cha Đominicô Nguyễn Đức Mười được bổ nhiệm làm Cha sở Họ đạo Cái Cầm, kiêm nhiệm Họ đạo Cái Rắn. Cha đến làm lễ Chúa nhật hàng tuần và những ngày lễ trọng. Cha đã cùng với giáo dân xây

vách bao xung quanh nhà thờ, phía trên và mái nhà nguyện vẫn bằng lá, còn giữ nguyên mặt tiền bằng xi-măng do Cha Phanxicô Sơn làm.

Ngày 25-10-1994, Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận bổ nhiệm Cha Piô Ngô Phúc Hậu làm Cha Sở Họ đạo Cái Rắn. Sau cơn bão số 5 mọi công trình do tay người làm ra đều bị xóa sạch. Nhưng Chúa lại ban cho nhiều tấm lòng vàng từ bốn phương thiên hạ quảng đại giúp Cha thực hiện nhiều kỳ công cho Họ đạo: nhà xứ, nhà Dì Phước, phòng giáo lý, nhà phát thuốc, phòng lớp mẫu giáo. Đặc biệt là ngôi Thánh đường khang trang xinh sắn được làm phép ngày 21-09-1998. Cha Piô đã để lại những dấu ấn không thể xóa nhòa trong trái tim của người dân nơi đây dù là giáo hay lương. Cha đã sống gần gũi với họ, và tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu Chúa Giêsu cho họ biết để yêu, khi đã yêu thì lại tìm để biết nhiều hơn. Cha cũng thực hiện nhiều công trình xã hội: cầu đúc thay cho cầu khỉ, đường xi-măng thay đường đất lầy lội, khoan giếng nước ngọt, khám bệnh phát thuốc, học bổng diệt dốt.

Ngày 07-04-2010, Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận đã bổ nhiệm Cha Mác tinô Nguyễn Hoàng Hôn từ Ao Kho đến làm Cha Sở Cái Rắn thay Cha Piô Ngô Phúc Hậu đi nghỉ hưu.

② Cái Rắn hôm nay:

Cha Mác tinô tiếp tục công trình của cha Piô Hậu:

Về cơ sở: Cha sửa chữa, tu bổ và làm thêm một số cơ sở hạ tầng như: Làm mới lại gian cung thánh, xây thêm một dãy lưu học xá cho học sinh nghèo trợ miễn phí, làm nhà tiếp khách, và cũng để phục vụ cho những sinh hoạt chung.

Về huấn giáo: Quan tâm hàng đầu vẫn là việc thăm viếng, dạy giáo lý cho anh chị em tân tòng, và những người rối rắm, trễ nãi. Hiện nay, có rất nhiều tân tòng vẫn chưa quen với việc dự lễ ngày Chúa nhật vì nhiều lý do khác nhau. Việc huấn luyện Giáo lý Viên, và dạy giáo lý hàng tuần vào ngày Chúa Nhật, và đặc biệt sinh hoạt hè cho thiếu nhi cũng được đầu tư đúng mức nhờ có Cha phụ tá Phaolô Nguyễn Hữu Toan (Dòng Thánh Vinh Sơn) và các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng (đã hiện diện từ đầu).

Về nhân sự: Quan tâm huấn luyện các giới, các hội đoàn, đặc biệt là Legio, đây là những cộng tác viên nồng cốt trong việc tái truyền giáo.

Về truyền giáo: Những công tác bác ái – xã hội thời cha Piô vẫn được duy trì: *Trao học bổng và quà cho những học sinh nghèo, chăm ngoan và hiếu học. *Thăm viếng và giúp đỡ những người nghèo, bệnh tật. *Xây cầu nông thôn, nhà tình thương cho người nghèo không phân biệt tôn giáo. *Khoan giếng nước sạch và quà cho người nghèo bệnh tật trong địa phương...

③ Dự hướng tương lai:

Mở các Giáo điểm xung quanh như: Rau Dừa, Tân Hưng, Tham Troi ...

Dạy Giáo lý và Rửa tội cho Dự tòng, cần giúp họ tìm hiểu đạo trong thời gian dài đủ để đức tin được củng cố, được tuyên xưng khi đi lễ ngày Chúa Nhật, có vậy thì họ mới có thể sống đức tin trong đời thường. “Đức tin không việc làm là đức tin chết”.

Quan tâm việc thăm viếng, dạy Giáo lý cho những người Tân tòng sau khi Rửa tội (hậu tân tòng), tạo điều kiện để những người ở xa thường xuyên dự lễ Chúa nhật.

Trải qua bao thăng trầm từ ngày thành lập họ đạo đến nay, Họ đạo Cái Rắn vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu vô bờ bến của Thánh Tâm Chúa Giêsu, nên Họ đạo đã quyết định chọn Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bồn mạng

Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu uốn lòng chúng con nên giống trái tim Ngài.



HỘ ĐẠO CÂY BỐM



① Hình thành:

Họ đạo Cây Bốm là họ lẻ của Hòa Thành, do đó các cha sở Hòa Thành đều quan tâm nâng đỡ.

Năm 1954, cha sở Hòa Thành là Cha Giuse Nguyễn Văn Đài. Cha cho cất Nhà thờ Cây Bốm bằng cây lá tại Tân Hưng cách đầu Xáng Tân Hưng khoảng 500m.

Năm 1970-1972: Mười bốn năm sau, dưới thời Cha sở Tadêô Lý Thành Truyền, Nhà thờ Cây Bốm được dời về Kinh Xáng cất trên phần đất của ông Trần Văn Đề.

Năm 1972-1975: Cha sở Gabriel Văn Công Phong.

Năm 1975-1988: Cha sở Tôma Nguyễn Công Hiển. Do nằm gần bờ sông Kênh Sáng, luôn có nguy cơ sạt lở, năm 1979, cha Tôma quyết định chuyển Nhà thờ về Cây Bốm. Nhà thờ được cất lại cũng chỉ bằng cây lá trên phần đất của ông Tôma Lê Văn Trai đã hiến tặng.

Thành lập: 19/03/1954

Bổn mạng:

Thánh Giu-Se Thợ (01.5)

Ngày thánh hiến: 1991

Số giáo dân: 750 / 181 hộ / 6 khu.

Số dân: Diện tích: 1320m²

✉ Ấp Bào Bèo, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

☎ 0909 315 016

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 08g00

Ngày thường: 05g00

* **Bao gồm:** 1/ Xã Thạnh Phú: Ấp Sở Tại, Bà Kè, Láng Cùng, Trần độ, Tân Hòa, Nhà Phấn, Phấn thành 2/ Xã Lương Thế Trân: Ấp Năm Đầm, Hòa Trung, Bào Bèo; 3/ Xã Tân Trung: Ấp Trung Cang, Thành Vọng, Tân Phú, Phú điền, Tân điền, Công điền

* **Đông** giáp Hđ. Hòa Trung. Ranh giới: Sông Mương điều chảy lên gặp sông Gành Hào.

* **Tây và Tây Bắc** giáp Hđ. Cái Rắn. Ranh giới: Kênh Đường Quốc, sông Bào Vũng chảy dài lên gặp

* **Bắc** giáp Hđ. Ao Kho. Ranh giới: Kênh Xáng Lương Thế Trân

* **Nam** giáp Hđ. Cái Cầm. Ranh giới: Sông Bào Vũng, sông Như Nguyên. Hđ. Bầu Sen. Ranh giới: Sông Như Nguyên

② Phát triển:

Năm 1986 Cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh đang làm phó Hòa Thành, được giao coi sóc Họ đạo Cây Bốm. Cha mượn đất của ông Phạm Ngọc Ân để cất 2 phòng học lớp 1 và 2 cho con em trong họ. Đến năm 1989, Nhà thờ xuống cấp cần được xây lại. Cha Phaolô lại vận động xin các ân nhân xa gần giúp đỡ. Sau 2 năm, năm 1991, việc xây dựng Nhà thờ đã xong và cha tổ chức khánh thành và làm phép Nhà thờ. Sau đó cha Phaolô đổi đi Họ khác.



Cha Giuse Nguyễn Văn Nam (1978-1994).

Khi làm cha sở Ao Kho, cha phải kiêm thêm Cây Bồm, Bàu Sen. Kể từ đó Cây Bồm là họ lẻ của Ao Kho. Nhờ vậy mà bà con giáo dân Cây Bồm có thánh lễ mỗi Chúa nhật.

Cha Micae Bùi Trần Thắng (1993-1997).

Khi làm cha sở thế cha Gs. Nam chuyển về Bàu Sen, cha đã cùng với HĐGX, mượn đất của ông Pr. Nguyễn Văn Bảy (nay là chỗ ở của Cộng đoàn nữ tu Đa Minh) để cất thêm 3 phòng lớp, cho đủ 5 lớp, từ lớp 1 - 5. Năm 1997, Cha Micae mua thêm đất của ông Nguyễn Văn Muôn để cất thành Trường mẫu giáo Dân lập tình thương. Sau nhiều cố gắng, trường đã được hợp pháp hóa và được phép nhận học sinh. Từ đó hằng năm, trường thu nhận hơn 100 em từ lớp 1 - 5. Có 3 giáo viên của Nhà thờ, và cha sở phụ trách trả lương.

Cha Pr. Vũ Quang Nam (1996-2001): ngoài việc tiếp tục quản lý trường về vật chất cũng như công tác giảng dạy, Cha mua sắm giàn khoan giếng tạo công ăn việc làm và khoan giếng tinh thương cho bà con nghèo lương giáo. Cha còn xây thêm tháp chuông.

Cha Martinô Nguyễn Hoàng Hôn (17/8/2001 - 6/4/2010) làm Cha sở Ao Kho – Cây Bồm được 8 năm. Cha đã gồng gánh để Họ đạo Cây Bồm mau ổn định: xây nhà xú, lót sân, rồi nâng cấp sửa chữa ... Trường học thì Cha tiếp tục kiêm tìm ân nhân để trả lương giáo viên, phát thưởng cho học sinh giỏi. Nhờ có cha phó GB. Phạm Văn Tụ và các nữ tu dòng Đa Minh, đặc biệt là Dì nhất Goretti Đậu Thị Bảy và bà Nguyễn Thị Hội (bà Tám), đời sống tinh thần và vật chất của họ đạo đã tiến bộ thấy rõ. Cộng đoàn Thánh Luca thuộc Hội dòng Nữ Đa Minh Thánh Tâm đã hỗ trợ về người, về cửa : sắm 2 chiếc đò để đưa đón hơn 300 người đến Nhà thờ dự kinh lễ; mở thêm 2 lớp học, lớp chòi và lớp lá; hàng tháng chi hơn 10 triệu đồng lo cho việc ăn uống của bà con đến học giáo lý và tham dự thánh lễ.

Cha Đa-minh Nguyễn Đức Mười (6/4/2010 - 1/7/2011) làm cha sở Ao Kho – Cây Bồm cùng với cha phó Gs. Nguyễn Đức Vinh. Gần

2 năm gắn bó với Họ đạo, 2 cha đã lo lắng giúp nâng cao phần dân sinh và dân trí cho họ đạo. Dì nhất Têrêsa Nguyễn Thị Lan (OP) đã cộng tác với cha giúp đỡ bà con nghèo qua những việc làm thiết thực như cất nhà tình thương, tạo điều kiện làm kinh tế tốt nhất cho rất nhiều bà con, không kể giáo lương.

Cha Gs Bùi Phú Quốc (2011-2015): Ngày 7/7/2011, cha Giuse được bài sai về Cây Bồm làm cha sở đầu tiên ở thường trú tại Họ đạo. Cùng với sự cộng tác của Dì nhất Trần Thị Trí (OP), của HĐGX, cha cũng tiếp tục công việc của các vị tiền nhiệm: lo dạy giáo lý cho một số người mới theo đạo, hợp thức hóa hàng chục đôi rối ; về trường dân lập tình thương, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì. Tính đến thời điểm này đã có 20 em tốt nghiệp đại học, 15 em tốt nghiệp cao đẳng – 8 em Trung cấp và còn rất nhiều em đang học ở các cấp I, II, III. Quả là một điểm son đáng tự hào của một họ đạo nhỏ bé quê mùa.

Ngày 7/3/2015 cha Phaolô Trần Minh Tân, đang là phó xứ Quản Long được bổ nhiệm về làm cha sở Họ đạo Cây Bồm. Hy vọng cha sẽ đem lại cho họ đạo một sức sống mới, một niềm vui mới, phát xuất từ những nỗ lực tạo sự hiệp thông với Chúa và với nhau.



HỘ ĐẠO HÒA THÀNH



Thành lập: 1899
Bổn mạng: Thánh Phêrô (29/06)
Ngày thánh hiến: 1995
Số giáo dân: 3253 / 939 hộ / 12 khu.
Số dân Diện tích : 64920 m²

✉ Số 7, ấp Tân Phong A, xã Hòa Thành,
thành phố Cà Mau.
☎ 0918450590
⌚ Giờ lễ:
Chúa nhật: 06g00- 09g00-19g00
Ngày thường: 5g00- 17g00

- * **Bao gồm:**
Xã Hòa Thành: Các ấp Tân Phong A+B, Tân Trung, Tân Hóa, Xóm Chùa, Bùng Bình, Cái Ngang;
Xã Hòa Tân: các ấp Bùng bình 1+2, Xóm Chùa, Cái Xu)
- * **Đông giáp** Hđ. Tắc Vân. Ranh giới: Kinh Cái Ngang.
- * **Tây giáp** Hđ. Ao Kho. Ranh giới: ranh giữa khóm 8/Tp.CM với ấp Tân Phong A+B của xã Hòa Thành, sông Gành Hào.
- * **Nam giáp** Hđ. Hòa Trung. Ranh giới: ranh giữa ấp Bùng Bình 1+2 với ấp Gành Hào 1+2;
- * **Bắc giáp** Hđ. Cà Mau. Ranh giới: Ranh của xã Hòa Thành với Tp. CM

● Hình thành và phát triển:

Xưa gọi là họ đạo Rạch Nhà, một xóm đạo đầu tiên của vùng Cà Mau. Có thể nói đây là họ đạo mẹ sản sinh thêm nhiều họ đạo con khác như Cà Mau, Ao Kho, Bàu Sen, Cái Cắm, Cái Rắn ... Xóm đạo Rạch Nhà nằm bên một con rạch quanh co như con rắn nước giữa thảm cỏ xanh. Hai bên rạch là lá dừa nước, tràm, bần lứa thưa. Từng khoảng có bến nhỏ ăn sâu vào những xóm nhà lá nửa ẩn nửa hiện, san sát bên nhau, chi chít như tổ ong. Đa số giáo dân là người miền Trung gốc Bình Định chạy loạn vào lập nghiệp và lánh nạn tại đây.

Các cha sở:

Giai đoạn 1: Tính từ trước năm 1955 (năm thành lập GPCT), có 8 cha sở: Cha Gonet (1885); Cha Derval (1892); Cha Duquet (1896); cha Pl. Kèn (1897); Cha Gs. Sớm (1894); cha Larabure (1907); cha Px Triệu

(1923); Alp. Tứ (1939), chính cha đã đổi tên Rạch Nhà ra Hòa Thành. Cha còn lập thêm 2 họ lẻ khác là họ Nhà Phấn và họ Khánh Bình (nay là U Minh)

Giai đoạn 2: Tính từ sau năm 1955 tới nay, cũng có 8 cha sở:

Cha Giuse Nguyễn Văn Đầy (1955-1967): Cha có công trùng tu nhà thờ, cất nhà cha sở bằng gỗ lợp thiếc, xây nhà các nữ tu, cất trường học. Cha còn lập họ Hoà Trung và Hoà Nam.,

Cha Tadêô Lý Thành Truyền (1967-1972): Cha chịu tối lui với lương dân, làm lễ cầu an cho họ, cha thâu hồi các họ lẻ như Kinh Xáng, Hoà Nam, Cái Cắm, Cái Keo... mở thêm các thí điểm truyền giáo: Bùng Bình, Xóm Chùa, Tân Hoá, Cái Tự, Cầu Nhum, Sông Cái II ấp Sở Tại. Đắp đường đến trường Công giáo cho các em đi học dễ dàng hơn. Canh tân nông nghiệp: đập nước, máy cày, máy bơm,

máy xay lúa. Cha được Chúa gọi về ngày 5/7/1972 sau cơn bệnh đột ngột.

Cha Gabriel Văn Công Phong (1972-1975) đến nhậm nhiệm sở cha xây nhà xứ kiên cố hơn với một lâu được sử dụng tới ngày nay. Tuy chỉ coi họ có 3 năm, Đức Cha đã cho cha 2 cha phó Dom. Nguyễn Thành Tính (1972) và cha phó Pl. Võ Văn Nam (1974-1975), Nhờ vậy các hội đoàn thêm khởi sắc hơn Con Đức Mẹ, Hội Legio, Hội Thanh niên Thánh nghiệp, Thiếu nhi Thánh thể.

Cha Tôma Nguyễn Công Hiển (1975-1988): 13 năm coi sóc họ đạo Hòa Thành. Nhờ sự cộng tác tích cực của 3 thầy giúp xứ: Thầy Gs Nguyễn Văn Nam và thầy Pl. Nguyễn Văn Vinh, thầy Mt Võ Minh Châu, cùng với sự nhiệt tình của HĐGX, cha cũng đỡ vất vả. Năm 1986, Hòa Thành được vinh hạnh tổ chức lễ phong chức linh mục cho thầy sáu Pl Nguyễn Văn Vinh do ĐC Emmanuel chủ phong.

Cha Gb. Trần Trọng Trinh (1988-1994): Khi về làm cha sở Hòa Thành, cha siêng năng lo cho giáo dân lãnh các bí tích. Các việc khác có Cha phó lo với sự giúp đỡ của thầy Em. Nguyễn Văn Ghi. Đức Cha Emmanuel trao cho Cha phó Pl. Vinh đứng ra cất nhà thờ mới được khởi công năm 1991 và khánh thành năm 1995 cùng với vài công trình phụ: Đài Đức Mẹ, Đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.



② Hòa Thành hôm nay:

Cha Pl. Nguyễn Văn Vinh (1994-2000): Cha sở Trinh chuyển về làm cha sở Khúc Tréo, cha phó Vinh lên làm cha sở, có cha phó Pr Vũ Quang Nam giúp họ (1994-1996), Khánh thành nhà thờ xong, cha cho bầu HĐGX, cung cố các hội đoàn, ban ngành để làm việc tông đồ tốt hơn, nâng cao đời sống



đạo, nhiều người nguội lạnh trở về với Chúa.. Bão số 5 ập đến nhà thờ bị đổ ngói, nhà giáo dân hư hại rất nhiều, cha tìm ân nhân cứu trợ; các cha phó được gởi tới giúp đỡ cha sở Phaolô: cha Pr. Vũ Quang Nam (1996), cha Benado Nguyễn Tấn Đạt (1996-2000).

Cha Gs. Lê Hiển (2000-2011) nhận họ đạo lúc tuổi đã cao, nên Đức Cha đã gửi nhiều cha phó đến giúp: cha Mart. Nguyễn Hoàng Hôn (2000-2001), cha Pr. Phạm Hữu Trí (2001-2004), cha GB. Phạm Văn Tụ (2004-2005), cha Dom. Châu Hoàng Ngọc (2005-2007), cha Pr. Nguyễn Chí Hùng (2007-2011). Cha sở cũng cho chỉnh trang lại: tượng đài thánh Giuse, xây dựng hội trường thánh Phêrô, mở trường mẫu giáo, lo học bổng cho học sinh nghèo, giúp người già neo đơn.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Lâm (5/7/2011 tới nay): Nhờ các cha phó tiếp giúp: Pr. Nguyễn Việt Sử (2011-2013), và hiện nay là cha Tôma Ngô Tấn Kha (2014), cha sở tiếp tục làm những công việc của các vị tiền nhiệm, đặc biệt cung cố và giúp sống đức tin mỗi ngày.

Sinh hoạt mục vụ:

a/ Cơ sở: Chỉnh trang khuôn viên nhà xứ, nhà thờ, xây dựng khán đài, bê tông hóa các sân nhà thờ, nhà xứ, bãi giữ xe,

b/ Tinh thần: Tích cực cỗ vũ và thực hành năm Tân Phúc âm hóa gia đình. Cụ thể bầu HĐGX, cung cố Giáo điểm Lung Mên, cung cố Hội đoàn, các nhóm đạo đức, bồi dưỡng giáo lý viên, khuyến khích tham gia Thiếu nhi Thánh Thể, tái lập ban ơn gọi,

c/ Vốn thiêng: Ngoài ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Cha Dom Nguyễn Văn Đời, còn 8 linh mục trẻ. Thêm 11 nữ tu mà đa số thuộc 2 dòng: CQP và MTGCT. Số chủng sinh ĐCV, ứng sinh Dòng Chúa Cứu Thế cũng khá đông đang có chiều hướng gia tăng. Tạ ơn Chúa – Tri ân mọi người.

HỘ ĐẠO HÒA TRUNG



Thành lập: 1954
Bổn mạng: ĐM Mông Triệu (15/08)
Ngày thánh hiến: 11/3/2000
Số giáo dân: 750 / 110 hộ / 4 khu.
Số dân: Diện tích: 5000 m²

✉ Hòa Trung, Hòa Thành, Cà Mau
☎ 0 7806556722
† Giờ lễ:
Chúa nhật: 06g30 - 16g00
Ngày thường: 17g00

* Bao gồm:
Ấp Hòa Trung, Hòa Nam, ½ Tân Trung
của xã Hòa thành; ấp Cây Điện, Hòa Đông,
Gành Hào 1 +2 của xã Hòa Tân

* Đông và Nam giáp Hđ. Bầu Sen. Ranh
giới: Ranh của xã Tạ An Khương với các xã
Tạ An Khương Đông, Tạ An Khương Nam,
và xã Tân Duyệt.

* Tây giáp Hđ. Cây Bồm. Ranh giới: Sông
Mương Điều.

* Bắc giáp Hđ. Hòa Thành. Ranh giới: Ranh
giữa ấp Gành Hào 1+2 với Bùng Bình
1+2; rạch cây Tư, Cống Trường học tại ấp
Tân Phong A+B.

* Tây Bắc giáp Hđ. Ao Kho. Ranh giới:
Sông Gành Hào.

① Hình thành và phát triển:

Vào năm 1954 khu vực Hòa Trung lúc đó còn
rất hoang vu, dân di cư đa số là người từ Thừa
Thiên Huế, Quảng Nam theo đạo Công giáo từ
nhỏ, đức tin sâu sắc, có lòng yêu mến Chúa nên
họ đã cùng nhau dựng một căn nhà nhỏ đơn sơ
để sưởi ấm lòng tin và cầu nguyện chung với
nhau.

Năm 1957, Cha Giuse Nguyễn Văn Đài là cha
sở họ đạo Hòa Thành đã đến thăm và dâng lễ,
giúp đỡ mục vụ cho giáo dân, tuy không thường
xuyên nhưng Cha đã giúp họ xây dựng lại một
ngôi nhà thờ lợp tôn vách lá để giáo dân ở đây
có nơi thờ phượng Chúa trang nghiêm sôt sáng
hơn. Sau đó các cha họ đạo Hòa Thành luôn
phiên đến chăm sóc đời sống Đức tin cho bà
con.

Năm 1978 – 1994, Cha Giuse Nguyễn Văn
Nam là Cha sở Họ đạo Ao Kho đảm nhận coi
sóc Họ đạo Hòa Trung cùng với Thầy Matthêu

Võ Minh Châu. Thầy ở tại giáo xứ Hòa Trung 9
năm (1979 – 1988). Sau đó Thầy về Chủng viện
để tiếp tục chương trình học.

Năm 1994 – 2000, Cha Phaolo Nguyễn Văn
Vinh. Khi là Cha sở Hòa Thành, cha vẫn tiếp
tục quan tâm giúp đỡ bà con ở đây. Số giáo
dân tăng hơn. Sau cơn bão số 5 (1997), Nhà
Nguyện bị sụp đổ hoàn toàn ... Cha đã bỏ nhiều
công sức để xây dựng một Tháp Chuông, với
ngôi Thánh Đường mới kiên cố, được đặt dưới
sự bảo trợ của Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngôi
thánh đường đã được Đức Cha Emmanuel Lê
Phong Thuận thánh hiến và khánh thành vào
năm 2000. Cha sở Phaolo cũng đã xin các Dì
Tu Hội Tình Thương của Giáo phận Xuân Lộc
đến giúp họ đạo trong thời gian chưa có Cha sở
chính thức.

Năm 2000 – 2011 Cha Giuse Lê Hiển là Cha
sở họ đạo Hòa Thành, phụ trách họ đạo Hòa
Trung Cha đã cho xây nhà xứ và nhà dành cho
Các Dì, để các ngài có nơi ở, hầu phục vụ giáo

xứ một cách ổn định hơn. Đồng thời Ngài cũng xây dựng đài Đức Mẹ Hòn Xác lên trời, để quy tụ giáo dân đọc kinh hằng ngày sau thánh lễ. Tháng 10 năm 2010 Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Chí Hùng là Cha phó Hòa Thành biệt cư ở Họ đạo Hòa Trung.

② Hòa Trung hôm nay:

Tháng 7 năm 2011, Đức Cha Stephano Tri Bửu Thiên chính thức bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Chí Hùng làm cha sở đầu tiên của Họ đạo Hòa Trung.

Bước vào một giai đoạn mới, Họ đạo Hòa Trung nay đã thay da đổi thịt, Từ một mảnh đất hoang sinh lầy nay xuất hiện một dãy nhà giáo lý khang trang, đối diện là một phòng đọc sách nhỏ dành cho các em thiếu nhi, ngay sát ven sông một dãy nhà ba gian mát mẻ nên thơ, bên cạnh là đài thánh Giuse như mời gọi khách vãng lai dừng chân ghé thăm. Để có được một họ đạo sinh động trong phụng tự, nồng nhiệt trong đức ái và hăng say sống nhân chứng cho Tin Mừng đó là những nỗ lực có định hướng qui tụ mọi dự kiến mục vụ của cha sở và của mọi thành phần dân Chúa tại Họ đạo. Đặc biệt có sự hỗ trợ đặc lực của các nữ tu Dòng Đaminh Thánh Tâm, Giáo Phận Xuân Lộc. Theo lời mời của cha sở Phêrô, ngày 8/12/2012, quý Dì đã đến hiện diện tại Họ đạo Hòa Trung với sứ vụ: mục vụ, giáo dục, và bác ái xã hội.

③ Dự hướng tương lai:

Để xây dựng được một ngôi thánh đường với cây thánh giá nổi bật trên vùng trời Hòa Trung đã khó, thì việc trang điểm cho cộng đoàn đức tin nơi vùng sâu này những nét đẹp và giá trị tinh thần của thánh giá Chúa Kitô còn khó hơn. Chúa Ki-tô ngày xưa không ca ngợi đền thờ Giê-ru-sa-lem hùng vĩ, sang trọng..... nhưng Ngài lại khâm phục và yêu mến những tâm hồn quý giá như: viên đại đội trưởng ngoại giáo, người đàn bà xứ phê-li-xê, Gia-kêu, phụ nữ tội lỗi trong tin mừng của Ngài.

Chính vì thế hội Đồng Giáo Xứ, các chị Legio cùng mọi thành phần trong họ đạo đã cùng với mục tử của mình nỗ lực ra đi loan báo Tin Mừng mọi nơi mọi lúc, dù giáo dân có rải rác khắp nơi : Ấp Tân trung, Hòa Trung, Hòa Nam thuộc xã Hòa Thành, Ấp Hòa Đông, Gành Hào I, Gành Hào II... thuộc xã Hòa Tân.

Vì đã “thảm mùi chiên”, nên việc “ra đi - tìm đến – gọi về” từng con chiên đang tản mác khắp nơi phải được thực hiện bằng mọi phương cách như: xây dựng cầu nối kết người công giáo đến với anh em lương dân, giúp chương trình khuyến học để con em có điều kiện đến trường, xây dựng lại những căn “lều mục tử” sắp bị gió cuốn đi, sinh hoạt hè cho học sinh không phân biệt lương giáo, giúp gạo hằng tháng cho người già neo đơn và tiếp cận với những mảnh đời bất hạnh... Từ những vết dầu loang như thế mà giáo dân biểu lộ lòng tin qua những thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng ngày càng đông hơn.

Dù tuổi đời Họ đạo Hòa Trung còn non trẻ, nhiều khó khăn đang đợi chờ... có những miếng đất còn mọc nhiều ‘cỏ dại’, có những miếng đất đang bị sâu rầy phá hoại. Cần phải nhiều công để chuẩn bị trước khi gieo hạt. Mọi sự như đang thách thức sức chịu đựng... Nhưng trên tất cả những khó khăn đó, vẫn còn vang lên lời nhắc nhở của Chúa Giêsu: “Thánh Thần sẽ dạy bảo con mọi điều”. Với những cố gắng của mọi thành phần Dân Chúa, cộng với ơn thánh không bao giờ thiêu, hy vọng trong cánh đồng truyền giáo sẽ có nhiều thợ gặt tốt và thu lượm được mùa lúa chín dồi dào. Xin Đức Kitô, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, chúc lành cho Họ đạo còn non trẻ của chúng con.



HỘ ĐẠO HUYỆN SỬ



Thành lập: 1916
Bản mạng: ĐM Mẹ TC (01/1)
Ngày thánh hiến: 01/01/1991
Số giáo dân: 2014 / 500 hộ / 5 khu.
Số dân: Diện tích

✉ Ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình,
tỉnh Cà Mau
☎ 0918862466
✚ Giờ lễ:
Chúa nhật: 06g30 – 16g00 – 18g30
Thứ 7 (thứ CN): 18g30
Ngày thường: 05g00 – 18g30

- * Bao gồm: Xã Trí Lực, xã Trí Phải
- * Đông Bắc giáp Tỉnh Kiên Giang
- * Tây Bắc giáp Hđ. Số 6 Lacua. Ranh giới: Kinh 8000 và Kênh Kiểm.
- * Tây Nam giáp Hđ.. Thới Bình. Ranh giới: Đường ranh giữa xã Trí Phải với xã Thới Bình - huyện Thới Bình.
- * Nam giáp Hđ. Tân Lộc. Ranh: Kênh 7000.

① Hình thành và phát triển:

Giai đoạn I: Từ trước năm 1955:

Từ 1921-1925. Ông Huyện Sử đến Rạch Nhà gặp Cha sở Fx. Huỳnh Công Triệu bày tỏ nguyện vọng muốn xây dựng Nhà thờ. Đến 1926 Nhà thờ Thới Bình được dời về đất ông Huyện Sử hiến cho nhà chung để xây dựng và đã được Đức Cha M.Chabalier, Giám mục Giáo phận Nam Vang cho phép. Lúc này ở họ Rạch Nhà, Cha sở G.B. Hồ Hiến Sư phụ trách luôn giáo điểm Huyện Sử. Cha cho xây dựng Nhà thờ Huyện Sử bằng cây tạm bợ.

Từ 1926-1945: 1926 Nhà thờ chuyển về vị trí của Nhà thờ Huyện Sử hiện nay. Nhà thờ Huyện Sử thuộc họ Tân Lộc do Cha Trần Công Nhâm làm chánh sở.

Từ 1945-1954: Nhà thờ Huyện Sử chính thức có Cha xứ cai quản đầu tiên đó là Cha Batôlômêô Trần Quang Nghiêm. Đến 8/1948

Cha Nghiêm chuyển đi và Cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền về thay cai quản Họ đạo được khoảng 8 tháng thì Cha Lê Huỳnh Tiền mất. Sau đó, Cha Batôlômêô Nghiêm lại trở về cai quản tiếp. Đến 1952 do mở rộng địa bàn sinh hoạt của bà con công giáo nên bè trên điều Cha Phêrô Võ Thành Trinh về thay Cha Nghiêm. Giai đoạn này các hội đoàn phát triển: Hội Con Đức Mẹ, Ban hát Họ đạo chất lượng hơn, lớp dạy giáo lý.... Và tình hình chiến sự có nhiều thay đổi. Tháng 12/1954 Cha Phêrô Võ Thành Trinh lên đường tập kết ra Bắc và một lần nữa họ đạo Huyện Sử lại vắng Linh mục.

Giai đoạn II: Sau năm 1955

1955-1960: Tuy không có Cha sở nhưng các Cha như Cha Giuse Nguyễn Văn Đầy ở Hòa Thành và Cha Gs. Mai Linh Ngùy ở Cà Mau cũng thường xuyên đến ngồi tòa dâng lễ.... Đến đầu 1955 Bè trên đưa Cha Nguyễn

Ngọc Thạch về cai quản nhưng Cha Thạch ở rất ngắn, chưa ổn định, chưa sắp xếp gì thì 3/1956 lại bàn giao cho Cha Phêrô Lê Uy Phuông về chăm coi họ đạo Huyện Sử.

Từ 1961-1975: Đầu năm 1961 Cha Phêrô Lê Uy Phuông chuyển đi, giao họ đạo lại cho Cha Giuse Nguyễn Văn Đầy từ Họ đạo Hòa Thành đến.

1964 Giai đoạn này chiến tranh rất ác liệt và diễn biến phức tạp khôn lường. Giáo dân di tản khắp nơi nhà thờ gần như đóng cửa, không có linh mục, không tiếng chuông, kinh nguyện im lặng....chỉ còn vài người trong hàng chức sắc còn bám trụ để gìn giữ nhà thờ.

Đến 1966 tình hình chiến sự có phần lắng dịu, bà con giáo dân lác đác trở về bám ruộng vườn sinh sống. Đến 1970 chiến sự lại bùng nổ quyết liệt và bà con giáo dân lại di tản lần thứ 2.

Đến 1975 Đất Nước thống nhất bà con giáo dân mới trở về chăm sóc ruộng vườn và khôi phục lại họ đạo Huyện Sử như bước đầu, trong thời gian này họ đạo được Cha Fx. Bùi Quang Triều họ Tân Lộc cai quản.

Từ 1978 - 1999: Cha Vinh-sơn Trần Văn Thực cai quản họ đạo. Đặc biệt cha rất quan tâm đến một số giáo dân trong kênh 30. Khoảng đầu năm 1994, Cha Vinh sơn Trần Văn Thực thành lập Giáo điểm kênh 30 thuộc ấp 7, 8 xã Trí Lực trên dưới 30 hộ. Bởi mỗi lần đi lễ rất xa nên Cha tìm cách đi Kênh 30 dâng lễ giỗ tại nhà giáo dân để cho giáo dân tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Cùng làm việc với cha có ông khu trưởng Pet. Nguyễn Văn Đức và khu phó Phaolo Nguyễn Văn Minh. Từ đó lần lượt đến năm 1996 cha mua được đất tọa lạc tại Vành kênh 3- kênh 30 ấp 8 xã Trí Lực bờ ngang 40m x 450.

Năm 1999 Đức cha Em. Lê Phong Thuận khuyên chuyển cha về Cái Cầm. Sau đó cha



Phêrô Nguyễn Văn Lâm chuyển về thay cha Vinh Sơn. Cha làm lễ Chúa nhật mỗi tuần trong Kênh 30 tại nhà ông PI Nguyễn Văn Minh cho đến nay.

Từ 27/4/1999 - 5/7/2011: Cha Phêrô Nguyễn Văn Lâm và Cha Đominicô Châu Hoàng Ngọc, phó biệt cự phụ trách giáo điểm Thới Bình và 6 La-cua. Thời gian sau thì Cha Phêrô Trịnh Quốc Việt thay cha Ngọc. Cha Lâm: bơm cát nâng cao khu đất thánh, hàng rào nhà thờ, nâng cấp Nhà thờ, nhà xứ, xây dựng nhà dạy giáo lý, xây dựng nhà thờ Thới Bình và nhà nguyện Kênh 30 được khang trang.... chú trọng việc củng cố lại nề nếp sinh hoạt của họ đạo, thường xuyên nhắc nhở giáo dân.

② Huyện Sử hôm nay:

Từ 5/7/2011 - đến nay: Cha Matthêu Võ Minh Châu về coi sóc họ đạo cùng với Cha phó biệt cự Phêrô Nguyễn Đức Vinh phụ trách giáo điểm Thới Bình và Kinh 30. Hầu như Cha giữ nguyên nề nếp sinh hoạt cũ của họ đạo và tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh các công trình thiết yếu mà Cha Lâm chưa làm xong, như tiếp tục hoàn chỉnh hàng rào khuôn viên nhà thờ, làm bờ kè chống lở và các công trình phụ khác trong chương trình truyền giáo của Cha. Ngày 14/8/2014 Bè trên bổ nhiệm Cha Phêrô Trần Trung Dũng về làm Cha Phó Họ đạo Huyện Sử để phụ tiếp Cha Sở Matthieu Võ Minh Châu. Cha Phó định cư ở Huyện Sử và tiếp dâng lễ hàng tuần trong giáo điểm Kinh 30 thay cha Gs Nguyễn Đức Vinh.

③ Dự hướng tương lai:

Củng cố phát triển các hội, giới.

Nâng cấp nhà thờ, cổng nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý.





HỘ ĐẠO KINH BA

Thành lập: 25/10/1979
 Bổn mạng: Thánh Đaminh (8/8)
 Ngày thánh hiến: 11/6/2008 S
 Số giáo dân: 668 / 128 hộ / 4 khu.
 Số dân: Diện tích:
 ✉ Ấp Tân Thành Mới, xã Rạch Chèo,
 huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
 ☎ 07813 850 418
 † Giờ lễ:
 Chúa nhật: 08g00 – 16g30.
 Thứ 7 (thứ CN): 15g00
 Ngày thường: 16g00

- * **Bao gồm:** Toàn bộ xã Phong Thạnh A; một phần xã Tân Phong thuộc huyện Giá Rai.
- * **Ranh giới:** Họ đạo Kinh Ba
- * **Đông giáp** Họ đạo Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời)
- * **Tây giáp** họ Kinh Nước Lên (huyện Năm Căn)
- * **Nam giáp** Họ đạo Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân)
- * **Bắc giáp** Họ đạo Cái Cầm.(huyện Cái Nước)

① Hình thành và phát triển:

Kinh Ba, Kinh Tư, Kinh Năm là các kinh do dân địa phương đào cách nhau 1 km để xô phèn ra con sông lớn Bảy Hấp đổ ra biển Gò Công.

1070-1994: Cha sở Px. Huỳnh Văn Sơn: phó họ đạo bảo lộc đến dâng lễ Noel đầu tiên cho họ đạo tại nhà nguyện Kinh Ba. Giáo dân lãnh các bí tích phải ra nhà thờ Bảo Lộc, Quản Long.

1994-1999: Cha Dom. Nguyễn Đức Mười cha sở họ Cái Cầm phụ trách Kinh Ba. 1999-2003 cha được bổ nhiệm làm cha sở Kinh Ba. Chăm lo truyền giáo và tái truyền giáo. Chủ trọng công tác xã hội: Làm cầu, nhà tình thương, giếng nước, bệnh nhân phong.

2003- đến nay: Cha Bênêđô Nguyễn Tân Đạt được bổ nhiệm là cha sở. Quan tâm truyền giáo và tái truyền giáo như vị tiền nhiệm và công tác từ thiện: cầu, đường, giếng, nhà tình

thương, học bỗng, tủ thuốc. Ngày 15/7/2006 Khởi công xây dựng nhà thờ Kinh Ba.

② Kinh Ba hôm nay:

11/06/2008: Khánh thành nhà thờ Kinh Ba.

2011-2013: Có cha phó Tm. Ngô Tấn Kha về cộng tác.

2013: Cha Gs Thăng về làm cha phó, cha Kha chuyển về phó Hòa Thành.

2015: Cha sở Bênêđô Đạt làm cha sở Kinh Ba và Cái Đôi Vàm. Cha phó Gs Thăng làm phó biệt cư Kinh Ba.

Nhân sự: Có 2 nữ tu dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy giúp họ đạo từ năm 2004.

③ Dự hướng tương lai:

Củng cố phát triển các Hội, giới. Hiệp thông xây dựng họ đạo Cái Đôi Vàm (trước đây trực thuộc Kinh Ba, nay đã có cha sở)

CÁC GIÁO ĐIỂM HẠT CÀ MAU



Giáo điểm : U MINH (TT U Minh,
huyện U Minh)
Giáo xứ : SÓ 6 LA CUA
Thành lập : 24/11/2004
Số giáo dân (Hộ/ người) : 136/406
Diện tích : 5000m²

Giáo điểm : RAU DÙ'A
Giáo xứ : CÁI RÁN
Thành lập : 4/8/2014
Số giáo dân (Hộ/ người) : 515
Diện tích :

Giáo điểm : KINH NGANG
Giáo xứ : TÂN LỘC
Thành lập : 11/6/2014
Số giáo dân (Hộ/ người) : 26/ 60
Diện tích : 500m²



Giáo điểm : NĂM CĂN
Giáo xứ : KINH NƯỚC LÊN
Thành lập : 1995
Số giáo dân (Hộ/ người) : 245/871
Diện tích : 5000m²

Giáo điểm : XẺO LÁ
Giáo xứ : KINH NƯỚC LÊN
Thành lập : 1995
Số giáo dân (Hộ/ người) : 169/761
Diện tích : 3000m²

Giáo điểm : ĐÁT MŨI
Giáo xứ : KINH NƯỚC LÊN
Thành lập : 1995
Số giáo dân (Hộ/ người) : 150/561
Diện tích : 10.000m²



Giáo điểm : LUNG MÊN
Giáo xứ : HÒA THÀNH
Thành lập : 12/12/2005
Số giáo dân (Hộ/ người) : 50 / 90
Diện tích :

Giáo điểm : RẠCH GÓC
Giáo xứ : KINH NƯỚC LÊN
Thành lập : 1995
Số giáo dân (Hộ/ người) : 165/650
Diện tích : 10.000m²

Giáo điểm : KINH BA MUOI
Giáo xứ : HUYỆN SỬ
Thành lập : 1994
Số giáo dân (Hộ/ người) : 30
Diện tích :

HỘ ĐẠO KHÁNH HƯNG



Thành lập: Năm 1979.

Bổn mạng: 1/5 Thánh Giuse Thợ

Ngày thánh hiến: 9/1/2013

Giáo dân: 1.676 / 278 hộ / 10 khu

Số dân : Diện tích: 36.000 m²

✉ Ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải, H. Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

☎ 0126823111

✝ Giờ lễ:
Chúa nhật: 07g00 - 16g00
Ngày thường 05g00- 17g30

* Bao gồm: Xã Khánh Hải, Khánh Hưng, Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc.

* Ranh giới:

* Đông giáp Hđ. U Minh, kênh Nông Trường, kênh Bạch Đàm.

* Tây giáp biển

* Nam giáp Hđ. Sông Đốc, rạch Cụa Gà, giữa xã Khánh Hải và thị trấn Sông Đốc.

* Bắc Gđ. U Minh, kênh 25

* Đông Bắc giáp Hđ. Quản Long, kênh Ranh.

① Hình thành và phát triển:

1. Sự Hình Thành.

Khi tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu sát lập thành tỉnh Minh Hải, khoảng tháng 5 năm 1997, kết nghĩa với tỉnh Hà Nam Ninh ở miền Bắc. Chính quyền hai tỉnh Minh Hải và Hà Nam Ninh đã thống nhất đưa một số bà con giáo dân thuộc giáo phận Bùi Chu ở miền Bắc vào Nam xây dựng vùng kinh tế mới. Số bà con di dân trong đợt này được chia thành 10 cụm phân bổ rải rác trong tỉnh Minh Hải, bà con giáo dân thuộc hợp tác xã Khánh Hưng và Thời Hưng là một trong 10 cụm vừa nêu.

Lễ Chúa Ba Ngôi năm 1997, Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận đã sát lập giáo dân thuộc hợp tác xã Khánh Hưng và Thời Hưng thành Họ đạo Khánh Hưng.

2. Tên gọi "KHÁNH HƯNG".

- Tên gọi "KHÁNH HƯNG": "Khánh" được

tách ra từ tên xã "Khánh Hải"; Chữ "Hưng" được tách ra từ tên huyện Nghĩa Hưng thuộc tỉnh Nam Định.

② Các giai đoạn phát triển và sinh hoạt:

Từ lúc vào Nam (tháng 5/1979) đến cuối năm 1979, các ông trùm quy tụ bà con giáo dân lại để đọc kinh vào mỗi buổi chiều.

- Cuối năm 1979, cha Giuse Nguyễn Văn Nam, lúc đó Ngài đang là cha sở họ đạo Ao Kho, là vị Linh mục đầu tiên đến thăm bà con giáo dân.

- Lễ Giáng sinh 1980, cha Giuse Lê Hiển, lúc đó Ngài đang là cha sở họ đạo Quản Long, đến dâng Thánh lễ đầu tiên cho bà con giáo dân.

- Từ năm 1980- 1991, vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, chính quyền cho phép một số cha: Pio Ngô Phúc Hậu, Fx. Bùi Quang Triều

và cha Vinc. Trần Văn Thục đến dâng Thánh Lễ. Nhà nguyện bằng cây lá được hình thành.

- Năm 1991 - 1994, cha Pl. Nguyễn Văn Vinh được bổ nhiệm phụ trách hai họ đạo Khánh Hưng và Thời Hưng (hiện đã sát nhập vào họ đạo Khánh Hưng). Ngoài việc dâng Thánh Lễ đôi tháng một lần, Cha còn vận động bà con làm được trường học cấp I cho con em vùng này.

- Năm 1994- 1999, Đức Cha bổ nhiệm cha Pet. Nguyễn Văn Lâm, lúc đó Ngài đang là cha phó họ đạo Bảo Lộc, phụ trách thay cho cha Pl. Nguyễn Văn Vinh. Từ thời điểm này, họ đạo mỗi tuần có Thánh lễ vào mỗi chiều thứ bảy và sáng Chúa nhật. Đặc biệt là cha đã thay thế Nhà thờ cây lá bằng Nhà thờ tiền chế, kiên cố hơn vào năm 1995 theo sự cho phép của chính quyền tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, vào đầu tháng 11 năm 1997 Cà Mau gặp phải cơn bão số 5, Nhà thờ đã bị hư hỏng nặng! Sau cơn bão, Cha và bà con giáo dân đã tu sửa lại.

- Năm 1999 – 2000, cha Mc. Phạm Minh Thủy được Đức Cha bổ nhiệm làm Cha Sở Họ đạo U Minh và Phụ Trách họ đạo Khánh Hưng. Thời gian này, ngoài Thánh lễ ngày Chúa nhật, họ đạo có thêm một số ngày trong truần có Thánh lễ.

- Năm 2000- 2007, Đức Cha bổ nhiệm cha Mt. Võ Minh Châu làm cha sở tiên khởi của họ đạo Khánh Hưng.

- Tháng 4/ 2007 Đức Giám mục đã bổ nhiệm cha Emmanuel Nguyễn Văn Ghi làm cha sở họ đạo Khánh Hưng cho đến nay. Nhận thấy Nhà thờ đã xuống cấp nên cuối năm 2008, Cha đã xin Đức Cố Giám Mục Emmanuel và các cấp chính quyền tỉnh Cà Mau cho phép xây dựng

lại ngôi Thánh Đường. Ngày 10 tháng 12 năm 2009, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã cấp giấy phép xây dựng.

Cảm Tạ Tình Chúa Tri Ân Tình Người: Nhờ ơn Chúa qua sự phù hộ của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, sự nâng đỡ tinh thần lẩn vật chất của Đức Hồng y Tổng Giám mục GB. Phạm Minh Mẫn, Đức Cố Giám mục Emmanuel, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, quý Cha, quý tu sĩ Nam Nữ và quý Ân nhân xa gần, sau gần ba năm xây dựng, ngôi Thánh Đường của họ đạo Khánh Hưng đã được hoàn thành và đã được Cung Hiến, do Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận, chủ tế vào ngày 09 tháng 01 năm 2013.





HỘ ĐẠO KINH NƯỚC LÊN

Thành lập: năm 1980
 Bổn mạng: : 1/5 Thánh Giuse Thợ
 Ngày thánh hiến:
 Giáo dân: 3.650 / 938 hộ / 10 khu
 Số dân: Diện tích: 36.00 m²
 ✉ Ấp Xóm Mới - Xã Đất Mới -
 Huyện Năm Căn- Cà Mau
 ☎ 0906 948 483
 † Giờ lễ:
 Chúa nhật: 08g30
 Thứ 7: 15g30
 Ngày thường: 16g30

- ★ Bao gồm: Xã Đất Mới, xã Lâm Hải và 1 phần Ttr. Năm Căn.
- ★ Đông giáp Hđ. Năm Căn, Ranh giáp xã Đất Mới - xã Hàm Rồng – Ttr. Năm Căn.
- ★ Tây giáp biển
- ★ Nam giáp Hđ. Đất Mũi + Xeo Lá, sông Cửa Lớn.
- ★ Bắc giáp Hđ. Kinh Ba + Cái dôi Vàm, sông Bảy Háp.

① Hình thành và phát triển:

1. Giai đoạn khai sinh: Do 30 gia đình giáo dân miền Bắc (tỉnh Nam Định, Địa phận Bùi Chu) đến lập nghiệp tại ấp Phòng Hộ (nay là Ấp Xóm Mới), xã Đất Mới, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau. Đây là Họ đạo nằm ở vị trí cuối cùng của Đất nước, cách thành phố Cà Mau trên 60 Km đường sông. Trải qua Gần 30 năm, khởi sự từ nhà nguyện bằng cây lá địa phương, qua cơn bão số 5 Linda năm 1997, bị sập đổ hoàn toàn. Đến nay Nhà thờ mới kiên cố đã được hoàn thành nhờ sự rộng tay giúp đỡ của Quý ân nhân.

2. Cha Px. Huỳnh Văn Sơn (1986-1990)
 Cha sở đầu tiên, tháng 10 năm 1986, cùng quý dì xuống thăm giáo dân và dâng thánh lễ đầu tiên tại nhà ông Đỗ Đình Hào.

3. Cha Đaminh Nguyễn Đức Mười (1994-2010): Cha sở thứ hai về coi sóc 3 họ đạo Kinh Ba, Đất Mới và Kinh Nước Lên. Chiều

Chúa nhật hàng tuần, ngài về làm lễ tại nhà thờ Kinh Nước Lên. 2-11-1997, Bão số 5 đã làm sập các nhà thờ: Cái Cầm, Kinh Ba, Đất Mới, Kinh Nước Lên và trường học. Cha lại vất vả cùng với giáo dân xây dựng lại nhà thờ và 3 phòng học cơ bản. Cha cho làm cây cầu bê tông bắc ngang sông gần Nhà thờ để tiện việc đi lại. Ngày 1/5/2003: khởi công xây dựng nhà Thờ Kinh Nước Lên. 18.5.2006: Lễ Khánh Thành Nhà thờ Kinh Nước Lên

4. Cha Đaminh Châu Hoàng Ngọc (2010-nay) Cha sở thứ ba về nhậm Họ Kinh Nước Lên ngày 7/5/2010 cùng với cha phó Phaolô Trần Minh Tân. Sau đó lại có cha phó mới Phêrô Nguyễn Việt Sử về thay cha phó PI Tân đổi về Quản Long. Tháng 5: cha sở Đaminh cùng với cha quản hạt, cha Nguyễn Đức Mười, cha Nguyễn Hoàng Hôn đi chào thăm và giới thiệu cha sở mới Họ đạo Kinh Nước Lên, kiêm Phụ trách các giáo điểm: Xeo Lá, Rạch Gốc, Đất Mũi và Năm Căn

② Họ đạo Kinh Nước Lên hôm nay:

1/ Về cơ sở:

- Tạm ổn định: Nhà xứ nhà giáo lý, tháp chuông, đài Đức Mẹ, đài thánh Giuse.

- Xây dựng Lễ Đài Đất Thánh, sơn mới lại hàng rào nhà thờ, làm sàn hát và ngăn 6 phòng Giáo lý.

- Vì có các giáo điểm nên cũng phải lo cất tạm 4 nhà nguyện và 4 nhà giáo lý tại 4 giáo điểm.

2/ Về sinh hoạt mục vụ:

- Bầu Hội đồng Giáo xứ mới tại Họ đạo và các giáo điểm: (20112015),

- Thành lập và củng cố các đoàn thể, các giới Gia trưởng và Hiền mẫu tại họ đạo và 4 giáo điểm.

- Tổ chức Giáo Lý hè mỗi năm; các học sinh theo lứa tuổi tập trung về nhà thờ hay nhà nguyện 1 tháng để học giáo lý. Tổng số 200 đến 250 em, có các sơ, thầy các dòng về phục vụ.

- 6 ca đoàn (Giáo Xứ có 2 ca đoàn).

3/ Về truyền giáo: 4 GIÁO ĐIỂM:

- Giáo điểm Xéo Lá: 199 hộ, 840 nhân danh, lễ quan thầy 29/9 Tổng Lãnh Micae.

- Giáo điểm Năm Căn: 245 hộ, 871 nhân danh. Lễ quan thầy 15/8 Đức Mẹ Mông Triệu.

- Giáo điểm Rạch Gốc: 165 hộ, 650 nhân danh, lễ quan thầy 13/6: Anton Padua.

- Giáo điểm Đất Mũi: 137 hộ - 527 nhân danh , lễ quan thầy 1.5 thánh Giuse lao động.

4/ Về việc bác ái tương trợ:

- Xây dựng đường nông thôn Kinh Nước Lên (Từ 3/11/2012 - đến 18/2 – 2013).

- Vận động ân nhân giúp gạo cho 170 cụ già neo đơn mỗi tháng 10kg/người.

- Vận động ân nhân giúp học bổng cho 80 học sinh nghèo hiếu học từ cấp 1 –đến cấp 3.

- Nhà tình thương mỗi năm 5 căn.

③ Dự hướng tương lai:

- Nâng cấp giáo điểm lên thành họ đạo.
- Xây dựng các nhà nguyện thành nhà thờ.
- Xin mở cộng đoàn nữ tu tại giáo xứ.





HỘ ĐẠO QUÁN LONG

Thành lập: 06/6/1964
 Bản mạng: Đức Mẹ HXL (15/8)
 Ngày thánh hiến: 04/5/1994
 Số giáo dân: 2500 / 650 hộ / 11 khu
 Số dân: Diện tích:
 ✉ số 72 Phan Đình Phùng, khóm 6,
 phường 2, Tp.Cà Mau
 ☎ 07803 822 477
 † Giờ lễ:
 Chúa nhật: 06g15 - 16g30 - 19g00
 Thứ 7 (thứ CN): 19g00
 Ngày thường: 17g45

* **Bao gồm:** Phường 1+2+4+5+9, 1 phần
 phường 5+7, P. Tân Xuyên, xã Hồ Thị Kỷ của
 Huyện Thới Bình), xã Khánh An của huyện U
 Minh.

* **Đông Nam** giáp Hđ. Cà Mau, kênh Phụng
 Hiệp, ranh của ph Tân Xuyên với xã An Xuyên.
 Tây giáp Hđ. Khánh Hưng Kênh Ranh.

* **Tây** Hđ. Khánh Hưng - Kênh Ranh.

* **Tây Bắc** giáp Gđ. U Minh, Kênh Lâm Trường,
 Kênh 29 kéo qua ấp 6 của xã Nguyễn Phích.

* **Tây Nam** giáp Hđ. U Minh, Kênh Tuyến 19.

* **Nam** giáp Hđ. Cái Rắn, Ranh của xã Khánh
 An và Hồ Thị Kỷ với xã Khánh Bình. Hđ. Ao Kho,
 TPCM với xã Lý Văn Lâm

* **Bắc** giáp Hđ. Thới Bình, Ranh giữa xã Hồ Thị
 Kỷ và Khánh An với xã Thới Bình, Lộ Cà Mau – U
 Minh, sông Trẹm, rạch Ông Hương, kênh xáng
 Bình Minh

① Hình thành và phát triển:

Hình thành (1957-1964): Giáo dân sinh sống
 tại địa bàn tinh lỵ An Xuyên cũ (Quản Long), ở
 cách xa nhà thờ Bảo Lộc, Cà Mau, nên xin cha
 sở họ Bảo Lộc – Cà Mau lúc đó là cha Carôlô
 Huỳnh Tuấn Tú cắt tạm nhà nguyện nhỏ, tại
 số 36 Phan Đình Phùng. Giai đoạn này có 4
 linh mục quản nhiệm: Cha Anrê Trần Văn Hóa
 (1957- 1959) - Cha Phêrô Nguyễn Huy Soạn
 (1959-1961) - Cha Phanxicô Lã Thanh Lịch
 (1961-1962) - Cha Đominicô Hà Ngọc Châu
 (1962) cha ở được 7 tháng.

Phát triển:

- **Cha sở Đaminh Ngô Quang Tuấn (1964-1975):** Ngày 6.6.64, ĐC Philippê Nguyễn Kim
 Điền chính thức thành lập họ đạo Quản Long,
 và đặt cha Đaminh làm cha sở đầu tiên. Cha
 còn phụ trách thêm nhiều họ lẻ xung quanh
 như Tân Lộc, Huyện Sử, Thới Bình, số 6 Lac-
 ua, sông Ông Đốc, Năm Căn, Khánh Bình

Đông (là Hđ U Minh bây giờ). Cha Đominicô
 lập tức xây Nhà thờ Quản Long hướng ra mặt
 đường. Năm 1968, cha khởi công xây trường
 Tư thục Trung và Tiểu học Tự Cường để giáo
 dục văn hóa cho con em địa phương. Sau năm
 1975, 2 trường này đã được chính quyền Tỉnh
 Cà Mau sử dụng làm trường Cấp 3 Hồ Thị Kỷ,
 rồi thành Trường chuyên Phan Ngọc Hiển, Trường
 Tiểu học Phan Ngọc Hiển. Trường
 Tiểu học Tự Cường thì được sử dụng làm Sở
 Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho đến ngày
 nay...(2 trường học nằm 2 bên nhà thờ).

- **Cha Giuse Lê Hiển (1975-2000):** Khi được
 ĐC Giacôbê bổ nhiệm làm cha sở, nhờ có
 sự trợ giúp đắc lực của thầy Đaminh Nguyễn
 Đức Mười và các Sơ dòng CQP đã hiện diện
 từ thời cha sở trước, cha đã thành lập HĐGX,
 lập nhóm Chia sẻ Lời Chúa. Năm 1992, cha
 khởi công xây dựng nhà thờ hiện nay và hoàn
 thành sau 2 năm vất vả. Ngày 04/5/1994, ĐC
 Emmanuel đã chủ sự lễ cung hiến.

- Cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh (2000-2011):

Thời gian làm cha sở Quản Long, cha Phaolô còn kiêm nhiệm họ đạo Sông Ông Đốc và hoàn thành một số công trình sau: thành lập trường Tư thục Mẫu giáo phường 2 - xây nhà xứ và nhà đa dụng để có chỗ cho các em học chữ và học giáo lý (2001) - xây nhà quý sơ (2003) – đại tu nhà thờ: cung thánh, lầu hát, trần nhà thờ, phòng thánh, núi Đức Mẹ, tháp chuông (2004) - Xây dựng nhà thờ Sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời (2006) – xây dựng Trung Tâm Nhân Ái tại phường Tân Xuyên nhằm phục vụ trẻ em khuyết tật, mồ côi (2009) có các sơ dòng Phaolô - Mỹ Tho giúp nuôi dạy.



② Quản Long hôm nay:

Cha Dom. Nguyễn Đức Mười: Ngày 02/7/2011 cha Đaminh Mười được ĐC Stêphanô bổ nhiệm làm cha sở Quản Long. Cha tiếp tục những việc làm của các vị tiền nhiệm, cung cố và phát triển họ đạo. Cụ thể tổ chức các sinh hoạt theo giới; phát triển các hội đoàn: Legio, Mến Thánh Giá tại thế, ban Bác Ái, ban Ơn Gọi, ban Lễ Sinh, ban Lời Chúa (đọc Sách Thánh), có 4 ca đoàn: Emmanuel (ca đoàn lớn), Kitô Vua (ca đoàn thiếu nhi), Têrêsa (dành cho người lớn), Bác Ái (học sinh lưu xá bác ái). Ngày 29/8/2013 cha Phaolô Trần Minh Tân được sai về làm cha phó họ đạo Quản Long, cộng tác với cha sở chuyên trách sinh hoạt TNTT và giáo lý.

Cha Antôn Dương Văn Quyền: Ngày 05/3/2015 cha Antôn Quyền về nhậm sở họ đạo Quản Long thay cha Đaminh Nguyễn Đức Mười chuyển về nhà thờ An Hội, TP Cần Thơ.

Sinh hoạt mục vụ:

a/ Tôn Giáo: Tổ chức TNTT, cung cố các lớp giáo lý và chăm lo giáo lý dự tòng và hôn nhân mỗi buổi tối, hợp thức hóa hôn phối. Lớp giáo lý Kinh Thánh, tối Thứ ba

b/ Truyền giáo bác ái: Phát động công tác từ thiện, tiếp tục những truyền thống đạo đức, bác ái. Đặc biệt, mời gọi anh chị em cộng tác chăm sóc, giúp đỡ cho người bệnh phong, có khoảng 600 người sống rải rác trong các vùng sâu, vùng xa tại tỉnh Cà Mau. Nuôi heo đất làm quà dâng Chúa Hài Đồng để tặng quà cho anh chị em lương dân nghèo, người già neo đơn sống xung quanh họ đạo. Nồi cháo dinh dưỡng hàng ngày phục vụ các bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Đa Khoa TP. Cà Mau.... và huy động các anh chị em lương dân tham gia, tặng quà dịp lễ Noel và Tết Nguyên đán cho bệnh nhân.

c/ Phát triển cơ sở: Cho các sơ dòng Chúa Quan Phòng mượn một số phòng mặt tiền Nhà xứ làm trường tư thục mẫu giáo phường 2 Tp. Cà Mau. Nâng cao và mở rộng sân hai bên Nhà Thờ, phục vụ cho các phương tiện giáo dân đi lễ; xe máy, xe đạp,... Đại tu âm thanh nhà thờ, gắn màn hình phục vụ cho Thánh lễ. Tổ chức đại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ Quản Long vào ngày 18/8/2014.

③ Dự hướng tương lai:

Năm 2013 họ đạo làm đơn xin chính quyền tỉnh Cà Mau giao lại các cơ sở giáo dục trước năm 1975 (tư thục trung tiểu học Tự Cường) để nhà thờ phát triển cơ sở Tư thục mẫu giáo phường 2 do các sơ quản lý. Hy vọng chính quyền sẽ giải quyết một ngày gần đây.



HỘ ĐẠO SÔNG ĐỐC

Thành lập: 1950
Bổn mạng: Thánh Phaolô (29/6)
Ngày làm phép: 30/3/2006
Số giáo dân: 1200 / 222 hộ / 6 khu.
Số dân: Diện tích: 1327 m²
✉ Khóm 10, Ttr. Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
☎ 0908 785 578
† Giờ lễ:
Chúa nhật: 07g00- 16g00
Ngày thường: 17g30

- * Bao gồm: Thị trấn Sông đốc, xã Phong Lạc, xã Phong điền.
- * Đông giáp Hđ. Cái Rắn. Ranh giới xã Phong Lạc với xã Hòa Mỹ, Hưng Mỹ, Lợi An.
- * Tây giáp biển
- * Nam giáp Hđ. Cái đôi Vầm. Ranh giới là Sông Mỹ Bình, Kênh Ba, Đàm Thị Tường.
- * Bắc giáp Hđ. U Minh. Ranh giới là Sông Đốc, Hđ. Khánh Hưng. Ranh giới là Sông Đốc, rạch Cụt Gà, ranh giới xã Khánh Hải với thị trấn Sông Đốc.

① Hình thành và phát triển:

Vùng thị trấn Sông Đốc với cửa biển sông Ông Đốc thông ra biển Tây Nam tỉnh Cà Mau. Ngày xưa ngư dân gọi cửa biển sông Đốc là Cửa Rồng, bởi có con sông lớn uốn khúc như đuôi rồng đưa ra biển. Thoạt thời kỳ đầu thập niên 50-60, vùng này chỉ có một ít gia đình giáo dân từ vùng miệt trên như Cầu Quan, Trà Vinh và Cần Thơ, Sóc Trăng xướng định cư lập nghiệp với nghề đốn cây, đóng đáy và đi ghe biển... về sau do chiến tranh ác liệt có thêm ít gia đình ở Rạch Lùm, Phong Lạc chạy giặc ra Sông Đốc nương náu sinh sống qua ngày.

Vào thời điểm này, bà con địa phương ghi nhận tại xóm chợ ven biển đã có một ngôi Nhà thờ xây tường gạch, lợp mái tôn khá khang trang được một người cô của Đức Hồng y G.B Phạm minh Mẫn quê ở vùng Rạch Lùm đứng ra xây cất. Ngôi nhà thờ này đã tồn tại một thời gian dài - là nơi tụ họp của một số giáo

dân đến đọc kinh ngày Chúa nhật hằng tuần và thỉnh thoảng cũng có các Linh mục từ vùng Cà Mau, Hòa Thành có dịp ghé thăm và dâng lễ cho bà con.

Sau năm 1975, ngôi nhà thờ nhỏ bé vẫn còn đó, nhưng giáo dân không thể đến đó để sinh hoạt tôn giáo như trước, mặc dù lúc đó vẫn còn có bà Hai Ngợi là con cháu trong dòng tộc ông Biện Hào – thân phụ Đức Hồng y trông coi. Về sau ngôi nhà thờ và khu đất hơn 200m² chung quanh được biến thành trường học....

Đến năm 1978, giáo dân ngoài Bắc thuộc địa phận Bùi Chu và Phát Diệm trong tỉnh Hà Nam Ninh được Nhà nước đưa vào nhiều đợt theo chương trình kết nghĩa 2 tỉnh bạn Minh Hải + Hà Nam Ninh đi xây dựng các vùng nông trường, kinh tế mới. Nhờ vậy số giáo dân trong vùng tăng lên rõ rệt.

Việc đầu tiên bà con giáo dân làm là tụ họp lại tổ chức đọc kinh nơi các đình ông Trùm,

nhất là vào ngày Chúa nhật. Sau đó cắt cùi người lặn lội ra các nhà thờ Bảo Lộc, Quản Long liên hệ gặp các cha xin vào giúp các việc tôn giáo. Thời gian nhiều năm đầu, họa hoằn các Linh mục mới vào được đến tận nơi để thăm bà con giáo dân, chứ chưa thể dâng Lễ hoặc giúp ban các bí tích, việc thiêng liêng. Về sau vài năm một lần, vào dịp Lễ Giáng sinh giáo dân làm đơn xin đến nhiều cấp, Linh mục mới được phép vào dâng Lễ cho bà con giáo dân trong một tiếng đồng hồ. Thời gian này ghi nhận công lao khó nhọc của các ông Trùm Quý, Trùm Lưu, ông Tích, ông Chiểu, ông Đức, ông Hùng, ông Bình....

Năm 1985, số tín hữu đã có hơn 500 nhân danh. Thời kỳ này ghi nhận có các Cha Giuse Lê Hiền, Cha Piô Ngô phúc Hậu và Cha Px Bùi quang Triều thường lên xuống giúp mục vụ cho bà con tín hữu.

② Sông Đốc hôm nay:

Năm 1990, Cha Phaolô Nguyễn văn Vinh được Tòa Giám mục Cà Mau giao phụ trách điểm Sông Đốc, ngài lên xuống thường xuyên để dâng lễ, giúp mục vụ, ban bí tích cho bà con giáo dân, đưa các nữ tu đến giúp đỡ việc dạy giáo lý cho trẻ em, người lớn. Dần dà với công cuộc đổi mới đất nước, sinh hoạt tôn giáo cũng được cải tạo, bà con giáo dân cắt tạm một nhà nguyện nhỏ gần khu vực chợ thuộc khóm I, làm nơi tụ họp đọc kinh và dự lễ. Thời gian này có cha Fx. Huỳnh văn Sơn từ Cà Mau xuống phụ giúp với Cha PI. Vinh trong việc mục vụ.

Ngày 01-06-2003 Lễ đặt viên đá khởi công xây dựng Nhà thờ mới với Thánh hiệu Bổn

mạng là Phaolo. Lễ khánh thành và cung hiến ngày 30-03-2006 do Đức Hồng y G.B Phạm minh Mẫn chủ sự sau hơn 3 năm xây dựng trong niềm hân hoan của bà con giáo dân.

Nhân sự: Sau khi xây dựng xong Nhà thờ, đã có 2 nhiệm kỳ HĐGX được bầu chọn cùng các ban chuyên trách, các lớp Giáo lý được tổ chức quy củ. Có 2 hội đoàn là Legio Mariae 26 hội viên và Huynh đệ Chúa Quan Phòng 17 hội viên. Năm 2007, quý nữ tu Dòng Phan Sinh Thừa sai Đức Mẹ đến lập Cộng đoàn và mở Nhà trẻ mầm non Thiên Ca thu nhận dạy các bé giúp cho việc truyền giáo và bác ái trong vùng thêm khởi sắc và gây ảnh hưởng tốt nơi bà con lương dân trong vùng. Thời gian tiếp theo ghi nhận có Cha phó Phêrô Trịnh quốc Việt được cử xuống giúp giáo dân một thời gian gần 2 năm.

Đến tháng 11 năm 2010, **Cha Giuse Trương Minh Tâm** về nhận nhiệm vụ Chánh sở tiên khởi họ đạo Sông Đốc đến tháng 02 năm 2014.

Tiếp đến **Cha Giuse Nguyễn Lợi** từ Họ đạo Bến Bàu được Tòa Giám mục cử về làm Cha Sở họ đạo Sông Đốc từ 25/03/2014 cho đến nay

③ Dự hướng tương lai:

Họ đạo Sông Đốc với lợi thế tự nhiên là vùng cửa biển, mật độ dân số tăng nhanh, dân từ nhiều nơi quy tụ về làm ăn sinh sống, cũng sẽ là lợi thế tiềm năng phát triển cho họ đạo, nhưng cũng là một vùng tái truyền giáo và truyền giáo đầy thách thức cho các vị có trách nhiệm và cộng đoàn họ đạo Sông Đốc nơi vùng ven biển cuối Đất Việt.



HỘ ĐẠO SỐ 6 LACUA



Thành lập: 1930

Bổn mạng: ĐM Hằng Cứu Giúp (27/6)

Ngày thánh hiến: 05/5/2010

Số giáo dân: 876 / 176 hộ / 3 khu

Số dân: Diện tích:

✉ Ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông, H. Thới Bình, T. Cà Mau

☎ 0935 185 135

† Giờ lễ:

Chúa nhật: 09g00 - 16g30

Ngày thường: 16g30

Bao gồm: Xã Biển Bạch, Tân Bàng, Biển Bạch Đông và ½ Khánh Thuận.

Địa giới :

a/ Đông Nam giáp Hđ. Huyện Sử. Ranh giới: Kênh 8000, kênh Kiểm

b/ Tây giáp Gđ. U Minh. Ranh giới: Kênh 7, kênh 4, sông Cái Tàu.

c/ Nam giáp Hđ. Thới Bình. Ranh giới: Kinh số 4, rạch Cái Sắn.

d/ Bắc giáp tỉnh Kiên Giang

① Hình thành và phát triển:

Theo các bô lão trong địa phương này, khoảng năm 1930, tại kinh 7, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình, thuộc vùng U Minh hạ (Cà Mau) đã có được một nhà thờ nhỏ, cất bằng cây lá. Nơi đây thường xuyên bỗn đạo tập họp đọc kinh, lâu lâu mới rước được linh mục ở xa đến dâng lễ.

Năm 1942, nhà thờ được cất lại bằng cây lá tại Kinh 6, xã Biển Bạch Đông.

Đến năm 1958, Nhà thờ bị xuống cấp, bỗn đạo được cha Kim Rô, cha sở Cà Mau cho tiền cất lại bằng cây dầu, lợp lá tại đất của ông 9 Huế nằm giữa kinh 6 và kinh 7. Thời gian này nhiều linh mục đến thăm viếng bỗn đạo: cha Tôma Hay, cha Hồ Thành Biên, Cha Võ Thành Trinh, cha Lễ, Cha Nghiêm, cha Tường, cha sở Huyện Sử.... Cũng thời gian này (khoảng năm 1962-1964) có hai thầy dòng Chúa Cứu Thế

đến giúp họ đạo và cổ vũ giáo dân tôn sùng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Khoảng năm 1965, do chiến tranh, nhà thờ bị cháy, bỗn đạo không thể cất lại được.

Từ sau 1975, mỗi năm bỗn đạo chỉ được dự lễ dịp Giáng sinh hay Phục sinh tại Nhà thờ Huyện Sử cách đó mấy chục cây số, phương



tiện đi lại bằng xuồng ghe rất khó khăn và nguy hiểm.

Khoảng năm 1997, cha Vinh-sơn Trần Văn Thục, cha sở Huyện Sủ đã mua một miếng đất của bồn đạo tại ấp Quyền Thiện, xã Biển Bạch Đông (cách nhà thờ cũ vài trăm mét, bên kia sông) với dự kiến sau này sẽ làm nhà thờ.

Từ đầu năm 2006, cha Phêrô Nguyễn Văn Lâm, cha sở Huyện Sủ đã đến làm lễ hằng tuần vào ngày chủ nhật cho bồn đạo trong nhà của họ.

Ngày 23/4/2007, cha Phêrô Lâm và bồn đạo làm đơn xin tái lập nhà thờ Số 6-Lacua.

Số giáo dân khoảng 150 hộ, gần 800 người. Đa số sống tập trung trong xã Biển Bạch Đông, một số sống rải rác tại xã Tân Bằng, Biển Bạch, số khác sống tại các kinh bờ bao thuộc xã Nguyễn Phích, huyện U Minh.

Ngày 07-08-2007, cha Đominicô Châu Hoàng Ngọc về phụ trách họ đạo số 6-Lacua, tiếp tục yêu cầu tái lập nhà thờ số 6-Lacua.



Ngày 1/5/2007, Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận ra văn thư Quyết Định tái lập nhà thờ số 6 Lacua. Dịp này, Họ đạo Số 6 Lacua chọn bồn mạng họ đạo là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mừng kính bồn mạng vào ngày 27/6 hằng năm.

② Họ đạo số 6 Lacua hôm nay:

Ngày 18/10/2007, UBND Tỉnh Cà Mau đã chấp thuận cho tái lập nhà thờ.

Ngày 21.4.2009, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cấp phép xây dựng Nhà thờ Số 6 Lacua.

Ngày 21.5.2009: Họ đạo Số 6 Lacua làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà thờ được dâng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, do Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ chủ sự.

Ngày 05/05/2010: Họ Đạo Số 6 Lacua làm lễ cung hiến và khánh thành Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, do Đức cha Stephanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ chủ sự.

Họ đạo Số 6-Lacua xin dâng lời tạ ơn và phó dâng công trình nhà thờ mới đã được hoàn tất trong tay quyền năng Chúa và tình yêu thương vô bờ của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Cả Giuse. 7-7-2011: cha Pr. Trịnh Quốc Việt được bổ nhiệm làm cha sở đầu tiên của họ đạo Số 6-Lacua.

③ Dự hướng tương lai:

Ôn định và phát triển các hội đoàn, các giới. Xây dựng và phát triển giáo điểm U Minh thành họ đạo và xây nhà thờ.



HỘ ĐẠO TẮC VÂN



Thành lập: 1960
Bản mạng: Mẹ Thiên Chúa (01/1)
Ngày thánh hiến: 24/2/1999
Số giáo dân: 200 / 48 hộ / 3 khu
Số dân: Diện tích: 4730 m²

✉ Ấp 1, xã Tắc Vân, thành Phố Cà Mau
☎ 0907 493 709
⌚ Giờ lễ:
Chúa nhật: 17g30
Ngày thường: 17g30

- * **Bao gồm:** Thị trấn Tắc Vân, xã Định Bình, một phần Tân Thành.
- * **Đông** giáp Hđ. Khúc Tréo (Bạc Liêu). Ranh giới là Rạch Láng Tượng, ranh giữa thị trấn Tắc Vân với xã Định Bình.
- * **Đông Bắc** giáp Hđ. Chủ Chí (Bạc Liêu). Ranh giới: Ranh giữa xã Tân Thành, Tp. Cà Mau với Tỉnh Bạc Liêu
- * **Tây** giáp Hđ. Cà Mau. Ranh giới là Ranh giữa xã Định Bình với Tp. Cà Mau, rạch ở ấp 5 của xã Tân Thành.
- * **Nam** giáp Hđ. Hòa Thành. Ranh giới: Rạch Cái Ngay, ranh giữa xã Định Bình với xã Hòa Thành và Hòa Tân.

① Hình thành và phát triển:

Cha Giuse Trần Quang Vượng (1960-1968) do nhu cầu cấp thiết, sau nhiều năm chuẩn bị, một ngôi Thành đường khang trang đã được hoàn thành. Song song với nhà thờ mới, Cha còn xây nhà thờ Tắc Vân.

Sau đó lần lượt có quý cha sau đây coi sóc họ đạo:

Cha Giuse Trần Quang Vượng 1964.

Cha Augustinô Nguyễn Thiện Tư 1966.

Cha Giacôbê Nguyễn Văn Thọ 1972.

Cha Giuse Trần Hữu Phước 1974.

Cha Phanxicô Huỳnh Văn Sơn 1976 -1978.

② Tắc Vân hôm nay:

Năm 1994 – 2004: Cha Mc Phạm Minh Thủy phụ trách nhà thờ Tắc Vân và xây dựng nhà thờ mới.

2005-2007: Cha Pr Vũ Quang Nam, cha sở Tân Lộc chuyển về làm cha sở tiên khởi nhà thờ Tắc Vân.

Từ năm 2009 cha Mat. Ngô Hữu Kỳ về làm cha phó biệt cư Tắc Vân.

Đến ngày 06.07.2011, Cha Mat. Ngô Hữu Kỳ được Đức Cha Stéphanô chuyển đi làm Cha sở Bàu Sen và Cha Px. Bùi Quang Triều đang nghỉ bệnh, được bổ nhiệm làm cha sở Tắc Vân từ năm 2011, sau đó nghỉ hưu và Tắc Vân trực thuộc nhà thờ Bảo Lộc.

Tháng 8/2011: Cha Gs Lê Hiển được bổ nhiệm làm cha sở Họ đạo Tắc Vân. Ngày 2/3/2015 cha Gs. Lê Hiển về nghỉ hưu tại nhà Hữu dưỡng Linh mục Cần Thơ.

Ngày 3/3/2015 giáo dân họ đạo Tắc Vân hân hoan đón chào cha sở mới Tôma Nguyễn Hoàn Tâm. Thánh lễ nhận chức cha sở được diễn ra hết sức trang trọng và ấm cúng. Cùng hiệp dâng Thánh Lễ có sự hiện diện của hai cha Quản Hạt cùng đông đảo các cha của hai hạt Cà Mau và Vị Thanh.

③ Dự hướng tương lai:

Sau một thời “ngủ đông”, hy vọng có cha sở mới, trẻ trung, họ đạo cũng được trẻ hóa, đức tin được củng cố và mọi thành phần dân Chúa hăng hái sống Phúc Âm giữa anh chị em đồng bào trong khu vực Thị trấn nhỏ bé này.





HỘ ĐẠO TÂN LỘC

Thành lập: 1897
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01/5)
Ngày thánh hiến:
Số giáo dân: 1290 / 343 hộ / 6 khu.
Số dân: Diện tích:

✉ Ấp 3, xã Tân Lộc Bắc, huyện
Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
☎ 0918 250 722
⌚ Giờ lễ:
Chúa nhật: 06g30- 16g30
Ngày thường: 05g00- 17g00

- * Bao gồm: Xã Tân Phú, Tân Lộc Bắc, Tân Lộc Đông, Tân Lộc của huyện Thới Bình.
- * Đông giáp Hđ. Chủ Chí. Ranh giới: Kênh 8000, kênh Phụng Hiệp.
- * Tây giáp Hđ. Thới Bình. Ranh giới: Ranh xã Tân Lộc Bắc và Tân Phú với xã Thới Bình.
- * Nam giáp Hđ. Cà Mau. Ranh giới: Rạch Bà Đê (ranh xã Tân Lộc với xã An Xuyên).
- * Tây Bắc giáp Hđ. Huyện Sử. Ranh giới: Kênh 7000.

① Hình thành và phát triển:

Trước 1975:

Khoảng năm 1897-1904, Cha sở Hòa Thành là cha Phêrô Nguyễn Linh Kèn đến rạch Bạch Ngưu gặp ông Nguyễn Văn Mai là người có đạo đến đây làm ăn, cha cùng với ông Mai đến Gò Muồn (lối Tắc Vân) cùng 4 gia đình nữa về rạch Bạch Ngưu cất được một nhà nguyện đơn sơ bằng cây lá để đọc kinh thờ phượng Chúa.

Năm 1907, cha Larabure đến Rạch Nhà, thấy họ Bạch Ngưu có nhiều giáo dân Cần Chông, Mặc Bắc đến lập nghiệp, cha nhờ ông Ngô Hòa Dương ở Rạch Nhà đến khẩn thêm đất, nới thêm nhà nguyện, lập HĐGX đầu tiên. Thay thế cha Larabure lo cho họ Bạch Ngưu là cha Fx. Huỳnh Công Triệu, cha Fx. Trương Bửu Diệp tới lui làm lễ, chính lúc này họ Bạch Ngưu sửa tên là Tân Lộc. Khi cha Fx. Trương

Bửu Diệp về Tắc Sậy thì cha G.B. Nguyễn Hiền Sư lui tới làm lễ ở Tân Lộc.

Năm 1930, một trận bão làm sập nhà thờ Cái Cầm, nên cha Phaolô Nguyễn Tấn Hoàng lên ở họ đạo Tân Lộc luôn và trở thành cha sở đầu tiên của họ đạo Tân Lộc. Lúc này có thêm họ lẻ nữa là họ đạo Huyện Sử.

Năm 1938 cha Hoàng đổi về Bến Dinh, cha Giuse Trần Công Nhâm thay thế cha Hoàng. Sau cha Nhâm là cha Fx. Nguyễn Linh Việt.

Năm 1945, tình hình địa phương rắc rối, cha Việt không thể tiếp tục ở được, ngài đến tá túc ở Hòa Thành, và đây là thời gian khá lâu họ đạo không có bóng dáng linh mục lui tới. Mãi đến năm 1949, cha Trần Quang Nghiêm, rồi cha Võ Thành Trinh đến coi họ Huyện Sử. Lúc này Tân Lộc trở thành họ lẻ của Huyện Sử.

Sau năm 1954 thì cha Ngùy, rồi cha Giuse Đầy tiếp tục coi sóc họ đạo Tân Lộc. Sau năm 1960, trong dịp Đức cha Philiphê Nguyễn

Kim Điền xuống ban phép Thêm Sức ở Cà Mau, giáo dân đã xin Đức cha cho xử dụng huê lợi của ruộng đất chủng viện để cất một nhà thờ dài 32m, rộng 12m vào năm 1965, bằng cây dầu, lợp tôn. Sau năm 1964, Tân Lộc trở thành họ lễ của họ đạo Quản Long, dưới sự coi sóc của cha Ngô Quang Tuấn.

Đầu tháng 5/1974, họ đạo hân hoan đón cha sở mới, Gioan Nguyễn Xuân Mai. Sau 30 năm gián đoạn không có linh mục coi sóc. Nhưng niềm vui chưa trọn thì vì chiến cuộc căng thẳng, lễ Giáng sinh 1974 cha Gioan Mai lại phải giã từ họ đạo.

Ngày 12.5.1975, cha Raphael Lê Trọng Thực lại đến nhận họ đạo, nhưng chưa đầy 3 tháng, ngài lại phải rời họ đạo !

Sau 1975:

1. Ngày 1-4-1976, Đức cha gởi thầy Phó tế Fx. **Bùi Quang Triều** đến. Hai tuần sau, ngày 15-4-1976, thầy được gọi về Cần Thơ lãnh chức Linh mục và coi sóc họ đạo cho đến năm 1994. Trước hết cha cho bầu lại Hội đồng Giáo xứ ngày 24-4-1977: BTV gồm ông 2 Truyền, 2 Trung, 6 Tính, 5 Boul và 2 Khoái. Họ đạo được chia thành 5 khu, mỗi khu có Ban Trị sự riêng. Tổ chức Hội Thiện Tử, thành lập ca đoàn, canh tân phụng vụ, mở các khóa giáo lý... Suốt 12 năm, có cha sở ở thường trực, họ đạo đã cố gắng xây dựng lại trong những điều kiện vô cùng khó khăn, ngay cả đến ngôi nhà thờ cây cát từ năm 1965, đến nay mỗi mọt đã làm hư hại nhiều, nên ngày 4-9-1987 đã được UBND tỉnh Minh Hải cho phép xây dựng lại. Ngày 22-8-1994, cha FX. Bùi quang Triều được lệnh Đức Giám mục đổi về Cà Mau sau 18 năm 4 tháng 22 ngày phục vụ họ đạo Tân Lộc.

2. Cha **Fx. Huỳnh Văn Sơn** được bổ nhiệm về Tân Lộc ngày 6-10-1994: Thời gian 7 năm coi sóc họ đạo, cha Fx. Sơn đã làm được một nhà xứ mới được dựng lên bên phải nhà thờ (1997). 1 hàng rào tạm bằng lưới B 40 bao quanh khu vực nhà thờ. Mái nhà thờ được lợp lại. Trước Giáng sinh 2000, khánh thành Đài Đức Mẹ. Tháng 8 năm 2008 hoàn thành cây cầu trước nhà thờ.

3. Ngày 17- 8-2001, cha **Phêrô Vũ Quang Nam** được bổ nhiệm về thay cha Fx.Huỳnh văn Sơn. Việc đầu tiên là bầu lại HĐGX, để có người cộng tác vào chương trình xây dựng họ đạo còn dang dở. Chỉnh trang lại Đất thánh.

Thấy các em họ đạo thất nghiệp, nên cha sở có ý định mở một trương dạy nghề do các Sư huynh Lasan phụ trách. Nhưng công việc còn dang dở thì cha sở bị bệnh phải đi nghỉ dài hạn ... rồi đi nghỉ luôn, nên công việc đã không thực hiện được.

4. Ngày 30-3-2005 cha **Giuse Nguyễn Văn Nam** đã về nhận nhiệm sở Tân Lộc. Cha sở Giuse Nam tu sửa lại nhà thờ, lát nền, sửa gian cung thánh, làm bàn thờ đá, làm Nhà chầu Thánh Thể và xây dựng núi Đức Mẹ. Ngày 15/10/2005 khởi công xây dựng nhà giáo lý, ngày 25/4/2006 nhà Giáo lý đã hoàn thành. Ngày 6/5/2007, họ đạo mua thêm 500m² đất ở kinh Ngang để làm giáo điểm, đã cất được một trường học 20m x 7m để phục vụ văn hóa hè cho các em học sinh tiểu học. Nhưng đến năm 2012 thì bị ngưng hoạt động. Cha Giuse chuyển làm cha sở nhà thờ Bảo Lộc. Cha sở Huyện Sử Pr. Lâm kiêm nhiệm họ đạo Tân Lộc cho tới ngày có cha sở mới.

5. Ngày 18/8/2009 cha **VinhSơn Trần Văn Thực** về nhận sở Tân Lộc.

② Tân Lộc hôm nay:

Cơ sở: Chỉnh trang lại đất thánh. Bầu lại HĐGX. Sửa lại lầu chuông. Tiếp tục làm mặt bằng hoa viên Thánh Tâm. Sơn lại ghề nhà thờ.

Truyền giáo: Ngày 11/6/2014 làm lễ hàng tuần ở giáo điểm Kinh Ngang. Ngày 15/8/2014, Đức cha đã cho thêm cha Phó Gioakim Tạ Văn Hòa, hy vọng công việc truyền giáo sẽ tốt đẹp.

Vốn thiêng: Họ đạo đóng góp được 2 linh mục, 3 thầy DCV, 1 thầy dòng OMI và 6 nữ tu...

③ Dự hướng tương lai:

Tái lập cỗ ồn định các giáo điểm. Củng cố đức tin - phụng vụ - bác ái - truyền giáo - Củng cố sinh hoạt hội đoàn, các giới.



HỘ ĐẠO THỚI BÌNH



Thành lập: 1963

Bổn mạng: ĐM Võ Nhiễm (08/12)

Ngày thánh hiến: 17/11/2005

Số giáo dân: 300 / 100 hộ / 3 khu.

Số dân: Diện tích:

Khóm 2, thị trấn Thới Bình,
thành phố Cà Mau

0902 166 560

Giờ lễ:

Chúa nhật: 16g00

Thứ bảy: 06g30

Ngày thường: 07g30

* **Bao gồm:** Thị trấn Thới Bình, xã Thới Bình, ấp 5-9 của xã Nguyễn Phích, ấp Cái Sắn Vầm, Cái Sắn Ngọn.

* **Đông** giáp Hđ. Tân Lộc. Ranh giới: Ranh giữa xã Thới Bình với Tân Lộc Bắc và Tân Phú.

* **Tây** giáp Gđ. U Minh. Ranh giới: Sông Cái Tàu (lộ Cà Mau – U Minh, kênh Ông Hương, sông Trẹm), rạch Xáng Bình Minh.

* **Nam** giáp Hđ. Quản Long. Ranh giới: giữa xã Thới Bình với xã Hồ Thị Kỷ và Khánh An.

* **Bắc** giáp Hđ. Số 6 LaCua. Ranh giới: Kênh số 4 và rạch Cái Sắn.

① Hình thành và phát triển:

Vào năm 1963, có Linh mục Giuse Nguyễn Văn Đầy, nguyên là Cha sở Họ đạo Hòa Thành, Cà Mau, đến Thới Bình thấy có một số giáo dân Công giáo sinh sống, nên cha có mua một thửa đất dọc theo lộ từ cầu Bà Đặng đi về Huyện Sử và xin phép chánh quyền sở tại cho xây dựng một ngôi Nhà nguyện trên khoảng đất ấy. Khi nhà nguyện được xây dựng xong, cha Giuse Đầy đến gặp ông Nguyễn Phước Nhiều, khi ấy là quí chức Họ đạo Huyện Sử, xã Trí Phải, nhờ ông trông nom coi sóc nhà nguyện. Từ đó giáo dân thị trấn Thới Bình và những vùng lân cận có nơi để đọc kinh hàng tuần vào những ngày Chúa nhật và các ngày lễ lớn trong đạo như Lễ Noel và Lễ Phục sinh. Ngôi nhà nguyện này từ trong quá trình hình thành đến nay cũng đã được tu sửa và bồi bổ nhiều lần, nhưng nó vẫn là một ngôi nhà nguyện nhỏ, bằng cây gỗ tạp, dựng vách lá

và lợp tôn, nó vẫn tọa lạc trên ví trí cũ từ xưa đến nay.

Từ đầu chỉ có một vài gia đình Công giáo lui tới để sinh hoạt, nguyện kinh. Nhưng vì là một thị trấn kinh tế, thương mại, đất lành chim đậu, nên sau đó thu hút nhiều người từ khắp nơi đến lập nghiệp, sinh sống, trong số đó có những người Công giáo, họ là những công chức và các giáo viên trong các trường Phổ thông cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Từ một số ít gia đình đến nay đã có trên 70 hộ gia đình gồm 300 nhân khẩu sống rải rác trong thị trấn. Họ vẫn thường xuyên đi dự lễ và sinh hoạt tôn giáo trong những ngày Chúa nhật và lễ trọng dưới cǎn nhà nguyện này.

Di dời Nhà nguyện từ khóm 1 về khóm 2 thị trấn Thới Bình: Cha Phêrô Nguyễn Văn Lâm nhận thấy số giáo dân đi sinh hoạt tôn giáo mỗi ngày một đông mà ngôi Nhà nguyện thì đã quá cũ kỹ và chật hẹp, chỉ có 320m²

nên cha Phêrô Lâm và giáo dân đã đệ đơn xin phép Đức Giám mục Giáo phận và chánh quyền đề tu sửa lại.

Sau khi xem xét đơn xin, Đức Giám mục đã cho phép và các cấp chánh quyền cũng đã nhất trí. Nhưng với tình hình thực tế về việc quy hoạch khu dân cư trong thị trấn Thới Bình, nên chánh quyền đề nghị cha Phêrô và bà con giáo dân di dời Nhà nguyện đến một vị trí khác an toàn, rộng rãi hơn. Sau khi hai bên đã thỏa thuận và đi đến nhất trí là: Nhà nguyện sẽ được di dời về Khóm 2 – thị trấn Thới Bình trên phần đất Nhà nước bồi hoàn 1.000m², đổi lại Nhà nước sẽ nhận về mình toàn bộ phần đất của Nhà nguyện trước đây. Nơi tọa lạc mới này rất thuận lợi cho bà con giáo dân vùng xung quanh thị trấn Thới Bình, giáo dân ở xã Thới Bình và xã Biển Bạch Đông đến sinh hoạt tôn giáo. Sau một thời gian đệ đơn lên các cấp chánh quyền, ngày 16 tháng 6 năm 2004 cha Phêrô đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cấp giấy cho phép xây dựng mới hoàn toàn ngôi Nhà nguyện thị trấn Thới Bình. Và ngày 8/12/2004, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, cha Phêrô đã tổ chức Lễ Đặt Viên Đá đầu tiên xây dựng Nhà nguyện mới với sự chủ tọa của Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ. Và cha Phêrô đã quyết định chọn tước hiệu “Đức Mẹ Vô Nhiễm”, làm thánh Bổn Mạng của ngôi Thánh đường mới này.

Ngôi nhà thờ được kết dệt từ bao mồ hôi nước mắt của bà con giáo dân họ đạo và bao công sức lỗn tiềng bạc của quý ân nhân từ khắp nơi góp về chung sức, chung lòng xây dựng. Sau thời gian 11 tháng ròng rã xây dựng, nhờ ơn Chúa, nhờ lòng quảng đại của

quý ân nhân với sự nhiệt tâm của cha sở và bà con giáo dân, ngày 17 tháng 11 năm 2005, Đức Stêphanô, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ đã làm phép Nhà nguyện và cung hiến nàn thờ để đưa vào hoạt động một cách chính thức.

Ngày 07/08/2007, cha Đaminh Châu Hoàng Ngọc được bổ nhiệm Đặc trách Họ đạo Thới Bình. Cha Đaminh tiếp tục công việc của vị tiền nhiệm, ngài nhiệt tình đi tìm kiếm, thăm viếng giáo dân, nhất là những người khốn khổ khan nguội lạnh, những người lạc đạo, những gia đình rời đạo để động viên, an ủi khích lệ và tìm cách gỡ rối cho họ.

Ngày 07/04/2010 cha Phêrô Trịnh Quốc Việt được Đức Giám mục bổ nhiệm đặc trách Họ đạo Thới Bình thay cha Đaminh Ngọc. Tiếp tục công việc còn dang dở của cha Đaminh, ngài bắt tay vào việc sửa chữa nhà xứ, xây dựng tháp chuông... và xây dựng nhà ở cho quý dì thuộc dòng CQP.

Ngày 05/07/2011 cha Giuse Nguyễn Đức Vinh được ĐGM bổ nhiệm đặc trách Họ đạo Thới Bình. Ngài tiếp tục lo chăm sóc giáo dân về mọi mặt, vật chất cũng như tinh thần. ngài tiếp tục sửa chữa và xây dựng những cơ sở vật chất mới cho họ đạo. Sau khi chia ranh giới các Họ đạo và thống kê lại số giáo dân thì số gia đình Công giáo trong Họ đạo Thới Bình là 83 hộ, gồm 300 nhân khẩu, chia làm 3 khu sống rải rác trong thị trấn và các xã lân cận. Bổn đạo dự lễ Chúa nhật ngày một đông hơn. Dự kiến trong tương lai Họ đạo Thới Bình sẽ có cha sở và sẽ đẩy mạnh hơn việc truyền giáo trong môi trường thị trấn Thới Bình này.



HỘ ĐẠO U MINH



Thành lập: 1977
Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ (01/5)
Ngày thánh hiến: 25/2/1999
Số giáo dân: 1400/ hộ / 6 khu.
Số dân: Diện tích:
✉ Ấp 3, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
☎ 0979 840 058
⌚ Giờ lễ:
Chúa nhật: 05g30 - 16g00
Ngày thường: 05g00 - 16g30

- * **Bao gồm:** Xã Trần Hợi, Khánh Bình Đông, Khánh Lộc, thị trấn Trần Văn Thời.
- * **Đông Bắc** giáp Hđ. Quản Long. Ranh giới: Kênh Tuyễn 19, kênh xáng Minh Hà.
- * **Đông Nam** giáp Hđ. Cái Rắn. Ranh giới: Ranh giữa xã Khánh Bình Đông với xã Khánh Bình – Sông Đốc. huyện Trần Văn Thời.
- * **Tây** giáp Hđ. Khánh Hưng. Ranh giới: Kênh Nông Trường, kênh Bạch Đàm.
- * **Nam** giáp Hđ. Sông Đốc. Ranh giới: Sông Ông Đốc.

① Hình thành và phát triển:

Hộ đạo U Minh có tên gọi là Họ đạo Thánh Giuse, được mừng bổn mạng vào ngày 01 tháng 05. Họ đạo được thành lập tại Nông trường Quốc doanh U Minh, nay thuộc Ấp 3, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Họ đạo được hình thành từ số giáo dân Công giáo di cư từ Bắc vào Nam khoảng tháng 03 năm 1977, khoảng 20 đến 30 gia đình. Năm 1978, một số giáo dân ở Nông trường Minh Hà cách U Minh khoảng 10 cây số, họ vào thêm, nâng tổng số lên gấp đôi: khoảng 60 – 70 gia đình. Đa số giáo dân thuộc Giáo phận Bùi Chu, gồm các xứ đạo: Lạc Đạo, Đồng Liêu, Giáp Phú, Bình Hải, Quản Lạc, Giáo Lạc, Bơn Ngạn, Đại Đê, Đài Môn... thuộc tỉnh Hà Nam Ninh mà nay thuộc tỉnh Nam Định. Lúc mới vào số giáo dân này chỉ tụ họp lại tại nhà trong khu xóm để đọc kinh thôi chứ lúc đó chưa có nhà thờ.

Khoảng năm 1995, bà con giáo dân có làm một nhà lá nhỏ gọi là Nhà tạm để đọc kinh thờ phượng Chúa. Từ lúc vào Nam (tháng 5/1979) đến cuối năm 1979, các ông Trùm quy tụ bà con giáo dân lại để đọc kinh vào mỗi buổi chiều.

Cuối năm 1979, cha Giuse Nguyễn Văn Nam, lúc đó Ngài đang là cha sở họ đạo Ao Kho, là vị Linh mục đầu tiên đến thăm giáo dân.

Lễ Giáng sinh 1980, cha Giuse Lê Hiển, lúc đó Ngài đang là cha sở họ đạo Quản Long, đến dâng Thánh lễ đầu tiên cho bà con giáo dân.

Từ năm 1980 - 1991, vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, chính quyền cho phép một số cha: Piô Ngô Phúc Hậu, Fx. Bùi Quang Triều và cha Vinh sơn Trần Văn Thực đến dâng Thánh lễ. Nhà nguyện bằng cây lá.

Năm 1991- 1994, cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh được bổ nhiệm phụ trách hai họ đạo Khánh Hưng và Thời Hưng (hiện đã sát nhập vào họ đạo Khánh Hưng). Ngoài việc dâng lễ đôi tháng một lần, Cha còn vận động bà con làm được trường học cấp I cho con em vùng này.

Bà con giáo dân trong Họ đạo đã hiến đất cho Nhà Chung khoảng 5000m². Năm 1994 Cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh đã khởi công xây dựng nhà thờ trên phần đất giáo dân hiến tặng. Sau 5 năm xây dựng, đến năm 1999 nhà thờ đã được hoàn tất và tổ chức lễ khánh thành nhà thờ vào ngày 25–02–1999. Từ đó thánh lễ có thường xuyên hơn cho đến nay.

Ngày 18 tháng 03 năm 1999, Đức Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm Cha Maccô Phạm Minh Thuỷ đã đến trực tiếp ở tại Họ đạo và chăm lo mọi mặt cho giáo dân U Minh từ tinh thần đến vật chất. Cha vận động ân nhân để làm cầu và đường để bà con đi lại dễ dàng hơn, mua thêm đất cho Nhà chung và xây nhà cho các nữ tu Dòng Mân Côi đến phục vụ Họ đạo.

Ngày 21–11–2005, bắt đầu khởi công xây dựng nhà xứ và nhà sinh hoạt cho Họ đạo và khánh thành vào 28–02–2007.

② Sinh hoạt mục vụ:

Họ đạo đã có nơi sinh hoạt cho các hội đoàn, để dạy giáo lý cho con em trong Họ đạo. Cha Maccô Phạm Minh Thuỷ đã phục vụ Họ đạo được 15 năm từ năm 1999 đến năm 2014. Ngày 27–03– 2014 Cha được thuyên chuyển làm cha sở Họ đạo Vịnh Chèo, thuộc Hạt Vị Thanh, Giáo phận Cần Thơ.

Ngày 29–03–2014, Đức Giám Mục Giáo phận là Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đã bổ nhiệm Cha Phêrô Phạm Minh Các về làm **Cha Sở Họ đạo U Minh** cho đến nay.

③ Dự hướng tương lai:

Củng cố phát triển các hội, giới.

