

TỔNG QUAN VỀ HẬT ĐÀI HẢI

Ngoài Hạt gồm 20 họ đạo, 2 nhà truyền giáo và 2 giáo điểm. Nằm trải dài trên địa bàn 3 tỉnh: An Giang, Hau Giang và Sóc Trăng.

Nhìn vào địa thế của các họ đạo trong Hạt, ta dễ dàng nhận thấy 3 khu vực tập trung dân cư và định hình 3 khu vực người giáo dân sinh sống và sinh hoạt tôn giáo: Khu vực nằm gần sông Hậu, khu vực nằm gần Thị Xã Ngã Bảy (Hau Giang) và khu vực nằm gần Công Đô (Sóc Trăng). Theo đó, khu vực dân số đông nhất là khu vực nằm gần sông Hậu, khu vực này có 10 họ đạo, 1 nhà truyền giáo và 1 giáo điểm. Khu vực nằm gần Công Đô (Đai Hải) do những giáo dân di cư từ vùng Tây Nguyên vào năm 1955. Đặc biệt khi nào đến đây, ta sẽ cảm nhận được không khí đặc trưng của vùng đất này là sự hồn nhiên, mộc mạc và gần gũi. Khu vực nằm gần Ngã Bảy (Cái Bè) có 7 họ đạo, 1 nhà truyền giáo và 1 giáo điểm. Khu vực này là nơi sinh sống của người Chăm, với tên gọi là "Nhà Chăm".

Đại Hải là tên gọi của một xã thuộc huyện Cái Bè, tọa lạc ở trung tâm của xã là bàn khía rộng của Hạt có 2 nhà truyền giáo là Mến Thánh Giá Bàn Khía (Bến Tre) và Mến Thánh Giá Bàn Khía (Mỹ Tho). Tổng số giáo dân của Hạt là 20.000 người, với sự cộng sống dân sống xung quanh.

Các họ đạo khác, ba sơn giáo dân sống đạo rất nhiệt thành và uyên thâm, có thể kể đến như là quê hay phó chưởng kinh tế, ngoại trừ một số họ đạo ở giao nhau với xã Bình Mỹ, xã Nhơn Đức, xã Nhơn Phú, xã Nhơn Phú (Mỹ Tho). Tổng số giáo dân của Hạt là 20.000 người, với sự cộng sống dân sống xung quanh.

Hiện tại trong Hạt có 2 điểm truyền giáo nổi bật là Bắc Hải và Rạch Vẹp. Quý cha cố cha phò cùng với sự cố gắng của quý Dì rất quan tâm chăm sóc việc dạy giáo lý, cúng, tân tâm giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn và thường xuyên thăm viếng, hứa hẹn, số dự tòng và tần tòng tăng cao. Đồng thời, Hạt còn có một điểm hành hương là "Đức Mẹ Kế Sách". Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng cũng thu hút nhiều khách hành hương đến viếng, cầu nguyện và xin ơn.

Một nét đặc đáo khác của Hạt nữa là có một họ đạo nằm trọng vẹn trên cồn cát (Cồn Mỹ Phước) Đây là điểm du lịch sinh thái được tỉnh Sóc Trăng công nhận và phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn cần đầu tư đúng mục để nơi này phát triển đúng mục.

Ngoài ra, Hạt Đại Hải còn có một thế mạnh là nơi các hội đoàn phát triển rất mạnh với các hội đoàn như: Legion Mariae, Thiếu Nhi Thánh Thể, Gia đình Phật Tử, Thanh Tâm, Đồng Ba Daminh, Giới trẻ Con Đức Mẹ,... Các hội viên luôn sống say mê nhiệt thành trong các sinh hoạt của Hội và là một cánh tay đắc lực của Hội. Họ là những người传播福音 và tuyên giáo.

Hy vọng những nét truyền thống lâu đời của các họ đạo trong Hạt sẽ được giữ gìn và phát huy. Qua đó, những sinh hoạt này sẽ là con đường để các em nhỏ có thể yêu thương chia sẻ, ương dan. Mong sao mọi thành phần Đầu Ông, Đầu Bà và các em nhỏ ngày càng ý thức hành trình "Đến với muôn dân" ngang qua Tình thương và sự đồng lòng để kính em con cùng một Cha trên trời.

HẬT ĐẠI HẢI

2
Quảng Đại
Là : TỰ BÌ NHÂN HẬU

TỔNG QUAN VỀ HẠT ĐẠI HẢI

Hạt Đại Hải gồm 20 họ đạo, 2 nhà nguyện và 2 giáo điểm. Nằm trải dài trên địa bàn 2 tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.

Nhìn vào địa bàn của các họ đạo trong Hạt, ta dễ dàng nhận thấy 3 khu vực tập trung dân cư và định hình 3 khu vực người giáo dân sinh sống và sinh hoạt tôn giáo. Đó là khu vực nằm gần sông Hậu, khu vực nằm gần thị Xã Ngã Bảy (Hậu Giang) và khu vực nằm gần Cống Đôi (Sóc Trăng). Theo đó, khu vực gần sông Hậu được hình thành do các cha Tây ở Nhà thờ Sóc Trăng mở rộng truyền giáo. Khu vực gần thị xã Ngã Bảy (Phụng Hiệp) là trung tâm buôn bán của những vùng lân cận với chợ nổi Phụng Hiệp. Sau cùng là khu vực Cống Đôi (Đại Hải) do những giáo dân thuộc Giáo phận Hải Phòng di cư vào Nam khoảng năm 1955. Đặc biệt khi nhắc đến tên Đại Hải làm chúng ta nhớ đến ngay trung tâm của Hạt với 7 họ đạo của bà con giáo dân di cư làm thành một khu vực sung túc về kinh tế lẫn đạo đức. Ngoài ra là một số họ đạo nằm riêng rẽ hoặc trong vùng sâu vùng xa.

Hiện hoạt động trong một địa bàn khá rộng của Hạt là 25 cha cùng với một số cộng đoàn quý dì thuộc các Dòng: Mến Thánh Giá Cần Thơ, Chúa Quan Phòng, Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn và Phaolô (Mỹ Tho). Tổng số giáo dân của Hạt là 25137, nhưng vẫn là thiểu số so với bà con lương dân sống xung quanh.

Xét về đạo đức, bà con giáo dân sống đạo rất nhiệt thành do truyền thống lâu đời dù là ở nơi thôn quê hay phố chợ. Về kinh tế, ngoại trừ một số họ đạo ở gần thị xã, thị trấn hay nơi đường xá thuận lợi thì đời sống khá ổn định, còn lại đa phần bà con còn nghèo sinh sống dựa trên ruộng vườn hay làm thuê. Chính vì thế có rất đông bà con giáo dân thuộc các họ đạo trong Hạt phải đi làm ăn xa trên Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh,...

Hiện tại trong Hạt có 2 điểm truyền giáo nổi bật là Bắc Hải và Rạch Vẹp. Quý cha sở, cha phó cùng với sự cộng tác của quý Dì rất quan tâm chăm sóc việc dạy giáo lý kỹ càng, tận tâm giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn và thường xuyên thăm viếng. Nhờ đó, số dự tòng và tân tòng tăng cao. Ngoài ra, Hạt còn có một điểm hành hương là “Đức Mẹ Kế Sách”. Tuy sinh sau đẻ muộn nhưng cũng thu hút nhiều khách hành hương đến viếng, cầu nguyện và xin ơn.

Một nét đặc đáo khác của Hạt nữa là có một họ đạo nằm trên cồn cát (Cồn Mỹ Phước). Đây là điểm du lịch sinh thái được tỉnh Sóc Trăng công nhận và phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn cần đầu tư nhiều hơn để nơi này phát triển đúng mục.

Ngoài ra, Hạt Đại Hải còn có một thế mạnh là nơi các hội đoàn phát triển rất đa dạng và phong phú, với các hội đoàn như: Legio Mariae, Thiếu Nhi Thánh Thể, Gia đình Phật Tự Thánh Tâm, Dòng Ba Đaminh, Giới trẻ Con Đức Mẹ,... Các hội viên rất hăng say nhiệt thành trong các sinh hoạt của Hội và là một cánh tay đắc lực cho các cha sở trong hoạt động mục vụ và truyền giáo.

Hy vọng những nét truyền thống lâu đời của các họ đạo trong Hạt sẽ được gìn giữ và phát huy. Qua đó, những sinh hoạt này sẽ là con đường giới thiệu Chúa đến với anh chị em lương dân. Mong sao mọi thành phần Dân Chúa trong Hạt Đại Hải ngày càng ý thức hành trình “Đến với muôn dân” ngang qua tình tương thân tương ái, anh em con cùng một Cha trên trời.

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

BẢN ĐỒ CÁC GIÁO XỨ HẠT ĐẠI HẢI

140

KÝ YẾU 60 NĂM - GIAO PHẬN CÀN THƠ





HÀNG TRÊN, TRÁI QUA PHẢI

- C. Pr. Trí, sở Lương Hiệp, 1974 - LM 2001
C. Dm. Đẽ, phó Rạch Vẹp, 1984 - LM 2014
C. Gb. Phương, sở Từ Xá, 1958 - LM 1994
C. Be. Lành, phó Đại Hải, 1981 - LM 2014
C. Pr. Hảo, phó Xuân Hòa, 1979 - LM 2011

- ☞ C. Pr. Thắng, sở Bắc Hải, 1968 - LM 2000
☞ C. Ps. Túc, sở Nhơn Mỹ, 1975 - LM 2004.
☞ C. Nic. Thọ, sở Nam Hải, 1961 - LM 1997
☞ C. Pr. Tiếp, sở Trà Éch, 1979 - LM 2010

- ☞ C. Pr. Diệu, sở Vinh Phát, 1976 - LM 2005
☞ C. Gs. Tâm, sở Cồn Mỹ Phước, 1966 - LM 2002
☞ C. Dm. Trực, sở Phụng Tường, 1974 - LM 2003
☞ C. Pl. Hùng, sở Rạch Vẹp, 1963 - LM 1997

HÀNG DƯỚI, TRÁI QUA PHẢI

- C. Pr. Hải, sở Trung Hải, 1975 - LM 2003
C. Tm. Trinh, sở Kim Phụng, 1949 - LM 1991
C. Pl. Nam, sở Đại Hải, 1942 - LM 1973
C. Mi. Thắng, sở Trà Canh, 1949 - LM 1993

- ☞ C. Gk. Lập, phó Lương Hiệp, 1980 - LM 2014
☞ C. Gb. Hội, sở Xuân Hòa, 1947 - LM 1979
☞ C. Dm. Hòa, sở Phụng Hiệp, 1943 - LM 1970
☞ C. Mt. Mừng, sở Ba Trinh, 1949 - LM 1988

- ☞ C. Pr. Tặng, phó Phụng Tường, 1982 - LM 2014
☞ C. Ag. Tư, sở Thái Hải, 1935 - LM 1964
☞ C. Gs. Bính, sở Thiết An, 1944 - LM 1972
☞ C. Pr. Vệ, sở Kê Sách, 1950 - LM 1989

HỘ ĐẠO BA TRINH



- * **Nam** giáp Hđ. Thái Hải, kinh Mang Cá. Hđ. Từ Xá, đường ranh giữa ấp số 1 với ấp 5 của xã Ba Trinh. Hđ. Bắc Hải, Kênh số 1.
- * **Bắc** giáp Hđ. Xuân Hòa, kinh xá Cái Trâm chạy dài tới kinh xá Cái Côn.



① Hình thành và phát triển:

- Ba Trinh là một họ đạo nhỏ bé vùng sâu nằm bên bờ kênh Cái Côn và kênh Cái Trâm, thuộc ấp 5A xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Xưa kia, nơi đây đầm lầy, ẩm thấp, hoang vu, được gọi là “bưng chuối nước”, có một số gia đình công giáo từ nơi khác đến lập nghiệp thành một nhóm nhỏ giáo dân, sinh hoạt tôn giáo ở họ đạo Xuân Hòa.

- Khoảng năm 1945, ông Nguyễn Văn Lành, đại diện giáo dân xin và được phép Bề trên nêu cùng với bà con vận động dựng lên một ngôi Nhà nguyện bằng cây lá để hàng ngày có nơi cầu nguyện, kinh sách, có các dì phuoc Dòng Chúa Quan Phòng phụ trách, vì thế tiếng nôm na của dân chúng gọi là Nhà thờ Lầu Bà. Nhưng vì chiến tranh nên các dì cũng phải rút đi, giáo dân di tản nên ngôi nhà cũng không tồn tại.



Bao gồm: Xã Ba Trinh của huyện Kế Sách; 1 phần xã Đại Thành của Tx. Ngã Bảy nằm bên kinh xá Cái Côn.

Địa giới:

- * **Đông** giáp Hđ. Rạch Vẹp, rạch Chính Du, Hđ. Kế Sách, rạch Hậu Bối đến rạch Chính Du.
- * **Tây** giáp Hđ. Phụng Hiệp, quản lộ Phụng Hiệp từ cầu Mạng Cá đến cầu Cái Côn. Hđ. Vinh Phát, kinh xá Cái Côn từ đường 3/2 Quản Lộ Phụng Hiệp. đến Kinh Đứng.

- Khoảng năm 1976, đất nước thanh bình, nhiều gia đình Công giáo lần lượt trở về mảnh đất thân yêu của mình, nhưng không còn nơi để quy tụ lo kinh sách lễ lạc. Khu đất này đã được trưng dụng xây trường tiểu học cấp 1, phục vụ chung cho con em lương giáo tại địa phương. Rất may mắn, chính quyền cho phép



xây dựng ngôi nhà thờ nhỏ bé tạm bợ, cây lá, cách đó khoảng 500m bên bờ kênh xáng Cái Côn, thuộc ấp 5A, xã Ba Trinh cho tới nay. Lúc đó Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường, Cha sở Xuân Hòa kiêm nhiệm, với tên Nhà thờ Ba Trinh.

- Ngày 27/12/1988, Họ đạo Ba Trinh vui mừng có Cha sở mới, Antôn Nguyễn Văn Đầy và thực sự tách khỏi Họ đạo Xuân Hòa. Mọi sinh hoạt không còn phụ thuộc Họ đạo Xuân Hòa nữa.

- Năm 1995, Cha Gioan Nguyễn Xuân Mai về làm Cha sở Ba Trinh. Năm 1997 Cha Mai khởi sự tu sửa Nhà thờ Ba Trinh lại, tuy còn rất khiêm tốn nhưng cũng tạm ổn để hàng ngày người giáo dân tham dự thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện.

- Năm 2003, Cha GB Châu Ngọc Phương về làm Cha sở Họ đạo Ba Trinh.

② Ba Trinh hôm nay:

Năm 2006, Cha Mt. Đinh Ngọc Mừng về làm Cha sở Họ đạo Ba Trinh cho tới nay.

+ **Về mặt cơ sở:** Hiện nay, Họ đạo Ba Trinh đã có Nhà thờ, nhà xứ, nhà dì Phước, tuy còn chật vật nhưng cũng tạm ổn.

+ **Về mặt truyền giáo:** Đi thăm viếng các

gia đình và hằng năm có ủy lạo cho người nghèo 2 lần.

+ **Về mặt huấn giáo:** tiếp tục duy trì các lớp giáo lý và củng cố giáo lý viên.

+ **Về mặt mục vụ:** Họ đạo có Ban đại diện, thường vụ và 10 khu. Các giới: Gia trưởng, Hiền Mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi. Hội đoàn Lêgiô, Thiếu nhi Thánh thể và huynh đệ CQP.

+ **Hoa trái ơn gọi:** 1 linh mục, 9 nữ tu

③ Dụ hướng tương lai:

Địa bàn còn nhiều kinh rạch, đường xá chưa ổn định, nên đi lại sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, họ đạo cung cố gắng sống chứng nhân Tin Mừng giữa đồng đảo bà con lương dân sống xung quanh.



HẠT ĐẠI HẢI



HỘ ĐẠO BẮC HẢI



- * **Tây Bắc** giáp Hđ. Từ Xá, rạch Hậu Bối nối dài; kênh Số 1 tại ấp Số 1+2 của xã Đại Hải.
- * **Nam** giáp Hđ. Nam Hải, kênh 30/4 tại Mỏ Neo; kênh 4 ở giữa kênh; kênh Cây Vòng. Gđ. Phú Tâm của hạt Sóc Trăng, đường ranh của xã Kế Thành với xã Phú Tâm.
- * **Bắc** giáp: Hđ. Rạch Vẹp, rạch Xóm Đồng ở Xã Trinh Phú nối dài.



① Hình thành và phát triển:

- Ngày 6.5.1975, Liên hiệp Công đoàn Giải phóng Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu khoảng 30 gia đình lao động do Lm Nguyễn Ngọc Giác, Lm. Phạm Thiên Trường và ông Nguyễn Văn Trung hướng dẫn để đi về Miền Tây xây dựng vùng kinh tế mới mà điểm dừng chân là xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Nhờ linh mục Trần Quang Vượng, Chánh xứ Đại Hải giới thiệu, hai cha đã gặp được thầy Năm Tú, nguyên là phó Chủ tịch Mặt trận giải phóng Miền Tây, và đã được ông giới thiệu đến các cấp chính quyền địa phương xã huyện để được sự giúp đỡ. Ban nhân dân ấp Trung Hải sắp xếp cho định cư trên hai bờ kinh 5, một địa điểm mà dân di cư 1954 đã có đến ở nhưng rồi đã bỏ xứ ra đi.

- Ngày 29.6.1975, đã có thánh lễ đầu tiên nơi lều tạm của linh mục. Bà con xúm xít tham

dự lễ, tuy chật hẹp nhưng thật ấm lòng và sôi sáng. Sau đó Cha Đaminh Nguyễn Ngọc Giác cùng với cùng với vài người giáo dân đi Cần Thơ tìm mua được một ngôi nhà cũ 3 gian lợp tôn để về làm nhà nguyện tạm. Vị trí được chọn đúng vào chỗ nền ngôi nhà thờ cũ của giáo dân Khúc Giản đã lập năm 1954. Có giáo dân, có nhà nguyện, có linh mục rồi, nhưng gọi tên gì đây? Phía trước giáp quốc lộ thì có xứ Đại Hải, đi vào tay mặt có xứ Nam Hải, bên trái có Đông Hải, rồi Trung Hải, vậy thì gọi xứ mới là Bắc Hải cho có họ hàng với nhau.

- Ngày 17.7.1975, hai cha lên Tòa Giám Mục Cần Thơ trình diện với Đức Cha và xin cho Bắc Hải trở thành đơn vị của địa phận. Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang đã đặt Cha Đaminh Nguyễn Ngọc Giác làm cha sở họ đạo mới Bắc Hải, còn cha Giuse Phạm Thiên Trường thì về hưu dưỡng bệnh nhưng được quyền cử hành các bí tích và khi sức khỏe cho

Thành lập: 1975

Bổn mạng: Đức Mẹ vô nhiễm, 8/12

Ngày thánh hiến: 15.11.2007

Số giáo dân: 800 / hộ / 2 khu

Số dân diện tích

✉ Ấp Trung Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

☎ (079)3 879-184

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g00- 08g00

Ngày thường: 05g00

phép thì có thể giúp đỡ các cha trong hạt.

Giai đoạn 1 (1975–1985): Mười năm xây dựng cơ bản, sửa nhà nguyện, mở trường lớp, tổ chức các lớp giáo lý, tổ chức các buổi đọc kinh chung trong gia đình và liên gia đình.

Giai đoạn 2 (1985–1995): Thăng tiến trong kế hoạch tổng quát chuẩn bị mừng Bắc Hải 20 năm trưởng thành. Chỉnh trang lại đất thánh và khuôn viên nhà thờ, khuyến khích dự lễ hằng ngày, kêu gọi mỗi gia đình cố gắng đọc Kinh Thánh và kinh tối, khuyến khích học văn hóa.

- Cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Giác sau 9 tháng vật lộn với bệnh tật, ngày 31.12.1986 Ngài đã được Chúa gọi về.

- Năm 1987, Đức Giám mục giáo phận đã cử cha Gioan Nguyễn Xuân Mai chánh xứ Trung Hải kiêm nhiệm thêm Bắc Hải. Tuy nhiên Ngài chỉ trách nhiệm hàng tháng vào dâng thánh lễ một lần, còn trong tháng thì mọi sự nhờ Cha Giuse Phạm Thiên Trường đảm trách.

- Năm 1991, Bắc Hải được Đức Cha và hạt Đại Hải chọn làm thí điểm truyền giáo cho cả hạt.

- Năm 1995, họ đạo Bắc Hải đã vui mừng đón tiếp các dì thuộc Hội dòng Nữ tu Bác ái Vinh Sơn đến phục vụ tại họ đạo. Các dì đã góp phần không nhỏ trong việc phục vụ người nghèo và trẻ em.

- Sau đó Đức Cha lại đổi cha Anton Nguyễn Mạnh Đồng về làm chánh xứ Trung Hải cũng kiêm nhiệm thêm Bắc Hải.

Giai đoạn 3 (1995-2003): Vững tiến toàn diện theo mô hình Đức Giêsu Kitô Thiên Chúa làm người. Sửa nhà thờ, nhà các dì, gian cung thánh, xây phòng đọc sách, và phòng cho cha sở, xây đài Đức Mẹ...

- Ngày 27.5.2001: Cha Anton Đồng bàn giao Bắc Hải cho cha Giuse Nguyễn Hữu Cường là cha sở Đại Hải kiêm nhiệm.



- Cha Phó Phêrô Nguyễn Minh Văn được phân công đến dâng thánh lễ vào mỗi ngày Chúa Nhật. Cho đến ngày 11.3.2003, cha được bài sai về làm cha xứ họ đạo Bắc Hải, có hộ khẩu thường trú.

Cha xây dựng nhà bếp, cổng và hàng rào nhà thờ, hàng rào đất thánh, sửa lại nhà Phúc âm hóa, và di dời nhà quí dì sang vị trí mới. Xây dựng lại ngôi nhà thờ mới được cung hiến và khánh thành ngày 15.11.2007.

- Ngày 16/8/2014 Cha Phêrô Trần Công Thắng về nhận nhiệm sở thay cho Cha Phêrô Nguyễn Minh Văn.

② Bắc Hải hôm nay:

a) Mục vụ:

- Các ban ngành đoàn thể, các giới trong giáo xứ đã đi vào nề nếp ổn định, có những sinh hoạt đều đặn và hữu hiệu.

- Riêng Ban Phúc âm hóa đã làm việc rất nhiệt tình trong việc thăm viếng, giảng dạy, phụng vụ thánh lễ, phục vụ bàn ăn đã qui tụ được nhiều người trở về với Chúa.



b) Truyền giáo:

- Sửa chữa nhà cửa, đóng giếng nước sạch, giúp phương tiện đi lại như xe đạp, xuồng ghe, giúp vốn chăn nuôi cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Xây dựng tủ thuốc từ thiện do quý dì trông coi, giúp gạo hoặc tiền cho những người già neo đơn.

③ Dự hướng tương lai:

Xây dựng họ đạo thành một cộng đoàn đức tin, phụng tự, bác ái và truyền giáo. Bắc Hải, một giáo xứ truyền giáo còn nhiều hứa hẹn và tiềm năng cho một vụ mùa bội thu.

HỘ ĐẠO CỒN MỸ PHƯỚC



Thành lập: 1962
Bổn mạng: 15/8
Ngày thánh hiến: 2000
Số giáo dân: 250 /100 hộ/ 4 khu
Số dân: 1965. Diện tích: 4km²

✉ Ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

☎ (079) 3878-142

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 07g00; 17g00

Ngày thường: 17g00

Bao gồm: Ấp Cồn Mỹ Phước của xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Địa giới:

- * **Đông** giáp sông Hậu.
- * **Tây Bắc** giáp Hđ Trà Éch, sông Hậu.
- * **Tây** giáp Hđ. Nhơn Mỹ, sông Hậu.

❶ Họ đạo phát triển qua từng thời kỳ:

Giai đoạn 1: Cồn Mỹ Phước được hình thành vào năm 1945. Các nhà truyền giáo đã đặt chân đến đây góp công sức để mở đường, âm thầm gieo hạt giống Tin Mừng cho đến ngày hôm nay. Người đầu tiên dám phiêu lưu đến khai phá, bao bờ dọn đất trồng trọt là ông bà Sáu Nghiêm. Sau đó, có rất nhiều người đến lập nghiệp. Mỗi ngày Chúa nhật, ông bà Sáu tụ họp những gia đình công giáo lại để đọc kinh, chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn sinh sống,...

- Đến năm 1957, Cha Philiphê Nguyễn Kim Điền đến truyền giáo và cử hành Thánh lễ hàng tuần. Năm 1960, nhà thờ bằng gỗ lá đơn sơ được dựng lên, và Họ đạo Cồn Mỹ Phước được thành lập chính thức năm 1962 do Cha sở Đại Ngãi là Cha Nguyễn Văn Nghĩa phụ trách. Số giáo dân khoảng 40 người, rồi từ từ số người được rửa tội ngày càng tăng thêm.



Giai đoạn 2: Từ ngày 8/12/1975 Chị em thuộc Hội Dòng MTG Cần Thơ đến Họ đạo phục vụ. Các chị quản lý phần đất nhà thờ, do ông bà Sáu để lại. Các chị cộng tác với các cha trong công tác mục vụ tông đồ: dạy giáo lý, tập hát ca đoàn, thăm viếng,...

- Sau đó là Cha Gs Trịnh Minh Lễ đến thay cha Nghĩa. Tiếp đến là Cha Gs Vũ Đức, Cha Tm Nguyễn Quang Hiền, Cha Mic Trần Đình Nha, Cha GB Lê Văn Trọn. Các Cha đến dâng Thánh lễ hàng tuần, dạy giáo lý dự tòng và thăm viếng,...



Giai đoạn 3: Năm 1991 – 1997. Cha Gs Ngô Thanh Bình. Cha Sở Nhơn Mỹ lại kiêm nhiệm sở Họ đạo Cồn Mỹ Phước, Ngài tiếp tục công việc của những cha đi trước, tiếp tục thăm viếng và công tác tông đồ.

- Năm 1997 – 2001. Cha Vc Võ Văn Thọ, Cha Sở Nhơn Mỹ và Cha Phó Jus Nguyễn Văn Điều. Cha Thọ kiêm nhiệm sở Họ đạo Cồn Mỹ Phước. Cha xây dựng nhà thờ, nhà quý Soeurs, để bà con giáo dân có nơi chốn xứng hợp thờ phượng Chúa. Trong thời gian này, bà con lương dân theo đạo rất đông.

- Năm 2001 – 2007. Cha Pr. Trương Linh Vệ, Cha sở Nhơn Mỹ, và các Cha phó: Cha

Pr. Trương Minh Hải, Gs. Trần Văn Khoản, Cha Px. Võ Hoàng Túc, các Cha tiếp tục công tác mục vụ Họ đạo Cồn Mỹ Phước. Các Cha luôn quan tâm đến đời sống đạo của bà con giáo dân, dù biết rằng đời sống đạo và đời sống kinh tế của bà con giáo dân ngày càng khó khăn.

- Năm 2008 – 2014 Cha Fx Võ Hoàng Túc, Cha Sở Họ đạo Nhơn Mỹ, phụ trách Họ đạo Cồn Mỹ Phước, dù bận rộn với công việc Họ đạo Nhơn Mỹ, nhưng cha vẫn thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, thăm viếng bà con giáo dân. Cha không ngại nắng mưa sương gió, để tiếp tục mở đường cho Nước Chúa mau đến trong tâm hồn mọi người.

② Họ đạo Cồn Mỹ Phước ngày nay:

Ngày 28/02/2014 Đức Cha Stêphanô bổ nhiệm Cha Gs Trương Minh Tâm làm Cha Sở Họ đạo Cồn Mỹ Phước. Từ đây, Họ đạo luôn có cha ở với giáo dân. Cha vẫn tiếp tục công việc của các cha trước đây để Họ đạo ngày càng phát triển.

Thành viên HĐGX luôn cộng tác với Quý Cha cách tích cực. Ngoài ra còn có Hội Legio với công tác tông đồ là thăm viếng người neo đơn, người già, người nghèo,...



HỘ ĐẠO ĐẠI HẢI



- * **Nam** giáp Hđ. Trà Canh, đường huyện 94 và kinh 30/4 chạy dài đến kinh Chùa Mới.
- * **Bắc và Tây Bắc** giáp Hđ. Thiết An, bên phải QL. 1 từ nhà ông Kim trở lại Đại hải; bên trái QL 1, từ nhà Ông Tam (trại hòm trở xuống). Kinh Lâm Trường và kinh Rọc Sen.
- * **Bắc và Đông Bắc** giáp Hđ. Trung Hải, bên phải kinh Ngọc Lý: Từ nhà bà Hùng trở về T.Hải.



① Hình thành và phát triển:

- Trong một cuộc họp của các Cha gốc Hải Phòng vào đầu năm 1955, Cha Đaminh Trần Quang Huy đã tình nguyện xuống thăm vùng Đại Hải hiện nay và thành lập họ đạo. Ngày 12-7-1955, 40 xe chở đồng bào và những căn nhà đã có sẵn xuống lập nghiệp.

- Cha Đaminh Trần Quang Huy (1955 - 1960) với 2 xứ cũ là Ngọc Lý và Cựu Viên, ngoài ra còn có xứ Bạch Long là quê hương của Ngài, cộng với 2 xứ Ngài quen biết trước là Đông Lâm và Tân Kim tất cả khoảng 2.000 giáo dân đã đến định cư tại vùng đất Đại Hải này. Ngay khi bà con đã ổn định nơi ăn chốn ở, Cha Đaminh bắt tay vào việc làm Nhà thờ để giáo dân có nơi thờ phượng. Nhưng do nhiều yếu tố như thiếu kinh nghiệm và nhất là thời tiết nên phải làm đến lần thứ ba mới có được ngôi Nhà thờ khang trang, rộng lớn có

thể đáp ứng được nhu cầu kinh lễ cho bà con.

- Bắt đầu từ thời điểm này, Ngài chú tâm đến việc đào tạo nhân lực, mở mang trí dục và đời sống tâm linh. Trường ốc, trạm xá, chợ búa đã được xây dựng, cả hội đoàn được củng cố và phát triển như: Legiô và Huynh đoàn Đaminh. Ngày 11-3-1960, Cha Đaminh Trần Quang Huy đã về với Chúa sau một cơn bạo bệnh.

- Cha Giuse Maria Đào Huy Chung được bổ nhiệm thay thế (1960-1968). Cha tiếp tục việc xây dựng họ đạo nên hoàn thiện hơn. Lúc này giáo xứ có các cha phó được Đức Cha sai đến để cùng cộng tác với cha sở như: Cha Gioan Phạm Trọng Kim (1965-1966), Cha Giuse Đỗ Kim Sơn (1966-1967), Cha Giuse Trần Đức Duy (1967-1969).

- Cha Giuse Trần Quang Vượng được bổ nhiệm thay thế. Cha coi sóc họ đạo hơn 20

Thành lập: 12-7-1955

Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi, 7/10

Ngày thánh hiến: 08/03/2007

Số giáo dân: 3725 / 919 hộ / 5 khu

Số dân 6600 Diện tích 35.000m²

✉ Ấp Nam Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

☎ (079)3 879-008

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 04g30- 07g00- 16g15

Ngày thường: 04g30- 17g00

năm với tâm tình của người mục tử nhân lành. Cộng tác với Cha Giuse Vượng còn có các cha phó như: Cha Giuse Vũ Đức (1969-1971), Cha Anphongsô Nguyễn Tiến Thuận (1971-1973), Cha Giuse Phạm Hữu Ngọc (1973-1975). Ngày 8-2-1981 (mùng 3 tết), Cha Giuse Trần Quang Vượng về với Chúa.

- Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường được bổ nhiệm làm Chánh xứ Đại Hải cho tới ngày 13-10-2003, Cha Giuse nhận bài sai về giúp Đại Chủng Viện Thánh Quý. Thời gian này có cha phó Phêrô Nguyễn Minh Văn về phụ giúp cho cha Giuse từ năm 1997 đến năm 2003.

- 16-10-2003, Cha Phaolô Võ Văn Nam được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Chánh xứ Đại Hải cho đến nay. Trong giai đoạn này có các cha phó cộng tác như: Cha Clémentê Nguyễn Văn Lanh (2003-2004), Cha Phanxicô de Salê Võ Hoàng Túc (2004-2007), Cha Phêrô Trương Minh Hải (2007-2010), Cha Clémentê Đỗ Hoàng Nhân (2010-2011), Cha Phêrô Huỳnh Tân Hảo (2011-2014) và Cha Bênêđictô Phan Văn Lành từ năm 2014 đến nay.

② Đại Hải hôm nay:

Sau khi nhận nhiệm sở, Cha Phaolô tiếp nối truyền thống và đường hướng của các vị tiền nhiệm:

+ **Về mặt cơ sở:** Làm lại nhà thờ (2007); Thành lập và xây dựng nhà nguyện Thánh Phaolô bên sông phía Tây (2009); cải tạo lại đất Thánh (2011); theo tinh thần của năm Thánh Thể: từ một phòng nhỏ đặt Mình Thánh



cho bà con tới chầu hằng ngày, đã trở thành một căn nhà riêng biệt trong khuôn viên nhà xứ (2012); một tuyến đường khu Đông, khu Tây, khu Nam dài khoảng bằng đan bêtông cốt sắt, xây 4 cây cầu (2014); xây dựng nhà nội trú nam và nữ cho học sinh ở vùng sâu ra tro học.

+ **Về mặt huấn giáo:** Tiếp tục duy trì các lớp giáo lý và cung cấp giáo lý viên.

+ **Về mặt mục vụ:** Truyền thống giữ đạo và sống đức tin rất vững mạnh, ăn rỗi từ lâu, thánh lễ sáng chiều rất đông, nhất là buổi sáng. Hàng tháng có giờ chầu vào tối thứ sáu đầu tháng, giải tội, giờ Lòng Thương Xót mỗi ngày, và đặc biệt sáng Thứ sáu sau lễ, trong mùa chay và thường niên đều có đi chặng đàng Thánh giá.

- Các Giới: Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Giới Trẻ và Thiếu Nhi đã đi vào nề nếp.

- Cung cấp các hội đoàn đang hoạt động: Legio, thành lập 1956, Thiếu nhi Thánh Thể, Huynh đoàn Đa Minh, gia đình phật tại Thánh Tâm, con Đức Mẹ. Legio rất phát triển và kiên vững dù lúc đầu không được công khai. Hiện nay có 2 Curiae Senior và Junior. Nay đã trở thành Comitium, quy tụ các Curiae trong giáo phận.

+ Hoa trái ơn gọi: 7 linh mục, 17 nữ tu, 20 đệ tử, 6 thầy đại chủng sinh và 7 dự tu giáo phận.

③ Dự hướng tương lai:

Hiện nay giáo xứ rất phát triển, về mặt vật chất cũng như tinh thần. Hi vọng vào một tương lai tốt đẹp. Giáo xứ sẽ mở hướng truyền giáo đến những vùng ngoại vi, nơi anh chị em lương dân và tôn giáo bạn sinh sống gần gũi.



HỘ ĐẠO KẾ SÁCH



Thành lập: 1937

Bồn mạng: Đức Mẹ lên trời, 15/8

Ngày thánh hiến: 1/5/2015

Số giáo dân: 420/ 150 hộ / 9 khu.

Số dân diện tích.

✉ đường Nguyễn Hoàng Huy, ấp An Ninh II, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng



† Giờ lễ:

Chúa nhật: 07g00 – 16g00

Thứ bảy: 16g00

Ngày thường : 17g00

Bao gồm: Thị trấn Kế Sách, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Địa Giới:

* **Đông Bắc** giáp Hđ. Đại Ngãi, Sóc Trăng, Rạch Mop chảy từ đầu kinh số 1 xuống ấp Trường Bình, Hđ. Nhơn Mỹ, kinh Số 1 xã An Mỹ, Hđ. Trà Éch, từ rạch Bưng Túc chảy qua kênh Mương Lộ.

* **Tây** giáp Hđ. Bắc Hải, rạch Bưng Túc tại Xã Kế Thành.

* **Nam** giáp Gđ. Phú Tâm, ranh của xã An Mỹ với xã Phú Tâm.

* **Bắc** giáp Hđ. Trà Éch, cầu Tập Rèn, thị trấn Kế Sách.

① Hình thành và phát triển:

Giai đoạn 1:

- Tiền thân là một đạo nhỏ bé được thành lập từ năm 1937 do Cha Keller thành lập, tại làng An Nghiệp của quận Kế Sách, cơ sở được xây dựng rất đơn sơ bằng tre lá, trên phần đất của ông Trần Văn Út (ông Cả Út). Mỗi Chúa nhật hàng tuần bà con giáo dân đến nhà thờ để đọc kinh, học hỏi giáo lý, thời gian khoảng nửa tháng Cha Keller mới có dịp về dâng Thánh Lễ một lần. Thời gian sau có Cha Giuse Trần Công Nhâm, Cha Phanxicô Lê Thành Phiên, Cha Micae Lê Tấn Công lần lượt đến dâng Thánh Lễ.

- Họ đạo sinh hoạt bình thường từ năm 1937 - 1945 thì nhà nhở bị đốt, thời gian đó thỉnh thoảng việc Phụng vụ được tiến hành tại nhà của giáo dân là ông Trần Minh Giàu (ông Tám Giàu), con của ông Cả Út.

Giai đoạn 2:

- Đến năm 1959, Cha Matthieu Nguyễn Văn Nghĩa ở Nhà thờ Đại Ngãi và ông Trần Minh Giàu tiến hành cho xây dựng lại nhà thờ bằng tre lá, lúc này nhà thờ được chuyển về xây dựng gần trung tâm hành chính của Quận Kế Sách (bến đò cũ chợ Kế Sách).



Nhà Thờ cũ

- Đến năm 1971, Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch cho xây dựng lại nhà thờ với quy mô bán kiên cố bằng vật liệu thô sơ, lợp tôn, tọa lạc trên phần đất nhà thờ hiện nay, thời điểm này họ đạo có khoảng trên 150 giáo dân.

- Sau năm 1975 các cha thay nhau về đảm trách: Cha Phaolô Võ Văn Nam, Cha sở Họ đạo Từ Xá phụ trách. Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Cha Phó Họ đạo Sóc Trăng phụ trách. Cha Gb Lê Văn Trọn, Cha sở Họ đạo Rạch Vẹp phụ trách. Cha Toma Aquino Nguyễn Quang Hiền, Cha sở Họ đạo Nhơn Mỹ phụ trách. Cha Giuse Ngô Thanh Bình Cha sở Họ đạo Nhơn Mỹ phụ trách.

Giai đoạn 3:

- Khoảng năm 1996 Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường, cha sở Hđ. Đại Hải phụ trách, hàng tuần có cha phó Phêrô Nguyễn Minh Văn về dâng Thánh Lễ. Năm 1997-2001 cha sở Vinh Sơn Võ Văn Thọ, cha sở Hđ. Nhơn Mỹ phụ trách, hàng tuần có cha phó Justinô Nguyễn Văn Điều về dâng Thánh Lễ vào chiều thứ bảy và sáng chủ nhật.

- Khoảng giữa năm 2001, cha Phêrô Trương Linh Vệ, cha sở Hđ. Nhơn Mỹ phụ trách, hàng tuần có cha phó Giustinô Nguyễn Văn Điều về dâng Thánh Lễ (1998-2003). Sau đó lần lượt có các cha phó Phêrô Trương Minh Hải (2003-2007), Giuse Trần Văn Khoản (2007-2009), Phanxicô Võ Hoàng Túc (2009-2011) về dâng Thánh Lễ.

② Họ đạo Kế Sách ngày nay:

Từ 20/07/2010 đến nay (năm 2014) do Cha Sở Phêrô Trương Linh Vệ phụ trách thường trú, sau biến cố Đức Mẹ tỏa mình (15/6/2008).

a) Về cơ sở: Cha Phêrô hoàn tất hồ sơ

xin tái thiết toàn bộ cơ sở vật chất, với nhiều hạng mục như: Nhà thờ, Nhà xứ, Đài Đức Mẹ, Tháp chuông. Ngày 1/5/2015, ĐGM Stêphanô đã chủ sự thánh lễ làm phép nhà thờ mới.

b) Nhân sự và tổ chức: Các tổ chức Đoàn thể trong Họ đạo hoạt động rất ổn định. Nổi bật có Hội Legiô, Khối Bình hoạt động rất tích cực và hiệu quả.

c) Các sinh hoạt:

+ Truyền giáo: Tạo tình thân ái, biết tương thân tương trợ, giúp đỡ mọi người, xây dựng mái ấm tình thương cho các gia đình gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

+ Huấn giáo: Tổ chức và củng cố lại các hoạt động đoàn thể trong họ đạo, giúp cho các tổ chức này hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả hơn.



③ Định hướng tương lai:

Đẩy mạnh công tác truyền giáo, xem đây là sứ mệnh thiêng liêng của họ đạo, giúp cho mọi người biết và đến với Chúa nhiều hơn. Đem tình yêu thương của Chúa đến với mọi người bằng công việc bác ái, sống yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng gia đình Công giáo mẫu mực sống yêu thương thuận hòa theo tinh thần Phúc Âm.



HỘ ĐẠO KIM PHUNG

Thành lập: 1956
Bổn mạng: Mẹ vô nhiễm, 8/12
Ngày thánh hiến: 1/5/2005
Số giáo dân: 330 / 85 hộ / 5 khu
Số dân diện tích
✉ Ấp Xeo Vong, xã Hiệp Lợi,
TX Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
☎ (0711)3 867-992
✝ Giờ lễ:
Chúa nhật: 06g00- 18g00
ngày thường: 18g00

Bao gồm: Một phần xã Hiệp Lợi, ½ xã Đại Thành, ½ xã Tân Thành của TX Ngã Bảy.

Địa giới:

- * **Đông** giáp Hđ. Vinh Phát, đường 3/2, từ vòng xoay đến cầu Mái Dầm, chạy đến kênh Quê Trù và kênh Ôc Huế. Rạch từ kênh Tám Nhái chảy qua cầu Nghiêng.
- * **Tây** giáp Hđ. Phụng Tường, cầu số 1, rạch Ranh - Tám Nhái.
- * **Bắc** giáp Hđ. Lương Hiệp, Trường THCS cấp II Hiệp Lợi và từ rạch Ranh đến kênh Út Nghi
- * **Đông Bắc** giáp Gđ. Ngã Sáu, ranh giữa xã Tân Thành (Tx. NB) với xã Phú Tân (CT A).

① Hình thành và phát triển:

- 1 - Cha Đỗ Minh Độ quản sở từ năm 1956 - 1960.
- 2 - Cha Giacôbê Lê Văn Tỏ, cha sở Phụng Hiệp quản sở từ năm 1960-1961.
- 3 - Cha Giuse Trần Minh Chiêu, cha sở Vinh Phát quản sở từ năm 1961-1963.
- 4 - Cha Phaolô Võ Văn Thành Đô, cha sở Lương Hiệp quản sở từ năm 1963-1967.
- 5 - Cha Luca Nguyễn Quang Huân, cha sở Lương Hiệp quản sở từ năm 1967-1975.
- 6 - Cha Giuse Phạm Hữu Ngọc, cha sở Lương Hiệp quản sở từ năm 1975-1995.
- 7 - Cha Đaminh Đinh Ngọc Khải, cha sở Lương Hiệp quản sở từ năm 1995-2000.

8 - Đến tháng 9/2000: Cha Giuse Phạm Hữu Ngọc được Đức Giám mục Giáo phận Cần Thơ bổ nhiệm chính thức làm cha sở họ đạo Kim Phung.

Nhà thờ được đặt viên đá đầu tiên vào ngày 10/01/2003 và khánh thành ngày 1/5/2005. Ngày 24/7/2007, cha Giuse được Chúa gọi về và yên nghỉ trước đài Đức Mẹ của họ đạo.



9 - Năm 2006 – 2011: Cha sở thứ 2 của họ đạo Kim Phụng là cha Gioan Baotixita Đinh Văn Chuân.

10 - 13/9/2011 đến nay: Cha Tôma Nguyễn Phước Trinh được bổ nhiệm làm cha sở thứ 3 của họ đạo.

② Kim Phụng hôm nay:

a) Cơ sở:

Sau khi về nhận nhiệm sở, Cha Tôma đã cố gắng hoàn thành một số việc sau: nâng nền khuôn viên nhà thờ để tránh bị ngập nước; sửa sang mộ cha cố Giuse Phạm Hữu Ngọc; xây lề đài và đường dẫn ra đất thánh; xây đài Thánh Mác tinô Pôrét.

Xây dựng đài Đức Mẹ và Thánh Giuse để có chỗ làm lễ ngoài trời cho người ngoài tham dự. Đồng thời tận dụng tầng hầm làm phòng giáo lý.

b) Nhân sự và tổ chức:

Ngoài Hội đồng Giáo xứ và các giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi, Giáo xứ còn có sinh hoạt của Hội Legiô và Lòng Thương Xót Chúa.

Họ đạo có cộng đoàn Nữ tử Bác ái Vinh Sơn được thành lập từ thời Cha Đaminh quản sở, chủ yếu lo việc Nhà trẻ, và cộng tác một phần vào việc mục vụ Họ đạo.

c) Các sinh hoạt mục vụ:

Truyền giáo:

- Luôn khuyến khích giáo dân sống đạo đức và loan báo tin mừng bằng cầu nguyện và đời sống tốt.

Huân giáo:

- Tổ chức và hệ thống lại các lớp giáo lý, và đào tạo giảng viên giáo lý.

Mục vụ:

- Tổ chức đọc kinh tối trong gia đình, theo khu, theo nhóm.

- Sau thánh lễ quy tụ tại Đài Đức Mẹ đọc kinh cầu nguyện cho Giáo hội, Giáo phận, Hạt và họ đạo.

- Cho phép những người bệnh tật lên cung thánh cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể - lòng thương xót Chúa.

③ Dự hướng tương lai:

Họ đạo sẽ tiến hành sơn lại xung quanh nhà thờ và bơm cát để nối dài Đất Thánh.



HỘ ĐẠO LƯƠNG HIỆP



Thành lập: 1955
Bổn mạng: Vô Nhiễm 8/12
Ngày thánh hiến: 2002
Giáo dân: 1.100 / 317 hộ / 4 khu.
Số dân diện tích

✉ Ấp Xέo Vông B, xã Hiệp Lợi, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
☎ (0711)3 867-133
⌚ Giờ lễ: T 7: 18g00
Chúa nhật: 04g45- 08g00- 16g00
Ngày thường: 04g45- 18g00

Bao gồm: 1 phần xã Hiệp Lợi, xã Tân Long, 1 phần xã Đông Phước

Địa giới:

- * **Đông + Đông Bắc** giáp Gđ. Ngã Sáu, kinh xáng Nàng Mao; kinh Nhỏ Dài.
- * **Tây** giáp Hđ. Phụng Tường, rạch Láng Sen, rạch Gốc Tre, kinh Thủ Sắt.
- * **Tây Bắc** giáp Hđ. Cái Tắc, Đường ranh giữa xã Tân Long với xã Long Thạnh.
- * **Nam** giáp Hđ. Kim Phụng, Trường Trung học cấp II Hiệp Lợi và rạch Ranh
- * **Tây Nam** giáp Hđ. Rạch Gòi, rạch Thầy Bảy, rạch Thủ Lợi.

① Hình thành và phát triển:

Giai đoạn 1:

Vào thập niên 40, phần đất thuộc họ đạo Lương Hiệp đã có dấu chân của các tu sĩ truyền giáo. Bằng chứng là đã có một phần mộ linh mục được an táng tại đây, đã có 5 gia đình công giáo sinh sống tại đây và họ đi lễ tại nhà thờ Phụng Tường.

- Năm 1955, bà con giáo dân di cư thuộc hai địa phận Bùi Chu và Phát Diệm dưới sự dẫn dắt của cha Đaminh Trần Đức Tiến và cha Phaolô Nguyễn Văn Long đến khai phá và thành lập xứ đạo với số giáo dân khoảng 4.000 người, đa số làm nghề nông.

- Năm 1960 cha Phêrô Trịnh Khắc Đản được bài sai về làm chánh xứ và cha Augustinô Trần Minh Khanh làm phó xứ.

- Năm 1966 cha Phaolô Võ Văn Thành Đô

về làm chánh xứ, tình hình an ninh lúc đó không ổn định, nhiều người đã bỏ đi khắp nơi. Đến năm 1960 họ đạo chỉ còn khoảng 30 gia đình Công giáo.

- Năm 1969 họ đạo lúc này chỉ còn được 15 gia đình. Cha Antôn Nguyễn Hữu Văn và cha Giuse Nguyễn Đức Cường kiêm nhiệm, và chỉ có thánh lễ vào ngày Chúa nhật.

Giai đoạn 2:

- Năm 1971 cha Luca Nguyễn Quang Huân về làm chánh xứ. Số



giáo dân lúc này tăng trở lại khoảng 100 gia đình. Giáo dân vẫn chủ yếu sống bằng nghề nông.

- Năm 1976 Cha Giuse Phạm Hữu Ngọc về làm chánh xứ. Ngày 11/04/1994 lễ đặt viên đá xây dựng thánh đường do Đức cha Emmanuel chủ sự. Sau đó, cha Gs. Ngọc đổi đi về Đức Bà, công việc xây dựng nhà thờ bị đình lại một thời gian.

- Năm 1997 cha Đaminh Đinh Ngọc Khải về làm chánh xứ, công việc xây dựng nhà thờ mới được tiếp tục và hoàn thiện. Thánh lễ cung hiến diễn ra ngày 14/03/2002. Trong giai



đoạn này, có nhiều cha phó được Đức Giám mục gởi đến cộng tác với cha sở và phục vụ cộng đoàn gồm quý cha : Phêrô Nguyễn Văn Khuyển, Phêrô Nguyễn Hoàng Liêm, Gioakim Lê Thành Công, Clememtê Đỗ Hoàng Nhân, Phêrô Nguyễn Đức Huy, Phêrô Nguyễn Văn Tiệp. Tháng 5 năm 2009 Họ đạo Lương Hiệp có thêm 1 giáo điểm truyền giáo ở Ngã Sáu, Cầu Dừa, do cha Đaminh Đinh Ngọc Khải khai mở.

Giai đoạn 3:

Ngày 7/11/2012 cha Phêrô Phạm Hữu Trí được bổ nhiệm vào chức vụ phụ tá, giúp cha Đaminh Đinh Ngọc

Khải trong giai đoạn tuổi cao sức yếu. Ngày 10/12/2013 Cha Phêrô Phạm Hữu Trí chính thức được bổ nhiệm làm chánh xứ. Vào ngày 12/7/2014 cha Gioakim Nguyễn Xuân Lập được bổ nhiệm làm phó xứ.

② Họ đạo Lương Hiệp ngày nay:

a) Về cơ sở: nhà xứ mới được xây dựng thay cho nhà xứ cũ đã 40 năm.

b) Nhân sự và tổ chức:

- Hội đồng Giáo xứ gồm 20 người.
- Có 4 giới (Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi).

- Hội đoàn: Legiô Mariê, Huynh đoàn Thánh thể, Hội Bác ái, Hội Con Đức Mẹ, Ban Phiên nhạc, Hội thiện tử, Nhóm dự tu và Thiếu nhi Thánh thể.

c) Các sinh hoạt:

+ Dân Trí: Đa số các con em được tới trường học, tỷ lệ các em thi đậu tốt nghiệp hằng năm là 100% và có nhiều em thi đỗ đại học, có 1 tiến sĩ, nhiều

thạc sĩ kỹ sư và cử nhân,...

+ Ông Gọi: 3 linh mục, 1 chủng sinh, 1 tu sinh, 12 nữ tu đang phục vụ nhiều nơi trong và ngoài giáo phận cũng như ở hải ngoại.

③ Định hướng tương lai:

Địa bàn xung quanh họ đạo có rất nhiều lương dân và tôn giáo bạn sinh sống, do đó nhu cầu cho công việc truyền giáo và đối thoại liên tôn là rất lớn. Mặt khác, do tình trạng di dân đang diễn tiến nên số giáo dân cũng giảm đáng kể. Đây là cơ hội và cũng là thách thức để mọi thành phần trong giáo xứ ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng và Phúc Âm Hóa môi trường sống xung quanh, với sự tác động của Chúa Thánh Thần.



HỘ ĐẠO NAM HẢI



Thành lập: 1976

Bổn mạng: Thánh Giuse 19/3

Ngày thánh hiến: 6/4/1994

Giáo dân: 2506 / 611 hộ / 4 khu

Số dân diện tích

✉ Áp Nam Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

☎ (079)3 879-740

† Giờ lễ:

Chúa nhật: 04g30- 07g00- 17g00

Ngày thường : 04g45- 17g00

Bao gồm: Áp Nam Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách; ấp Giồng Cát, xã Sóc Thao huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Địa giới

* **Đông + Bắc** giáp Hđ. Bắc Hải, tại kênh 30/4; kênh Cây Vông.

* **Tây** giáp: Hđ. Đại Hải, Kênh Nam Hải. Bên phải từ nhà ông Đíệp trở lại. Bên trái từ nhà bà Huờng trở lại.

* **Nam** giáp Hđ. Đại Hải, kênh Phú Cường xã Hồ Đắc Kiên. Hđ. Trà Canh, Đường huyện 94.

① Hình thành và phát triển:

Giai đoạn 1:

- Năm 1956, cha Đa Minh Trần Quang Huy hướng dẫn một số giáo dân di cư thuộc giáo phận Hải Phòng về lập cư tại Đại Hải. Vì quê quán ở xứ Bạch Long, thuộc giáo phận Thái Bình, cha cũng kêu gọi giáo dân xứ Bạch Long cùng về định cư với cha. Lúc ấy, nhóm Bạch Long được chia cho khu vực phía nam của họ đạo Đại Hải, gọi là khu Nam (giờ gọi là ấp Nam Hải).

- Do nhu cầu cần ổn định cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần, ngày 25/03/1970, Đại diện giáo dân khu nam làm đơn lên cha chánh xứ Giuse Trần Quang Vượng, xin phép làm ngôi Nhà nguyện nhỏ tại khu nam (gọi là nhà giáo). Mãi đến ngày 17/05/1975, Cha chánh xứ Giuse Trần Quang Vượng, đã thay mặt Đức Giám mục giáo phận, ký đơn chấp thuận.

Giai đoạn 2:

Ngày 27/07/1975, giáo dân khu Nam bày tỏ ước nguyện được tách khu Nam ra khỏi Đại Hải, thành lập họ đạo mới, và nâng Nhà nguyện khu Nam thành Nhà thờ. Ngày 15/02/1976, Đức Giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang đã ký quyết định, tách khu Nam của giáo xứ Đại Hải thành một họ đạo mới, với



tên gọi Nam Hải. Ngài chính thức bổ nhiệm Cha Phanxicô Xaviê Vũ Viết Hải (1976-1985) làm Cha xứ tiên khởi cho giáo xứ Nam Hải.

- Ông bà Nguyễn Thái dâng cúng đất để làm Nhà Nguyễn lúc ban đầu; nay ông bà Nguyễn Thái và ông bà Cát tiếp tục dâng đất để mở rộng khuôn viên Nhà Thờ. Họ đạo đang dần ổn định và phát triển mạnh, thì ngày 25/05/1985, Cha Phanxicô Vũ Viết Hải đột ngột qua đời do tai nạn giao thông.

Giai đoạn 3:

- Cha Phaolô Võ Văn Nam (đang là Cha xứ Từ Xá) kiêm nhiệm họ đạo Nam Hải. Ngài lui tới lo việc mục vụ cùng với sự cộng tác của Thầy phó tế Vinh Sơn Nguyễn Định Thịnh đã được sai tới trực tiếp ở tại họ đạo.

- Ngày 4/8/1987 thầy phó tế Vinh Sơn được phong chức linh mục tại họ đạo Nam Hải và được bổ nhiệm làm Cha sở thứ hai của họ đạo Nam Hải.

- Ngày 06/04/1994, sau 7 năm cha con vất



và, ngôi thánh đường mới được cung hiến và khánh thành, Ngoài những cơ sở vật chất từ từ được hình thành, cha Vinh Sơn còn quan tâm xây dựng đền thờ tâm hồn, thành lập các đoàn thể, tổ chức việc học giáo lý và huấn luyện thiếu nhi.

- Ngày 19/11/1999, Cha Phêrô Tri Văn Vinh được bổ nhiệm trông coi họ đạo Nam Hải. Cha đã tiếp nối công việc của cha Vinh Sơn: Xây dựng thêm nhà giáo lý, lát gạch bông nền Nhà thờ, qui hoạch Đất thánh, xây dựng nhà hài cốt tại Đất thánh, xây dựng Nhà nguyện Tân Hải. Đặc biệt, Ngài đã xây dựng và thành lập nhà trẻ, do các nữ tu và quý cô giáo trong họ đạo phục vụ.

② Họ đạo Nam Hải ngày nay:

Năm 2011, Cha Nicôla Đỗ Hoàng Thọ được bổ nhiệm làm cha sở. Cha luôn nhiệt tình dân thân, đồng hành cùng mọi thành phần Dân Chúa.

a) Về cơ sở: Nâng cấp hệ thống âm thanh trong Nhà thờ, trùng tu bên trong lẫn bên ngoài ngôi Thánh đường đang xuống cấp, xây mới dãy hội trường cho họ đạo, xây nhà mục vụ cho Nhà nguyện Tân Hải, thiết kế hệ thống thoát nước, chỉnh trang, lát gạch vỉa hè toàn bộ sân nhà thờ, qui hoạch và hoàn chỉnh toàn bộ đất thánh.

b) Nhân sự và tổ chức:

- Có 4 giới (Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi).

- Hội đoàn: Lêgiô Mariê, Gia đình Phật Tả Thánh Tâm, Huynh đoàn Đaminh, Hội Lòng thương xót Chúa, Hội Bảo trợ Ơn gọi, Giới trẻ Con Đức Mẹ, Giới trẻ Đa Minh.

c) Các sinh hoạt:

+ Huấn giáo: Đẩy mạnh việc giáo dục đức tin, quan tâm đặc biệt đến việc dạy giáo lý.

+ Mục vụ: Củng cố nâng cao tinh thần các ca đoàn, thành lập hội kèn đồng, với ý thức truyền giáo, họ đạo thường xuyên đóng góp gạo hàng tháng và tiền bạc để giúp đỡ các



điểm truyền giáo trong và ngoài hạt Đại Hải.

+ Ơn gọi: 15 LM, 14 nữ tu, 5 đại chủng sinh, 6 tu sĩ nam và 3 dự tu các dòng nam.

③ Định hướng tương lai:

Đẩy mạnh việc giúp giáo dân sống đạo chiều sâu, chú trọng công tác thăm viếng gia đình của các hội đoàn, nhất là các gia đình tôn giáo bạn, vận động giúp đỡ vật chất, tinh thần cho những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn ngoài họ đạo.

HỘ ĐẠO NHƠN MỸ



Thành lập: 1929
Bổn mạng: 1/5 kính Thánh Giuse
Ngày làm phép: 2000
Số giáo dân: 400 người / 3 khu
Số dân diện tích

☞ Ấp Mỹ Yên, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

☎
† Giờ lễ:

Chúa nhật: 07g00; 16g00
Ngày thường: 17g00

Bao gồm: Một phần xã Nhơn Mỹ, Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Địa giới

- * **Đông và Nam** giáp Hđ. Đại Ngãi, cầu và sông Rạch Mop; ranh của xã Nhơn Mỹ với xã Song Phụng huyện Long Phú ở trên đường Nam Sông Hậu. Hđ. Cồn Mỹ Phước, sông Hậu
- * **Tây** giáp Hđ. Kế Sách, Kinh Số 1 xã An Mỹ.
- * **Bắc** giáp Hđ. Trà Éch, Cống và rạch Năm Nhơn ở trên đường Nam Sông Hậu.



① Hình thành và phát triển:

Năm 1921, Đức Giám mục Giáo phận Nam Vang, JEAN CLAUDE BOUCHUT bổ nhiệm cha CHARLES KELLER làm cha sở họ đạo Sóc Trăng. Với tinh thần nhiệt huyết của người Tông đồ, Cha không chỉ lo truyền giáo ở tại họ đạo thôi mà cha còn đi vào những vùng dân cư xa xôi, hẻo lánh để đem Tin Mừng của Chúa cho mọi người. Nhơn Mỹ là một trong nhiều nơi được Cha quan tâm gieo hạt giống Tin Mừng. Từ năm 1929, sổ rửa tội ghi nhận một số gia đình đã được lãnh Bí tích Rửa tội.

Từ khi thành lập họ đạo, Nhơn Mỹ được các Cha sở Sóc Trăng chăm sóc và cai quản. Lúc ấy vì chưa có đủ linh mục nên các cha sở và cha phó Sóc Trăng thi thoảng mới vào Nhơn Mỹ thăm viếng họ đạo, dâng thánh lễ cùng ban các bí tích cho giáo dân.

Năm 1958, họ đạo Nhơn Mỹ được chuyển cho cha sở Đại Ngãi coi sóc. Lúc ấy là Cha Mt. Nguyễn Văn Nghĩa. Ngài phục vụ ở Đại Ngãi rất lâu từ 1958-1971. Sau này là quý cha: Cha Gs. Trịnh Minh Lễ (1971- 1973). Cha Gs. Vũ Đức (1973- 1978). Cha Pl. Võ Văn Nam, cha sở Từ Xá (1978-1980).



Các cha sở thường trú:

1. Ngày 3 tháng 12 năm 1980 Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang thân hành đến họ đạo Nhơn Mỹ để phong chức linh mục cho Thầy sáu Tôma Nguyễn Quang Hiền và bổ nhiệm Cha mới làm Cha sở tiên khởi Họ đạo Nhơn Mỹ. Họ đạo đã bước sang một trang sử mới. Có cha sở ở tại họ đạo, có thánh lễ hằng ngày; được cha sở thường xuyên thăm viếng gia đình; ban các bí tích; nâng đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất, nhờ đó mà tinh thần đạo đức của giáo dân ngày một lên cao. Khi đang hăng say hoạt động tông đồ thì Cha mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Sau hơn một năm



chạy chữa, Chúa đã gọi Cha về vào ngày 26/6/1991.

2. Năm 1990 Đức Cha đã bổ nhiệm Cha Giuse Ngô Thanh Bình làm Cha sở thứ hai của họ đạo Nhơn Mỹ. Khi về họ đạo, cha bắt tay xây dựng ngôi Nhà Thờ mới thay thế cho nhà thờ cũ sắp bị sạt lở xuống sông.

3. Năm 1997, Cha Vinh Sơn Võ Văn Thọ được bổ nhiệm làm cha sở thứ ba của họ đạo Nhơn Mỹ. Với nhiệt huyết của người tông đồ, Cha bắt tay ngay vào việc truyền giáo. Mặc dù phải lo xây dựng nhà thờ cho họ đạo lẻ Cồn Mỹ Phước, xây nhà xứ, tháp chuông cho họ Nhơn Mỹ nhưng cha vẫn thường xuyên đi thăm viếng, an ủi, giúp đỡ những người già yếu, neo đơn, nghèo khổ; khích lệ tinh thần những người khốn khổ, nguội lạnh,... Được Cha quan tâm, rất nhiều người trở lại đạo.

4. Năm 2002, cha Phêrô Trương Linh Vệ được bổ nhiệm làm cha sở thứ tư của họ đạo Nhơn Mỹ. Về họ đạo, Cha tiếp tục cung cấp đức tin của người giáo dân. Bên cạnh đó cha còn lo xây dựng lại nhà xứ đã mục nát, xây Đài Đức Mẹ, làm bờ kè,... Nhờ đó, họ đạo có

được bộ mặt ngày một khang trang hơn.

5. Năm 2011, cha Phêrô được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi của họ đạo Kế Sách để lo xây dựng ngôi Thánh Đường mới kính Đức Mẹ. Cha Phanxicô de Salê Võ Hoàng Túc – cha phó họ đạo Nhơn Mỹ được bổ nhiệm làm Cha sở họ đạo Nhơn Mỹ cho đến nay.

6. Từ năm 2000, một số cha đã được bổ nhiệm làm cha phó phục vụ cho Họ đạo: Cha Justinô Nguyễn Văn Điều (2000-2003). Cha Phêrô Trương Minh Hải (2003-2007). Cha Giuse Trần Văn Khoản (2007-2009). Cha Phanxicô Sal. Võ Hoàng Túc (2009-2011).

② Nhân sự và tổ chức:

Ngoài sinh hoạt của HĐGX và các giới, Họ đạo đã có Hội Lêgiô, Hội Gia đình phật tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

③ Các sinh hoạt mục vụ:

3.1. Truyền giáo: Anh chị em giáo dân siêng năng đi thăm viếng lương dân, nhờ đó nhiều người có cảm tình với đạo và có một số anh chị em đã và đang học đạo.

3.2. Huấn giáo: Củng cố các lớp giáo lý, và đào tạo giảng viên giáo lý

3.3. Mục vụ: Cố gắng kêu gọi đọc kinh tối trong gia đình.

④ Dụ hướng tương lai:

Dù còn bận bề khó khăn, nhưng ý thức được nhiệm vụ của mình, người giáo dân sống khiêm tốn như hạt muối, như nấm men giữa lòng đời với mong ước đơn sơ là ướp mặn và làm dậy men Tình Yêu Thiên Chúa nơi anh chị em lương dân.



HỘ ĐẠO PHỤNG HIỆP



Thành lập: 1942

Bổn mạng: Mẹ Thiên Chúa 1/1

Ngày thánh hiến: 12/12/2012

Số giáo dân: 1335 / 313 hộ / 5 khu

Số dân diện tích

✉ Thị trấn Phụng Hiệp,

Phụng Hiệp, TP. Cần Thơ

☎ (0711)3 866-991

✚ Giờ lễ: CN: 05g00 – 07g30

T 18g00

Ngày thường: 17g30

Bao gồm: Một phần phường Ngã Bảy, một phần phường Lái Hiếu, một phần xã Tân Phước Hưng, một phần phường Hiệp Thành.

Địa giới:

* **Đông** giáp Hđ. Ba Trinh, đường 3/2, từ cầu Mang Cá đến kênh xáng Cái Côn.

* **Tây Nam** giáp Hđ. Lái Hiếu, kênh 2000, kênh bảy Mủ, kênh Lái Hiếu.

* **Nam + Đông Nam** giáp Hđ. Thái Hải, Kinh xáng Búng Tàu, đường cầu vượt Quần Lộ Phụng Hiệp từ QL1 đến cầu Mang Cá.

* **Bắc** giáp Hđ. Vinh Phát và Hđ. Kim Phụng, rạch Tâm Nhái

* **Tây Bắc** giáp Hđ. Phụng Tường, rạch Sậy Niêu A.

① Hình thành và phát triển:

Giai đoạn 1:

- Năm 1942, tại thị trấn Phụng Hiệp chỉ có ba gia đình Công giáo hàng tháng phải đi vô Phụng Tường dự lễ và lãnh Bí tích.

- Năm 1945, vì lý do an ninh, cha JB. Võ Hiền Sư, cha sở Phụng Tường phải ra ở Phụng Hiệp, chỉ về Phụng Tường để dâng Thánh Lễ và ban các Bí Tích. Đến năm 1946, ngài mới chính thức nhậm chức cha sở họ đạo Phụng Hiệp. Ông bà Tư Trinh là một gia đình Công giáo nhiệt thành, đã dâng cho họ đạo miếng đất mua lại của ông Galine (Pháp) làm nhà xứ, nhường 2 lâm



lúa làm nhà thờ và trường học.

Giai đoạn 2:

- Cha Ca-rô-lô Huỳnh Tuấn Tú (1954 – 1955) kế nhiệm cha JB. Sư. Cha vừa là cha sở Phụng Hiệp, kiêm nhiệm các họ đạo khác như: Phụng Tường, Xuân Hòa, Ba Trinh.

- Cha Phêrô Nguyễn Quang Trọng về phụ trách họ đạo (1956 – 1957). Chỉ trong một năm, mà cha cố gắng sửa sang lại nhà thờ, nhà xứ.

- Cha Giuse Trần Minh Chiêu (1957 – 1960) cha sở Vinh Phát, cha cố gắng tiếp nối công việc còn dang dở của họ đạo Phụng Hiệp. Ngôi trường Tiểu Học Phụng Sư ra đời, với ba lớp học khang

trang, mát mẻ. Khiến bà con lương giáo ai ai cũng phấn khởi.

- Cha Giacôbê Lê Văn Tỏ (1960 – 1964) lo cho các đoàn thể CGTH được sống mạnh và hăng say trong việc tông đồ. Xây nhà quỹ Sœur (1962), khởi công xây nhà thờ (1963).

Giai đoạn 3:

Đến tháng 7–1964, cha Tô-ma Võ Thành Năng tiếp tục xây cất nhà thờ. Và ngôi Thánh Đường Phụng Hiệp đã được khánh thành.

Năm 1966–1967: Cha sở Âugustinô Huỳnh Văn Mão đã thêm tháp chuông, bàn ghế cho lớp học và nhà thờ được hoàn chỉnh, và củng cố lại các hội đoàn.

Từ năm 1967–1970: Cha sở Antôn Nguyễn Hữu Văn xây nhà xú, nhà bếp, phòng giáo lý, mở Trường Trung học Phụng Sự.

Từ 1970–1974: Cha sở Đôminicô Vũ Ngọc Tường được tiếp tục lo cho Trường Trung – Tiểu học Phụng Sự càng thêm phát triển.

Từ năm 1975–1976: Cha Giuse Nguyễn Công Định về nhậm sở họ đạo được tròn 1 tháng cha phải đi nơi khác. Trong thời gian này, họ đạo không có cha sở, nhưng có các nữ tu Chúa Quan Phòng phụ giúp. Cha sở Phụng Tường Âugustinô Nguyễn Huy Tưởng đến dâng Thánh lễ, ban các Bí tích khi cần thiết.

Giai đoạn 4:

Ngày 12-02-1976, tin vui đã đến với họ đạo. khi Đức Giám mục bổ nhiệm cha GB. Nguyễn Thanh Tước (1976 – 2004). Một linh mục trẻ trung năng động, với nhiều kinh nghiệm mục vụ. Ngài đã xây Đài Đức Mẹ (1977), tu sửa lại gian Cung Thánh, mái nhà thờ, tôn tạo lại nền nhà thờ, chỉnh trang lại khuôn viên nhà thờ ngăn nắp, kín đáo hơn (1980). Sau hơn 28 năm gắn bó với họ đạo Cha Gioan Baotixita đã được Chúa gọi về ngày 10/07/2004.

Giai đoạn 5:

Khoảng hai tháng sau, ngày 22-09-2004, Đức Cha Emmanuel bổ nhiệm cha Alphôngsô Lê Kim Thạch (2004 – 2014) về coi sóc họ đạo. Với tinh thần chịu khó, hòa nhã, khiêm tốn, cha Alphôngsô tiếp tục công việc của vị tiền nhiệm: củng cố các hội đoàn, và tái thiết các cơ sở: Xây nhà sinh hoạt (2008), xây dựng ngôi thánh đường mới được cung hiến

và khánh thành, do Đức cha Stephanô chủ sự, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập họ đạo ngày 12/12/2012.

② Họ đạo Phụng Hiệp ngày nay:

Ngày 13/08/2004 – nay: Cha Đôminicô Mai Thúc Hòa được bổ nhiệm là cha sở họ đạo Phụng Hiệp thay cho cha Alphôngsô.

a) **Về cơ sở:** Sửa sang lại nhà xú và nâng cao sân trước nhà sinh hoạt.

b) Nhân sự và tổ chức:

+ Truyền giáo: Thăm viếng và hợp thức hóa giáo điểm Lái Hiếu, cử hành thánh lễ tại đó.

+ Huấn giáo: Tổ chức và hệ thống lại các lớp giáo lý, và đào tạo giảng viên giáo lý.

+ Mục vụ: Tổ chức đọc kinh tối trong gia đình, theo khu, theo nhóm. Thăm viếng và nâng đỡ đặc biệt các gia đình rỗi rắm.

③ Định hướng tương lai:

Hoàn thiện cơ sở vật chất và hướng dẫn bà con sống nhân chứng loan báo Tin Mừng giữa đông đảo anh chị em lương dân.



HỘ ĐẠO PHỤNG TƯỜNG



Thành lập: 1888-1890
Bổn mạng: Thánh Tâm
Ngày thánh hiến: 26/11/2011
Giáo dân: 2980 /650 hộ /7khu
Số dân diện tích

216 ấp Xeo Môn- huyện Phung Hiệp
- tỉnh Hậu Giang

Giờ lễ:
CN: 05g00- 08g30- 16g30
Ngày thường: 05g00 – 17g00

Bao gồm: Xã Phụng Hiệp, 1 phần xã Hiệp Lợi, 1 phần phường Lái Hiếu, 1 phần xã Hiệp Hưng.

Địa giới:

- * **Đông** giáp Hđ. Kim Phụng, rạch Ranh đến rạch Tám Nhái. Hđ. Phụng Hiệp, rạch Sậy Niếu tại phường Lái Hiếu
- * **Tây** giáp Hđ. Rạch Gòi (hạt CT) kênh Thé Sắt, kênh Họa Đồ.
- * **Tây + Nam** giáp Hđ. Lái Hiếu, kênh Tây, kênh Lái Hiếu.
- * **Bắc** giáp Hđ. Lương Hiệp, kênh Thé Sắt, rạch Gốc Tre, rạch Láng Sen, rạch Ranh của xã Tân Long

① Hình thành và phát triển:

- Khoảng năm 1888-1890, cha sở họ đạo Cần Thơ (Chánh Tòa) là cha Gonet kêu gọi một số gia đình Công giáo ở Mặc Bắc, Cái Mơn, Cần Thơ... đến Phụng Hiệp để khai phá đất hoang lập họ đạo. Năm 1900, số giáo dân đã tăng lên gần 100 người, thầy giảng Antôn Nguyễn Thế Thủ được sai về giúp giáo dân sống đạo. Trong thời gian này, một ngôi nhà thờ bằng tre lá được dựng nên làm nơi thờ phượng. Đó là giáo điểm Phụng Tường, sau này trở thành họ đạo lẻ của họ đạo Cần Thơ.

- Năm 1916, số giáo dân địa phương gia tăng, lại thêm giáo dân từ nơi khác đến, nên một số giáo điểm nữa được thành lập, đó là họ lẻ Đông Lợi (Rạch Gòi ngày nay).

- Năm 1917, Cha Larabure, Chánh sở họ đạo Cần Thơ, kiêm cha sở họ đạo Phụng Tường. Ngài có công khai phá đất đai, ỗn

định đời sống, phát triển họ đạo, đã có nhà xú, trường học vv... Giáo dân tăng lên 450 người. Hai cha Phó Phêrô Trương Minh Sở và Phanxico Nguyễn Thanh Bồn thường xuyên tới giúp họ đạo.

- Ngày 18.12.1918, cha Camillus Nguyễn Trí Giỏi được bài sai về làm cha sở, ở luôn tại họ đạo và kiêm nhiệm họ đạo lẻ Đông Lợi.

- Tháng 6.1921, Cha sở Phêrô Cao Phước Nhan về thay thế cha Camillus Nguyễn Trí Giỏi.



- Tháng 8.1924, Cha sở Phaolô Trần Minh Kính về nhận họ đạo.
- Tháng 10.1928, Cha GB Phạm Bia Vàng về kế nhiệm.
- Tháng 7.1932, cha GB. Võ Hiền Sư về làm cha sở. Năm 1945 ngài phải ra họ đạo lê Phụng Hiệp vì chiến tranh
- Năm 1973 - 1974 Cha Giuse Trịnh Minh Lễ là cha sở họ đạo.
- Năm 1975, cha Augustinô Nguyễn Huy Tưởng và 3 nữ tu Dòng Chúa Quan phòng được gởi về giúp giáo dân tái thiết họ đạo.
- Năm 1988 – 2008: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ánh được bổ nhiệm làm cha sở Phụng Tường. Cha có công rất lớn với họ đạo về cả phương diện tinh thần lẫn vật chất. Cụ thể: ký hợp đồng với trường cơ sở Xã Phụng Hiệp 1, mở các lớp tiểu học phổ cập để xóa nạn mù chữ, giúp học sinh nghèo đến trường và tồn tại cho đến ngày hôm nay (1990); xây dựng 2 cây cầu kiên cố ở ngã tư Đất Sét giúp bà con đi lại dễ dàng (1993); xây dựng thêm 2 cây cầu nữa gần nhà thờ, đầu tư 4 Km đường dây điện hạ thế, thắp sáng cho bà con lương giáo ở ấp Láng Sen và Xέo Môn, xây hội trường, nhà xứ, nhà các dì (1995), làm nhà thờ mới. Cộng tác với Cha Giuse có cha phó Phêrô Nguyễn Hoàng Liêm (2003-2007).

- Năm 2008 - 2010: Cha Giuse Nguyễn Công Lập về thay thế cha Giuse Nguyễn Ngọc Ánh, cùng cha Phó Clémentê Đỗ Hoàng Nhân.

② Phụng Tường hôm nay:

Ngày 13.03.2010 cha Đominicô Nguyễn Trung Trực được bổ nhiệm làm cha sở họ đạo Phụng Tường. Cha liền bắt tay ngay vào việc:

- + Về mặt cơ sở: sửa sơn lại tường rào và xây dãy nhà vệ sinh, trùng tu lại Trường

Tiểu học Thánh Giuse, nhà sinh hoạt chung (2010); nhà dâng lễ tại đất thánh và nhà cơm của quý cha, lập đội Trợ Táng và sắm 2 chiếc xe tang, trùng tu lại nhà thờ (2011); làm nhà sinh hoạt cho họ đạo, cho các học sinh của trường và nơi để xe trong các ngày lễ Chúa nhật, làm lại bờ kè trước cửa nhà thờ (2012).

+ Về mặt truyền giáo: Mở rộng điểm lẻ truyền giáo.

+ Về mặt huấn giáo: Đào tạo cán bộ truyền giáo.

+ Về mặt mục vụ: Thành lập ca đoàn Gia trưởng và Thiếu nhi Thánh thể và phát huy hội đoàn Lêgiô Mariê, hội Mân Côi.

+ Hoa trái ơn gọi: 4 LM, 3 chủng sinh, 10 nữ tu và 1 tu sĩ Dòng Tân.

③ Dự hướng tương lai:

- Xây dựng một nhà nguyện tại Hiệp Hưng, điểm truyền giáo của họ đạo.

- Mở rộng truyền giáo ở khu vực phường Lái Hiếu.





Bao gồm: Một phần xã của các xã An Lạc Tây, xã Thới An Hội, xã Trinh Phú, xã Phong Nẫm huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Địa giới:

- * **Đông** giáp Sông Hậu
- * **Tây** giáp Hđ. Ba Trinh, rạch Chinh Du giữa xã Trinh Phú với xã Ba Trinh.
- * **Nam** giáp Hđ. Trà Éch, cầu Cái Trưng và rạch Xóm Đồng chảy dài đến ấp Xóm Đồng.
- * **Tây Bắc** giáp Hđ. Xuân Hòa, cầu và rạch Cái Cau, kinh xáng Cái Trâm.

① Hình thành và phát triển:

Giai đoạn 1: Từ 1933-1954 trực thuộc họ đạo Sóc Trăng do Cha Charles KELLER coi sóc.

Giai đoạn 2: Từ 1954-1960 trực thuộc họ đạo Xuân Hòa do Cha GB. NGUYỄN THANH NGỌC, có Thầy dòng Đaminh, Giuse TƯỜNG NGỌC TRIỀM giúp dạy học và giáo lý (1955).

Giai đoạn 3: Từ 1960-1973 trực thuộc họ đạo Đại Ngãi do Cha Matthia NGUYỄN VĂN NGHĨA. Riêng cha Gs. TRỊNH MINH LỄ có công xây dựng ngôi thánh đường (1970). Sau đó là Cha Gs. VŨ ĐỨC.

Giai đoạn 4: Từ 1979-1989 trực thuộc họ đạo Tứ Xá do Cha PI. VÕ VĂN NAM.

* Thầy Micae TRẦN ĐÌNH NHA giúp xứ

Giai đoạn 5: Từ 1989-1998 cha sở ở chính thức.

* Cha Micae TRẦN ĐÌNH NHA, cha sở tiên khởi.

* Cha GB. LÊ VĂN TRỌN.

Giai đoạn 6: Từ 1998-2000 trực thuộc họ đạo Xuân Hòa.

* Cha PI. VÕ VĂN NAM.



Giai đoạn 7: Từ 2000 cha sở ở thường xuyên. Đến ngày 31/08/2000, Cha Philipphê Nguyễn Văn Hùng được Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận bổ nhiệm về làm cha sở họ đạo Rạch Vẹp và Trà Éch.

② Họ đạo Rạch Vẹp ngày nay:

a) Về cơ sở:

Cha Philipphê Hùng xây dựng lại Nhà thờ đã xuống cấp và các công trình phụ của Họ đạo. Ngày 03/05/2005 họ đạo Rạch Vẹp hân hoan chào đón Đức Giám mục Emmanuel chủ sự thánh lễ tạ ơn và cung hiến Nhà thờ Rạch Vẹp. Rồi Cha tiếp tục xây tháp chuông, nhà xứ, nhà sinh hoạt, phòng khách và các



lớp học.

b) Nhân sự và tổ chức:

Năm 2010 Cha sở bầu lại HĐGX, củng cố lại các hội đoàn và đẩy mạnh phong trào tái truyền giáo cho giáo xứ, để chuẩn bị cho việc truyền giáo đạt kết quả, bền và chắc.

Có 4 giới (Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi).

3 Hội đoàn: Lègiô Mariê, Gia đình Phật tử Thánh tâm và Thiếu nhi Thánh thể.

c) Các sinh hoạt:

+ Truyền giáo: Cha thành lập ban truyền giáo, gắn liền HĐGX các ban các giới, các hội đoàn thành một khối thống nhất, trên dưới một lòng, hợp nhất yêu thương nhau, rồi Cha sở mở lớp kinh thánh cho ban truyền giáo, và huấn luyện những kỹ năng cần thiết cho công cuộc truyền giáo.

+ Huấn giáo: củng cố lại các lớp Giáo lý và huấn luyện nhóm Giáo lý viên.

+ Mục vụ: Ca Đoàn, Lễ Sinh.



HỘ ĐẠO THÁI HẢI



Thành lập: 1954
Bổn mạng: Mẹ vô nhiễm, 8/12
Ngày thánh hiến: 26.4.2001
Số giáo dân: 944 người / 4 khu
Số dân 12903 diện tích 1032 ha

- ✉ KV 4, phường Hiệp Thành,
thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
- ☎ (0711)3 866-726
- ⌚ Giờ lễ: Chúa nhật: Lễ I: 05g15
Lễ II: 16g00
- Ngày thường: 04g30

Bao gồm: Một phần phường Hiệp Thành thị xã Ngã Bảy; một phần xã Tân Phước Hưng.

Địa giới

- * **Đông Nam** giáp Hđ. Từ Xá, đường ranh hạt dọc QL1A và đường kinh Thủy lợi phía sau trại gà Thanh Đại.
- * **Tây và Tây Bắc** giáp Hđ. Phụng Hiệp, kinh xá Búng Tàu, đường cầu vượt Quần lộ Phụng Hiệp từ QL1A đến cầu Mang Cá.
- * **Tây** giáp Hđ. Lái Hiếu, kinh xá Búng Tàu.
- * **Nam** giáp Hđ. Kinh Lý (hạt TL), kênh Rọc Sen, Hđ. Thiết An, kênh Tư, kinh Cấp 2 và Q.lộ 1A.
- * **Bắc** giáp Hđ. Ba Trinh, kinh Mang Cá từ ranh với Từ Xá đến cầu Mang Cá trên đường 3/2.



① Các cha sở:

Năm 1954 -1961: Cha cố Đaminh Nguyễn Ngọc Tố cùng với một số giáo dân thuộc hai giáo phận Thái Bình và Hải Phòng vào sinh sống tại vùng đất Thái Hải này.

Sau khi cha cố Đaminh qua đời, Họ đạo Thái Hải do quý cha Nhà thờ Đại Hải phụ trách (1961 – 1970)

Năm 1970 – 1989: Đức Cha Giacôbê bổ nhiệm Cha Anphôngxô Nguyễn Tiến Thuận đang làm cha phó Đại Hải về làm Cha sở Thái Hải.

Năm 1989 Đức Giám mục giáo phận Cần Thơ truyền chuyền Cha Anphôngxô nhận nhiệm sở mới và bổ nhiệm

Cha Augustino về làm Cha sở Thái Hải cho đến nay.

② Cơ sở:



Việc đầu tiên Cha Augustinô làm là xây đài kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Bổn mạng họ đạo. Nhà thờ mới khởi công ngày 19/06/1999 do Đức Cha Emmanuel làm phép đặt viên đá đầu tiên. Sau gần 2 năm tích cực thi công, ngày 24/04/2001 Đức Cha Emmanuel đã đến xúc đầu cung hiến Nhà thờ mới trong niềm hân hoan phấn khởi của cộng đoàn dân Chúa Thái Hải và quý ân nhân xa gần. Sau khi nhà thờ được hoàn thành, cha sở xây nhà xứ và nhà

giáo lý. Và mới đây mua được 1 quả chuông đường kính 7 tấc từ bên Pháp.

③ Nhân sự và tổ chức:

- Sau khi về họ đạo, cha sở Augustinô bắt đầu tiến hành bầu chọn Hội đồng Giáo xứ, các ban chuyên trách, và ban trị sự khu. Ngoài ra 3 giới được quan tâm hơn là gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ.

- Ngoài ra trong xứ còn thành lập các hội đoàn: Lêgiô Mariê, đoàn Thiếu nhi Thánh thể.

- Họ đạo có cộng đoàn quý dì Nữ tử Bác ái Vinh Sơn, lo việc nhà trẻ, và cộng tác một phần vào việc mục vụ Họ đạo.

④ Các sinh hoạt mục vụ:

4.1. Truyền giáo:

Thăm viếng thường xuyên người bệnh, người nghèo là điểm đặc trưng của Nữ tử Bác ái Vinh Sơn, nhờ đó biết được hoàn cảnh khó khăn của nhiều người cần trợ giúp, tiếp cho một số gia đình sửa nhà: bồ mái lá, lợp mái tôn, nâng cấp tráng nền nhà cho một số gia đình cũng như đóng được rất nhiều cây nước để các gia đình có nước sạch sử dụng.

4.2. Huấn giáo:

- Tổ chức và hệ thống lại các lớp giáo lý, và đào tạo giảng viên giáo lý.

4.3. Mục vụ:

- Tổ chức đọc kinh tối trong gia đình, theo khu, theo nhóm.

- Thăm viếng và nâng đỡ đặc biệt các gia đình rối rắm. Sau một năm số gia đình rối rắm và xa lạc trở lại là 48.

⑤ Dự hướng tương lai:

Nhà thờ có hình dáng con tàu, mang ý nghĩa Thái Hải cùng nhau chèo chống vượt biển trên gian về quê trời – nơi định cư vĩnh viễn. Giáo xứ nỗ lực sống chứng nhân giữa lòng đời, hầu có thể giúp mọi người nhận biết và yêu mến Thiên Chúa là Cha yêu thương.



HẠT ĐẠI HẢI





HỘ ĐẠO THIẾT AN

Thành lập: 1956
Bổn mạng: Thánh Giuse 1/5
Ngày thánh hiến: 03/03/2009
Số giáo dân: 900 người / 3 khu
Số dân diện tích

☞ Ấp Ba Rinh, xã Đại Hải,
huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
☎ 0979888197
✚ Giờ lễ:
Chúa nhật: 04g45 – 16g30
Ngày thường: 4g45

Bao gồm: Một phần ấp Đông Hải, ấp Ba Rinh của xã Đại Hải huyện Kế Sách; một phần xã Tân Phước Hưng của huyện Phụng Hiệp.

Địa giới

- * **Đông** giáp Hđ. Từ Xá, đường từ nhà ông Cố Roanh tại cổng Tám Danh trở ra QL1A
- * **Nam và Tây Nam** giáp Hđ. Đại Hải, Quốc lộ 1A, bên phải từ nhà anh Huy trở lại; Bên trái từ nhà ông Thảo trở lại.
- * **Tây** giáp Nhà Nguyễn T. Phaolo của Đại Hải, kênh Lâm Trường; Bên kia sông dọc QL 1A, từ đập nước trở lên hướng ranh hạt.
- * **Nam** giáp Hđ. Ba Rinh (hạt Sóc Trăng), Kênh Rọc Sen.
- * **Bắc** giáp Hđ. Thái Hải, Kênh Tư, kinh Cấp 2 và Quốc lộ 1A, từ nhà bà Liên trở lại



① Các cha sở chính thức:

- 1 - Cha Gs. Phạm Đức Quán: khai sinh Giáo xứ và cai quản 20 năm, từ 1956-1975.
- 2 - Cha Gs Phạm Hữu Ngọc: giao thời, 8 tháng, từ tháng 6/1975 - tháng 2/1976.
- 3 - Cha JB. Hồ Văn Đợi: 26 năm làm Cha sở, từ 1976 - 2002.
- 4 - Cha Nc. Đỗ Hoàng Thọ: 7 năm, từ 2003 - 2011.
- 5 - Cha Gs. Ngô Thanh Bình: từ 2011 - đến nay.

② Các cha tạm quản:

- 1 - Cha PI. Võ Văn Nam (vài tháng).
- 2 - Cha Pr. Tri Văn Vinh: 2002 - 2003.
- 3 - Cha Ar. Lê Văn Chương: 2002 - 2003.

③ Cơ sở:

- Nhà thờ đầu tiên khi mới lập xứ, còn thô sơ, do Cha Gs. Phạm Đức Quán và giáo dân dựng tạm để có nơi thờ phượng (1954). Đến năm 1989, dưới thời Cha JB. Hồ Văn Đợi, mới bắt được ngôi nhà thờ khang trang, thời gian xây dựng phải mất 2 năm 7 tháng mới hoàn thành (26/4/1989-23/11/1991).

- Năm 2003, Cha Nicôla Đỗ Hoàng Thọ về tiếp quản, đã dày công xây dựng để có được ngôi nhà thờ lâu khang trang, nguy nga đồ sộ như hiện nay. Các phòng học và phòng cha sở được bố trí ở tầng trệt, cũng khá ổn định. Ngoài ra còn có Đất Thánh được cha Nicôla thiết kế rất mỹ quan và khoa học. Sân bãi rộng, thoáng mát và cây cảnh rất nên thơ, cùng với 2 nhà kho, 4 phòng Khách và phòng trực HĐGX.

- Năm 2012, toàn bộ nền tầng trệt bị sụt

lún trầm trọng. Cha sở mới lại phải dốc sức làm lại, hầu như toàn bộ diện tích cùng với việc tân trang nhà kho 1 thành Nhà sinh hoạt. Đồng thời trang bị 2 hệ thống âm thanh và



phát thanh mới, đặc biệt đặt 5 màn hình rất tiện lợi cho việc hát công đồng và nhiều tiện nghi khác. Hơn thế nữa, 1 cây đàn YAMAHA 971 và 1 cây YAMAHA 3 tầng cũng được cha sở và bà con ủng hộ để hoàn thành tốt việc phụng thờ Chúa.

④ Nhân sự và tổ chức:

- Ngoài HĐGX; gồm Ban TV 5 thành viên, có 3 khu: với BTS Khu từ 2-3 người thay nhau trực hàng tuần, và các Ban Chuyên môn, Đoàn thể như: Đức tin, Phụng vụ, Bác ái, Ơn gọi, Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, Lêgiô, Gia đình Phật tử Thánh Tâm, Thiếu nhi Thánh Thể.

- Đầu năm 2014 còn lập thêm Lêgiô Junior gần 25 thành viên. Mọi đoàn thể hoạt động bình thường,

Các sinh hoạt mục vụ:

+ Truyền giáo: Củng cố đức tin người giáo dân, nhất là tân tòng. Gia tăng việc thăm gia

đình dự tòng, gia đình lương dân. Tìm kiếm và mời trở lại những người nguội lạnh.

+ Huấn giáo: Phong trào TNTT được phục hồi gồm 70 đoàn viên, đội ngũ thầy cô giáo với 7 lớp: từ Khai tâm tới Bao đồng.

+ Mục vụ:

- Tổ chức đọc kinh tối trong gia đình, theo khu, theo nhóm. Chầu Thánh Thể và lần chuỗi Thương Xót hàng tuần. Kiệu Thánh Tâm và Kiệu Đức Mẹ hàng tháng. Lần chuỗi thứ 7 đầu tháng, chặng đàng Thánh Giá thứ 6 đầu tháng và trao Minh Thánh Chúa cho kẻ liệt.

- Tổ chức việc đạo đức bình dân: đọc kinh đài hàng ngày, viếng đất thánh, thăm kẽ liệt. Ngoài ra siêng năng học hỏi các đề tài Giáo hội và Giáo phận đưa ra.



⑤ Dự hướng tương lai:

- Phương diện đạo đức: củng cố và phát triển các đoàn thể Công giáo tiến hành như Lêgiô, GĐPT, TNTT. Thành lập giới trẻ Con Đức Mẹ, GĐ Khôi Bình và Hội các bà mẹ CG.

- Phương diện cơ sở: chỉnh trang công viên, tượng đài Đức Mẹ Fatima (phía sau nhà thờ).



HỘ ĐẠO TRÀ CANH



Thành lập: 1964

Bổn mạng: 3/12 Phanxicô Xaviê

Ngày thánh hiến: 1996

Giai dân: 395 / 100 hộ / 4 khu

Số dân diện tích

☞ Ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, huyện
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

☎ (079)3 834 674

† Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g30 ; 17g00

Ngày thường: 05g00

Bao gồm: Một phần thị trấn Châu Thành, xã Thuận Hòa, một phần xã Hồ Đắc Kiện, một phần xã An Hiệp huyện Châu Thành.

Địa giới:

* **Đông** giáp Gđ. Phú Tâm (hạt ST), ranh của xã Thuận Hòa với xã Phú Tâm và Phú Tân.

* **Tây** giáp Hđ. Ba Rinh, ranh của xã Thuận Hòa với xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành (từ Kinh Gòn chảy xuống gặp ngã tư An Trạch – Bưng Trấp A).

* **Nam** giáp Hđ. Sóc Trăng, ngã ba An Trạch.

* **Bắc** giáp Hđ. Đại Hải, ranh từ đường huyện 94 đến kinh Chùa Mới, ấp Xây Đá B.

① Hình thành và phát triển:

Trà Canh trở thành Giáo điểm truyền giáo là do vài gia đình người Việt: gia đình ông Phan Văn Ban (ông Tá) và ông Hà Văn Huy có mặt từ năm 1942, thường tiếp xúc với các linh mục và tu sĩ. Vào năm 1964, các Tu sĩ Truyền giáo đã đặt chân trên đất Trà Canh. Lúc đầu ở trọ trong một gia đình hảo tâm, nhưng không bao lâu đã mua đất cất tạm một ngôi nhà tranh đơn sơ ba gian: 2 gian dùng làm lớp học, 1 gian làm nhà ở.

- Năm 1968, tình hình an ninh không bão đảm, các tu sĩ buộc phải rút đi. Do đó hoạt động tôn giáo không còn người thường xuyên chăm sóc hướng dẫn nữa. Tuy nhiên, đôi khi các tu sĩ trở lại viếng thăm, động viên, an ủi đặc biệt các tânòng.

- Sau 5 năm gián đoạn, vào ngày 16/5/1973, Đức Giám mục bổ nhiệm Cha Anphongsô

Nguyễn Tiến Thuận, Cha sở Thái Hải, cùng các tu sĩ: Thầy Hoàng Nhâm, sau thêm Thầy Khánh, Thầy Bình về phụ trách Giáo điểm này, cứ 2 tuần có 1 Thánh Lễ vào Chúa nhật.

- Do sự quan phòng của Chúa, cùng với thời cuộc đưa đẩy, vào năm 1979, một số gia đình Công giáo thuộc Giáo phận Huế vào định cư tìm kinh sinh nhai. Hai năm sau có thêm 4 gia đình từ Giáo phận Buôn Mê Thuột đến lập nghiệp. Lúc này tuy các tu sĩ không có mặt



thường xuyên tại Giáo điểm, nhưng giáo dân lại sống đức tin vững mạnh, nên thỉnh cầu cha sở đến dâng Thánh lễ mỗi Chúa nhật, thay vì mỗi tháng một Thánh lễ.

- Giáo dân đồng tâm hiệp ý vận động, đóng góp công của để trùng tu, nâng cấp Ngôi Nhà thờ Giáo điểm, và vào ngày 29/05/1981, nhà nguyện cũ được sửa chữa, tôn tạo từ tre lá



thô sơ trở thành vách xây gạch, mái lợp tôn.

- Ngày 19/07/1989 Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường, Cha sở Đại Hải được bổ nhiệm thay Cha Anphongsô đi nhận nhiệm sở mới. Ngày 30/09/1991 sang nhượng khu đất dọc theo Quốc Lộ 1A, đến ngày 17/01/1996 hoàn tất ngôi thánh đường mới và khánh thành tạ ơn.

- Ngày 10/09/2000 Đức cha bổ nhiệm cha Phêrô Tri Văn Vinh, Cha sở Nam Hải phụ trách giáo điểm. Ngài xây cất các phòng sinh hoạt giáo lý, xây đài Đức Mẹ (2007).

② Trà Canh hôm nay:

Cha Micae Bùi Trần Thắng được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi của Họ đạo, mới được nâng cấp thành Xứ Đạo vào ngày 14/07/2011: Họ đạo Trà Canh.

+ Về mặt cơ sở: Hoàn thành nhà xứ (2011); xây dựng Đền Công Chính kính Thánh cả Giuse (2012); nâng cao mặt bằng và hoàn thành con đường nối từ quốc lộ vào tới thềm nhà thờ, trang trí hệ thống đèn bên ngoài nhà thờ (2013); tu sửa gian cung thánh và phòng thánh, nâng cấp tu sửa, bão dưỡng sân và nền Đài Đức Mẹ, mua một công đất gần nhà thờ để làm đất Thánh (2014).

+ Về mặt truyền giáo: Gặp gỡ và tiếp xúc với bà con người Khmer.

+ Về mặt huấn giáo: Đọc hạnh các thánh trước giờ lễ mỗi ngày.

+ Về mặt mục vụ: Mỗi tháng đều có sinh hoạt HDGX để kiểm điểm trong tháng, việc gì đã làm, việc gì chưa làm được, tìm lý do khắc phục và rồi vạch ra kế hoạch cho tháng tới. Cha với HDGX luôn quan tâm đổi mới những sinh hoạt đạo đức qua các Đoàn Thể: Lêgiô, Gia đình Phật tử, đoàn ngũ hóa Thiếu nhi Thánh thể và thúc đẩy các giờ kinh tối nơi gia đình.

③ Dự hướng tương lai:

Dự trù phải đại tu nâng cấp nhà thờ, vì hằng năm mùa nước nổi nhà thờ luôn bị nước lũ đe dọa ngập lụt, hơn nữa nhà thờ nằm trên trục lộ giao thông, sát bên huyện Châu Thành và rất gần với thành phố Sóc Trăng, nên cần có bộ mặt mới khang trang hơn, tương xứng với một tôn giáo đang cùng sinh hoạt với anh em tôn giáo bạn, rất nhiều Chùa Khmer chung quanh.



HỘ ĐẠO TRÀ ÉCH



Thành lập: 1935
Bồn mạng: 1/10 Thánh Têrêsa
Ngày làm phép: 21/8/2006
Số giáo dân: 350 người / 3 khu
Số dân 7000. Diện tích 42 km²

✉ Áp An Thanh, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

☎ (079)3 882546
† Giờ lễ: Thứ 7 thế CN: 16g00
Chúa nhật: 06g30
Ngày thường: 05g00

Bao gồm: Một phần của các xã An Lạc Tây, xã Thới An Hội, xã Nhơn Mỹ huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Địa giới:

- * **Đông** giáp Hđ. Sông Hậu
- * **Tây** giáp Hđ. Bắc Hải, rạch Bưng Túc, cầu Tập Rèn chạy dài gấp kênh Cống Năm Nhơn.
- * **Nam** giáp Hđ. Nhơn Mỹ, rạch Năm Nhơn gấp rạch Bưng Túc. Hđ. Kế Sách, rạch áp An Khương, rạch Cống Năm Nhơn từ kinh Mương Lộ kép dài gấp Rạch Bưng Túc.
- * **Bắc** giáp Hđ. Rạch Vẹp, cầu Cái Trung và rạch Xóm Đồng chạy dài gấp rạch Bưng Túc.



① Hình thành và phát triển:

1. Giai đoạn I: Từ năm 1935 – 1955

- Họ đạo Trà Éch được thành lập năm 1935 do ông Biện Tôma Nguyễn Văn Nghiêm. Ban đầu ông xin cha KELLER là cha sở Sóc Trăng cho Thầy đến đây dạy giáo lý, sau đó được hơn chục gia đình theo đạo; và cha KELLER cũng cho tiền cất nhà thờ.

- Và đến năm 1936 Đức Cha Chabalier ở Nam Vang xuống làm phép nhà thờ và rửa tội cho hơn 100 người tân tòng lớn nhỏ. Cha sở KELLER cùng với thầy giúp xứ Cyrillo Tân coi sóc Họ đạo trong thời gian dài cho đến năm 1954.

2. Giai đoạn II: Từ năm 1955 - 1978

- Từ năm 1955 – 1970 có một số cha như cha Matthêu Nguyễn Văn Nghĩa, cha Giuse Trịnh Minh Lễ là cha sở họ đạo Đại Ngãi tới



lui coi Họ đạo Trà Éch.

Từ năm 1971 – 1978: Cha Giuse Vũ Đức cũng là cha sở Đại Ngãi vẫn coi sóc họ đạo này. Giai đoạn này do bị chiến tranh giáo dân xa lịc nhà thờ.

3. Giai đoạn III: Từ năm 1979 - 1998

- Từ năm 1979 – 1983: Cha Phaolô Võ Văn Nam là cha sở Từ Xá đến tái lập nhà thờ, cùng với thầy giúp xứ Micae Trần Đình Nha cộng tác.

- Từ năm 1984 – 1989: Cha Tôma Aquinô Nguyễn Quang Hiền làm cha sở Nhơn Mỹ cùng với sự cộng tác của thầy giúp xứ Phêrô Trần Văn Ký; vào năm 1984 nhà thờ được trùng tu lại bằng tôn Fibro xi măng. Đến năm 1988 nhà thờ được nâng cấp bằng cột bêtông.

- Từ năm 1990 – 1993: Cha sở Micae Trần Đình Nha là chánh xứ họ đạo Rạch Vẹp vẫn kiêm nhiệm và coi sóc họ đạo này.

- Từ năm 1994 – 1998: Cha Gioan Baotixita Lê Văn Trọng là cha sở Rạch Vẹp.

4. Giai đoạn IV: Từ năm 1998 - 2014

- Từ năm 1998 – 2000: Do cha Phaolô Võ Văn Nam là cha chánh xứ Xuân Hòa coi sóc, cùng với cha phó Philipphê Nguyễn Văn Hùng

- Ngày 31/08/2000: Cha Philipphê Nguyễn Văn Hùng về làm chánh sở họ đạo Rạch Vẹp kiêm nhiệm họ đạo Trà Éch.

- Từ năm 1993 – 2000 các thầy dòng Thánh Gia về phụ trách. Cha Philipphê xây nhà xứ để quý thầy ở, làm 3 phòng giáo lý và làm

hàng rào xung quanh nhà thờ. Vào năm 2006, xây thêm 2 gian nhà thờ, tháp chuông, Đài Đức Mẹ và tráng sân nhà thờ. Năm 2010, xây Đài Thánh Giuse.

② Trà Éch hôm nay:

Ngày 20/11/2012 cha Phêrô Nguyễn Văn Tiếp được Đức Giám mục Stêphanô bổ nhiệm về làm phó biệt cư Họ đạo Trà Éch.

+ Về mặt cơ sở: Đến tháng 12 cha xây hàng rào nhà thờ phía trước và sửa lại nhà xứ; tháng 3/2014 đã hoàn thành đường ra đất thánh, tượng đài Đức Mẹ, nhà các đẵng, khu hài cốt và bờ kè phía trước nhà thờ; và cho đến đầu tháng 7 hoàn thành việc đóng trần, sơn mới nhà thờ, nhà khách.

+ Về mặt truyền giáo: Tổ chức bác ái từ thiện giúp người nghèo trong cũng như ngoài họ đạo. Có 1 số dự tòng đang học đạo.

+ Về mặt huấn giáo: Củng cố việc dạy giáo lý vào mỗi ngày Chúa Nhật.

+ Về mặt mục vụ:

Giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi đã đi vào nề nếp, củng cố các hội đoàn đang hoạt động.

③ Dự hướng tương lai:

- Dự án sẽ chia lại phần đất bên cạnh làm đất thánh cho họ đạo cũng như làm hàng rào kiên cố xung quanh và bờ kè phía sau làm đê bao chống lũ vào những dịp nước lũ.

- Thăm viếng động viên những người ngoại lạnh lâu năm trở lại đạo.



HỘ ĐẠO TRUNG HẢI



Thành lập: 8/1955

Bổn mạng: Thánh Giuse 19/3

Ngày thánh hiến: 2005

Số giáo dân: 903 / 200 hộ / 4 khu

Số dân diện tích.

☞ Ấp Trung Hải, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

☎ ((079)3 879-473

✚ Giờ lạy:

Chúa nhật: 04g30- 16g00

Ngày thường: 04g30

Bao gồm: Ấp Trung Hải – xã Đại Hải, huyện Kế Sách.

Địa giới:

- * **Đông** giáp Hđ. Bắc Hải, kênh Ngọc Lý; từ nhà cô Hòa (đầu Kênh Năm) trở lại
- * **Tây** giáp Hđ. Từ Xá, Kênh đào 25 kéo dài về phía Kênh Lầu (kênh Năm) bên phải kênh.
- * **Nam** giáp Hđ. Đại Hải, kênh Ngọc Lý. Bên phải kênh Ngọc Lý: Từ nhà anh Thi trở lại thuộc Trung Hải. Bên trái kênh Ngọc Lý, từ nhà cô Khơi trở lại thuộc Trung Hải.
- * **Bắc** giáp Hđ. Từ Xá, Kênh Năm.

① Hình thành và phát triển:

- Cha Phanxicô Đỗ Đức Hoàng (8/1955-1967) đã đưa 102 gia đình thuộc họ Quỳnh Côi, Hải Phòng di tản từ Rạch Bắp về Đại Hải và thành lập họ đạo với tên gọi là Quỳnh Côi, Từng bước cha đã xây dựng Nhà Chúa, nhà xứ, đất thánh và hội Lêgiô.

- Cha Giuse Đỗ Kim Sơn (1967-1975) đổi tên thành Họ đạo Trung Hải với thánh bổn mạng là Giuse. Ngoài việc thành lập và củng cố Hội đồng giáo xứ, Thiếu nhi thánh thể, ca đoàn, Lêgiô, cha Giuse còn xây dựng thêm trường học, cầu đường, sửa sang nhà xứ, mở rộng đất thánh.

- Cha Gioan Nguyễn Xuân Mai (1975-1995) đặc biệt quan tâm đến giới thiếu nhi, giới trẻ. Cha lập ca đoàn, sắm sửa nhạc cụ, thu hút giới trẻ để giảm bớt tệ nạn và tạo được sự đoàn kết yêu thương trong họ đạo. Về cơ

sở, cha tiếp tục làm lại mái Nhà Thờ (1976), mở rộng 2 cánh nhà thờ (1980), sửa chữa nhà xứ (1979), nới rộng diện tích đất thánh (1978), xây hội trường (1997), xây đài Đức Mẹ (1990). Trong thời gian này, cha Gioan được thầy Vincentê Võ Văn Thọ về giúp xứ, và đã cộng tác đắc lực với cha.

- Cha Antôn Nguyễn Mạnh Đồng (1995-2011): để việc đi lại trong xứ dễ dàng hơn,



cha đã cùng HĐGX đúc cầu nối nhà thờ và nhà trường (1995); đúc đan lót đường từ kinh Năm nối với Đông Hải (1996); đúc 3 cầu xi măng nối 2 bờ kinh (1998). Cha còn sửa lại cổng nhà thờ và hàng rào (1997); xây nhà xứ mới (2000); làm bờ kè nhà thờ dài 60m



(2002). Đến 2003, bước vào tuổi thất tuần, cha lại phải xây dựng lại ngôi Thánh Đường mới với tháp chuông cao 10m, nâng cao toàn bộ sân nhà thờ và làm hàng rào xung quanh (2005). Làm bờ kè phía trường học dài 12,5m (2006). 17/02/2011 vì tới tuổi hưu, ngài đã xin Đức Giám mục giáo phận được nghỉ hưu sau hơn 15 năm phục vụ.

② Trung Hải hôm nay:

Ngày 13/07/2011, sau gần 5 tháng vắng bóng chủ chăn, Cha Phêrô Trương Minh Hải được Đức cha bổ nhiệm làm cha xứ Trung Hải. Tiếp nối truyền thống và đường hướng của các vị tiền nhiệm, cha đã vào việc ngay:

+ **Về mặt cơ sở:** Sửa đài Đức Mẹ (2011); san lấp ao sau nhà thờ để tạo sân sinh hoạt cho thiếu nhi, giới trẻ; làm đài Thánh Giuse; mở rộng cây cầu trước nhà thờ (2012); bê tông hóa đoạn đường 2 km thuộc khu 2 và 4 (2013); sửa lại phòng hội chung, sửa cổng và tường rào nhà thờ (2014).

+ **Về mặt truyền giáo:** Tổ chức những ngày lễ kết thân với lương dân để giới thiệu về đạo và những sinh hoạt của xứ. Các hội đoàn đi thăm viếng và giúp đỡ lương dân sống gần giáo xứ.

+ **Về mặt huấn giáo:** Tiếp tục duy trì các lớp giáo lý và cung cấp giáo lý viên theo hướng chung của giáo phận và tái lập Thiếu nhi Thánh Thể.



+ **Về mặt mục vụ:** Tổ chức thánh lễ giới mỗi tháng, đặc biệt là giới trẻ và thiếu nhi, khuyến khích ơn thiên triều linh mục tu sĩ. Phát động việc đọc kinh chung tại các gia đình và nhà thờ, đi thăm viếng các gia đình.

- Giới Gia Trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi đã đi vào nề nếp.

- Củng cố các hội đoàn: Lêgiô, thành lập 1960 với 97 hội viên - Giới trẻ con Đức Mẹ, thành lập 2004 với 27 hội viên - GĐ Phật tử Thánh Tâm Chúa Giêsu, thành lập 2011 với 59 hội viên - Mến Thánh Giá tại thế, thành lập 2014 với 52 hội viên - GĐ Khôi Bình thành lập 2014 với 33 hội viên - Hội Mân Côi - Nhóm Lòng Thương Xót Chúa – Đặc biệt hơn cả là Hội khấn, thành lập 1993, thời cha Gioan Mai, lúc 12h trưa mỗi ngày, các em đến nhà thờ để viếng Chúa, cầu nguyện cho các họ đạo và các linh hồn.



+ Hoa trái ơn gọi: 1 linh mục, 10 nữ tu và 3 em nhà thử + 2 đệ tử, 1 thầy đại chủng sinh và 7 dự tu.

③ Dự hướng tương lai:

Quan tâm hơn về huấn giáo trong việc giảng dạy để hướng dẫn giáo dân đổi mới cách sống đạo theo định hướng mục vụ của giáo phận “Tân Phúc Âm hóa giáo xứ”.

HỘ ĐẠO TỪ XÁ



Thành lập: 1956
Bổn mạng: Thánh Phêrô 29/06
Ngày thánh hiến:
Số giáo dân: 1250 / 338 hộ / 3 khu
Số dân diện tích
☞ Ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
☎ 0793. 879422
✚ Giờ lễ:
Thứ 7 : 16g00
Chúa nhật : 05g00 – 16g00
Ngày thường : 05g00

Bao gồm: Ấp Mang Cá và 1 phần ấp Số 1 của xã Đại Hải, huyện Kế Sách.

Địa giới:

- * **Đông** giáp Hđ. Trung Hải, kênh 25 đến kênh Lầu (kênh 5) - Hđ. Bắc Hải, kênh Số 1 và rạch Hậu Bối nối dài.
- * **Tây Bắc** giáp Hđ. Thái Hải, đường ranh hạt dọc QL1A và đường kinh Thủy lợi phía sau trại gà Thanh Đại.
- * **Tây Nam** giáp Hđ. Thiết An, đường kênh Ba Rinh vào nhà thờ Từ Xá : Từ nhà ông Kênh tại cổng Tám Danh.
- * **Bắc** giáp Hđ. Ba Trinh, đường ranh giữa ấp 1 xã Đại Hải với ấp 5 xã Ba Trinh huyện Kế Sách.

① Họ đạo phát triển qua từng thời kỳ của các cha sacerdote:

Giai đoạn 1: Khoảng giữa năm 1955, Cha Phêrô Nguyễn Quang Huy xuống miền Tây, định cư tại Cống Đôi, Đại Hải, Sóc Trăng ngày nay, trong đó có một phần giáo dân Từ Xá. Đầu năm 1956: vì nhu cầu kinh tế, cần có đất để làm ruộng, các vị bô lão tiền bối Từ Xá xin tách ra khỏi khu định cư Đại Hải, vào ngụ cư ở trong kênh Ba Rinh – Mang Cá. Vị trí này giáp ranh với họ đạo Thiết An của Cha Giuse Phạm Đức Quán nên Cha Phêrô Huy đã giao đoàn chiên cho Cha cố Giuse Quán phụ trách.

Các vị bô lão cũng vận động dân họ dựng lên ngôi nhà thờ lợp lá, trét vách đất để làm nơi thờ phượng. Mỗi sáng Chúa nhật, cha cố Giuse Quán vào dâng thánh lễ.

Giai đoạn 2:

- Từ năm 1971-1972: Họ đạo được giao lại cho cha Giuse Trần Quang Vượng coi sóc. Dưới thời cha Vượng có hai biến cố đáng lưu ý:

(1) Từ khi về trông coi họ đạo, cha cố Giuse Trần Quang Vượng đã trình lên tòa Giám mục về tình trạng của họ đạo và Đức Cha Giacôbê đã chính thức công nhận Từ Xá là một họ đạo trong Giáo phận Cần Thơ.

(2) Cha Giuse chuẩn bị cất nhà thờ bằng việc huy động giáo dân đào móng, chuyển đất để đắp nền nhà thờ là nền móng nhà thờ hiện nay.

- Từ năm 1972-1973: Họ đạo được cha Anphongsô Nguyễn Tiến Thuận phụ trách.

- Từ năm 1973-1975: Họ đạo được cha Giuse Phạm Hữu Ngọc coi sóc, dạy dỗ.

Giai đoạn 3:

- Năm 1975-1991: Cha Phaolô Võ Văn Nam. Đây quả là một thời hồng ân, một tương lai mới mở ra cho họ đạo khi có vị chủ chăn chính thức về nhậm chức Cha sở. Sau hơn 20 năm sống mồ côi, nay họ đạo mới có được một linh mục về chung sống với giáo dân để hướng dẫn tinh thần. Cha Phaolô Nam cho tiến hành xây cất ngôi nhà thờ của họ đạo trên nền móng của Cha Giuse Ngọc đã làm.

Giai đoạn 4:

- Từ năm 1991-2000: Họ đạo phải trở lại tình trạng mồ côi. Thời gian mười năm này, họ đạo lần lượt được các cha phụ trách:

- 1991-1992: Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường,

- 1992-1995:

Cha Giuse Phạm Văn Phán,

- 1995-1998:

Cha Vinh Sơn Nguyễn Đình Thịnh. Cha đã cho xây một ngôi nhà bốn căn làm nhà xứ và các lớp giáo lý,

- 1998-2000:

Cha Phêrô Tri Văn Vinh và Anrê Lê Văn Chương.

- Giữa năm 2000, Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận đã ban cho họ đạo vị chủ chăn mới, cha Matthêu Đình Ngọc Mừng. Cha sở cho nới rộng nhà thờ thêm hai gian về phía sau để chuẩn bị cho việc di dời cung thánh, xây cất nhà xứ mới thay cho nhà xứ cũ đã khá cũ kỹ.

② Họ đạo Từ Xá ngày nay:

Tháng 10 năm 2006, cha GB Châu Ngọc Phương về thay thế Cha Mt Mừng.

a) Về cơ sở: Cha Gioan xây dựng cung thánh mới, nâng cao nền nhà thờ (2010); xây dựng mặt tiền nhà thờ và tháp chuông (2012); Xây dựng đài Đức Mẹ, chỉnh trang đất thánh (2012); xây dựng đài thánh Giuse và làm sân nhà thờ (2014).

b) Nhân sự và tổ chức:

- Các anh em trong HĐGX hoạt động rất tốt, song trình độ khá hạn chế, còn nhiều mặt chưa đạt kết quả tốt. Trong tương lai, cần có một chương trình huấn luyện dài hơi, một ban huấn luyện chuyên nghiệp để giúp các thành viên trong HĐGX có khả năng hoạt động hiệu quả hơn.

c) Các sinh hoạt:

+ Truyền giáo: Hoạt động của ban truyền giáo của họ đạo rất nồng nỗi, nhiệt tình và có hiệu quả, nhưng số nhân sự còn quá khiêm tốn, chỉ được trên đầu ngón tay.

+ Huấn giáo: đây là quan tâm đặc biệt của cha xứ với 10 lớp giáo lý các cấp.



+ Mục vụ:

d) Hoa trái Ơn gọi:

3 linh mục và 6 nữ tu.

③ Định hướng tương lai:

Xây dựng một lối sống đạo theo tinh thần Phúc âm: giáo dân đã làm quen nhiều với Thánh Kinh, nhưng số người đọc TK chưa nhiều, số người tham dự các lớp TK còn quá ít, và số người sống Lời Chúa còn rất hạn chế. Cần có một động lực để tác động mạnh trên người giáo dân để họ ý thức ơn gọi cũng như sứ mạng của mình, hàn gắn phần Phúc âm hóa bản thân, gia đình và giáo xứ.

Thành lập: 1956
Bổn mạng: Mẹ Vô Nhiễm 8/12
Ngày thánh hiến: 13/6/2001
Số giáo dân: 800 / 180 hộ / 4 khu
Số dân diện tích

✉ 925 Hùng Vương, khu vực 5
thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang.



☎ Giờ lễ:
Chủ nhật: 05g00- 14g30
Ngày thường: 17g00

NHÀ THỜ
VINH PHÁT

HỘ ĐẠO VINH PHÁT



Bao gồm: Một phần phường Ngã Bảy, 1 phần phường Lái Hiếu, $\frac{1}{2}$ xã Đại Thành, $\frac{1}{2}$ xã Tân Thành.

Địa giới:

- * **Đông** giáp Gđ. Ngã Sáu, Đường ranh giữa xã Tân Thành của Tx. Ngã Bảy với xã Phú Tân của huyện Châu Thành A.
- * **Đông Nam** giáp Hđ. Ba Trinh - Xuân Hòa, kênh Xáng Cái Côn. Hđ. Phụng Hiệp, đường 3/2 tránh Tx. Ngã Bảy từ Kinh xáng Cái Côn đến giao đường Nguyễn Huệ.
- * **Nam + Tây** giáp Hđ. Phụng Hiệp, rạch Tám Nhái nối dài đến cầu nhà thờ Vinh Phát.
- * **Bắc** giáp Hđ. Kim Phụng, đường 3/2, từ vòng xoay đến cầu Mái Dầm; rạch cầu Mái Dầm chảy đến kênh Quế Trù và kênh Óc Huế. Rạch từ kinh Tám Nhái chảy qua cầu Nghiêng.



① Hình thành và phát triển:

- Năm 1956 Cha Giuse Trần Minh Chiêu đã đưa con chiên về khai phá vùng đất hoang vu. Số giáo dân ban đầu khoảng 2000 người. Đa số là thuộc Giáo phận Phát Diệm (Bắc Việt) trong đó có số người thuộc giáo họ Vinh Trung, nên Ngài đặt tên cho giáo xứ này là Vinh Phát.

- Năm 1958, được ĐGM Tađêô Lê Hữu Từ về đặt viên đá đầu tiên cho ngôi thánh đường mới cho đến năm 1960 mới xây dựng xong khá khang trang trong thời bấy giờ. Thời gian sau một số vì không phù hợp với nghề nông nên đã di tán nơi khác, còn lại khoảng 800 người.

- Năm 1967 – 1971: Giáo xứ Vinh Phát được cha Antôn Nguyễn Hữu Văn, cha xứ Phụng Hiệp, coi sóc. Sau đó là các cha: Cha Đominicô Vũ Ngọc Tường (1971 -1973); Cha

Luca Trần Đức Huân (1973 – 1974); Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh (1974 -1975);

- Từ tháng 5/1975 – 1988: Các cha thay phiên nhau coi sóc Vinh Phát: Giuse Phạm Văn Phán. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tước. Riêng Cha Augustinô Nguyễn Thiện Tư đã mời quý Sơ Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ về lập cộng đoàn (1978) để



phụ giúp giáo xứ cho đến nay.

- Từ năm 1988 – 1997: Cha xứ Anphôngsô Nguyễn Tiến Thuận đã khởi công làm lại nhà thờ năm 1995 và đến năm 1996 hoàn thành



mặt tiền cũng như 6 gian nhà thờ.

- Từ năm 1997 – 1998: Giáo xứ vắng cha.
- Từ năm 1998 – 2000: Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Tước quản nhiệm và cha phó Giuse Nguyễn Công Lập phụ giúp coi sóc.
- Từ năm 2000 – 2008: Cha Giuse Nguyễn Công Lập nhận bài sai về làm cha xứ.

Cha tiếp tục công việc xây dựng những gian còn lại và lo phần trang trí nội thất cho nhà thờ. Ngày 13-6-2001, Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận đã đến cung hiến Nhà thờ. Cha Giuse Lập tiếp tục chỉnh trang khuôn viên nhà thờ, nhà xứ và xây mới Đài Đức Mẹ.

- Từ năm 2008 – 2011: Cha Phêrô Nguyễn Hoàng Liêm về làm cha sở.

② Vinh Phát hôm nay:

Từ năm 2011 đến nay: Cha Phêrô Trần Hoàng Diệu về coi sóc giáo xứ.

- + Về mặt cơ sở: Ngài đã xây dựng nhà ở

cho quí dì, sửa lại Đài Thánh Giuse, nhà giáo lý, nhà sinh hoạt.

+ Về mặt truyền giáo: Tổ chức thăm viếng, phát gạo và khám chữa bệnh cho những người nghèo.

+ Về mặt huấn giáo: Củng cố các lớp giáo lý, chăm lo đào tạo giáo lý viên. Cách riêng là đoàn ngũ hóa thiêú nhi theo Thiếu Nhi Thánh Thể.

+ Về mặt mục vụ:

- Củng cố và thành lập các hội đoàn: Giới Gia trưởng, Giới Hiền mẫu, Huynh đoàn Thánh thể, Lègiô, Gia đình Phật tạ Thánh tâm, Hội Lòng Chúa Thương xót, Giới trẻ, Thiếu nhi Thánh thể.

+ Hoa trái ơn gọi: 2 linh mục, 4 nữ tu và 1 thầy dòng (Philippins).

③ Dụ hướng tương lai:

Những dụ hướng trong tương lai là củng cố giáo lý cho giáo dân, tiếp tục kêu gọi việc đọc kinh tối trong các gia đình và quan tâm chăm sóc nhắc nhở các sinh hoạt hội đoàn. Đồng thời, giáo xứ hướng đến việc truyền giáo cho anh chị em lương dân xung quanh.





HỘ ĐẠO XUÂN HÒA

Thành lập: 1879
Bổn mạng: Thánh Tâm
Ngày thánh hiến:
Số giáo dân: 2477 / 477 hộ / 8 khu
Số dân diện tích

- ✉ Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
- ☎ (0710)2 213 845
- ⌚ Giờ lễ:
Chiều Thứ bảy: 17g00
Chúa nhật: 07g00; 16g00
Ngày thường: 05g00; 17g00

Bao gồm: Xã Xuân Hòa, 1 phần xã An Lạc Thôn huyện Kế Sách, ST; 1 phần xã Tân Thành của Tx. Ngã Bảy (nằm bên Kênh sáng Cái Côn).

Địa giới:

- * **Đông và Đông Nam** giáp Hđ. Rạch Vẹp, rạch Cái Cau và kinh Xáng Cái Trâm.
- * **Tây** giáp Hđ. Vinh Phát, kênh Xáng Cái Côn, Gđ. Ngã Sáu, tại xã Xuân Hòa và xã Phú Tân.
- * **Nam** giáp Hđ. Ba Trinh, kinh Xáng Cái Trâm chảy dài xuống gặp kinh Xáng Cái Côn.
- * **Bắc** giáp sông Hậu.

① Họ đạo hình thành và phát triển:

- Vào khoảng năm 1886, Cha Phaolô Phan Công Học, đã đem một số giáo dân thiện chí tới đây để khai hoang đất đai. Suốt 20 năm Cha đã mò mang cho giáo dân họ này được sung túc, về tinh thần cũng như vật chất, cùng với thánh đường rộng rãi. Cha và mộ đã nằm trước cửa thánh đường này cho tới ngày nay.

- Các Cha kế tiếp: Cha Lê Tri Chí. Cha Gs. Lê Tú Tài (Ngài đã tạo thêm ba họ nhỏ: Trầm Quỳ, Mái Đầm và Cái Trâm). Cha Phêrô Nguyễn Thanh Đằng (1937 – 1947).

- Thời gian chiến tranh lan rộng, họ đạo phải vắng bóng chủ chiên, trong lúc này có Cha sở Phụng Hiệp Gioan Baotixita Võ Hiền Sư, và Cha Carôlô Huỳnh Tuấn Tú. Cha Antôn Nguyễn Anh Định (vào ở ít lâu). Cha Giacôbê Hồ Tịnh Biên. Cha Phêrô Nguyễn Chí Công. Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Ngọc (1958-1962).

- Cha Gioan Maria Phan Trọng Kim về khoảng năm 1966, và qua đời ngày 14 – 10 – 1969. Sau đó là thời gian chuyển tiếp. Cha Gioakim Nguyễn Văn Thành, tạm đến ít lâu.

- Cha Giuse Đào Huy Chung.

- Cha Giuse Nguyễn Hữu Cường.



- Cha Stephanô Tri Bửu Thiên.
- Cha Phaolô Võ Văn Nam, xây dựng lại nhà thờ Xuân Hòa và các Cha phó: Philiphê Nguyễn Văn Hùng, và Cha Giuse Lê Đình Hội.
- Cha Gioan Nguyễn Xuân Mai, với các Cha Phó: Giuse Trần Văn Khoản, và Cha Phêrô Phạm Ngọc Ngân.

② Xuân Hòa hôm nay:

Hiện nay, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Phước Hội, với Cha Phó Phêrô Huỳnh Tấn Hảo.



a/ Cơ sở:

Xây dựng được 5 lớp giáo lý, nhà ăn, một cây cầu trước nhà thờ, sửa chữa đường và làm mới được 2 kilômét đường đi, hoàn thành nhà đa dụng, Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Giuse, sân bãi được nâng lên khô ráo, Đài Các Đẳng.

b/ Nhân sự và tổ chức:

Các hội đoàn: Légio Mariae, Thiếu nhi Thánh thể, Phật tử Thánh tâm, Mến Thánh Giá Tại Thể, gia trưởng, hiền mẫu

Họ đạo có cộng đoàn quý Dì Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ cộng tác vào việc mục vụ Họ Đạo.

c/ Các sinh hoạt mục vụ:

* Truyền giáo: Tổ chức cho Legio thăm viếng và phát quà cho người nghèo hàng tháng.

* Huấn giáo:

- Tổ chức và hệ thống lại các lớp giáo lý, và đào tạo giảng viên giáo lý.

- Tổ chức huấn từ hàng tháng cho HĐGX.

* Mục vụ:

Hoàn thành việc hợp thức hóa cho các đôi hôn phối.

Đồng thời, cha xứ dự định mở lớp giáo lý Thánh Kinh cho hai họ Xuân Hòa và Ba Trinh.

Hoa trái ơn gọi: 1 Giám mục (Đức Cha

Antôn Nguyễn Văn Thiện), 1 linh mục (Augustinô Nguyễn Hoàng Huy, chịu chức ngày 2/5/2015 tại Roma), 7 nữ tu, 1 tập sinh và 1 dại tu giáo phận.

③ Dự hướng tương lai:

Nguyễn xin Thánh Tâm Chúa Giêsu là bỗn mạng của họ đạo Xuân Hòa, luôn gìn giữ bảo vệ họ đạo ngày càng phát triển tốt đồi đẹp đao, như lòng Chúa mong ước.