

Hạt SÓC TRẮNG



5
Phục Vụ
Là :
**KHIÊM TÔN,
CHĂM LO**



SÓC TRĂNG là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở cửa Nam sông Hậu, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 231 km, cách thành phố Cần Thơ 62 km.

Tên gọi **Sóc Trăng**: do từ Srok Kh'leang của tiếng Khmer mà ra. Srok tức là "xứ", "cõi", Kh'leang là "kho", "vựa", "chỗ chứa bạc". Srok Kh'leang là xứ có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm ra là "Sóc-kha-lang" rồi sau đó thành Sóc Trăng.

Sóc Trăng là tỉnh có 11 đơn vị hành chính bao gồm các huyện: Cù lao Dung, Kế Sách, Long Phú, Mỹ Tú, Mỹ Xuyên, Thạnh Trị, Ngã Năm, Vĩnh Châu, Châu Thành, Trần Đề và thành phố Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống nhất cả nước. Toàn tỉnh có hơn 400.000 người Khmer, tương đương với 30,71% dân số của tỉnh. Người Hoa cũng khá đông khoảng 75.000 người, chiếm tỉ lệ 06% dân số của tỉnh.

Là nơi cư trú của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Sóc Trăng mang một nét văn hóa rất đặc trưng, có thể gọi là "**văn hoá xứ giồng**", thể hiện qua lối sống hàng ngày, từ ngôn ngữ, tên đất, tên làng, đến tín ngưỡng tôn giáo, ẩm thực và lễ hội. Nói đến Sóc Trăng, nhiều người nghĩ ngay đến chùa **Chén Kiểu, chùa Dơi, Vườn cò Tân Long, Lễ hội Ok-om-bok, đua ghe ngo, hát Dù kê** và không thể bỏ qua hương vị đặc biệt của bún nước lèo, mắm bò hóc, bánh pía.

HẠT SÓC TRĂNG hiện nay có **20 Họ đạo** và **6 Giáo điểm**; Phú Lộc, Châu Hưng, Phú Tân, Lạc Hòa, Vĩnh Châu, Nhị Thọ. Hầu hết đều nằm trong Tỉnh Sóc Trăng.

Có những cơ sở tôn giáo chính: Trường La-san Khánh Hưng (xưa); Trụ sở chính dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ; chi nhánh dòng Chúa Quan phòng Cần Thơ. Ngoài ra còn có 35 nữ tu thuộc 5 dòng khác nhau đang phục vụ trong 15/20 họ đạo.

Số Linh mục trong hạt Sóc Trăng hiện nay là: **24 cha** (trong đó có **1 cha hưu**).

Tổng số giáo dân khoảng **31.658**. Họ đạo có số giáo dân đông nhất là Sóc Trăng và Bãi Giá; ít nhất là Rạch Tráng, Cồn Tròn. Họ đạo có lịch sử lâu đời nhất là Tân Thạnh, Sóc Trăng. Có 549 thành viên trong HĐGX, và 151 giáo lý viên. Đa số giáo dân sống bằng nghề nông nên khó phát triển. Hầu hết giới trẻ trong các Họ đạo miền quê đều đi làm trên thành phố.



Hy vọng tương lai

Giáo dân hạt Sóc Trăng có được một nền tảng đức tin khá vững chắc. Tin Mừng của Chúa cần được lan rộng đến với bà con lương dân, đặc biệt là anh chị em Khmer và người Hoa. Mong rằng các Giáo điểm mau có được cơ sở thờ tự và sớm đi vào sinh hoạt ổn định.





HÀNG TRÊN, TRÁI QUA PHẢI

C. At. Việt, sở Long Phú, 1973 - LM 2003
 C. Pr. Phúc, sở Nhu Gia, 1958 - LM 1997
 C. Pr. Ngân, sở Hòa Ninh, 1976 - LM 2005
 C. Tm. Dũng, sở Hòa Thượng, 1965 - LM 2002

☞ C. Gb. Hòa, sở Ba Rinh, 1964 - LM 1999
 ☞ C. Gs. Cường, sở Mỹ Xuyên, 1938 - LM 1968
 ☞ C. Mt. Liên, sở Đại Ngãi, 1948 - LM 1976
 ☞ C. Cl Nhân sở Chàng Ré 1976 - LM 2005

☞ C. Gs. Hải Uyên, sở Giuse, 1946 - LM 1973
 ☞ C. Gs. Phượng, sở Ngan Rô, 1950 - LM 1991
 ☞ C. Pr. Toàn, phó Sóc Trăng, 1980 - LM 2012
 ☞ C. Pr. Thọ, sở Bãi Giá 1949 - LM 1989

HÀNG DƯỚI, TRÁI QUA PHẢI

C. Pr. Hữu, sở Hòa Lý, 1953 - LM 1994
 C. Pr. Hà, phó Sóc Trăng, 1978 - LM 2004
 C. Gt. Điều, sở Tân Thạnh, 1967 - LM 2000
 C. Pl. Vũ, sở Tam Sóc, 1976 - LM 2004

☞ C. JB. Triều, phó Bãi Giá, 1980 - LM 2011
 ☞ C. Pr. Năm, sở Đại Tâm, 1937 - LM 1976
 ☞ C. Pr. Ngợi, sở Trung Bình, 1950 - LM 1989
 ☞ C. Cl. Lanh, sở Sakeo, 1971 - LM 2003

☞ C. Ga. Thuần, sở Cồn Tròn, 1967 - LM 2002
 ☞ C. Fx. Triêm QH. Sóc Trăng, 1945 - LM 1976
 ☞ C. Mt. Cảnh, sở Rạch Tráng, 1952 - LM 1991

HỌ ĐẠO BA RINH



- **Nam** giáp: Hđ. Tam Sóc, tại Hương Lộ 13

- **Bắc** giáp: Hđ. Đại Hải (hạt ĐH), tại Đường ranh giữa ấp Đắc Lực với ấp Đắc Thế của xã Hồ Đắc Kiện và Lâm Trường Phú Lợi.

Thành lập: 1980

Bổn mạng: Đức Mẹ HXLT, 15.8

Ngày thánh hiến: 15.8.2000

Số giáo dân: 2682 / 575 hộ / 8 khu

✉ 1414 ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

☎ 0793.871.593

✝ Giờ lễ:

- Chúa nhật: - Lễ I: 04h30

- Lễ II: 15h00

- Ngày thường: 16h10

1. Bao gồm: Xã Thiện Mỹ, 1 phần xã Hồ Đắc Kiện, 1 phần xã An Hiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

2/ Địa giới

- **Đông giáp:** Hđ. Trà Canh, tại Kinh Gòn, đường ranh giữa xã Thiện Mỹ và xã Thuận Hòa.

- **Đông Nam:** Hđ. Sóc Trăng, tại Hương lộ 01 từ Bung Tróp A đến Hương lộ 13.

- **Tây** giáp: Hđ. Tân Lập (hạt Trà Lồng), tại Đường ranh giữa xã Thiện Mỹ huyện Châu Thành với xã Huỳnh Hữu Nghĩa của H. Mỹ Tú.

❶ Họ đạo phát triển qua từng thời kỳ:

Giai đoạn 1:

Vào cuối năm 1894, Ba Rinh chỉ là một điểm truyền giáo dưới sự coi sóc của Linh mục Philibert Bru. Số giáo dân lúc này là 45 người thuộc 15 hộ gia đình. Do thiếu thốn về nhân sự, các cha ở Sóc Trăng vài tháng đến giúp một lần.

- Cha Phê-rô Nguyễn Văn Tài 3 tháng.

- Năm 1970, cha Gia-cô-bê Nguyễn Văn Thọ.

Giai đoạn 2:

Từ 1975 - 1993: Thường



xuyên có Linh mục

Cha An-tôn Vũ Huy Chương (hiện là ĐGM giáo phận Đà Lạt).

Cha Micae Trần Đức Duy

Cha Vinhson Nguyễn Đình Thịnh

Giai đoạn 3:

Từ năm 1994 đến nay:

Cha Phê-rô Chu Quang Trịnh (1994-2013)

Cha phó Phê-rô Phạm Minh Các (2007-2014)

Cha GB Nguyễn Tấn Hòa (2013 đến nay).

❷ Họ đạo Ba Rinh hiện nay:

a/ Về cơ sở:

Với sự giúp đỡ của ân nhân và bà con giáo dân, những công trình xây



dựng đã hoàn thành: Nhà thờ, đài Đức Mẹ, đài Thánh Giuse, phòng học giáo lý, nhà xứ, cổng rào...

b/ Nhân sự và tổ chức:

- Hội đồng giáo xứ gồm 59 người (tính luôn ban trị sự khu).

- Có 4 giới (Gia Trưởng, Hiền Mẫu, Giới Trẻ, và Thiếu Nhi).

- Hội Đoàn: Legio Mariae (Senior, Junior), Thiếu nhi thánh thể, Dự tu.

c/ Các sinh hoạt:

+ Truyền giáo: tổ chức tặng quà cho người nghèo trong các dịp lễ, tết. Trao học bổng cho học sinh nghèo, thăm viếng gia đình nghèo và bệnh nhân, không phân biệt lương giáo.

+ Huấn giáo: dạy giáo lý dự tòng, hôn nhân và lớp Kinh thánh.

+ Mục vụ: ca đoàn (ca đoàn Vô Nhiễm và Tê-rê-sa), Lễ sinh và tổ chức sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi (cắm trại, picnic, xổ số, rút thăm trúng thưởng), xây nhà tình thương, lót đạn đường làng,...



3 Định hướng tương lai:

Trùng tu ngôi thánh đường, chăm lo đền thờ tâm hồn, thực hành Lời Chúa trong họ đạo, làm chứng cho Chúa trước mặt lương dân, đi sát những định hướng mục vụ từng năm của Hội đồng Giám mục đề ra.



HỌ ĐẠO BA RINH - GIÁO PHẬN CẬN THƠ - HẠT SÓC TRĂNG
Ấp Mỹ Phú, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng



HỌ ĐẠO BÃI GIÁ



Thành lập khoảng 1894-1897.
 Bản mạng: Chúa Kitô Vua.
 Ngày thánh hiến: 30.12.2008.
 Số giáo dân: 5.434 /1.003 hộ / 10 khu.

✉ Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

☎ (079) 3846798.

✝ Giờ lễ:

- Thứ Bảy : 16g00 (thế CN).
- Chúa Nhật : 05g00, 07g00, 18g00
- Ngày thường : 05g00- 17g30.

1. Bao gồm: 1 phần xã Viên Bình, 1 phần xã Liêu Tú, 1 phần xã Trung Bình, 1 phần xã Lịch Hội Thượng của H. Trần Đề; xã Hòa Đông, xã Khánh Hòa, xã Lạc Hòa, xã Vĩnh Hải, xã Vĩnh Châu, Tx. Vĩnh Châu.

2. Địa giới

- a/ Đông giáp Hđ. Trung Bình, kênh Tiếp Nhật.
- b/ Tây giáp Hđ. Hòa Lý. Kênh Cổ Cò, Vĩnh Châu.
- c/ Đông + Nam giáp Biển Đông.
- d/ Tây Bắc giáp Hđ. Mỹ Xuyên, tại Kênh Sườn.
- e/ Tây Bắc giáp Hđ. Hòa Thượng, tại Sông Mỹ Thanh.

❶ Quý cha phụ trách từng thời kỳ:

- * 1894-1897 Cha CHARLES DALE
- * 1897-1898 Cha G.KICST
- * 1898-1899 Cha A.BRUN
- * 1899-1904 Cha THIEUX
- * 1905-1938 Cha Gk. Nguyễn Trung Kiểm
- * 1939-1948 Cha Pl. Nguyễn Văn Roi
- * 1949-1954 Cha Tôma Nguyễn Văn Linh
- * 1954-1958 Cha Gb. Võ Hiền Sư
- * 1958-1964 Cha At. Nguyễn Thanh Tốt
- * 1964-1975 Cha Albertô Phan Túc Trí
- * 1976-1989 Cha Gb. Lê Văn Trọn

- * 1990-1995 Cha Gk Khẩu. Võ Văn Việt
- * 1995-2000 Cha Gb. Nguyễn Phước Hội
- * 2000-2014 Cha Pr. Nguyễn Văn Sang
- * 2014-nay Cha Pr. Nguyễn Văn Thọ.

- Các linh mục phụ trách tạm thời:

- * 1938 Cha Nicôla Tri Bửu Nhơn
- * 1938 Cha Phêrô Nguyễn Dư Khánh
- * 1939 Cha REN HANS

- Các cha phó:

- * 1959 Cha Dom. Đinh Ngọc Khải
- * 1961 Cha Mt. Nguyễn Mạnh Thu
- * 1970 Cha Gk. Nguyễn Văn Thành
- * 1975 Cha Gb. Ngô Văn Nhơn

- * 1992 Cha Mt. Nguyễn Văn Cảnh.
- * 1994 Cha Pr. Huỳnh Hồng Phúc.
- * 1996 Cha Pr. Lê Phước Hữu.
- * 2000 Cha Gs. Trần Văn Khoản.
- * 2002 Cha Tom. Lê Phước Dũng.
- * 2011 Cha Gb. Nguyễn Hải Triều.

② Thành lập và phát triển:

- Khoảng năm 1894 Cha **CHARLES DALE** thành lập Họ đạo. Năm 1945, do chiến tranh loạn lạc, phần đông giáo dân phải chạy loạn, chỉ còn một số ít ở lại.

- Năm **1949** dưới sự kêu gọi và điều dắt của Cha Tôma Linh, giáo dân lần lượt trở về sống yên ổn.

- Năm **1975**, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, đời sống giáo dân gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có Linh mục và giờ lễ vẫn duy trì.

- Năm **1990**, cha Gk Khẩu Võ Văn Việt về quản nhiệm họ đạo, Cha cùng với giáo dân cất lại nhà của quý di, tu sửa lại ngôi Thánh Đường cũ.

- Năm **1995-2000** cha Gb. Nguyễn Phước Hội, tổ chức họ đạo lại quy củ hơn và cha xây dựng nhà sinh hoạt, lớp học tình thương, cất lại lầu hát nhà thờ, xây lễ đài các thánh nam nữ ngoài đất thánh và lát đan đường đi trong khu xóm.

- Năm **2000**, Cha Pr. Nguyễn Văn Sang về nhận nhiệm sở, Cha đã cùng bà con giáo dân chung sức xây dựng ngôi Thánh đường mới, tu sửa lại nhà xứ, nhà sinh hoạt, lát đan cho tất cả phạm vi nhà thờ và Đất thánh.

- Năm **2014**, Cha Pr. Nguyễn Văn Thọ về quản nhiệm họ đạo, cha xây dựng mới các lớp giáo lý.



③ Nhân sự và tổ chức:

- Hội đồng giáo xứ gồm 53 người kể cả BTS các khu xóm.

- Có 4 giới: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi.

- Hội đoàn: Legio, Khôi bình, nhóm cầu nguyện, gia đình Thánh gấm, Ban Bác ái (Hội Thiện tử).

- Huấn giáo: Củng cố các lớp giáo lý Kinh Thánh – huấn luyện giáo lý viên.

- Mục vụ: Tổ chức lại ca đoàn và lễ sinh.

④ Vườn hoa ơn thiên triệu:

Họ đạo Bãi Giá đã đóng góp cho Giáo hội



Việt Nam: 7 Linh mục, 2 đại chủng sinh, 3 dự tu cấp Địa phận, 17 nữ tu dòng CPQ, 1 nữ tu dòng MTG, 1 nữ tu dòng CDM, 1 nữ tu dòng Phaolô.

⑤ Định hướng tương lai:

Họ đạo Bãi giá vẫn đang tiếp tục xây dựng và canh tân đời sống tâm linh, hướng đến tinh thần thư chung của HĐGM VN sống “tốt đạo đẹp đời”.





HỌ ĐẠO CHÀNG RÉ

Tên gọi: Chàng Ré.
 Thành lập: Năm 1888.
 Bồn mạng : Thánh Giuse (01.05)
 Ngày thánh hiến : 1991
 Số giáo dân: 655 / 150 hộ / 4 khu.
 ✉ Ấp Phú thuận, xã Thạnh phú,
 H. Mỹ xuyên, T. Sóc Trăng.
 ☎ (079)3 853-983
 † Giờ lễ:
 - Chúa nhật: 06g00- 16g00
 - Ngày thường: 05g00

Bao gồm: Xã Hòa Tú 1, xã Gia Hòa 1+2, xã Thạnh Quới của huyện Mỹ Xuyên.

Ranh giới:

- **Đông** giáp Hđ. Hòa Thượng, tại Đường ranh giữa xã Hòa Tú 1 với xã Ngọc Đông huyện Mỹ xuyên.
- **Tây Bắc** giáp Hđ. Nhu gia, tại Kênh Thủy Lợi, Quốc lộ 1A đến cầu Xéo Tra, kinh bên kia sông Nhu Gia chạy đến kinh Phú Hưng của xã Tham Đôn huyện Mỹ Xuyên.
- **Đông Nam** giáp Hđ. Hòa Lý tại sông Bạc Liêu, Kênh Xáng, kênh Thủy Lợi.

- **Tây Nam** giáp Hđ. Nàng Rền (hạt Bạc Liêu tại rạch Cà Mau, sông Vàm Léo.
- **Đông Bắc** giáp Hđ. Đại Tâm tại Sông Cái 2.

❶ Họ đạo phát triển qua từng giai đoạn:

1. Giai đoạn hình thành:

- **1888:** Chàng Ré còn là vùng đất hoang chưa có nhà thờ, một số giáo dân bị bắt đạo từ Cổ Cò (Hòa Thượng) chạy đến đây khẩn hoang canh tác khoảng 10 gia đình trên dưới 40 giáo dân. Cha Konê từ Sóc Trăng đến đây mua đất, dựng lên một ngôi Nhà thờ tạm bằng cây lá 3 căn cho bà con đọc kinh, tham dự thánh lễ.

- **1094:** Cha Konê qua đời. Cha Kaller ở họ đạo Cổ Cò(Hòa Thượng) ra vô phụ trách họ đạo Chàng Ré. Nhưng không bao lâu Nhà thờ bị cháy nên cha Kaller cho di dời Nhà thờ về ngã 3 đầu vàm Chàng Ré (ấp Phú Thuận, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng), xây dựng lại ngôi Nhà thờ mới dài 7 căn kiên cố, cùng với lẫm lúa, nhà di phước và trường học. Sau đó, cha Kaller đổi về Sóc Trăng. Các

cha người Việt nơi khác đến tiếp tục phục vụ họ đạo: 1916- 1926: Cha Chánh (Cha phó Hòa Thượng). 1926-1939: Cha Hóa (Cha sở Bàu Cồn). 1939-1945: Cha Biên (Cha sở Bàu Cồn).

2. Giai đoạn khó khăn:

- **1944-1945:** Chiến tranh khiến Nhà thờ bị tàn phá. Cha Phêrô Nguyễn Văn Chính và Cha Biên gỡ lấy những cây còn lại đem về tu



sửa lại nhà thờ ở Trà Công Thạnh Quới, Mỹ Xuyên (ST).

- **1945-1948:** Bà con giáo dân Chàng Ré lại chung tay dựng lên một nhà thờ tạm khác 2 căn. Nhưng khoảng 6 năm sau lại bị bão làm sập.

- **1954-1956:** Cha Huy ở Bầu Còn phụ trách họ đạo CR. Ngài cho lấy cây ở Trà Công đem về cất ngôi nhà 5 căn, mái thiếc, vách ván ở Kinh Nhất (cách Nhà thờ hiện nay khoảng 300m).

- **1956:** Cha Tri Bửu Nhơn ở Sóc Trăng ra vô dâng lễ và có các dì CQP đi theo tiếp giúp.

- **1960-**

1972:

Chiến tranh lại đến. Nhà thờ bị lấy làm đồn bót. Giáo dân phải chạy lên Nhu Gia lánh nạn. Tại Nhu Gia, bà con giáo dân tạm dùng trường tiểu học của nhà thờ làm nơi quy tụ để đọc kinh, dâng lễ.

3. Giai đoạn ổn định và phát triển:

- Tháng **5.1975:** Khi hòa bình trở lại, giáo dân trở về Chàng Ré dựng tạm một nhà thờ nhỏ, vách tôn, mái lá, cách nhà thờ cũ 200m.

- **1976:** Cha Vũ Phụng Thiên về họ đạo Nhu Gia và phụ trách họ đạo Chàng Ré.

- **1977:** Cha Phêrô Tổng Văn Năm ở Hòa Hinh ra vô dâng lễ mỗi tháng một lần.

- **27.07.1977:** Thầy Phó tế Giuse Nguyễn Bá Long được ĐC Giacôbê sai về giúp Chàng Ré. Sau 1 năm, ngày 25.6.1978, Thầy được thụ phong LM tại chính Nhà thờ nhỏ bé này và ngay sau lễ, cha được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi của Họ đạo Chàng Ré.



- **1978-1991:** Cha Giuse Long cùng với bà con trong họ đạo chung sức xây dựng ngôi nhà thờ mới kiên cố, dâng kính các thánh TĐVN. Sau ngày khánh thành (7.7.1991), cha được bài sai về giúp Chàng Viện. Trong thời gian chờ có cha sở mới, Cha Anrê Toàn ở Mỹ Xuyên tạm thời đến dâng lễ mỗi Chúa nhật.

- **18.03.1992-9.2010:** Sau khi chịu chức linh mục, Cha Mt. Nguyễn Văn Cảnh được bổ nhiệm làm cha sở thứ 2 của họ đạo Chàng Ré, kiêm nhiệm thêm họ đạo Nhu Gia.

- **9.2010-15.07.2011:** Cha Phêrô Huỳnh Hồng Phúc từ Hòa Lý về làm cha sở thứ 3 của Chàng Ré. Năm sau, cha chuyển ra làm cha sở họ đạo Nhu Gia.

- **16/07/2011:** Cha Cl. Đỗ Hoàng Nhân được bổ nhiệm về làm cha sở họ đạo cho đến nay

☉ Họ đạo Chàng Ré ngày nay:

a. Về cơ sở: Nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân xa gần, nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý, bờ kè và cổng rào đã được sửa chữa và xây dựng mới khá khang trang.

b. Nhân sự và tổ chức:

- HĐGX: 19 người (tính luôn ban trị sự).

- Các giới: Có 4 giới (GT, HM, GT, TN)

- Hội đoàn: Legio Mariae, TNTT, Dự tu, Hội Bác Ái thánh Máctinô.

c. Các sinh hoạt:

- Truyền giáo: Thăm viếng gia đình nghèo và neo đơn cả lương và giáo. Phát học bổng cho học sinh. Phát gạo hàng tháng cho người

neo đơn.

- Huấn giáo: Mở các lớp giáo lý các cấp: xưng tội, rước lễ, thêm sức, dự tòng và hôn nhân.

- Mục vụ: Ca đoàn, lễ sinh, tổ chức vui chơi cho các em thiếu nhi.

☉ Định hướng tương lai:

Xây dựng nhà các dì. Thăm viếng truyền giáo. Phát triển hai điểm truyền giáo (khoảng 100 giáo dân).



HỌ ĐẠO CỒN TRÒN



1. Bao gồm: Xã Đại Ân 1 của huyện Cù Lao Dung
2. Địa giới
 - a/ Đông giáp: Hđ. Rạch Tráng, sông Cồn Tròn.
 - b/ Tây Bắc: Hđ. Rạch Tráng, sông Khém Sâu.
 - c/ Nam giáp: Hđ. Long Phú, sông Hậu.
 - d/ Bắc giáp: Hđ. Đại Ngãi, sông Hậu

Thành lập: 1920
 Bồn mạng: Thánh Têrêsa HĐ, (01.10)
 Ngày thánh hiến: 20.3.2001
 Dân số: 8.277. Diện tích: 4.128 ha
 Giáo dân: 350 người / 110 hộ / 2 khu

✉ Ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1,
 huyện Cù lao Dung, T. Sóc Trăng.

☎ (0792) 206806

✝ Giờ lễ :
 Chúa nhật: 05g00 – 16g00
 Ngày thường: 05g00

● Hình thành và phát triển:

Giai đoạn 1: Trục thuộc các họ đạo

Họ đạo Bãi giá (1920 – 1932). Cha Gk. Nguyễn Trung Kiểm

Họ đạo Cái Quanh (1932 – 1945): Trục thuộc Cha Phêrô Trương Minh Ký, Phêrô Cha Nguyễn Phước Lưu, các Thầy Dòng Thánh Gia Ba Nam

Giai đoạn 2: Thời kỳ loạn ly

Từ 1945–1954: Cha Gioan Bta Hồ Thanh Biên lui tới an ủi và khích lệ.

Năm 1954: 2 Cha Dòng Phanxico đến thăm viếng

Năm 1955: Hai Cha Dòng Chúa Cứu Thế đến làm tuần đại phúc

Năm 1957: Cha Gioan Bta Hồ Văn Đợi lui tới trong 1 năm.

Năm 1959: Cha Phê-rô Mai Linh Ngùy đến giúp một thời gian ngắn.

Năm 1961: Cha Nicola Tri Bửu Nhơn (Quản Hạt Sóc Trăng), Cha Truyền, Cha Mậu và 4 Nữ Tu Dòng Con Đức Mẹ Rousseykeo Nam Vang đến giúp.



Năm 1972: Chiến tranh khốc liệt, giáo dân di tản. Nhà thờ bỏ hoang.

Giai đoạn 3: từ 1975 - 2015

Năm 1975-1988: Cha G.Bta. Ngô Văn Nhơn, Cha sở họ đạo Ngan Rô, phụ trách họ đạo, ngài tái thiết lại nhà thờ.

Năm 1980, Thầy Pr. Nguyễn Văn Hạ đến phục vụ khoảng 8 năm. Xây đài Đức Mẹ Mông Triệu, các sinh hoạt họ đạo tạm ổn định.

Năm 1988: Cha Mt. Lê Ngọc Bửu phụ trách họ đạo, thầy Phêrô Nguyễn Văn Lâm đến thường trú. Các ngài tu sửa nhà và chuẩn bị cất nhà thờ mới.



Năm 1994-1996: Cha Gioan Kim khẩu Võ Văn Việt, cha sở họ Bãi Giá, hai cha phó Phêrô Lê Phước Hữu và Phêrô Huỳnh Hồng Phúc thay phiên đến cử hành thánh lễ hàng tuần.

Năm 1996-2007: Cha Gs. Phạm Đức Tuân, cha sở Ngan Rô kiêm Côn Tròn. Sau 3 năm chuẩn bị, ngài khởi công xây cất nhà thờ mới 31m x 15m, và ngày 20.03.2001, Đức Cha Emmanuel đã chủ sự Lễ Khánh thành ngôi thánh đường mới.

Ngày 21.08.2007-2015: Sau 87 năm thành lập, họ đạo Côn Tròn mới có linh mục quản nhiệm đến thường trú, đó là cha Phêrô Nguyễn Văn Minh.

Ngày 24.03.2015: Đức Cha Stephano bổ



nhiệm cha Gioan Vũ Đình Thuận làm cha sở họ đạo Côn Tròn. Cha tiếp tục sứ vụ của các vị tiền nhiệm giúp giáo dân thăng tiến họ đạo.

2 Họ đạo Côn Tròn ngày nay:

a. Cở sở vật chất

Hưởng ứng lời kêu gọi của Cha sở, giáo dân hăng say làm việc, nên nhà xứ, nhà giáo lý, đài Đức Mẹ, sân nhà thờ, hàng rào xung quanh nhà thờ sớm được hoàn thành.

b. Nhân sự và tổ chức

Hội Đồng Giáo Xứ gồm 9 người.

Có 3 giới: gia trưởng, hiền mẫu và thiếu nhi.

c. Các Sinh hoạt

- Truyền giáo: Phát gạo và quà tết cho người nghèo. Giúp tập viết cho học sinh. Khoan giếng nước sạch cho bà con nghèo. Thăm viếng người nghèo và bệnh nhân.

- Huấn giáo: Củng cố các lớp giáo lý.

- Mục vụ: Lễ sinh, Ca đoàn.



3 Định hướng tương lai:

Xây dựng đền thờ tâm hồn qua việc "Tái Phúc Âm". Đồng thời giúp cho giáo dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ tông đồ của người giáo dân và việc Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ để đem Tin Mừng đến với những người xung quanh.



HỌ ĐẠO ĐẠI NGÃI



HỌ ĐẠO ĐẠI NGÃI - HẠT SÓC TRẮNG - GIÁO PHẬN CẦN THƠ



Thành lập: 1957

Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Thánh hiến: ngày 21/02/1957

Số giáo dân: 550 / 153 hộ / 3 khu

✉ Nhà thờ ấp Ngãi Hội 2, thị Trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.



✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 5 giờ 30 – 16 giờ 00

Ngày thường: 5 giờ 00

Họ đạo bao gồm 1 thị Trấn Đại Ngãi và 4 xã Long Đức, Hậu Thạnh, Phú Hữu và Song Phụng cùng trong huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Ranh giới :

- **Đông** giáp Hư Rạch Trảng (sông Hậu).
- **Tây** giáp Hư Sóc Trăng (xã Trường Khánh)
- **Nam** giáp Tân Thành và Long Phú (xã Châu Khánh, xã Tân Hưng và T.Trấn Long Phú).
- **Bắc** giáp Hư Nhơn Mỹ (xã Nhơn Mỹ, H.Kế Sách).

❶ Giai đoạn thành lập: (1957-1979)

Thành lập năm 1957 do cha Matthêu Nguyễn Văn Nghĩa. Ngài đã làm nhà thờ bằng gỗ, nhà xứ đơn sơ.

Dịp cấm phòng năm, ngày 10/08/1958 Đức Giám Mục nâng họ Đại Ngãi thành một họ đạo và cử Cha Matthêu Nguyễn Văn Nghĩa vừa mới chịu chức LM ngày 1/5/1958, một linh mục trẻ can trường, đầy nhiệt huyết làm cha sở tiên khởi lo cho Đại Ngãi và các họ nhánh Trà Éch, Nhơn Mỹ, Phú An, Kế An, Còn Mỹ Phước. Lúc bấy giờ Họ đạo chỉ có 11 gia đình, khoảng 50 giáo dân.

Các cha sở kế tiếp:

- Cha Giuse Trịnh Minh Lễ (1975-1976)
- Cha Giuse Vũ Đức (1976-1979)

❷ Giai đoạn phát triển qua các thời kỳ:

*** Quý cha phụ trách: (1979-2000).**

- Từ 1979-2000 không có cha sở thường trú.

- Năm 1979-1989: Cha phụ trách GB Nguyễn Phước Hội, lúc đó đang coi họ Cái Quan. Mặc dù rất khó khăn và thiếu thốn, Cha và thầy Pr. Nguyễn Văn Lâm đang giúp xứ cố gắng xây nhà



thờ bán kiên cố thay cho nhà thờ cây lá trước đó.

- Năm 1979-1981: Cha JB. Ngô Văn Nhơn (cha sở họ đạo Ngan Rô phụ trách).

- Năm 1981-1985: Cha Mt. Lê Ngọc Bửu (cha sở họ đạo Ngan Rô phụ trách): ngài đóng 24 bộ bàn ghế nhà thờ.

- Năm 1985-1996: Cha JB. Nguyễn Phước Hội. Với sự cộng tác của Thầy Pr. Nguyễn Văn Lâm đang giúp xứ, đã xây lại nhà thờ khá kiên cố và Đài Đức Mẹ đơn sơ.

- Năm 1996-2000: Cha Mt. Trần Văn Liên (cha sở họ đạo Cái Quanh): xây phòng thánh để các cha tới làm lễ có chỗ nghỉ ngơi, cho sửa nhà các nữ tu và lợp lại mái tôn nhà thờ.

* Quý cha sở (2000-2015).

- Năm 2000-2005: Ngày 17/9/2000 Đức Giám mục bổ nhiệm Cha Phêrô Lê Phước Hữu làm Cha sở thứ tư

của họ đạo. Cha nhận họ đạo sau 21 năm vắng chủ chăn nên công việc củng cố tinh thần và vật chất thật nặng nề. Giáo dân gia tăng, nhà thờ được trùng tu, Cha xây nhà xứ, 3 phòng học giáo lý, tháp chuông. Họ đạo chia thành 4 khu.

- Năm 2005-nay: Cha sở Mt. Trần Văn Liên

* Mở rộng và tân trang nhà thờ, làm nhà sinh hoạt chung, làm rào và cổng nhà thờ, làm Đài Đức Mẹ và Thánh Giuse, nâng sân nhà thờ...

* Với sự hợp tác của Dòng Mến Thánh Giá, Cha xây nhà các chị và nhà trẻ kang trang để ở và nuôi dạy trẻ.



a. Nhân sự và tổ chức:

- Cha sở và 3 Nữ Tu cộng đoàn dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.

- Hội Đồng Giáo Xứ 15 người, chia làm 3 khu: Đức Mẹ lên trời, Phanxicô và Phaolô.

- Hội đoàn Legio Mariae, Mến Thánh Giá tại thế

b. Cơ sở vật chất: Nhà thờ mới tân trang, Đài Đức Mẹ, Thánh Giuse, nhà xứ, nhà sinh hoạt, nhà giáo lý...

c. Các sinh hoạt mục vụ:

- Truyền giáo: Thăm viếng những người nguội lạnh và rối rắm là điều quan trọng. Ngoài ra, họ đạo còn nỗ lực làm việc từ thiện xã hội như: phát gạo người nghèo mỗi năm 2 lần, cho thuốc miễn phí, giúp học bổng cho các học sinh...

- Huấn giáo: Dạy giáo lý cho các em thiếu nhi hàng tuần trước lễ chiều Chúa Nhật. Giáo lý dự tòng và hôn

nhân vào chiều thứ bảy.

③ Định hướng tương lai:

Chú trọng việc xây dựng đức tin và lòng đạo đức, sắp xếp mọi việc vào nề nếp nhằm tích cực lo việc truyền giáo.

Thị trấn Đại Ngãi tương lai sẽ là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của Tỉnh Sóc Trăng. Vì thế, họ đạo sẽ đón tiếp nhiều dân lao động nhập cư, trong đó sẽ có thêm nhiều người Công giáo. Họ đạo từ từ sẽ phát triển hòa nhịp với sự phát triển kinh tế của xã hội.

HỌ ĐẠO ĐẠI TÂM



Tên gọi là Đại Tâm hay Xoài Ca Nã.
 Thành lập: 1962.
 Bổn mạng: Chúa Chiên Lành.
 Ngày thánh hiến: 01.10.2008.
 Số giáo dân: 162 / 54 hộ, đa phần là người Khmer.
 ✉ Ấp Đại ân, xã Đại tâm, huyện Mỹ xuyên, tỉnh Sóc trăng.
 ☎ 0918 362185 – 0793 893700
 ✝ Giờ lễ:
 Chúa nhật: 09g00.
 Ngày thường: 19g00



❶ Họ đạo phát triển qua từng từng thời kỳ của các Cha sở:

Giai đoạn 1:

Năm 1962: Trực thuộc Họ đạo Sóc trắng.
 - Cha Nicôla Tri Bửu Nhơn.
 - Cha Anphôngsô Nguyễn Tấn Thịnh.

Giai đoạn 2:

Năm 1982: Trực thuộc Họ đạo Mỹ Xuyên.
 - Cha Gioakim Võ Văn Việt.
 - Cha Anrê Nguyễn Quang Toàn.
 - Cha Giuse Nguyễn Đức Cường.

Khoảng năm 2003, nhà thờ xuống cấp trầm trọng, quý cha không thể dâng lễ nên giáo dân phải đi đến các nhà thờ lân cận tham dự thánh lễ. Đất nhà thờ bị thu hồi nên quý cha đã mua mảnh đất khác để chuẩn bị xây dựng nhà thờ.

Giai đoạn 3:

Năm 1997- đến nay, thường xuyên có Linh mục.

Cha Phêrô Tống Văn Năm được Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận bổ nhiệm về Sóc Trăng, đặc trách Giáo dân Khmer Sóc Trăng và quản nhiệm Họ đạo Đại Tâm. Từ đó số

tân tòng người dân tộc càng ngày càng tăng nhanh, lớn mạnh. Tuy nhiên, nhà thờ Đại Tâm sau hơn 40 năm sử dụng, đã hư hỏng hoàn toàn.

Bằng nỗ lực không mệt mỏi, Cha Phêrô đã vận động những nhà hảo tâm, trong và ngoài nước, xây dựng được một ngôi Thánh đường khang trang và mang sắc thái Khmer như hiện nay.

🕉️ **Họ Đạo Đại Tâm ngày nay:**

a. Về cơ sở:

Sau 6 tháng 21 ngày miệt mài vất vả xây, Nhà thờ, nhà xứ, cổng rào, phòng giáo lý và các tượng đài Đức Mẹ, Thánh Giuse mang đậm nét văn hóa Khmer đã hoàn thành. Trong tâm tình tạ ơn TC và tri ân mọi người, Họ đạo đã hân hoan tổ chức lễ cung hiến và khánh thành Nhà thờ mới vào ngày 01.10.2008, do

ĐC Emmanuel Lê Phong Thuận chủ sự.

b. Về nhân sự và tổ chức: có HĐGX, ca đoàn cộng tác trong các thánh lễ.

c. Các sinh hoạt:

- Truyền giáo: Có nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc với bà con Khmer dù là lương hay giáo. Giúp đỡ về vật chất và về tinh thần.

- Huấn giáo: Chỉ mở các lớp giáo lý để lãnh nhận các bí tích. Ngoài ra ai cần thì bất kỳ lúc nào cũng dạy (dự tòng, hôn phối ...)

- Mục vụ: Tập trung vào mục vụ thánh lễ ngày Chúa nhật để giúp củng cố đức tin và sống đức tin từng ngày. Họ đạo có được một ơn gọi đang là dự tu của giáo phận.

🕉️ **Định hướng tương lai:**

Cần có những linh mục trẻ dấn thân trong môi trường này.



HỌ ĐẠO HÒA HÌNH



Tên gọi : Hòa Hình (1977),
còn gọi là Cỏ Cò (1900)
Thành lập: 1.4.1977
Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày thánh hiến : 1994.
Số giáo dân: 1300 / 240 hộ / 6 khu.

✉ Ấp Hòa Hình, xã Ngọc Đông,
H. Mỹ Xuyên, T. Sóc Trăng.

☎ 0939434002

✝ Giờ lễ :
Chúa nhật: 06g30 – 15g30
Ngày thường : 05g30.

1. **Bao gồm:** Xã Thạnh Thới Thuận, 1 phần xã Ngọc Đông của H. Mỹ Xuyên.

2. **Địa giới**

a/ **Nam** giáp Hđ. Hòa Thượng, tại Kênh Tắm Lon và Sông Tiên Cường.

b/ **Tây** giáp Hđ. Mỹ Xuyên, tại Sông Cái 1+2, sông Bảy Xào.

c/ **Đông Bắc** giáp Hđ. Mỹ Xuyên, tại Kênh Hưng Thanh.



■ Họ đạo phát triển qua từng giai đoạn của các cha sở:

Giai đoạn 1: Từ năm 1906-1977, trực thuộc Họ đạo Hòa Thượng: Cha Kía, Cha Đồng, Cha Brum, Cha Keller, Cha Mt. Chánh, Cha Phêrô Đàng, Cha Phêrô Đô, Cha PX. Việt, Cha Batôlômêô Nghiêm, Cha Phêrô Hoàng, Cha Dom Khải, Phêrô Liêu, Cha Carôlô Hạnh.

Giai đoạn 2: Từ năm 1977-1997 Họ đạo Hòa Hình tách rời khỏi Hòa Thượng và được thành lập chính thức. Cha Phêrô Tống Văn Năm làm Cha sở đầu tiên. Ngài xây dựng ngôi thánh đường và nhà xứ cho Họ đạo.

Giai đoạn 3: Từ năm 1997-2011: Cha Giuse Ngô Thanh Bình về nhận họ. Trong thời gian làm cha sở, cha đã xây dựng thêm những hạng mục đáng kể như: Nhà Giáo lý với 3

phòng học, nhà Di Phước, nhà bếp, nâng cấp cung thánh, gác đàn, sửa lại mặt tiền, tường rào, đường vào nhà thờ và đất canh tác.

Giai đoạn 4: Từ năm 2011- đến nay: Cha Phêrô Phạm Ngọc Ngân về nhận nhiệm sở mới, cha cùng với bà con giáo dân tích cực bắt tay vào việc củng cố và phát triển họ đạo Hòa Hình đang bước sang tuổi 34 (1977-2011).



📍 **Họ đạo Hòa Bình ngày nay:**

a. Về cơ sở:

Với sự nỗ lực không ngừng, sau 4 năm miệt mài xây dựng, cho đến nay cha sở Phêrô cùng với giáo dân đã hoàn thành các công trình mới:



- Đài Thánh Giuse
- Cung Thánh
- Sân nhà thờ
- Mặt tiền, tháp chuông và làm thêm hàng rào.

b. Nhân sự và tổ chức:

- Hội đồng Giáo xứ gồm 27 thành viên luôn Ban trị sự khu.
- Có 4 giới: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ



và Thiếu nhi

- Hội Đoàn: Legio, Mến Thánh Giá Tại thế, Bác ái, Thiếu nhi Thánh thể.

c. Các sinh hoạt:

- Truyền giáo: Thăm viếng và cho gạo



người nghèo, quà tết và giáng sinh cho người nghèo, giúp tập viết cho học sinh, thăm gia đình các bệnh nhân.

- Huấn giáo: Củng cố lại các lớp giáo lý, và huấn luyện giáo lý viên
- Mục Vụ: Ca đoàn, lễ sinh





HỌ ĐẠO HÒA LÝ



1. Bao gồm: Xã Ngọc Tố, 1 phần xã Hòa Tú 2 thuộc H. Mỹ Xuyên; xã Vinh Hiệp, xã Vinh Phước, xã Vinh Tân và xã Lai Hòa thuộc TX Vĩnh Châu.

2. Địa giới

- a/ **Đông** giáp Hđ. Bãi Giá (Kito Vua) tại Kênh Cổ Cò – Vĩnh Châu.
- b/ **Tây** giáp Hđ. B.Liêu + Giồng Nhân tại Đường ranh giữa tỉnh Sóc Trăng với tỉnh Bạc Liêu. Hđ. Nàng Rền hạt Bạc Liêu tại Sông Bạc Liêu
- c/ **Nam** giáp biển Đông.
- d/ **Bắc** giáp Hđ. Hòa Thượng tại Đường ranh giữa xã Ngọc Tố với xã Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên; sông Dù Tho.

Tên gọi: Hòa Lý, còn gọi là Nhà thờ B, vì được tách ra từ nhà thờ chính là Cổ Cò (nay là Hòa Thượng).

Thành lập: 1962

Bổn mạng: Kito Vua

Ngày thánh hiến: 26 / 4 / 1999

Số giáo dân: 1500 / ... hộ / ... khu

✉ Nhà thờ Hòa Lý, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

☎ (079)3 855-213

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 6 giờ00 – 15 giờ00

Ngày thường: 5 giờ 15

1 Giai đoạn hình thành:

Năm Canh Dần 1880, Cha Vincent Gonet cùng một số bổn đạo ở Cái Quanh (Tân Thạnh) đến khai phá đất hoang và ngôi nhà thờ bằng cây lá được dựng nên tại Vịnh Vằn Xay.

Vị chủ chăn kế tiếp là cha Thieux (1886-1890) dời Nhà thờ về Xóm Kinh nay thuộc Họ đạo Hoà Lý. Sau này lại được dời vào Xóm Giữa nay là Họ đạo Hòa Thượng.

2 Giai đoạn thành lập:

Ngày 2-12-1961 Cha Dom. Đinh Ngọc Khải về xây cất lại nhà thờ Hòa Thượng và 2 nhà

thờ họ nhánh mái tôn vách lá, đó là Hòa Hình và Hòa Lý.



- 1961-1970: Dom Đinh Ngọc Khải.
- 1970-1972: Pet Nguyễn Văn Liêu.
- 1972-1986: Carôlô Châu Văn Hạnh.
- 1986-1988: Pet Tống Văn Năm.

Tháng 5.1979 Nhà thờ Hoà Lý được dời về giữa họ đạo.

🕒 Giai đoạn xây dựng và phát triển:

* Cơ sở:

27.12.1988: Cha Phêrô Nguyễn Văn Sang, cha sở đầu tiên của họ đạo. Ngài xây dựng ngôi Nhà thờ mới. Khánh thành năm 1999.

25.8.2000- 2010: Cha Pet Huỳnh Hồng Phúc đến thay cha Sang đi nhận họ Bãi Giá.

2010-nay: Cha Phêrô Lê Phước Hữu.

Cha lo trùng tu nhà thờ cho phù hợp với tình hình mới:

+ Xây mới mặt tiền nhà thờ hướng về phía lộ mới thay vì hướng về biển (10/ 2011).

+ Xây cầu qua Đất thánh (11/2010),

+ Đài Các Đấng (8/2013),

+ Chỉnh trang Đất thánh, san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, chôn cất thứ tự.

+ Xây một con đường nối lộ cũ với lộ mới dài khoảng 120 mét giáp ranh giữa khu 2 và khu 3 (7/2014).

+ Xây mới ngôi nhà xứ (10/2010),

+ Xây ba phòng học giáo lý (5/2011),

+ Xây tường rào, cổng trước nhà thờ (3/2011) và tường rào sau nhà thờ (4/2014),

+ Xây tháp chuông (2/2012),

+ Xây gian cung thánh mới (6/2012).

+ Xây tượng đài Calvê.

+ Tượng đài Chúa Chiên lành.

+ Tượng đài Thiên thần Micae để mừng kỷ niệm 50 năm thành lập họ đạo,

+ Xây tượng đài Thiên Thần hộ thủ (7/2014).

+ Xây thác nước cho hợp phong thủy (5/2014).

* Nhân sự và tổ chức:

- Củng cố Hội Đồng giáo xứ

- Phát triển các giới: hiền mẫu, gia trưởng, lập hội đoàn: Legio Mariae, và Thiếu nhi Thánh thể.





HỌ ĐẠO HÒA THƯỢNG



Tên gọi: Hòa Thượng, còn gọi là Cổ Cò.
 Thành lập: 1880.
 Bổn mạng: ĐM Vô Nhiễm (08.12).
 Ngày thánh hiến: 20.04.2005.
 Số giáo dân: 1.632 / 370 hộ / 8 khu

✉ Ấp Hòa Thượng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
 ☎ 0939582624 (Cha Tm. Dũng).
 † Giờ lễ:
 Chúa Nhật: 06g00 – 15g00.
 Ngày thường: 05g00

1. Bao gồm: Đa phần xã Thạnh Thới An; 1 phần xã Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên

2. Địa giới

a/ Đông-Đông Nam giáp Hố. Bãi Giá, tại sông Mỹ Thanh và Kinh Sườn chạy đến đặng sông Mỹ Thanh.

b/ Tây giáp Hố. Chàng Ré tại đường ranh giữa xã Ngọc Đông với xã Hòa Tú 1 của huyện Mỹ Xuyên.

c/ Nam giáp Hố. Hòa Lý tại sông Dù Tho, đường ranh giữa xã Ngọc Tố và Ngọc Đông huyện Mỹ Xuyên.

d/ Bắc giáp Hố. Hòa Bình, tại sông Tiên Cường và kênh Lao Ven.

● Hình thành và phát triển qua từng thời kỳ:

* Giai đoạn 1:

- Năm 1880: Cha Vincente GONET
- Năm 1886-1890: Cha Thieux.
- Năm 1891: Cha Kia, từ Sóc Trăng xuống dâng lễ.

* Giai đoạn 2:

- Năm 1892: Cha Kaller cha sở đầu tiên Họ Cổ Cò.
- Năm 1924: Cha Trần Quang Nghiêm.
- Năm 1928-1937: Cha Phêrô Nguyễn Thanh Đàng.
- Năm 1943-1944: Cha Nguyễn Linh Việt.

- Năm 1953-1961: Cha Phêrô Nguyễn Cao Hoàng.

- Năm 1961-1995: Cha Dom Đĩnh Ngọc Khải.





Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh.
 Cha Phêrô Nguyễn Văn Liêu.
 Cha Phêrô Tống Văn Năm.
 Cha Giuse Trần Đình Phượng.

*** Giai đoạn 3:**

- Năm 1995-2011: Cha Anrê Nguyễn Quang Toàn. Cha bắt tay vào việc tái thiết lại Nhà Thờ đã xuống cấp. Ngài sửa đổi lại mặt tiền Nhà thờ quay ra phía trước lộ xe, trùng tu lại Nhà thờ và xây dựng tháp chuông mới.

- Năm 2011- đến nay: Cha Tôma Lê Phước Dũng. Trong giai đoạn này cha cố gắng tu sửa lại Đài Đức Mẹ, xây 4 phòng giáo lý, sửa cung thánh nhà thờ, làm 2 con lộ tử và trồng cây kang trang, sạch đẹp. Xây mới đài Canvê và đèn cha Phanxicô Diệp.

🕯️ Họ đạo Hòa Thượng ngày nay:

a. Cơ sở: Đã ổn định.

b. Nhân sự và tổ chức:

- HĐGX và Ban Trị sự Khu gồm 35 thành viên.

- Có 4 giới: Gia trưởng - Hiền mẫu - Giới trẻ - Thiếu nhi.

- Hội đoàn: Legio Mariae, MTG Tại thế, Huynh đệ CQP, Thiếu nhi Thánh thể.



c. Các sinh hoạt:

- Các Hội đoàn thăm viếng người nghèo và bệnh nhân.

- Duy trì đọc Thánh Kinh.

- Lăn chuỗi khu.

🎯 Định hướng tương lai:

- Cùng cố đời sống đức tin bằng việc tham dự thánh lễ hằng ngày.

- Lăn chuỗi trong gia đình.

- Tích cực Tân Phúc Âm Hóa và đến với lương dân.



HỌ ĐẠO LONG PHÚ



1. Bao gồm: Xã Long Phú, một phần xã Tân Thạnh, huyện Long Phú.
2. Địa giới
 - a/ Đông giáp Hđ. Cồn Tròn, ranh giới: Sông Hậu
 - b/ Tây giáp Hđ. Tân Thạnh, ranh giới: Kênh 12 và Kênh Tân Quy.
 - c/ Nam giáp Hđ. Ngăn Rô, ranh giới: Kênh Phú Đức, Kênh Xã Chỉ.
 - d/ Bắc giáp Hđ. Đại Ngãi, ranh giới: Sông Bồ Biển.

HỌ ĐẠO LONG PHÚ - HẠT SÓC TRẮNG - GIÁO PHẬN CẦN THƠ



ĐỊA CHÍNH HỌ ĐẠO

1. 2 Ấp: Tân Qui B, Kô Kô, xã Tân Hưng, H. Long Phú
2. Thị Trấn Long Phú, H. Long Phú (có 6 Ấp)
3. Xã Long Phú, H. Long Phú (có 10 Ấp)

Tên gọi: Long Phú, còn gọi là Bàng Long (1902), Long Phú (1956)

Thành lập: 1902

Bồn mạt: Thánh Giuse Thợ, 1/5

Ngày Thánh Hiến: 11/12/2013

Số Giáo Dân: 600 / 160 hộ / 4 khu

Số dân Diện tích

✉ Ấp 4, Thị Trấn Long Phú,
Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng.

☎ 0793.884036.

✝ Giờ Lễ : Ngày thường: 16g30

Thứ Bảy: 16g00

Chúa Nhật:

Lễ I: 06g00

Lễ II: 16g00

❶ Họ đạo phát triển qua các thời kỳ:

Giai Đoạn I: Từ 1902 – 1975: Thuộc Họ đạo Tân Thạnh.

- Cha Gioakim Nguyễn Trung Kiểm: Thành lập họ đạo Long Phú - Cha Phaolô Nguyễn Văn Vang - Cha Giuse Nguyễn Tú Tài - Cha Matthêu Nguyễn Minh Chánh - Cha Phanxicô Nguyễn Thanh Bồn - Cha Phêrô Nguyễn Tri Thủ - Cha Albeza Đặng Tuấn Anh .(Marcel Louis Albêza) - Cha Phêrô Nguyễn Trung Quân - Cha Phêrô Trần Minh Kỳ - Cha Phêrô Võ Phước Lưu - Cha Phêrô Mai Linh Ngùy - Cha Phêrô Nguyễn Cao Hoàng (1961 – 1966).

- Cha Tôma Võ Thành Năng (1966 – 1975) mua đất và xây dựng nhà thờ.

Giai Đoạn II: Từ 1975 – 1991: Thời kỳ khó khăn.

- Cha Gioan Baotixita Ngô Văn Nhơn, cha sở họ đạo Ngăn Rô quản nhiệm Long Phú (1975-1978).



- Cha GB. Nguyễn Phước Hội, cha sở Tân Thạnh quản nhiệm (1978–1991), lúc này Nhà Thờ Long Phú không có Thánh lễ, không được hoạt động.

Giai Đoạn III: Từ 1991 – 2007: Trực thuộc họ đạo Tân Thạnh.

- Năm 1991-1995: Nhà thờ Long Phú mới được hoạt động trở lại và Cha GB đến dâng thánh lễ mỗi Chúa nhật.



- Năm 1996 – 2006: Cha Mattheu Trần Văn Liên phụ trách Long Phú. Cha Mattheu đã cho làm sổ đỏ đất nhà thờ và làm hàng rào chung quanh nhà thờ. Cha vẫn thường xuyên đến dâng lễ và ban các bí tích để củng cố đời sống đạo cho bà con giáo dân.

- Năm 2006 – 2007: Cha Phêrô Lê Phước Hữu. Cha Phêrô đã thường xuyên đến Long Phú thăm viếng các gia đình, nhất là những gia đình có người già neo đơn bệnh tật và dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ

Giai Đoạn IV: Từ năm 2007-nay: Có cha sở ở thường xuyên

- Tuần Thánh 2007, ĐGM đã sai Cha Antôn Lý Thanh Việt về ở trực tiếp họ đạo Long Phú, với cương vị là Phó biệt cư, trực thuộc cha Quản Hạt Sóc Trăng. Bà con giáo dân Long Phú rất phấn khởi vì lần đầu tiên có được cha ở với họ.

- Tháng 03.2014 ĐGM Stêphanô chính thức bổ nhiệm Cha Antôn Lý Thanh Việt làm cha sở họ đạo Long Phú. Ngày 25/04/2014 cha Antôn nhậm nhiệm sở họ đạo.

➊ Họ đạo Long Phú ngày nay:

a. Về cơ sở:

- Ngôi Nhà thờ đã được cung hiến ngày 11.12. 2013

- Nhà xứ được xây dựng mới năm 2011.

- Nhà Giáo lý : xây dựng năm 2008.

- Phòng Châu Thánh Thể : năm 2015.

- Đài Thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Giêsu Lòng thương xót cùng với nhà Truyền Thống, cổng rào, đất thánh và nhiều công trình phụ khác đã hoàn thành.

b. Về nhân sự và tổ chức:

- Cộng đoàn Nữ Tu Dòng MTG Cần Thơ

- HĐGX gồm 8 thành viên tính luôn ban trị sự khu.

- Các ban ngành: Phượng tự, tài sản, truyền giáo, bác ái, đức tin.

- Đại diện các giới; Hội Legio Mariae và Thiếu Nhi Thánh Thể,.

c. Các sinh hoạt:

- Huấn giáo: tổ chức các lớp giáo lý thiếu nhi theo chương trình Giáo phận, huấn luyện Giáo lý viên và Huynh trưởng, Giáo lý hôn nhân cho giới trẻ. Mở lớp giáo lý dự tòng và gỡ rối.



- Truyền giáo: Thăm viếng những người nguội lạnh và già yếu bệnh tật. Phát gạo tình thương hàng tháng giúp các gia đình khuyết tật nghèo và người già neo đơn; khoan giếng, giúp xuống, xây nhà tình thương; giúp học bổng, xe đạp và tập viết cho học sinh nghèo.

- Mục Vụ: mở lớp dạy đàn Organ và Piano, tổ chức ca đoàn và lễ sinh.

➋ Định hướng tương lai:

- Chú tâm đến việc củng cố và phát triển đời sống đạo cho bà con giáo dân.

- Hiện nay, họ đạo Long Phú đang tập trung lo việc truyền giáo và bác ái.

HỌ ĐẠO MỸ XUYỀN



Tên gọi: Xưa gọi là Ché Hứng (1915-1945), Chợ Cũ (1945)
 Thành lập: 1960
 Bồn mạng: Thánh Giuse (19.03).
 Ngày thánh hiến:
 Số giáo dân: 620 / 140 hộ / 4 khu.

✉ Số 39 huyện Lộ 14, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
 ☎ 079.3851167
 † Giờ lễ:
 Chúa Nhật: 05g30 – 17g00
 Ngày thường: 05g00

1. Bao gồm: Xã Tài Văn, xã Viên An, Ttr. Mỹ xuyên, 1 phần xã Tham Đôn của huyện Mỹ Xuyên.

2. Địa giới

a/ **Đông** giáp Hđ. Micae + Ngăn Rô + Bãi Giá, tại Kênh Sườn.

b/ **Tây** giáp Hđ. Đại Tâm, tại kênh Phú Hưng.

c/ **Nam** giáp Hđ. Hòa Ninh, tại Sông Cái 1+2, sông Bảy Xào, kênh Hưng Thanh.

d/ **Bắc** giáp Hđ. Giuse (Việt Kiều), tại Đường Lê Lợi thuộc Thị trấn Mỹ Xuyên, rạch Cái Xe nổi dài. Hđ. Sóc Trăng, tại ranh của thị trấn Mỹ Xuyên với thành phố Sóc Trăng (Phường 10).

📌 Họ đạo phát triển qua từng thời kỳ:

Giai đoạn 1: hình thành

- Năm 1915-1945: Cha Keller (cha sở Sóc Trăng) cho làm một nhà thờ bằng tre lá ở mé sông, vùng đất phía nam của nhà thờ Mỹ Xuyên bây giờ (phía đi Tham Đôn, Cổ Cò) và gọi là nhà thờ Ché Hứng.

- Năm 1945: Chiến tranh xảy ra, Nhà thờ được dời về gần vùng đất thánh bây giờ. Sau đó lại di dời về khu vực kinh Chủ Hồ. Mỗi lần di dời, Nhà thờ lại thêm gần hơn với địa điểm hiện nay. (Số 39 huyện lộ 14, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng). Dân cư vùng này vẫn thích gọi là Nhà thờ Chợ Cũ (tức ấp Chợ Cũ)

- Khoảng năm 1967: Cha Nicôla Tri Bửu Nhơn (cha Sở Sóc Trăng) tiếp nhận một miếng đất do một người Cao Đài hiến tặng cho Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang. Năm sau, Cha Nicôla Nhơn cho chuyển Nhà thờ từ kinh Chủ Hồ về khu đất này (nhà thờ ngày nay).

Cũng tại đây các sư huynh Lasan làm một dãy nhà lợp tôn fibrô dùng làm nhà học cho các học sinh nghèo trong vùng.

- Năm 1968-1981: Nhà thờ Mỹ Xuyên vẫn là nhà thờ họ lẻ của họ đạo Sóc Trăng, có lễ hằng tuần vào sáng Chúa Nhật do các cha phó ở Sóc Trăng thay phiên cử hành. Việc trông coi khu vực nhà thờ được trao cho các di phước dòng MTG cho tới 1975.

- Năm 1979: Thầy Gioan Kim Khẩu Võ Văn Việt được sai về làm thầy giúp họ đạo.

Giai đoạn 2: Ổn định

- Ngày 01.10.1981, sau khi được thụ phong linh mục, cha Gioan Kim Khẩu được bài sai làm cha sở Họ đạo.

- Năm 1982: Cha Gioan Kim Khẩu cho lợp lại mái ngói và sửa mặt tiền nhà thờ.



- Năm 1990-1995: Cha Anrê Nguyễn Quang Toàn từ Sakeo được bề trên bổ nhiệm làm cha sở họ thay thế cha Gioan Kim Khẩu Võ Văn Việt.

- Năm 1994: Cha Anrê sửa lại dãy lớp học thành nhà xứ và xây mới tượng đài Đức Mẹ.

Giai đoạn 3: Phát triển

- Năm 1995-nay: Cha Giuse Nguyễn Đức Cường từ Họ đạo Sóc Trăng được bổ nhiệm làm cha sở họ đạo thay thế cha Anrê Nguyễn Quang Toàn.

Cha Giuse đã thực hiện các công trình sau đây:

1. Năm 1998: Xây mới dãy nhà xứ (4 căn) trên nền móng cũ. Nhà này hiện là nhà sinh hoạt và vãng lai cho những người trông coi khu vực nhà thờ (khi cha sở đi vắng).

2. Năm 1998: Xây nhà xứ tạm 3 căn và nhà kho liền nhau bằng cột đúc, mái lợp thiếc, tường không có đà.

3. Năm 2002: Xây mới lại nhà thờ: 27m x 10m.

4. Năm 2003: Làm sân nhà thờ, cổng nhà thờ, tháp chuông và tường.

5. Năm 2006: Xây nhà giáo lý và sinh hoạt (3 phòng lớp, 1 phòng Video, 1 phòng khách và 1 phòng sinh hoạt tập thể).

6. Năm 2014: Xây tường rào chống ngập

chung quanh khu vực nhà thờ.

2 Họ đạo Mỹ Xuyên ngày nay:

a. Về cơ sở: Nhà thờ, nhà xứ, phòng giáo lý, nhà sinh hoạt, cổng rào và khuôn viên đã hoàn thành. Diện tích khuôn viên Nhà thờ: 3.884 m²

b. Nhân sự và tổ chức: HĐGX gồm 3 người, Ban trị sự khu: 8 người. Tổ chức các giới: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ. Lập Hội đoàn: Legio Mariae, ca đoàn và Thiếu Nhi Thánh thể.

c. Các sinh hoạt:

* Ngày CN: - Các lớp giáo lý. - CD học tài liệu 5 phút. - Legio họp.

* Các ngày trong tuần: Giáo lý dự tông cho nhóm và từng cá nhân. Chặng dâng thánh giá và đọc kinh LCTX Thứ sáu hàng tuần.

- Truyền giáo: Qua Legio hàng tuần và qua ban Bác ái mỗi khi có người bệnh hay qua đời.



- Huấn giáo: Giảng dạy Lời Chúa và giáo lý.

- Mục vụ: Cập nhật và làm mới sổ GĐCG chính xác. Làm phiếu nhập họ từng hộ. Sao sổ rửa tội gửi về TGM.

3 Định hướng tương lai:

- Quy tụ thiếu nhi thứ năm hàng tuần để dâng lễ.

- Mở đại hội các tân tông và dự tông.

- Thúc đẩy việc làm thẻ di dân.

- Kêu gọi thêm việc đọc kinh tối gia đình và tôn vương TT.



HỌ ĐẠO NGAN RÔ



Tên gọi: Ngan Rô
 Thành lập: 1894
 Bản mạng: ĐM Vô Nhiễm (8/12)
 Ngày thánh hiến: 06.05.1972
 Số giáo dân: 1045 / 296 hộ / 6 khu

✉ Ấp Ngan Rô 2, Xã Đại Ân 2,
 thị trấn Trần Đề, Sóc Trăng.

☎ 0793 842215

✝ Giờ lễ:

- Chúa nhật: 5 giờ 00–15 giờ 45
- Ngày thường:

1. Bao gồm: Xã Đại Ân 2; Thị trấn Trần Đề.
2. Địa giới:
 - a/ Đông giáp H. Cồn Tròn, Sông Hậu.
 - b/ Tây giáp H. Mỹ Xuyên, Kênh Sườn.
 - c/ Nam giáp H. Trung Bình Micae, Kênh Hai.
 - d/ Bắc giáp H. Long Phú, Kênh Phú Đức, kênh Xã Chỉ.



❶ Họ đạo hình thành và phát triển:

* Giai đoạn I: Hình thành.

- Từ năm 1894-1975: Họ nhánh của Bãi Giá
- Từ 1894-1906: Cha sở Charles Dales và cha phó là Gioakim Nguyễn Trung Kiểm.
- Từ 1906-1938: Cha sở Gioakim Nguyễn Trung Kiểm. Nhà thờ được cất lại bằng cột 'cắm xe', mái ngói, vách ván, nền lót gạch tàu, dài 7 căn. Số giáo dân khoảng 30 gia đình.
- Từ 1938-1948: Cha sở Phaolô Nguyễn Văn Rơi. Cha sở và giáo dân đi lánh nạn, nhà thờ bị cạy vách, gỡ gạch, dỡ xuyên nhà. Nhà thờ bị sập vì gió lớn.

- Từ 1949-1954: Cha sở Tôma Nguyễn Văn Linh. Dựng lại Nhà thờ bằng vật liệu cũ nhưng chỉ còn 4 căn lợp lá, quay mặt về phía tây. Có Thầy Pascal dòng Ba Nam đến giúp họ.
- Từ 1954-1958: Cha sở JB Võ Hiến Sư.
- Từ 1958-1964: Cha sở Antôn Nguyễn Thanh Tốt và Cha phó Dom Đỉnh Ngọc Khải.



Cha xây nhà cho các nữ tu. Năm 1963, cha phó Mat. Nguyễn Mạnh Thu thay cha Dom Khải lo xây trường học.

- Từ 1965-1975: Cha sở Albertô Phan Túc Trí và Cha phó Gioakim Nguyễn Văn Thành. Năm 1970, phối hợp với cha Quản Hạt Nicôla Tri Bửu Nhơn xây lại Nhà thờ mới 32m x 10m, gạch bông, mái tôn fibro. Ngày 6.05.1972, ĐC Giac. Nguyễn Ngọc Quang làm phép khánh thành nhà thờ. Năm 1956 bảo làm sập Nhà thờ, bể chuông, bể tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm trong nhà thờ. Nhà thờ được dời vô

cách nền cũ 10m; được dựng lại bằng cột dầu, lợp lá và quay mặt về phía sông.

*** Giai đoạn II: phát triển**

- Năm 1975-1988: Cha GB. Ngô Văn Nhơn.
- Năm 1988-1994: Cha Mat. Lê Ngọc Bửu. Ngài sửa cung thánh, gia cố nền móng nhà thờ, đóng lại bàn ghế nhà thờ.
- Năm 1994-2011: Cha Giuse Phạm Đức Tuấn. Thời gian 17 năm cha coi sóc họ đạo, cha đã làm một số việc sau.
 - + 1995: Xây gác chuông.
 - + 1997: Xây nhà xứ.
 - + 2002: Đại tu Nhà Thờ, thay chuông mới.
 - + 2003: Mở rộng nhà nữ tu để có chỗ dạy trẻ.
 - + 2005: Xây lại cổng rào Nhà Thờ.
 - + 2008: Xây lại nhà giáo lý.
 - + 2010: Trang trí lại cung thánh. Bàu lại HDGX.
- Năm 2011- đến nay: Cha Giuse Trần Đình Phụng.



☉ Họ đạo Ngan Rô ngày nay:

a. Về cơ sở:

Nhà thờ, nhà giáo lý, tháp chuông, nhà giáo lý, cổng rào và nhà nữ tu được xây dựng khá kiên cố.

b. Nhân sự và tổ chức:

- Hội đồng giáo xứ:
- Các giới:
- Hội đoàn:

c. Các sinh hoạt:

- Truyền giáo:
- Huấn giáo:
- Mục vụ:



HỌ ĐẠO NHU GIA



Thành lập: 1960, do cha Nicôla Tri Bửu Nhơn
 Bản mạng: ĐM Mẹ Thiên Chúa (1/1)
 Ngày đặt viên đá: 25. 02. 2014
 Số dân 18727 / Diện tích 4779 km².
 Số giáo dân: 598 / 86 hộ / 7 khu.

✉ Ấp Khu 4, xã Thạnh Phúc,
 H. Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

☎ 0793.690.039

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: - lễ I : 09g30

- lễ II: 16g30

Ngày thường: 05g00

1. Bao gồm: Xã Tân Túc. H. Thạnh Trị, 1 phần xã Thạnh Quới. 1 phần xã Thạnh Phú của H. Mỹ Xuyên.

2. Địa giới

a/ Đông và Đông Nam giáp Hđ. Chàng Ré tại Kênh Thủy Lợi, Quốc lộ 1A đến cầu Xẻo Tra, kinh bên kia sông Nhu Gia chạy đến kinh Phú Hưng của xã Tham Đôn, H. Mỹ Xuyên.

b/ Tây và Tây Nam giáp Gđ. Phú Lộc, tại Kinh Xáng, Tỉnh Lộ 42.

c/ Bắc giáp Hđ. Đại Tâm, tại cầu và rạch Rạch Sên.

❶ Hình thành và phát triển:

Giai đoạn I (1960- 1974): Cha Nicôla Tri Bửu Nhơn thành lập và dựng một ngôi nhà tạm để dâng Thánh lễ cho một số gia đình.

Năm 1962 cha xin quý di Dòng Chúa Quan Phòng là Sr Rosine, tiếp cha chăm lo cho họ đạo.

Năm 1964 đến 1965, xây 3 phòng học kiên cố, hiện nay vẫn còn, để dâng Thánh lễ.

Giai đoạn II (1974-1975): Cha Phêrô Tổng Văn Năm thay cha Nicôla đến dâng lễ.

Giai đoạn III (1975-1976): Cha Đôminicô Vũ Phụng Thiên đến mục vụ cùng với quý Thầy như: Phêrô Nguyễn Văn Khâm (nay là Giám mục giáo phận Mỹ Tho), Đãng, Nghĩa, An, Thụy, Điềm, Trung.

Giai đoạn IV (1976-1978): Thầy Phêrô Vàng đến giúp mục vụ một thời gian ngắn sau đó đổi về giáo phận Xuân Lộc.

Giai đoạn V (1978-1991): Cha Giuse

Nguyễn Bá Long từ họ đạo Chàng Ré đến dâng Thánh lễ thường xuyên. Trong thời gian này, Thầy Gs. Quyền đến ở giúp Họ đạo.

Giai đoạn VI (1992-2010): Cha Máttêu Nguyễn Văn Cảnh về nhận nhiệm sở họ đạo Chàng Ré, thay cha Giuse Nguyễn Bá Long chuyển về Chủng viện. Nhận thấy Nhà Thờ xuống cấp trầm trọng, năm 1994, ngài bắt tay vào sửa chữa nhà nguyện: lợp mái tole, nâng cấp cột kèo. Hè năm 2000 Thầy Giuse Nguyễn Hồng Khanh đến mục vụ họ đạo theo chương trình của Đại Chủng Viện.



Giai đoạn VII (2010-2011): Cha Phêrô Huỳnh Hồng Phúc được ĐC Stêphanô chuyển về làm cha sở họ đạo Chàng Ré kiêm nhiệm họ đạo Nhu Gia. Lúc này Cha bắt đầu vận động giáo dân nâng nền nhà thờ đã xuống cấp quá nặng và làm đường đi từ ngoài quốc lộ vào nhà thờ.



Vào ngày 15.7.2011 ĐC Stêphanô chính thức bổ nhiệm Cha Phêrô Huỳnh Hồng Phúc làm Cha sở Nhu Gia. Từ đây họ Đạo mới danh chính ngôn thuận sánh vai cùng các Họ đạo lân cận, sau hơn 45 năm không có cha sở thường trú.

🕒 Họ đạo Nhu Gia ngày nay:

a. Cơ sở: Cha Phêrô tiến hành xây nhà xứ, để có nơi ăn chốn ở chuẩn bị cho việc xây dựng nhà thờ họ đạo. Ngày 25/02/2014, họ đạo Nhu Gia vui mừng tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi nhà thờ mới.

Nhân sự và tổ chức: Cử cố Hội đồng Giáo xứ gồm 12 người. Có 4 giới tích cực làm việc: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi.

Ngoài ra Cha đã thành lập Hội đoàn Legio Mariae, TNTT, Huynh đệ Chúa Quan Phòng.

b. Các sinh hoạt:

+ Truyền giáo: Quà Tết và Giáng sinh cho người nghèo. Giúp học bổng và tập viết học sinh. Phát thuốc và quần áo cũ cho người nghèo. Thăm viếng gia đình nghèo và bệnh nhân. Trợ giúp áo quan cho những gia đình nghèo khi có người thân qua đời.

+ Huấn giáo: Cử cố lại các lớp Giáo lý và huấn luyện nhóm Giáo lý viên.



+ Mục vụ: quan tâm củng cố Ca đoàn, Lễ sinh, huấn luyện ca trưởng và ban nhạc.

🕒 Định hướng tương lai:

Cố gắng hoàn thành ngôi nhà thờ mới, củng cố hàng rào. Tiếp tục xây dựng nhà giáo lý, các cơ sở cần thiết khác. Đặc biệt lưu tâm đến việc củng cố đời sống đức tin của giáo dân, nhằm thực hiện sứ mạng truyền giáo.



HỌ ĐẠO RẠCH TRẮNG



Tên gọi: Rạch Tráng.
 Thành lập: 1922
 Bồn mạng: ĐM Mân Côi (07.10).
 Ngày thánh hiến: 21.02.2006.
 Số giáo dân: 727 / 299 hộ / 6 khu.

✉ Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 03, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng.

☎ 0793.848.328

✝ Giờ lễ:
 Chúa nhật: 06g00- 15g00
 Ngày thường: 05g00

1. Bao gồm: Xã An Khánh 1, xã An thành Tây, xã Cù lao Dung, xã An Thạnh Đông, xã An Thạnh 2, xã An Thạnh Nam của H. Cù Lao Dung.
2. Địa giới
 - a/ Đông giáp Gp. Vĩnh Long, ranh giới: sông Hậu.
 - b/ Tây giáp Hđ. Cồn Tròn + Đại Ngãi, ranh giới sông Cồn Tròn, sông Hậu.
 - c/ Nam giáp biển Trần Đề và biển Đông.
 - d/ Bắc giáp huyện Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long.

🕒 Họ đạo phát triển qua các thời kỳ:

- Giai đoạn I: Khai sinh

Năm 1922: Cha Chaballier sáng lập, dựng nhà thờ bằng cột bần, lợp lá.

Năm 1929: Cha Keller và cha Trần Minh Ký (Sóc Trăng) sửa chữa lại nhà thờ bằng cột dầu, vách ván.

Năm 1939: Cha Phêrô Võ Phước Lưu (Cái Quanh) đến cất thêm nhà xứ và trường học.

- Giai đoạn II: Chiến Tranh loạn lạc

Năm 1945: Nhà thờ, nhà xứ, trường học bị tàn phá. Các cha Lê Thanh Biên, Hồ Thành Biên, Trần Quang Nghiêm lui tới giúp giáo dân và ban các bí tích.

Năm 1957-1968: Cha Giuse Phước được bổ nhiệm làm cha sở Họ đạo và ngài lo dựng lại nhà thờ, nhà xứ.

Năm 1970: Cha Abertô Phan Túc Trí phụ trách. Năm 1974: có thầy Huỳnh Văn Ngợi đến giúp.



- Giai đoạn III: Sau 1975

Nhà thờ, nhà xứ không còn. Giáo dân tản mác khắp nơi để mưu sinh. Cha GB. Ngô Văn Nhơn đến giúp số giáo dân còn ở lại họ đạo.



Năm 1991: cha Gioan Kim Khẩu Võ Văn Việt và cha Mt Lê Ngọc Bửu mua đất để xây dựng lại Nhà thờ bằng cột dừa, lớp lá, vách ván.

Thời gian này có quý cha: GB. Nguyễn Phước Hội, Phêrô Nguyễn Văn Sang, Phêrô Lê Phước Hữu, Giuse Trần Văn Khoản, Tôma Lê Phước Dũng từ họ đạo Bãi Giá đến dâng lễ và cử hành các bí tích.

Ngày 28.06.2003: Cha Justinô Nguyễn Văn Điều được bổ nhiệm đặc trách Họ đạo. Cha bắt tay vào việc tái thiết Nhà thờ và các cơ sở cần thiết khác.

Ngày 21.02.2006 trong niềm vui mừng tạ ơn, họ đạo đã tổ chức lễ cung hiến và khánh thành ngôi nhà thờ mới.

Ngày 20.03.2009, quý đi thuộc tỉnh dòng Phaolô Mỹ Tho đến phục vụ họ đạo.

Ngày 04.08.2013, cha Justinô già từ họ đạo đi nhận nhiệm sở mới.

Ngày 05.08.2013, cha Matthêu Nguyễn Văn Cảnh đến nhận nhiệm sở.

🕊️ Họ đạo Rạch Tráng hôm nay:

- Về cơ sở vật chất: Ngôi nhà mới khang trang, tháp chuông, đài Đức Mẹ và Thánh Giuse, hàng rào kiên cố, khuôn viên có nhiều hoa kiểng.



- Về đời sống đạo, kinh tế và văn hóa:

Đức tin giáo dân còn yếu kém. Giáo dân sống rải rác nên rất khó quy tụ. Đa số sống với ruộng vườn, nên còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Nhiều gia đình phải đi xa để tìm kế sinh nhai. Trình độ văn hóa còn thấp, do nghèo khổ, không có điều kiện học tập.

- Về nhân sự và tổ chức: Cùng cố lại HĐGX gồm 20 người, tính luôn Ban trị sự khu. Thành lập các giới: Gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi. Riêng về Hội đoàn, trước đây đã có Khôi Bình, Lòng Thương Xót Chúa, Legio Mariae, nhưng đã không còn sinh hoạt. Nay đang khôi phục lại.

🕊️ Định hướng tương lai:

Nâng cao nền sân nhà thờ vì thường xuyên ngập nước. Xây dựng lại nhà xứ, nhà giáo lý và nhà sinh hoạt.

Đi đến giáo điểm truyền giáo và thăm các khu xóm hàng tháng.

Gặp gỡ tương giao với các gia đình lương dân trong các dịp hiếu, hỉ.

Thăm viếng các gia đình rỗi, khô khan nguội lạnh và giải hòa các gia đình bất thuận với nhau. Gỡ rối các đôi hôn nhân khác đạo.

Làm lại sổ họ đạo và sổ gia đình CG.



HỘ ĐẠO SAKEO



Tên gọi là Sakeo, còn gọi là Bàu Cồn (1950), Tuấn Tức (1971), Tân Phước (1975),

Thành lập: 1924

Bổn mạng: Chúa Kitô Vua

Ngày thánh hiến: 13.04. 2013

Số dân: 30.495 (Khmer trên 50%).

Diện tích 130,01km

Số giáo dân: 3.335 / 313 hộ / 9 khu.

✉ Ấp Tân Phước, xã Thành Tân, H. Thạnh Trị, T. Sóc Trăng.

☎ 0944014531.

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 06g30- 16g00

Ngày thường: 05g00

1. Bao gồm: Xã Lâm Tân, xã Thạch Tân, xã Lâm Kiệt thuộc H. Thạnh Trị.

2. Địa giới:

a/ **Đông Nam:** Hđ. Nhu Gia, tại kinh từ Kinh Xáng (ấp Tà Diếp) qua rạch Sa Mốp.Trung Nhất đến sông Nhu Gia.

b/ **Đông Bắc:** Hđ. Tam Sóc, tại Rạch Bưng Côi và sông Nhu Gia.

c/ **Tây và Tây Nam** giáp Gđ. Phú Lộc, tại Kinh Xáng.

d/ **Tây Bắc** giáp Hđ. Đồng Lào và Vĩnh Lợi (hạt TL), tại kinh bao Lâm trường.

❶ Hộ đạo phát triển qua từng thời kỳ:

Giai đoạn 1: Trước 1924: trực thuộc Sóc Trăng.

Vì chỉ là một hộ đạo lẻ, thuộc hộ đạo chánh là Sóc Trăng, có tất cả 6 cha sở hộ đạo Sóc Trăng tới lui coi sóc hộ đạo Sakeo: Cha Kèn - Cha Giuse Triều - Cha Charles Keller - Cha Nicôla Nhơn - Cha Mt. Chánh - Cha Gs. Tài.

Giai đoạn 2: 1924-1958: Linh mục không ở liên tục.

Đây là giai đoạn loạn lạc, nên các cha chỉ tới lui ban các bí tích. Trong vòng 14 năm, có 3 Cha được cử đến giúp Sakeo: cha Em. Phan Thanh Hóa 1924-1935 - Cha GB. Hồ Thành Biên, 1938-1954

- Cha Tôma. Lê Văn Hay, 1956-1958.

Giai đoạn 3: 1958-1975: thường xuyên có Linh Mục

Cha Pr. Nguyễn Dư Khánh, 1958-1967 có công xây dựng ngôi thánh đường. Cha Laurensô. Phạm Thanh Xuân (1968-1974) hiện diện trong thời buổi chiến tranh với nhiều đổ nát.



Giai đoạn 4: Từ 1975 – 2015:

Cha Anrê Nguyễn Quang Toàn (1975-1991). Sau 1975, tuy hòa bình đã trở lại, cha Anrê về nhận nhiệm sở mới vào thời điểm thật khó khăn, vì hai bên đạo-đời chưa hiểu nhau. Tuy nhiên, họ đạo vẫn giữ được những sinh hoạt bình thường. Số giáo dân lúc đó khoảng 1.022 người, gồm 178 gia đình. Về cơ sở, cha chỉ sửa lại ngôi nhà xứ cũ để ở tạm.

Cha Matthêu Hoàng Văn Lại(1991-1995). Cha sống rất đơn sơ và gần gũi với bà con cả lương lẫn giáo. Đẩy mạnh giáo lý các cấp. Năm 1994 cha lâm bệnh nặng và đã qua đời ngày 16.05.2000.

Cha Giuse Trần Đình Phượng (1995-2011). Lúc này các cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho các sinh hoạt trong họ. ĐC Emmanuel tỏ ý muốn cha sở xây dựng lại nhà thờ. Ngài cũng sai cha Clémentê (16.08.2004) từ họ đạo Đại Hải về làm phó, tiếp tay với cha Giuse, cùng với bà con giáo dân khởi công xây dựng một ngôi nhà thờ mới. Ngày 12/07/2011, do nhu cầu của giáo phận, Bề trên chuyển cha Giuse về Họ đạo Ngăn Rô, đồng thời bổ nhiệm Cha Clémentê làm cha sở Họ đạo Sakeo. Vâng lời Bề Trên, Cha cùng với bà con giáo dân tiếp tục công việc xây dựng nhà Chúa trong niềm tin tưởng và phó thác.

📍 Họ đạo Sakeo ngày nay:

a) Về cơ sở:

Hưởng ứng lời kêu gọi của cha sở: “Nhà nhà, người người tiết kiệm nghiêm nhặt chung tay xây dựng Nhà thờ” nên chưa đầy 2 năm (07/2011-04/2013), Nhà Thờ, nhà giáo lý, đài Đức Mẹ, đài Thánh Giuse, cổng rào và nhiều hạng mục phụ khác đã hoàn thành. Ngày 13/04/2013, họ đạo vui mừng tổ chức lễ khánh thành và cung hiến ngôi nhà thờ mới do Đức cha Stêphanô, Giám mục Giáo phận chủ sự.

b) Nhân sự và tổ chức:

- Hội đồng Giáo xứ gồm 22 người tính luôn Ban trị sự khu.
- Có 4 giới (Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ và Thiếu nhi).
- Hội đoàn: Legio Mariae, Bác ái và Thiếu nhi Thánh thể.

c) Các sinh hoạt:

+ Truyền giáo: Nuôi heo đất gây quỹ xây dựng cầu đường. Quà Tết người nghèo, Giúp tập viết học sinh. Xây nhà và khoan giếng nước ngọt cho bà con nghèo. Thăm viếng gia đình nghèo và bệnh nhân.



- + Huấn giáo: Cùng cố lại các lớp Giáo lý và huấn luyện nhóm Giáo lý viên
- + Mục vụ: Ca đoàn, Lễ sinh

📍 Định hướng tương lai:

Dự tính xây dựng tháp chuông và nhà xứ mới.

Quan tâm đặc biệt đến việc tái thiết đền thờ tâm hồn và Tân Phúc âm hóa họ đạo. Chuẩn bị nhân sự lên đường, đến với lương dân chung quanh còn quá đông.

HỌ ĐẠO SÓC TRĂNG



Thành lập: 1888
 Bản mạng: Th. Phanxicô Xavie (3/12)
 Ngày thánh hiến: 05.03.2002
 Dân số: # 135.478
 Số giáo dân: 6500 /1934 hộ /22 khu

✉ 174 Lương Định Của, khóm 2, phường 8, Tp. Sóc Trăng.

☎ 0793.821.875

✚ Giờ lễ:
 Chúa nhật: 05g00- 07g30
 Thứ 7 (Thế CN): 17g00
 Ngày thường: 05g00 – 17g00

1. **Bao gồm:** xã Trường Khánh H. Long Phú, 1 phần xã An Ninh H. Châu Thành và Tp Sóc Trăng.

2. **Địa giới**

- **Đông** giáp Hđ. Đại Ngãi, tại đường ranh giữa xã Trường Khánh với xã Hậu Thạnh và xã Phú Hữu của H. Long Phú. Giáp Hđ. Tân Thạnh, tại cầu và rạch Xã Xiếng.
- **Đông Bắc** giáp Hđ. Kế Sách (hạt Đại hải), tại đường ranh giữa xã Trường Khánh của H. Long Phú với xã An Mỹ của H. Kế Sách
- **Tây Bắc** giáp Hđ. Ba rinh, tại Hương Lộ 01 chạy dài từ Bung Tróp A đến Hương Lộ 13.

- **Tây Nam** giáp Hđ. Đại Tâm, tại Hương Lộ 13, ranh giới của Tp. ST với xã Đại Tâm, tỉnh Sóc Trăng.
- **Nam** giáp Hđ. Giuse, tại đường Lê Hồng Phong, đường Lê Duẩn, và đường Mạc Đĩnh Chi. Giáp Hđ. Mỹ Xuyên, tại kinh Phú Hưng từ đường Lê Hồng Phong đến ranh Tp. Sóc Trăng với H. Mỹ Xuyên.
- **Bắc** giáp Hđ. Trà Canh (hạt ĐH), tại Ngã tư An Trạch. Giáp với Giáo điểm Phú Tâm, tại đường ranh của xã Trường Khánh, H. Long Phú với xã Phú Tâm - Phú Tân, H. Châu Thành.

❶ Họ đạo hình thành và phát triển:

A. Giai đoạn thuộc GP Nam Vang (1888-1954)

- **Cha sở tiên khởi:** Cha Vinc. Gonet (1888-1891) đã cho cất một nhà thờ đơn sơ bằng cây lá ngay trên địa điểm nhà thờ hiện tại và chọn thánh Phanxicô Xaviê làm Bản Mạng họ đạo.

- **Cha sở thứ hai:** Cha Philibert Brun (1894-1922). Do cơn bão “năm Thìn” (1904) đã làm sập nhà thờ cha Gonet đã làm, Cha sở Brun đã phải vận động để xây dựng lại ngôi thánh đường kiên cố bằng gạch ngói. Cha còn lập thêm 7 họ lẻ: Nhu Gia, Rạch Gò, Ngan Rô, Ba Rinh, Tam Sóc, Phụng An, Cù Lao Dung. Cha cũng mời các sư huynh dòng La San đến mở trường dạy học. Sau này có tên là trường La-San Khánh Hưng

- **Cha sở thứ ba:** Cha Charles Keller (1921-

1953). Từ năm 1902, cha phục vụ họ đạo Cổ Cò, nay được sai đến Sóc Trăng và gắn bó với họ đạo cho tới chết.

- **Cha sở thứ tư:** Cha Giuse Nguyễn Khâm Phán (1952-1954) làm chánh sở chỉ 2 năm, cùng với cha phó Phêrô Trần Văn Năng.

- **Cha sở thứ năm:** Cha Yves Quimbrot (1954-1955), vị Thừa Sai cuối cùng tại nhiệm sở Sóc Trăng.



B. Giai đoạn thuộc GP Cần Thơ (1955 - nay)

- **Cha sở đầu tiên:** Cha Nicôla Tri Bửu Nhơn (1955-1974). Ngoài nhiệm vụ Chánh sở, cha còn phụ trách chức vụ Bề Trên dòng MTG vừa được khai sinh. Cha cũng lo xây cất cơ sở vật chất và đảm trách phần kinh tế cho nhà dòng. Sau 19 năm rông rã phục vụ, cha đã về với Chúa ngày 6/6/1974, thọ 64 tuổi.

Cha sở thứ 2: Anphongsô Nguyễn Tấn Thịnh (1974-1993). Ngày 19/5/1974, từ TCV Cái Răng, cha về làm chánh sở Họ đạo Sóc Trăng. Biến cố 30/4/1975, đã giúp đức tin giáo dân Sóc Trăng được tỏa sáng. Dù họ đạo không có thánh lễ trong nhiều tháng, dù phải thích nghi với hoàn mới, lấy “lao động là vinh quang”, Cha sở vẫn đề tâm huyết vào việc giảng dạy Kinh thánh và học hỏi giáo lý cho các giới để củng cố đức tin đoàn chiên. Ngày 24/7/1993, Cha Sở Anphongsô đã yên nghỉ tại Sóc Trăng, thọ 64 tuổi, sau 19 năm phục vụ họ đạo.

Cha sở thứ 3: Phêrô Lê Văn Duyên (1994-2009) Cha xây dựng được rất nhiều công trình cho họ đạo: trải nhựa sân nhà thờ, xây đài Đức Mẹ, dựng tháp chuông, cất hội trường nhà thờ, trùng tu mặt tiền nhà thờ, dãy nhà giáo lý rộng rãi, thoáng mát. Đáng nhớ hơn cả là ĐGM Emmanuel đã đến làm Lễ Cung hiến Thánh đường Sóc Trăng vào ngày 05/03/2002. Tháng 2/2009, vì lý do sức khỏe, Cha Phêrô đã được bề trên cho mãn nhiệm để an dưỡng ngay tại họ đạo Sóc Trăng.

🕒 Họ đạo Sóc Trăng ngày nay:

Cha sở thứ 4: (2010-nay) Ngày 07.04.2010, ĐC Em. Lê Phong Thuận đã cử cha sở thứ 4 đến với Hđ Sóc Trăng: Phanxicô Xaviê Phan Văn Triêm. Sau một thời gian cẩn trọng lắng nghe, chú tâm quan sát, cha đã cùng với đoàn chiên từng bước thực hiện một số việc sau :

a. Về cơ sở: Ngoài việc bảo trì và gìn giữ những cơ sở vật chất các vị tiền nhiệm đã làm như Nhà thờ, nhà xứ, nhà giáo lý, đài Đức Mẹ, nhà sinh hoạt, cổng rào, đất thánh ... cha đã cho tráng lại sân nhà thờ, tạo cảnh quang thật đẹp cho khuôn viên, chỉnh trang lại cổng rào phụ, lợp lại toàn bộ mái nhà thờ đã hư dột sau 40 năm xây dựng để mừng kỷ niệm 125 năm thành lập họ đạo.

b. Nhân sự và tổ chức: Cha lo huấn luyện HDGX và Ban trị sự khu, phân công phân nhiệm rõ ràng, dành nhiều giờ cho việc chăm sóc 4 giới: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu Nhi, có những thánh lễ dành riêng mỗi tuần, mỗi tháng. Các Hội đoàn có cơ hội trăm hoa đua nở: Legio Mariae, Huynh đệ đoàn Phan Sinh tại thế, Hiệp hội Mến Thánh Giá tại thế, Gia đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng, Caritas – Bác ái, Thiếu Nhi Thánh Thể.

c. Các sinh hoạt:

- Truyền giáo: Thăm viếng người nghèo và bệnh nhân. Phát gạo, thuốc, quần áo thường xuyên cho người nghèo... cùng với cha phó Giuse Hoàng Minh Quân, vận động xây dựng



lại nhà thờ Giuse (Việt kiều), và một dãy phòng học giáo lý khá khang trang.

- Huấn giáo: Dạy Thánh kinh và hướng dẫn Giáo huấn GH thường xuyên. Huấn luyện giáo lý viên và củng cố các lớp giáo lý.

- Mục vụ: Để nhắc nhở mọi người tham dự thánh lễ và các bí tích cho đảng hoàng, tử tế, Cha cải tổ các sinh hoạt phụng tự: cung nghinh Sách Thánh trước Thánh lễ Chúa nhật và Lễ trọng làm Giờ Thánh Đền Tạ, có giờ đọc, học Kinh Thánh. Thực hiện quyền “Mỗi ngày một lời kinh”, tổ chức rước kiệu. Mục vụ bí tích cho 2 nhà dòng. Xức dầu và đem MTC cho bệnh nhân trong bệnh viện.

🕒 Dự hướng tương lai:

- Để Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo xứ, cần tích cực học hỏi Lời Chúa và Giáo Huấn Giáo Hội. Cần củng cố lại các việc đạo đức bình dân như: đọc kinh truyền tin, lần chuỗi môi khô sống, kiệu Đức Mẹ (tháng 5 và 10).

- Quan tâm đến việc huấn luyện, đào tạo nhân sự cho các ban ngành, nhất là vun trồng ơn gọi để nỗ lực truyền giáo.

HỌ ĐẠO THÁNH GIUSE



Tên gọi: còn gọi là Việt Kiều
(Cam-pu-chia).

Thành lập: 1970

Bổn mạng: Thánh Giuse, 19/3

Ngày thánh hiến: 23.06.2012

Số giáo dân: 396 / 110 hộ / 3 khu

✉ 383/33, đường 30/04, khóm 5,
phường 9, Tp Sóc Trăng

☎ Điện thoại:

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g30 – 17g00

Ngày thường: 17g00

1. Bao gồm: Phường 9 thành phố Sóc Trăng.

2. Địa giới

a/ Đông và Nam giáp Hđ. Mỹ Xuyên, tại đường Lê Lợi của Ttr. Mỹ Xuyên và rạch Cái Xe nổi dài.

b/ Tây giáp Hđ. Sóc Trăng, tại đường Lê Hồng Phong.

c/ Bắc giáp Hđ. Sóc Trăng tại đường Lê Duẩn, Mạc Đĩnh Chi.

❶ Hình thành và phát triển:

Giai đoạn I: Khai sinh.

Họ đạo Việt kiều Campuchia được hình thành từ họ đạo Russeykeo bên Campuchia.

Từ 1970: Do tình hình bất ổn, bà con người Việt hồi hương về Việt Nam và tạm định cư tại Trà Nóc - Cần Thơ. Vào thời gian đó, Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch đang coi sóc họ đạo Đồng Tiến tại Sóc Trăng thường xuyên đến thăm bà con và đã mời gọi mọi người về Sóc Trăng. Cha dựng nhà thờ tạm để dâng lễ hằng tuần cho bà con giáo dân.

Năm 1971: Có một lần Cha Carôlô Châu Văn Hạnh (cha phó Cổ Cò) ghé thăm vào dịp gần Lễ Giáng sinh, chạnh lòng trước cảnh Nhà thờ bốn bề trống vách, cha đã giúp bà con dựng thêm các vách bằng tôn. Từ đó họ đạo Việt kiều Campuchia được khai sinh.

Giai đoạn II: Ổn định.

Năm 1975-1991: Các cha ở các họ đạo Mỹ Xuyên (Bãi Xào) và Sóc Trăng luân phiên coi sóc.

Cha Alphongsô Nguyễn Tấn Thịnh (cha sở Hđ. Sóc Trăng) tặng bà con tượng Thánh Giuse. Từ đó họ đạo đã nhận Thánh Giuse làm quan thầy.

Năm 1991-1992: Cha Giuse Nguyễn Văn Đây (Hđ. Sóc Trăng) đã thường xuyên đến chăm lo cho họ đạo và xây dựng lại ngôi Nhà thờ mới.

Năm 1993-2011: Cha Phêrô Tống Văn Năm tiếp tục giúp đỡ họ đạo về mọi mặt. Ngoài việc lo cho bà con Khmer, cha còn xây nhà xứ và cổng rào.





Giai đoạn III: Phát triển.

Năm 2011-2014: Cha phó Sóc Trăng, Giuse Hoàng Minh Quân đặc trách Họ đạo. Với sức trẻ năng động, cha đã củng cố lại các hội đoàn và tổ chức các sinh hoạt của họ đạo tạm đi vào ổn định. Ngoài ra cha cũng nhiệt tình đi vận động quyên góp để trùng tu sửa chữa mới lại nhà thờ và các phòng học giáo lý khang trang như hiện nay.

Ngày 19.03.2014: Cha Giuse Nguyễn Hải Uyên chính thức về nhận nhiệm sở.

☉ Họ đạo Việt Kiều ngày nay:

Về cơ sở: Nhà thờ, nhà xứ, phòng học giáo lý, cổng rào kiên cố và khang trang, ổn định.

Mong ước của Họ đạo là ngôi nhà thờ được di dời về phía sau. Ở đó mọi sinh hoạt tôn giáo sẽ bớt co cụm, chật chội. Điều này đang trong tâm thức ước mơ. Thực tế vẫn còn là giấc mộng đợi chờ! Chờ vào vị 'thần tượng lai' hào phóng mà niềm hi vọng từ tốn trong khiêm nhu sẽ mang đến.

Quan tâm thăng tiến đời sống vật chất và tinh thần của bà con Khmer.

Hướng đến công tác truyền giáo cho đồng bào dân tộc trong khu vực.



HỌ ĐẠO TAM SÓC



Tên gọi: Tam Sóc
 Bồn mạng: Thánh Giuse (19.03)
 Thành lập: 1904
 Ngày thánh hiến : 18.04.2012
 Số dân: 39.869. Diện tích: 11.505 ha
 Số giáo dân : 385 / 123 hộ / 5 khu

✉ Ấp Tam Sóc D2, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng

☎ 0909393690

✝ Giờ lễ : Ngày thường : 17g00.
 Chúa nhật : 07g30.
 Thứ bảy: 16g00.

1. Bao gồm: 1 phần xã Thuận Hưng, xã Mỹ Thuận, 1 phần xã Phú Mỹ của huyện Châu Thành.
2. Địa giới
 - a/ Đông Bắc giáp Hđ. Ba Rinh và Sóc Trăng, tại kênh Ó Quên.
 - b/ Tây Bắc giáp Hđ. Tân Lập và Fatima, tại đường ranh giữa huyện Châu Thành và huyện Mỹ Tú của tỉnh Sóc Trăng.
 - c/ Tây Nam giáp Hđ. Sa Keo, tại rạch Bưng Côi và sông Nhu Gia.
 - d/ Đông Nam giáp Hđ. Đại Tâm, tại rạch Bồ Thảo.

🕒 Họ đạo hình thành và phát triển:

Giai đoạn hình thành:

- Năm 1830-1840: Bà con giáo dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng và một số tỉnh khác chạy giặc và vua quan nhà Nguyễn về quy tụ nơi đây. Họ khai khẩn đất hoang, lập nghiệp dọc theo kinh Tam Sóc rồi dựng lên ngôi nhà nguyện để bà con có nơi kinh nguyện sớm tối. Nhưng chưa được bao lâu, chiến tranh xảy đến, nhà nguyện và nhà giáo dân bị đốt cháy. Bà con bỏ đến khu đất mới gần Đập Đá là khu đất hiện nay và thường tụ họp trong nhà giáo dân để đọc kinh.

- Khoảng năm 1900: Các cha Thừa Sai từ Sóc Trăng đến thăm giáo dân Tam Sóc. Các cha xây dựng ngôi Nhà thờ bằng gạch, lợp ngói cùng với nhà xứ và lẫm lúa.

- Khoảng năm 1904: Có một số giáo dân vùng trên thuộc các tỉnh phía đông nam vào lập nghiệp nên số giáo dân gia tăng. Họ đạo chính thức được thành lập từ đó và lấy tên là Tam Sóc. Nhưng rồi chiến tranh lại đến, Nhà thờ bị đốt phá, họ đạo không còn nhà thờ một thời gian dài.

- Năm 1930: Bà con giáo dân dựng lại Nhà thờ bằng lá trên nền nhà thờ cũ hiện nay.



Giai đoạn phát triển:

- Năm 1994: Cha sở Micae Trần Đức Duy cùng bà con xây dựng lại nhà thờ bán kiên cố. Nhà thờ nằm gần bờ sông nên thường xuyên bị ngập, do đó xuống cấp trầm trọng. Bà con phải lấy lá dừa che mái, lấy gạch lót lối đi tạm. Trong tình cảnh đó, ĐC Emmanuel khích lệ họ đạo đi dời Nhà thờ qua con đê trên nền đất mới.

- Ngày 11.01.2009: Cha sở Phêrô Chu Quang Trịnh và cha phó Phêrô Phạm Minh Các cùng với bà con giáo dân khởi công xây dựng Nhà thờ mới. Sau hơn 3 năm xây dựng, Nhà thờ, nhà xứ, đài Đức Mẹ, cổng rào... được hoàn thành.



- Ngày 18.04.2012: Họ đạo vui mừng đón tiếp Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên đến chủ sự lễ cung hiến và khánh thành Nhà thờ.

Họ đạo Tam Sóc ngày nay:

a. Về cơ sở: Cha Pr. Chu Quang Trịnh đã khởi sự và hoàn thành các cơ sở rất khang trang như: Nhà thờ, tháp chuông, nhà xứ, nhà quý Dì, nhà giáo lý, núi Đức Mẹ...

b. Nhân sự và tổ chức:

- 2 Dì dòng MTG Cần Thơ.
- Hội Đồng Giáo Xứ.
- Các giới: Gia trưởng, hiền mẫu, giới trẻ, thiếu nhi

Tháng hè: Mời sinh viên “mùa hè xanh” dạy kèm cho các em học sinh lương giáo, mời các thầy Dòng đến sinh hoạt cho các em thiếu nhi, sinh hoạt dự tu...

c. Các sinh hoạt:

- Huấn giáo: Tổ chức dạy giáo lý theo chương trình giáo lý của Giáo phận, gửi các em đi học huynh trưởng, huấn luyện Thiếu nhi Thánh thể...

- Mục vụ: Thăm viếng, trao MTC cho bệnh nhân...

- Bác ái, truyền giáo: Phát gạo cho người nghèo, làm nhà ở cho người nghèo, khoan giếng nước sạch, cấp học bổng cho học sinh...

Định hướng tương lai:

- Ổn định đời sống đời sống tinh thần và vật chất cho giáo dân.

- Cùng cố đời sống đức tin cho họ đạo.

- Phát triển dân trí cho con em trong vùng.

- Tích cực đem Tin Mừng của Chúa đến với bà con lương dân chung quanh.

* Các Linh mục phục vụ họ đạo:

- Các cha Thừa sai (1900-1939).

- Cha Keller (1939-1942).

- Cha Gb. Hồ Thanh Biên (1943 – 1946).

- Từ năm 1946, chiến tranh bà con tản cư đi các nơi khác, chỉ còn khoảng 20 hộ.

- Năm 1960 các cha ở Sóc Trăng thỉnh thoảng mới đến thăm viếng.

- Năm 1968, bà con lại di tản lần 2, Họ đạo chỉ còn khoảng 10 hộ ở lại trông coi Nhà thờ.

- Cha Giacôbê Nguyễn Văn Thọ kiêm nhiệm Tam Sóc (1973-1975).

- Cha Anrê Nguyễn Quang Toàn kiêm nhiệm Tam Sóc (1975-1976).

- Cha Micae Trần Đức Duy kiêm nhiệm Tam Sóc.

- Cha Micae Trần Đức Duy chánh sở thường trú tại họ đạo (1992-2007).

- Cha Phêrô Chu Quang Trịnh và cha Phêrô Phạm Minh Các, kiêm nhiệm họ đạo (09.09.2007- 24.04. 2013).

- Cha Gb. Nguyễn Tấn Hòa kiêm nhiệm (26.04.2013-20.03.2014).

- Cha Phaolô Nguyễn Hoàng Vũ, Chánh sở Họ đạo Tam Sóc (20.03.2014-nay).





HỌ ĐẠO TÂN THẠNH

Tên gọi: Tân Thạnh, còn được gọi là Cái Quanh

Thành lập: năm 1800

Bổn mạng: Thánh Tâm CG, 12 / 6

Số giáo dân: 1929 / 526 hộ / 10 khu

✉ Ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, T. Sóc Trăng

☎ 079.3840098

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g30- 16g00

Ngày thường: 05g00

1. Bao gồm: Xã Tân Thạnh. 1 phần xã Châu Khánh. 1 phần xã Tân Hưng. huyện Long Phú.

2. Địa giới

a/ Đông giáp Hđ. Long Phú, tại kênh 12 và kênh Tân Quy.

b/ Tây giáp Hđ. Sóc Trăng, tại Cầu và rạch Xả Xiêng, đường ranh của T.p. Sóc Trăng với xã Châu Khánh và Tân Thạnh của huyện Long Phú.

c/ Nam giáp Hđ. Mỹ Xuyên, tại rạch Cái Xe

d/ Bắc giáp Hđ. Đại Ngãi, tại ranh của xã Châu Khánh và Tân Thạnh với xã Phú Hữu và Long Đức huyện Long Phú.

❶ Họ đạo khai sinh và phát triển:

Giai đoạn I: 1800–1900

Năm 1800, Cha Michel Phán đã sáng lập. Lúc đó họ đạo chỉ có 25 gia đình, khoảng 150 người, với Nhà thờ đơn sơ tại gần miếng đất của ông Hàm Trinh. Trong vòng 100 năm, có tất cả 13 cha sở: Cha Zanin, Cha George, cha Guesdon, cha Hidon, cha Kia, cha Derval, cha Vincent Gonet, cha Guillet, cha Burn, cha Phaolo Tứ, cha Nhu, cha Trần Văn Học.

Giai đoạn II: Từ 1900–1975

Năm 1900, Cha Đê di dời Nhà thờ về vị trí hiện nay, cha xây nhà thờ, nhà xứ, nhà di... Trong thời gian 75 năm, họ đạo trải qua 14 thời cha sở: Gioankim Nguyễn Trung Kiểm, cha Phaolô Nguyễn Văn Vang, cha Giuse Nguyễn Tú Tài, cha Matthêu Nguyễn Minh Chánh, cha Phanxicô Nguyễn Thanh Bồn, cha Phêrô Nguyễn Tri Thủ, cha Albiza Đặng Tuấn Anh, cha Phêrô Nguyễn Trung Quân, cha Phêrô Trần Minh Ký, cha Phêrô Võ Phước Lưu, cha

Phêrô Mai Linh Ngụ, cha Phêrô Nguyễn Cao Hoàng, cha Tôma Nguyễn Thành Năng 1966-1975).

Ngày 15.5.1971, ĐGM Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang đã ký quyết định đổi tên Họ đạo Cái Quanh lại thành họ đạo Tân Thạnh.

Giai đoạn III: Từ 1975- nay

Năm 1975, cha Tôma Năng rời nhiệm sở.

Tháng 11.1977, thầy GB Nguyễn Phước Hội được gọi đến giúp họ. 2 năm sau (1979) thầy được thụ phong linh mục và được bổ nhiệm làm cha sở Họ đạo Tân Thạnh. Trong thời gian phục vụ Họ đạo, cha đã xây sửa lại



Nhà Thờ, nhà sinh hoạt, đài Đức Mẹ, Thánh Giuse... Các cha sở kế tiếp là:

Mt Trần Văn Liên (18.5.1996 – 30.8.2005),
Pr Lê Phước Hữu (02.9.2005 – 15.9.2010)

Mt Nguyễn Văn Cảnh (16.9.2010 – 05.8.2013) lần lượt đến phục vụ Họ đạo. Các



Cha đã tiếp tục xây dựng thêm cơ sở vật chất, tu sửa lại các đền đài, làm thông thoáng cảnh quan trong khuôn viên nhà thờ.

📍 Họ đạo Tân Thạnh hiện nay:

Tháng 8 năm 2013, cha sở Justino Nguyễn Văn Điều được chuyển từ Rạch Tráng về làm cha sở Tân Thạnh. Cha tiếp tục xây dựng truyền thống, nề nếp tốt của Họ đạo, kêu gọi bà con Giáo dân trong Họ đạo chung sức để xây dựng tháp chuông mới, sửa chữa nâng cấp mặt tiền Nhà thờ, nới rộng diện tích 2 cánh chính Nhà thờ để có đủ chỗ cho bà con giáo dân tham dự Thánh Lễ.

Ngày 10.02.2015, Họ đạo đã tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn và khánh thành tháp chuông và Nhà thờ được trùng tu.

a. Nhân sự và tổ chức:

Cộng đoàn nữ tu MTG CT (có mặt từ năm 1969).

Hội đồng Giáo xứ gồm 43 thành viên

Các giới: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, thiều nhi

Các hội đoàn: Legio Mariae, Mến Thánh Giá tại thế, Bác ái, Phan sinh tại thế, nhóm Dự tu.

b. Các sinh hoạt:

- Truyền giáo: Thăm viếng, tặng quà, phát gạo cho người già, người nghèo có hoàn cảnh khó khăn và gia đình rối rắm... Vận động học bổng, dụng cụ học tập cho các em

học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Huấn giáo: Mở các lớp giáo lý dự tòng, hôn nhân cho người lớn. 12 lớp giáo lý cho các em theo từng lứa tuổi với chương trình giáo lý Giáo Phận. Huấn luyện bồi dưỡng đội ngũ Huynh Trưởng - Giáo Lý viên. Mở lớp Thánh Kinh cho Giáo dân...

- Mục vụ: Có 4 ca đoàn, ban Lễ sinh, Hội thiện tử, đội Mai Táng.

- Hoa trái ơn gọi:

Về ơn gọi linh mục: có 4 cha đã qua đời: Cha Thông - cha Sở - cha Kính - cha Gs Đầy; và 5 cha đang phục vụ: cha Pr. Ngân, cha Gs. Khanh, cha Pr. Các, cha Pr. Hảo, cha G.Bta. Phú.

Về các nữ tu: có 10 nữ tu đã qua đời: 9 thuộc dòng CQP, 1 thuộc dòng CDM: M. Con-stain Tuyên. Các nữ tu đang phục vụ: Di Savio Sao (MTGCT), Di Mộng Nghi (CQP), Di Bảo Thiên (CQP), Di Hương Lộc (MTG Cái Mơn).



📍 Định Hướng tương lai:

Theo chương trình chung của Giáo Phận, tìm cách đến với muôn dân trong tinh thần hiệp thông, đặc biệt trong năm Tân Phúc Âm hóa giáo xứ và các cộng đoàn sống đời Thánh hiến.



HỌ ĐẠO TRUNG BÌNH



Tên gọi: Họ đạo Trung Bình Khmer, Nhà thờ Micae

Thành lập: 1888

Bổn mạng: TLTT Micae (29.9)

Ngày thánh hiến: 18.03.2010

Số giáo dân: 2050 (178 hộ người Khmer và 247 hộ người Kinh).

✉ Ấp Chợ, xã Trung Bình, H. Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

☎ (079)3 846-884- 0963232778

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 6giờ- 9giờ- 15giờ- 19giờ

Ngày thường: 16g00

1. Bao gồm: 1 phần TT. Trần Đề; 1 phần xã Trung Bình; 1 phần xã Liêu Tú, 1 phần xã Viên Bình, 1 phần xã Lịch Hội Thượng của huyện Trần Đề.

2. Địa giới

a/ **Đông** giáp Hđ. Rạch Tráng, tại Sông Hậu.

b/ **Tây** giáp Hđ. Mỹ Xuyên, tại Kênh Sườn.

c/ **Nam** giáp Hđ. Bãi giá, tại kênh Tiếp Nhật.

d/ **Bắc** giáp Hđ. Ngăn Rô, tại kênh Hai.

❶ Họ đạo hình hành và phát triển:

Giai đoạn 1: Hình thành

Được thành lập do các Thừa sai Ba lê Pháp khoảng năm 1888, với 14 gia đình ban đầu. Hiện nay có khoảng 800 giáo dân Khmer và 1000 giáo dân Kinh.

Sau khi Địa phận Cần Thơ tách khỏi Địa Phận Nam Vang 1955, Cộng đoàn Khmer, thuộc trách nhiệm của Nhà thờ Bãi Giá Kitô Vua. Quý Cha thay nhau đến làm phước: thánh lễ, giải tội, các việc đạo đức. Tình thoảng anh em người Khmer cũng đi đến nhà thờ Bãi Giá Kitô Vua để tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.

Trong thời gian này, có thể nói sinh hoạt đạo đức của cộng đoàn Khmer rập theo sinh hoạt của họ đạo Bãi Giá Kitô Vua. Các cha, các nữ tu phục vụ Bãi Giá Kitô Vua cũng phục vụ cộng đoàn Khmer Micae.

Đến năm 1975, sau những ngày đất nước thống nhất, cộng đoàn Khmer nhỏ bé được các Giám mục quan tâm hơn.

Năm 1979, Thầy Phêrô Lê Phước Hữu được sai đến phục vụ họ đạo. Từ nay cộng đoàn Khmer cảm thấy ấm áp, bớt cô đơn.

Giai đoạn 2: Phát triển

Năm 1994, Thầy Phêrô Lê Phước Hữu được thụ phong linh mục tại nhà thờ Cộng đoàn Khmer. Thế là từ một cộng đoàn nhỏ bé, nay vinh dự được chọn là nơi để Chúa ban thánh chức linh mục cho một thầy đại chủng sinh. Sau khi thụ phong, cha mới Phêrô tiếp tục ở lại phục vụ họ đạo với tư cách là Cha



phó tiên khởi của cộng đoàn. Từ nay bà con giáo dân có thể tham dự các sinh hoạt đạo đức tại nhà thờ của mình.

Năm 1995, ĐGM Emmanuel Lê Phong Thuận đã sai Cha Gioan Kim Khẩu Võ Văn Việt đang là Cha Sở Bãi Giá về làm Cha Sở tiên khởi của cộng đoàn Khmer Micae, với sự cộng tác lần lượt của quý cha phó Phêrô



Lê Phước Hữu và Cha Giuse Nguyễn Đình Hùng, để rồi họ đạo trở thành một họ đạo chính danh và phát triển về mọi mặt, với tên gọi là Họ đạo Micae, vì lấy tên thánh Bỏ mạng là Tổng lãnh Thiên Thần Micae.

Ngày 22.02.2006, Cha Phêrô Huỳnh văn Ngợi được ĐGM Emmanuel bổ nhiệm làm cha sở thay cha Gioan k.khẩu Việt nghỉ bệnh.

Ngày 24.11.2007, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, họ đạo được tăng cường thêm 1000 anh em giáo dân thuộc họ Bãi Giá Kitô Vua để yểm trợ tinh thần và vật chất.

Ngày 5.10.2007, nóc nhà thờ sập, ĐGM Emmanuel cho xây dựng mới lại. Lễ Đặt Viên Đá đầu tiên đứng vào ngày 29.09.2008, kính thánh bỗ mạng họ đạo.

Ngày 19.03.2009, sau hơn một năm xây dựng, ngôi nhà thờ mới đậm nét văn hóa Khmer được hoàn thành tốt đẹp.

Trong ngày lễ mừng kính Thánh Giuse, họ đạo được Đức Giám mục Emmanuel Lê phong Thuận cho đổi tên thành Họ đạo Trung Bình Khmer, Nhà thờ Thánh Micae.

☉ Họ đạo Trung Bình-Khmer ngày nay:

a. Về cơ sở: Ngôi nhà thờ mới, nhà xứ, cổng rào đã được xây dựng khang trang. Các công trình phụ như: nhà giáo lý, sinh hoạt, tượng đài đang trong giai đoạn hoàn thành.

b. Nhân sự và tổ chức:

c. Các sinh hoạt:

- Truyền giáo:
- Huấn giáo:
- Mục vụ:

☉ Định hướng tương lai:

Trong lễ khánh cung hiến và khánh thành, Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên đã phần khởi chia sẻ; “Đây là một trong những nhà thờ nhỏ mà đẹp trong Địa Phận Cần Thơ. Tôi mong rằng từ nay bà con Khmer, cố gắng đi lễ nhiều hơn, năng chịu các bí tích nhiều hơn, cố gắng lo làm ăn, giữ đạo và cố gắng sống yêu thương đoàn kết để xứng với tình thương của Chúa đã ban cho một nhà thờ mới”.

Ghi khắc những lời giáo huấn của Đức Giám mục Giáo phận, họ đạo sẽ nỗ lực thực hiện những lời chỉ dạy của vị cha chung Giáo Phận nhằm xây dựng họ đạo trở nên cộng đoàn Đức tin, phụng tự và đức ái nhằm loan báo Tin Mừng tình thương Chúa.



GIÁO ĐIỂM PHÚ LỘC



Tên gọi : Phú Lộc, còn gọi là Thạnh Trị.
 Thành lập: 1971, do cha Lôrensô. Phạm Thanh Xuân
 Bản mạng:
 Xây dựng và khánh thành: 1973.
 Diện tích: 47, 79 km².
 Số giáo dân: 207 người / 41 hộ / 3 khu.

✉ Thị Trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

☎ 0793.690.039

✝ Giờ lễ: Theo giờ lễ Họ đạo Nhu Gia.
 Chúa nhật: lễ I : 09g30- lễ II: 16g30
 Ngày thường : 05g00

1. Bao gồm: Xã Vĩnh Thành huyện Thạnh Trị

2. Địa Giới

a/ **Đông Bắc** giáp Hđ. Sa Keo + Nhu Gia, tại Kênh Sáng. Giáp Hđ. Chàng Ré, tại cầu - Kênh Xẻo Tra trên QL 1.

b/ **Tây** giáp Hđ. Vĩnh Lợi (hạt TL), tại kênh 26/3, kênh Bờ Tây.

c/ **Nam** giáp Gđ. Châu Hưng, tại kênh Chợ Cũ, hương lộ 26+17. Giáp Hđ. Nàng Rền (hạt BL), Rạch Công Điền (ranh giới giữa xã Châu Hưng A của huyện Vĩnh Lợi, BL và Phú Lộc của huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng).

❶ Lịch sử:

1971: Cha Lôrensô Phạm Thanh Xuân xây dựng. 1973: Khánh thành.

1975: Nhà nước trưng thu và sử dụng làm Đội Quản lý đường bộ và trường học mầm non. Giáo dân tản mác khắp nơi, nhưng cũng có những người ở xa tìm về đây để sinh sống làm ăn. Thường thì chạy lên nhà thờ Nhu Gia để dự lễ Chúa nhật và các ngày lễ trọng.

Các cha ở các vùng lân cận thỉnh thoảng tới lui thăm viếng:

1975 đến 1991: Cha Giuse Nguyễn Bá Long (cha sở Chàng Ré, Nhu Gia).

1991-1995 Cha Matthêu Hoàng Văn Lại, (cha sở Sakeo).

1995-2011. Cha Giuse Trần Đình Phương, (cha sở Sakeo), đặc trách Phú Lộc.

2011-đến nay: Cha Phêrô Huỳnh Hồng Phúc (cha sở Nhu Gia), đặc trách Phú Lộc.

❷ Sinh hoạt hiện nay:

- Thành lập Hội đồng Giáo xứ gồm 7 người, người tính luôn Ban Trị sự khu. Có tổ chức

giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Thiếu nhi.

- Vì nhà thờ chưa trả lại nên các cha phụ trách chỉ đến dâng lễ tại gia vào những dịp đặc biệt như tang chế, giỗ chạp. Đi thăm viếng, đem MTC và xức dầu cho bệnh nhân hàng tháng. Trợ giúp áo quan cho những gia đình nghèo khi có người thân qua đời. Vào những dịp lễ lớn như lễ Giáng sinh, Phục Sinh, tổ chức phương tiện đưa đón giáo dân đến nhà thờ Nhu Gia dự lễ. Phát quà Tết và Giáng sinh cho người nghèo. Giúp học bổng, tập viết học sinh. Phát thuốc, quần áo cũ cho người nghèo.

❸ Mong ước tương lai:

Bà con trong giáo điểm này đang mong ước có được ngôi Nhà thờ mới tại Phú Lộc, để hồi sinh một họ đạo đã từng hiện diện tại Phú Lộc từ trước 1975, thuận tiện cho những sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân tại địa phương này.

GIÁO ĐIỂM CHÂU HƯNG



Tên gọi là Châu Hưng
Thành lập: 1963, cha Huỳnh Tấn Tú
Bổn mạng: Thánh Giuse (19/03).
Xây dựng và khánh thành: 1963.
Số dân: 37.521 người.
Số giáo dân: 32 người.
✉ Thị Trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị,
tỉnh Sóc Trăng.
☎ 0793.690.039
✝ Giờ lễ: Theo Họ Đạo Nhu Gia.
Chúa nhật: lễ I : 09g30 - lễ II: 16g30
Ngày thường: 05g00.

1. Bao gồm: Xã Vĩnh Lợi, Hưng Lợi, Châu Hưng của huyện Thạnh Trị

2. Địa giới

a/ Đông và Bắc giáp Gđ. Phú Lộc, kênh Chợ Cũ, Hương Lộ 17+26, rạch Nàng Rền.

b/ Đông Nam giáp Hđ. Nàng Rền (hạt BL), Rạch Công Điền (ranh giới giữa xã Châu Hưng A của huyện Vĩnh Lợi, BL và Phú Lộc của huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

c/ Tây giáp Hđ. Vĩnh Lợi (hạt TL) kênh Bờ Tây.

d/ Nam giáp Hđ. Đức Mẹ HXLT (hạt BL) tại Đường ranh giữa tỉnh Sóc Trăng với tỉnh Bạc Liêu.

🕒 Lịch sử :

Năm 1963: Cha Huỳnh Tuấn Tú xây dựng Nhà Thờ. Năm 1977: Nhà nước trưng thu Nhà Thờ.

Từ năm 1963-1977: Một số cha đến dâng lễ như:

- + Cha Nicôla Tri Bửu Nhơn.
- + Cha Phêrô Nguyễn Văn Chính.
- + Cha Anphongsô Nguyễn Tấn Thịnh.
- + Cha Matthêu Hoàng Văn Lại.
- + Cha Giuse Nguyễn Bá Long
- + Cha Giuse Trần Đình Phụng
- + và Cha Clé Nguyễn Văn Lanh.

Năm 2011 - đến nay: Cha Phêrô Huỳnh Hồng Phúc (Cha sở Nhu Gia), đặc trách Châu Hưng

Sinh hoạt:

Dâng lễ tại gia vào những dịp đặc biệt: tang chế, giỗ.

Tổ chức phương tiện đưa đón giáo dân đến

Họ đạo Nhu Gia dự lễ vào những dịp lễ lớn trong năm.

Phát quà Tết và Giáng sinh cho người nghèo. Giúp học bổng, tập viết học sinh. Phát thuốc, quần áo cũ cho người nghèo. Thăm viếng gia đình nghèo và bệnh nhân. Trợ giúp áo quan cho những gia đình nghèo khi có người qua đời.

🕒 Ước vọng tương lai:

Bà con giáo dân ở Châu Hưng đang mong ước có được ngôi Nhà thờ mới tại Châu Hưng để thuận tiện trong việc tôn thờ Chúa cũng như tổ chức các sinh hoạt tôn giáo khác.