



Hạt VỊ THANH

4

Kiên Nhẫn

Là :

**KIÊN TRÌ
NHẪN NHỤC**

TỔNG QUAN VỀ HẠT VỊ THANH

Năm 2003, tỉnh Cần Thơ được chia thành Tp Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Năm 2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập THÀNH PHỐ VỊ THANH thuộc tỉnh Hậu Giang. Thành phố Vị Thanh có diện tích tự nhiên 11.867,74 ha và 97.222 nhân khẩu, 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm các phường: I, III, IV, V, VII và các xã: Vị Tân, Hòa Lựu, Tân Tiến, Hòa Tiến. Thành phố Vị Thanh tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại III, là thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng là trung tâm của tỉnh Hậu Giang, vùng Tây Sông Hậu.

Hạt Vị Thanh gồm 15 Hộ Đạo và 3 giáo điểm Cầu Móng, Tân Tiến, Tân Phú, nằm ở Tỉnh Hậu Giang. Tỉnh Hậu Giang là một tỉnh mới tách ra từ Cần Thơ được hơn 10 năm. Vùng đất này đậm chất phù sa và chuyên canh cây lúa, có vị trí ở trung tâm Đông Bắc sông Cửu Long.

Bà con giáo dân trong tỉnh hiện nay là khoảng 40.000 người, riêng hạt Vị Thanh có 17.000 giáo dân người Kinh và 278 giáo dân người Khmer.

Số Linh mục đang phục vụ trong hạt là 18. Các Dòng đang phục vụ trong hạt gồm: Dòng CDM Bình Thủy, Dòng MTG Thủ Đức, Dòng Chúa Quan Phòng.

Trong hạt có các Hộ đạo có lịch sử thành lập hơn 120 năm: Vị Hưng, Cái Nhum, Tân Phú... các hộ đạo khác được thành lập khoảng hơn 65 năm trở lại. Đa số giáo dân làm nghề nông, nên cuộc sống rất khó khăn, một số phải đi xa nhà để kiếm công ăn việc làm. Các hộ đạo trong hạt Vị Thanh nằm gần nhau chia làm 3 cụm:

- Cụm 1: Vị Thanh, Vị Hưng, Vị Thủy, Vị Tín, Thánh Phụng (Kinh Tế Mới).

- Cụm 2: Long Mỹ, Trà Ban, Cái Nhum, Vịnh Chèo, Xaviê.

- Cụm 3: Tân Phú, Lương Hòa, Lương Thiện, Tôma.

Mong sao hạt Vị Thanh sẽ vươn lên theo đà phát triển của TP Vị Thanh cùng với các Hạt khác trong Giáo Phận Cần Thơ.





Hàng trên, trái qua phải:

- | | | |
|--|---|---|
| C. GB Phú, phó Vị Hưng, 1984; LM 2014 | □ C. Gs. Công, phó Vị Thanh 1980; LM 2014 | □ C. Ant. Xuyên, sở Th. Phụng 1977; LM 2007 |
| C. Gs. Đ. Hùng, sở Bảy Ngàn, 1968; LM 2003 | □ C. Px. Tùng, sở Lương Thiện 1977; LM 2004 | □ C. Đaminh Hội, sở Tôma 1973; LM 2004 |
| C. Lc. Cường, sở Lương Hòa, 1967; LM 2000 | □ C. Pr. Khuyến, sở Vị Thanh 1958; LM 1997 | □ C. Mart. Minh, sở Vị Tín 1972; LM 2004 |

Hàng dưới, trái qua phải:

- | | | |
|--|--|--|
| C. Pr Huy, sở Vị Thủy, 1977; LM 2007 | □ C. Gs. Quốc, sở Xaviê, 1970; LM 2009 | □ C. Alp. Thạch, sở Vị Hưng, 1951; LM 1989 |
| C. Mc. Thủy, sở Vĩnh Chèo, 1950; LM 1989 | □ C. Gs. Khảo, QH - sở Cái Nhum, 1954; LM 1991 | □ C. Gs. Ánh, sở Long Mỹ, 1949; LM 1978 |
| C. Ar. Kiệt, sở Trà Ban, 1970; LM 2001 | □ C. Bend. Thân, phó Long Mỹ, 1975; LM 2009 | □ C. Gs. Quân, sở Tân Phú, 1975; LM 2007 |



HỌ ĐẠO BẢY NGÀN

Thành lập: 1957

Bổn mạng: ĐM Hồn Xác Lên Trời

Ngày làm phép: 14-5-1996

Số giáo dân: 1300 / 270 hộ / 5 khu

Số dân 12.000; Diện tích: 3200 km²

✉ Số 431, ấp 3A, thị trấn Bảy Ngàn,
huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang.

☎ (0711)3 959312

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 07g 00 – 09g00 – 16g00

Ngày thường: 17g30

Bao gồm:

Huyện Châu Thành A, 1 phần thị trấn Một Ngàn, Trường Long A, Trường Long Tây, Tân Hòa, Bảy Ngàn, Tân Bình, Vị Bình, Xã Nhơn Nghĩa A.

Địa giới:

- ✦ **Đông - Đông Bắc** giáp Họ đạo Rạch Gòi (hạt CT), kinh Nhà Nước và kinh Bình Hòa
- ✦ **Tây** giáp Họ đạo Hòa Hưng (GPLX) kinh Ngàn Năm.
- ✦ **Nam** giáp Họ đạo Vị Hưng, Kinh 13 ngàn, Hđ. Thánh Phụng, Kinh 13 ngàn Hđ. Vị Thủy, kinh 13 ngàn, kinh sáng

Nàng Mao, Hđ. Long Mỹ, Kinh Tám Ngàn, Kinh Sáng Nàng Mau.

✦ **Tây Bắc** giáp Họ đạo Thới Lai (hạt CT), Kinh Thủy Lợi, Kinh số 4.

✦ **Bắc** giáp Họ đạo An Bình (hạt CT) kinh Trầu Hôi. Họ đạo Trường Long (hạt CT), kinh Mới, rạch Trà Éch, rạch Mương Bình.

🕒 Lịch sử:

Vào năm 1957 ông Nguyễn Văn Hai (tự Hai Quéo) cùng các anh chị em giáo dân họp nhau vận động bà con giáo dân đóng góp được 70 gia lúa để xây dựng nhà thờ với số giáo dân là 15 hộ khoảng 80 nhân khẩu ở chung quanh khu vực chợ Bảy ngàn. Cuối năm 1957 đầu năm 1958 đã dựng nên ngôi Nhà thờ bằng tre lá ở trước lộ kinh sáu ngàn rưỡi, nay địa điểm là trước cửa Nhà thờ, lúc bấy giờ chưa có bàn ghế cho giáo dân dự thánh lễ, giáo dân mời Cha Tôma Năng về dâng thánh lễ đầu tiên tại nhà máy chà lúa năm Be.

Ngày 9-1-1960, cha Nhi đã chính thức thành lập Họ đạo Bảy ngàn, gồm khoảng 50 gia đình có 300 giáo dân và những vị tiên khởi Hội đồng Giáo xứ ra đời gồm các ông: Ông Nguyễn Văn Hai là biện việc. Ông Nguyễn Văn Tư là giáp việc và một số thành viên khác.

Họ đạo chọn Đức Mẹ hồn xác lên trời ngày 15/8 là ngày kính thánh Bổn mạng. Họ đạo được các Cha tại Nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ ra vào coi sóc từ năm 1959-1978.

1) Cha Giuse Nguyễn Công Định, phục vụ năm 1959 - 1961.

2) Cha Phê rô Nguyễn Văn Chính, phục vụ năm 1962 - 1965.



3) Cha Gioakim Đỗ Kim Thành, phục vụ năm 1966 - 1972.

4) Cha Giuse Phạm Văn Chính, phục vụ năm 1973 - 1977.

5) Cha Giuse Nguyễn Hữu Tài, phục vụ năm 1978.

6) Cha Đaminh Đinh Ngọc Khải, cha sở họ đạo Vị Hưng, kiêm Họ đạo Bảy Ngàn, phục vụ năm 1978 -1989.



Đến ngày 30-4-1978 Thầy Giuse Lương Quang Chung đến thường trú tại Nhà thờ.

Bảy Ngàn dưới sự coi sóc của cha Dm. Khải, cha sở Nhà thờ Vị Hưng và có các thầy Mừng, thầy Sang ra vào phụ giúp. Lúc bấy giờ chỉ có thánh lễ 1 tháng 1 lần.

Ngày 25-8-1989, thầy Phó tế Giuse Lương Quang Chung được thụ phong Linh mục và được Đức Cha Giacôbê bổ nhiệm chính thức là cha sở Họ đạo Bảy Ngàn.

Ngày 12-3-1995, cha khởi công xây dựng thánh đường mới. Sau hơn 1 năm cố gắng xây dựng nên ngôi thánh đường khang trang đẹp đẽ và Đức Giám mục đã dâng thánh lễ tạ ơn và khánh thành ngôi nhà thờ vào ngày 14-5-1996.

- Ngày 17-9-1997 cha Giuse Nguyễn Văn Khảo về nhận họ đạo.

- Ngày 24-11-2003 cha Phêrô Maria Trương Diệu được Tòa Giám mục đưa về coi sóc họ đạo Bảy Ngàn.

- Ngày 12-2-2010 cha Phanxicô Huỳnh Văn Sơn, được Tòa Giám mục cử về dâng thánh lễ mỗi ngày chúa nhật.

- Và đến ngày 25-10-2010 cha Giuse Nguyễn Đình Hùng được Tòa Giám mục Cần Thơ bổ nhiệm về coi sóc Họ đạo Bảy Ngàn cho đến nay.

2 TÌNH HÌNH HIỆN NAY:

Điều kiện cơ sở vật chất được xây dựng từ năm 1995 cho đến nay mặc dù có tu bổ thường xuyên, nhưng do mặt bằng nền chưa ổn định, tất cả cơ sở vật chất đều xuống cấp... không thể sử dụng lâu dài, cần phải nâng cấp.

Giáo dân đa phần sống chủ yếu là nông nghiệp độc canh cây lúa ở trong các kinh rạch, trong đồng, việc đi lại rất khó khăn, nên phần nào ảnh hưởng đến sự phát triển của Họ đạo.

Hàng tháng có sinh hoạt Hội đồng Giáo xứ, các giới gia trưởng và hiền mẫu, thiếu nhi...

Giáo dân tập trung đông vào các ngày Chúa nhật, mọi sinh hoạt và giáo lý được tổ chức trong ngày Chúa nhật. (sinh hoạt Thiếu nhi Thánh thể, giáo lý dự tòng, giáo lý vỡ lòng, thêm sức, bao đồng, hôn phối).

3 Hướng đến tương lai:

Vì nhà thờ và các nhà sinh hoạt của họ đạo được xây dựng trên nền móng tạm thời. với thời gian, tất cả đều xuống cấp trầm trọng cần phải xây dựng lại.



HỌ ĐẠO CÁI NHUM



Thành lập: 1883
 Bản mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu
 Ngày thánh hiến:
 Đang xây dựng Nhà thờ mới
 Số giáo dân: 1420 / 297 hộ / 05 khu
 ✉ Ấp 2, Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ
 ☎ 0919271954
 ✝ Giờ lễ:
 Chúa nhật: 05g00 – 16g00
 Ngày thường: 05g00

Bao gồm: Ấp 1+2+3+7+8 xã Vĩnh Thuận Đông; Ấp 9 xã Thuận Bình B; đa phần.

Xã Thuận Hưng của huyện Long Mỹ.

Địa giới:

- ✦ **Đông** giáp Họ đạo Long Mỹ, kinh Ba Dơi, cầu Ba Dơi, Xã Vĩnh Thuận Đông.
- ✦ **Tây** giáp Họ đạo Vĩnh Chèo, kinh xáng Nàng Mau và kinh Chính Quyển.
- ✦ **Nam** giáp Họ đạo Lương Hòa, Kinh Mười Thước.
- ✦ **Bắc** giáp Họ đạo Vị thủy, kinh Lộ Đá.

Năm 1883 dưới thời Cha Aprio, ngôi thánh đường chỉ là một cái nhà lá nằm trên ngã ba kinh sáng Vĩnh Chèo, trên thửa cư của ông trùm Luyện. Trong thời kỳ này, Họ đạo được coi sóc bởi các Cha:

+ Cha Giuse Nguyễn Linh Tôi từ năm 1900 đến năm 1903.

+ Cha Antôn Nguyễn Văn Đễ từ năm 1904 đến năm 1905.

+ Cha Batôlômêô Nguyễn Văn Nên từ năm 1906 đến năm 1907.

+ Cha Micae Lê Văn Hành từ năm 1908 đến năm 1911.

Sau đó Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Nở đến làm Cha Sở Họ đạo 14 năm. Ngài dời Thánh Đường từ ngã ba Vĩnh Chèo về ngã ba rạch Cái Nhum. Một Thánh đường kiên cố được xây dựng với tường, cột cẩm xe, lợp ngói, khởi công năm 1915 và hoàn tất năm 1925.

Năm 1925, Cha Phêrô Trương Minh Sở về nhận họ thay Cha Nở.

Năm 1928, Cha Phêrô Đỗ Hiển Kính đến nhận họ, và Cha đã xây dựng nhà cho các Dì.

Đến năm 1942, Cha Tôma Nguyễn Bửu Linh về làm Phó, Cha Tài sau đó là Sở đến





năm 1946. Kể từ năm này, Họ đạo Cái Nhum được chăm sóc bởi các cha: Cha Vàng, Cha Biên, Cha Trinh, Cha Lễ, Cha Tôma Hay. Mãi đến năm 1954 Cha Tôma Lê Văn Hay mới chính thức là Sở Họ đạo đến năm 1956. Sau đó Cha Simon Huỳnh Văn Tông về nhận sở đến năm 1958.

Cha Phêrô Huỳnh Tiến Bộ về nhận Họ đạo đến năm 1961, cha Giuse Nguyễn Công Định đến thay. Cha xây dựng núi Đức Mẹ, dựng tượng Calvê.

Sau đó do tình hình không được an ninh, trong thời gian khá dài, Họ đạo không có Linh mục ở thường xuyên.

Năm 1975, Tòa Giám mục cử Cha Đôminicô Mai Thúc Hòa về làm Cha Sở Cái Nhum. Nhà thờ đã bị bỏ hoang trong suốt 10 năm, chỉ còn lại những đồng gạch vụn, ngói rong rêu. Việc cần làm là phải xây lại Thánh đường mới, nhà xứ và nhà các dì. Ba công trình này hoàn tất năm 1990 với biết bao công khó của cha sở Đôminicô.



Năm 1997 Cha Phêrô Lê Quang Phú về thay. Ngài coi Họ được 2 năm, xây dựng được 3 phòng giáo lý.

Sau đó Cha Phêrô Trương Điều về và năm 2003 ra đi. Mặc dù đau ốm bệnh hoạn, nhưng cũng để lại cho cộng đoàn một hàng rào đẹp, kiên cố bên bờ sông cái.

Cha Phêrô Trương Điều ra đi, Cha Giuse Nguyễn Văn Khảo về nhận Họ cho đến ngày nay. Ngài tiếp tục xây dựng, chỉnh trang khuôn viên Thánh đường, xây dựng lại ngôi nhà giáo lý kiên cố, bên cạnh đó cha cũng chỉnh trang lại đất thánh sạch đẹp.



Năm 2013 vào ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bồn mạng Họ đạo, Cha đã long trọng tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên để xây dựng ngôi thánh đường mới thay thế ngôi thánh đường cũ.

HỌ ĐẠO LONG MỸ



Thành lập: 1989

Bổn mạng: Thánh Tâm 12.06

Số giáo dân: 915 / hộ / khu

Số dân Diện tích

✉ Ấp 5, Thị trấn Long Mỹ,
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

☎ 0909109421

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật : 18g00

(Th. 7) : 05g30- 08g30-18g00

Ngày thường: 05g00- 18g00

Bao gồm:

Thị trấn Long Mỹ, xã Long Bình, Long Trị A, Hòa An, ấp 5+6+7, Ấp Thuận Mỹ B của Xã Thuận Hưng; ấp 4+5+6 của xã Vĩnh Thuận Đông; ấp 3+4+5+6+7+8+10 của xã Vị Thắng.

Địa giới:

✦ **Đông** giáp Họ đạo Phụng Hiệp, kinh Nhà Nước. Hđ. Phụng Tường, kinh Nhà Nước, huyện Long Mỹ.

✦ **Tây** giáp Họ đạo Cái Nhum, rạch Nước Đục, sông Giồng Sao, rạch Tràm Tróc. Họ đạo Vị Thủy, kinh sáng Nàng Mau 2.

- ✦ **Nam** giáp Họ đạo Trà Ban, kinh Hậu Giang 3.
- ✦ **Bắc** giáp Họ đạo Bảy Ngàn, kinh Nàng Mau, kinh Tám Ngàn.

Năm 1911, số giáo dân ngày càng đông, Cha Sở Cái Nhum lúc bấy giờ là Cha Micae

Lê Văn Hành, cho làm một căn nhà lá, làm điểm dâng lễ hàng tuần cho số bà con ở đây.

Từ đây, Họ đạo Long Mỹ là Họ lẻ của Họ đạo Cái Nhum; và được coi sóc bởi các Cha:

- Phanxicô Nguyễn Xuân Nở (1911-1925).
- Phêrô Trương Minh Sở (1925-1928).
- Phêrô Đỗ Hiển Kính (1928-1936).

Năm 1931 Cha Kính cho xây lại ngôi Nhà Thờ cũ. Sau Cha Kính là quý Cha:

- Giuse Nguyễn Tú Tài (1936-1941).
- Tôma Nguyễn Bửu Linh (1942-1946).
- Tôma Lê Văn Hay (1947-1956).
- Simêon Huỳnh Văn Tông (1956-1958).
- Phêrô Huỳnh Tiến Bộ (1958-1961).

- Giuse Nguyễn Công Định (1961-1965).

Trong thời gian này, vì chiến tranh Cha Định ra Long Mỹ ở tạm trong phòng thánh. Cha Giacôbê Lê Văn Tô (1965 - 1968), coi Họ nhưng không ở Cái Nhum, mà ở Cần Thơ. Sau đó, Cha Phêrô Nguyễn Cao Hoàng coi Họ Cái Nhum nhưng ở Long Mỹ từ năm 1968 - 1976.

Sau năm 1975, hòa bình trở lại, Cái Nhum lại có Cha Sở mới: Cha Đôminicô Mai Thúc Hòa, ngài tiếp tục chăm sóc cho Họ đạo Long Mỹ.

Vào năm 1980, Đức Cha sai Thầy Phêrô Nguyễn Văn Thọ ở luôn với Họ đạo. Trong thời gian này, Cha Sở Hòa và Thầy Thọ rất khổ công để tái lập lại Họ đạo cả về tinh thần lẫn vật chất.

Từ khi thành lập Họ đạo đến nay, Họ đạo Long Mỹ được coi sóc bởi các Linh mục:

1. Phêrô Nguyễn Văn Thọ (1989 - 1997), ngài ổn định tinh thần Họ đạo, sửa sang nhà Xứ, nhà Di Phước, xây dựng Nhà Thờ mới (12m x 27m) hiện còn sử dụng đến ngày nay.



2. Giuse Lương Quang Chung (1997 - 2002), tiếp tục ổn định tinh thần Họ đạo, sửa chữa nâng cấp Nhà Thờ, nhà Di Phước, xây dựng mới lại nhà Xứ. Ngài qua đời ngày 02/01/2002, xác ngài được an táng tại khuôn viên nhà Xứ.



3. Gioan Baotixita Trương Thành Công (2002 – 2005), ổn định tinh thần, nâng cấp đất Thánh và xây mới nhà Sinh Hoạt, nhà Di Phước.



4. Albertô Lê Ngọc Bích (2005 - 2006), ổn định tinh thần, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở của Họ đạo, khởi công và chuẩn bị hoàn tất đài Đức Mẹ tại bờ sông.



5. Năm 2007 đến nay, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ánh được điều về từ Họ đạo Phụng Tường, cha tiếp tục ổn định tinh thần giáo dân; tách Họ đạo Trà Ban và lập Giáo Điểm Cầu Móng năm 2007; sửa chữa các cơ sở cũ: Phòng dạy Trẻ (2007), nhà Sinh Hoạt (2008), làm mới nhà Đa Dụng (2009), nhà Xứ (2010), Đường và Cổng, hàng Rào đất Thánh (2014).



Trong thời gian từ 2005 đến nay, để hỗ trợ cho mọi sinh hoạt của Họ đạo đi vào nề nếp ổn định, Đức Cha đã sai ba Cha Phó: Cha Fx Lê Văn Thanh Tùng (2005 - 2009) - Cha Giuse Nguyễn Quốc Khánh (2009 – 2015) - Cha Bênadô Đình Châu Thân (2015 - nay).

Vì Họ đạo Long Mỹ địa bàn rất lớn (dài khoảng 40km - rộng khoảng 30km). Dân công giáo không tập trung, mà ở rải rác giữa lương dân. Nên hướng đến tương lai Họ đạo chúng con sẽ:

*Củng cố Họ đạo thành một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.

*Sống hài hòa giữa anh em lương dân để làm chứng cho họ.

HỌ ĐẠO LƯƠNG HÒA



Thành lập: 1913
 Bản mạng: Mẹ Thiên Chúa 01/01
 Ngày thánh hiến: 11/11/1993
 Số giáo dân: 1250 / 250 hộ / 5 khu
 Số dân 15.000 Diện tích: 60.000 km2.

✉ Ấp 1, xã Lương Tâm,
 huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

☎ (0711)3 3631057

✝ Giờ lễ:
 Chúa nhật: 05g15 – 16g15
 Ngày thường: 05g15

Bao gồm: Ấp 1+2+3 xã Lương Tâm,
 Ấp 2 Xã Vĩnh Viễn, ấp 3+6+7 Xã Thuận
 Hưng, Long Mỹ.

Địa giới:

- **Đông** giáp Hđ. Long Mỹ, kinh Ngang
 nổi dài; Hđ. Trà Ban, kinh Cái Rắn, kinh
 Ngang.
- **Tây** giáp Hđ. Lương Thiện, rạch Xẻo Vẹt
 - Hđ. Tô Ma, sông Nước Trong, kinh Cũ
 Tre.
- **Nam** giáp Hđ. Đất Sét và Giáo điểm Vĩnh
 Phú, sông Cái Ngăn Dừa.
- **Bắc** giáp Hđ. Vịnh Chèo, kinh Mười Thước
 - Hđ. Cái Nhum, kinh Mười Thước.

Một ngày kia, trong khoảng Tháng 11 năm 1913, Cha Halloux trên đường đi từ Họ đạo Cái Trầu về Bến Bào làm lễ. Khi đi ngang qua khu vực Lương Hoà ngày nay, Cha thấy một đám xác đã mấy ngày nhưng không được phép chôn, do bị Chánh Hương quản làm khó dễ; vì vậy Cha đã giúp bà con có thể mai táng. Trong đám xác đó, Cha đã gặp được ông Võ Đạo Búp là một người ngoại đạo, nhưng được ơn Chúa nên ông muốn theo đạo. Năm 1914, ông đã tìm gặp Cha Halloux để xin theo đạo, và ông cũng xin dâng hiến 2000m2 đất để cất nhà thờ. Năm 1939, Cha Phạm Bia Vàng xây dựng một ngôi nhà thờ kiên cố, hoàn thành năm 1941, với hàng chữ đúc nổi bằng xi măng ở mặt tiền Nhà thờ: “ĐỨC BÀ HẰNG CỨU GIÚP HỌ ĐẠO LƯƠNG HÒA”.

❶ CHỦ CHẶN QUA CÁC THỜI KỲ:

1. Năm 1913 Cha Halloux, vị chủ chăn tiên khởi.
2. Năm 1917 Cha Hành di dời nhà thờ về bên

đất Ấp 1, Xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Các cha kiêm nhiệm Họ Lương Hòa

3. Năm 1920 Cha Dành.
4. Năm 1924 Cha Nghị.
5. Năm 1927 Cha Nhân.
6. Năm 1930 Cha Dương Quang Sở.
7. Năm 1931 Cha Huỳnh Tấn Hoàng.
8. Năm 1931 Cha Phụng.
9. Năm 1932 Cha Bùi Công Trường.



10. Năm 1935 Cha Phạm Bia Vàng được về ở tại Họ đạo. Năm 1939, khởi công xây dựng nhà thờ kiên cố và được khánh thành năm 1941.



11. Năm 1946–1949 Cha Đặng Minh Tâm phụ trách, không ở thường xuyên.

12. Năm 1949–1950 Cha Tôma Lê Văn Hay ở Vịnh Chèo, phụ trách Lương Hòa.

13. Năm 1950–1956 Cha Phêrô Nguyễn Văn Liêu ở Tân Phú, phụ trách thêm Lương Hòa, Lương Thiện, Tôma, Đất Sét và Bến Bào.

14. Năm 1956–1969 Cha Đominicô Vũ Phụng Thiên ở Tân Phú, cũng đảm nhiệm các Họ phụ cận.

15. Năm 1970–1975: vì chiến tranh Họ đạo vắng chủ chăn.

16. 12.5.1975–29.9.1995 Cha Giuse Phạm Văn Chính về nhận nhiệm sở Lương Hòa và các họ Lương Thiện, Tôma, Bào Ráng, Đất Sét, Bến Bào.

Năm 1990 Cha Giuse đã khởi công xây dựng lại nhà thờ. Khánh thành và cung hiến ngày 11.11.1993 Cũng từ năm 1975 có các Đì phước Dòng Chúa Quan Phòng về giúp họ đạo.

17. 18.10.1995–15.04.1996: Cha Phaolô Nguyễn Hoàng Khánh coi sóc Lương Hoà và Lương Thiện. Nhưng vì lý do sức khỏe, sau một năm Cha rời Họ đạo.

18. 10.12.1996-12.09.2000 Cha GB Lê Văn Lãm nhận nhiệm sở Lương Hoà và Lương Thiện. Cha làm hàng rào xung quanh nhà thờ, làm lại Nhà Xứ và cất Nhà Giáo lý..., củng cố đội ngũ HĐGX, giáo lý viên, cổ võ ơn gọi.

19. 16.9.2000–2009 Cha GB Ngô Văn Nhơn chú tâm đến công tác xã hội: Nhà Sinh hoạt, bắc cầu bê tông và đổ đá con đường dài khoảng 3000 mét...

2000–2004: Đức Cha cho thêm Cha phó

Phêrô Trần Công Thắng.

2004–2008: Cha Phó Phêrô Huỳnh Phúc Hậu.

2008–2009: Cha phó Giuse Nguyễn Quốc Khánh.

11.2008 Cha GB. Nhơn lâm bệnh, đi nghỉ và qua đời tại Vịnh chèo.

20. 2009–2009 Cha Phêrô Nguyễn Văn Thọ, cha sở Vịnh Chèo, kiêm nhiệm Lương Hòa và Lương Thiện.

21. 27.07.2010 đến nay: Cha Luca Nguyễn Hùng Cường được bổ nhiệm làm cha sở Lương Hoà, và từ bấy giờ Lương Thiện được tách thành Họ đạo độc lập.

☛ ƠN GỌI của HỌ ĐẠO:

1. Nữ tu Thérèse Lê Thị Vọng, Dòng Con Đức Mẹ (đã qua đời).
2. Nữ tu Etienne Lê Thị Duyên, Dòng Chúa quan phòng.
3. Linh mục đầu tiên của Họ đạo Lương Hòa là Cha Giacôbê Nguyễn Vũ Bằng.
4. Thầy Đại Chung sinh Giacôbê Nguyễn Quốc Thạnh.
5. Hai Tập Sinh Huỳnh Thị Đình và Phan Thị Thảo Trinh thuộc Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ.
6. Em Maria Nguyễn Thị Thúy Huỳnh đang tìm hiểu ơn gọi Dòng Nữ Tử Trái Tim Mẹ Maria.





HỌ ĐẠO LƯƠNG THIỆN

Thành lập: 1919
 Bồn mạng: Gioan Baotixita 24.06
 Ngày làm phép: 1991
 Số giáo dân: 352 / 88 hộ / 04 khu
 ✉ Ấp 8 xã Lương Tâm,
 huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.



✝ Giờ lễ:
 Chúa nhật: 06g00-16g00
 Ngày thường: 17g00
 Giáo Điểm: 09g00 (CN)

Bao gồm: Ấp 7+8 Xã Lương Nghĩa, ấp 9 xã Lương Tâm của H. Long Mỹ.

Địa giới:

- **Đông** giáp Họ đạo Lương Hòa, rạch Xẻo Vệt
- **Tây** giáp Họ đạo Tân Phú, rạch Vàm Cấm.
- **Nam** giáp Họ đạo Đất Sét (hạt Bạc Liêu), sông cái Ngăn Dừa.
- **Bắc** giáp Họ đạo Tô ma, kinh Long Mỹ 2 (tỉnh lộ 930).

Nhà thờ Lương Thiện trước kia là Họ đạo lẻ của Lương Hòa vì thế mọi sinh hoạt của Họ đạo Lương Thiện đều do các cha sở Lương Hòa kiêm nhiệm.

🕒 Lịch sử:

Khoảng năm 1919, cha Halloux trên đường đi sang nhà thờ Bà Ráng làm lễ, khi đi ngang qua vùng đất Ngan Mồ, bỗng có tiếng thì thầm hỏi thúc cha gây dựng nơi đây một giáo điểm mới. Gia đình mà cha gieo hạt giống Lời Chúa đầu tiên tại Ngan Mồ là gia đình ông Lưu Văn Kía người Tàu sang Việt Nam lập nghiệp. Cũng trong năm 1919, cha Halloux đã cất ngôi nhà thờ bằng cây lá đầu tiên gần sông cái. Nhưng vì chiến tranh và bom đạn, Nhà thờ bị hư hại. Sau đó Nhà thờ được di dời về gần địa điểm hiện tại như ngày nay. Nhà thờ thứ 2 cũng bằng cây lá và rồi cũng bị chiến tranh tàn phá và tiếp sau đó cha cùng bà con giáo dân đã phải nhiều lần cất lại Nhà thờ nhỏ bé này.

Vào năm 1975 cha Gs. Phạm Văn Chính đổi tên nhà thờ Ngan Mồ thành nhà thờ Lương Thiện.

Vào năm 1991, cha Gs. Phạm Văn Chính đã xây dựng nhà thờ Lương Thiện kiên cố để bà con giáo dân có được nơi thờ phượng Chúa xứng đáng hơn.

Vào năm 2009, cha Phanxicô Lê Văn Thanh Tùng về nhận nhiệm sở. Sau bao năm không có cha sở chính thức, nay Họ đạo Lương



Thiện được tách thành một Họ đạo độc lập. Cha bắt đầu sơn sửa lại nhà thờ, xây dựng nhà xứ, đài Đức Mẹ và thánh Giuse.

❶ CHỦ CHĂN QUA CÁC THỜI KỲ:

- Năm 1919: Cha Halloux thành lập họ đạo.
- Năm 1917: Cha Hành di dời Nhà thờ.
- Năm 1920: Cha Dành ở Họ Tân Phú kiêm Lương Thiện.
- Năm 1924: Cha Nghị ở cái Trầu được Bề trên sai phụ trách Họ đạo Lương Thiện.
- Năm 1927: Cha Nhãn được về ở thường trú tại Lương Hòa kiêm nhiệm Lương Thiện.
- Năm 1930: Cha Dương Quang Sở được đổi về trông coi thế Cha Nhãn.
- Năm 1931: Cha Huỳnh Tấn Hoàng ở Cái Trầu kiêm nhiệm thêm Lương Thiện.
- Năm 1932: Cha Bùi Công Trường ở Cái Trầu qua làm việc ở Lương Hoà kiêm Lương Thiện.
- Năm 1946 - 1949: Vì hoàn cảnh của những năm chiến tranh, cha Đặng Minh Tâm ở nhà thờ Tân Phú đi lại giúp họ Lương Thiện.
- Năm 1949 - 1950: Cha Tôma Lê văn Hay ở Vịnh Chèo đảm nhận họ Lương Thiện.
- Năm 1950 - 1956: Cha Phêrô Nguyễn Văn Liêu ở Nhà thờ Tân Phú lãnh nhận đảm trách thêm các họ đạo phụ cận: Lương Hòa, Lương Thiện, Tôma, Đất Sét và Bến Bào.
- Năm 1956 - 1969: Cha Đominicô Vũ Phụng Thiên ở Tân Phú cũng đảm nhiệm các Họ đạo phụ cận: Lương Hòa, Lương Thiện, Tôma, Đất Sét và Bến Bào.
- Ngày 12.5.1975 - 29.9.1995: Cha Giuse Phạm Văn Chính về nhận nhiệm sở Lương

Hòa và các Họ đạo phụ cận.

- Ngày 18.10.1995 - 15.04.1996: Cha Phaolô Nguyễn Hoàng Khánh được bổ nhiệm về coi sóc Lương Hòa và Lương Thiện.
- Ngày 10.12.1996 - 12. 09.2000: Cha Gioan Baotixita Lê Văn Lãm nhận nhiệm sở Lương Hòa và Lương Thiện. Ngài phát triển Họ đạo về vật chất cũng như tinh thần. Ngài làm hàng rào xung quanh nhà thờ, củng cố đội ngũ HDGX, giáo lý viên, cổ võ ơn gọi...
- Từ ngày 16.9.2000 cho đến 2009: Cha Gioan Baotixita Ngô Văn Nhơn.
- Năm 2000 – 2004: Có Cha phó Phêrô Trần Công Thắng đến tiếp giúp với Cha sở Nhơn và tiếp họ Lương Thiện.
- Ngày 4.9.2004 - 21.02.2008 có Cha Phó Phêrô Huỳnh Phúc Hậu đến tiếp giúp với Cha sở Nhơn.
- Tháng 3.2008 - 9.2009 có cha phó Giuse Nguyễn Quốc Khánh đến giúp Cha GB Ngô Văn Nhơn.
- Tháng 01.2009-9.2009 Cha Phêrô Nguyễn Văn Thọ coi sóc họ đạo Lương Hòa - Lương Thiện.
- Đến ngày 30. 07. 2009 cha Phanxico Lê Văn Thanh Tùng về làm cha sở tiên khởi họ đạo Lương Thiện

❷ HOA TRÁI CỦA HỌ ĐẠO:

- Thầy PI. Nguyễn Tấn Bửu đang tu học ở Đại Chủng Viện Thánh Quý,
Cái Răng - Cần Thơ.
- Tương lai sẽ làm nhà nguyện tại nông trường, phát huy thêm việc truyền giáo. Tiếp tục xây dựng đời sống vật chất và tinh thần cho bà con.



HỌ ĐẠO TÂN PHÚ



Thành lập: 1900

Bản mạng: Đức Mẹ Mân Côi, 07/10

Ngày thánh hiến: 12/03/2003

Số giáo dân: 1800 / 348 hộ / 05 khu

✉ Ấp 6, Xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

☎ (0711) 3.556.158

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 06g00 – 16g00

Ngày thường: 04g30 – 17g45

Nhà Nguyễn Nghĩa Tâm:

7g00 (Th.7)- 08g00 (CN)

Bao gồm: Ấp 6 + một phần Ấp 7, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Địa giới:

- **Đông** giáp Hđ. Lương Thiện. Rạch Vàm Cấm

- **Tây và Tây Bắc** giáp Hđ. Xèo Lá (Gp. Long Xuyên). Rạch Đường Đào

- **Nam** giáp Hđ. Bến Bàu - Bạc Liêu, sông Cái Ngăn Dừa

- **Đông Bắc** giáp Hđ. Tô ma, rạch Vàm Cấm (Giồng Cấm).

❶ Giai đoạn khai sinh Họ đạo Tân Phú:

- Đất Bào Ráng nằm trong vùng U Minh Thượng.

- Vào khoảng năm 1900, một số gia đình Công giáo nghèo từ các tỉnh Trà Vinh và Bến Tre đến đây với ý định khai phá vùng hoang, khẩn đất, phục hóa ruộng rẫy để mưu sinh.

- Thời gian sau việc làm ăn thuận lợi, nên số người định cư càng tăng thêm, và ở hai bên bờ sông khoảng 10 gia đình: Gia đình ông Phong Hóa, ông Câu Tảng, ông Biện Láng, ông Tâm Trường, ông Ba Trích, ông Giã Hữu, ông Năm Lắm, ông Ba Ngọc, ông Mười Ngôn, ông Ba Họa.

- Năm 1905, giáo dân vận động cùng nhau cất ngôi nhà nguyện để họp nhau kinh sách và giữ ngày Chúa nhật.

- Trong những năm đó, Cha Hayle là cha sở cùng với Cha phó họ Cái Trầu thường xuyên đến giúp đỡ.



- Khoảng 1909, Họ đạo này được mang tên Bào Ráng. Sau này Giáo phận gọi là Tân Phú. Trong thời gian đó, cha sở Cái Trầu, thuộc Địa phận Nam Vang phụ trách.



- Năm 1910–1915, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Minh chính thức làm cha sở của Họ đạo. Cha hướng dẫn làm nhà thờ, nhà xứ bằng cây lá.

- Năm 1915–1918, Cha Giuse Phan Phước Dành đã sửa chữa nhà xứ và xây dựng nhà xứ bằng ván.

- Năm 1921–1922, Cha Phêrô Bùi Công Trường và Cha Lê Thanh Nghi thường xuyên đến giúp đỡ họ đạo.

- Năm 1928–1936, Cha Phaolô Phan Thanh Hóa đã dồn công sức để chăm sóc mọi người và chăm sóc nhà chung.

🕒 Giai đoạn tái thiết và trùng tu:

- Năm 1936–1953, Cha Carôlô Nguyễn Ngọc Tô sửa sang nhà thờ, đóng vách ván mới, sửa lầu chuông.

- Năm 1954–1959, Cha Antôn Đặng Minh Tâm củng cố lại lòng đạo của bà con giáo dân.

- Năm 1959–1969, Cha Phêrô Nguyễn Văn Liêu đã nâng cấp nhà thờ và tráng nền xi măng kang trang hơn.

- Năm 1969–1972, Cha Đôminicô Vũ Phụng Thiên được Đức Cha Giacôbê bổ nhiệm về coi họ đạo Tân Phú. Cha cũng đã sửa sang rất nhiều.

- Năm 1976–1994 Cha GB Đình Văn Chuân về trông coi họ đạo, xây tường gạch thay vách ván, và lợp ngói thay mái lá. Cha cũng đã làm tháp chuông cao 12 mét chắc chắn hơn.

- Ngày 16.11.1994, Cha Giuse Phạm Văn Phán về thay Cha Chuân. Cha tái thiết nhà thờ, nhà xứ như hiện nay. Cùng cộng tác có cha phó Phêrô Trần Công Thắng (2003–2007) và Cha Đôminicô Lê Văn Hội (2007–2014).

- Sau gần 20 năm phục vụ Họ đạo Tân Phú, ngày 11.8.2014, Cha Giuse chia tay Họ đạo về nghỉ hưu tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục.

- Ngày 12.8.2014, Cha Giuse Hoàng Minh Quân chính thức làm cha sở họ đạo Tân Phú.

Họ đạo bước vào trang sử mới. Họ đạo Tân Phú có khoảng 1800 giáo dân, gồm có 5 giáo khu và nhà nguyện Nghĩa Tâm. Ngoài ra, các giới và hội đoàn hoạt động tích cực như: Gia trưởng, Hiền mẫu, Thiếu nhi Thánh thể, Huynh đoàn Legio Mariae, Gia đình Huynh đệ Chúa Quan Phòng và 3 ca đoàn.



- Với những gì đã qua, những gì đang có, Họ đạo Tân Phú luôn kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng con luôn đặt niềm tin tưởng đó trong bàn tay quan phòng của Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi là Bồn mạng của Họ đạo.

- Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cầu thay nguyện giúp cho Họ đạo Tân Phú chúng con hôm nay và mãi mãi. Amen.



HỌ ĐẠO TÔ MA

Thành lập: 1917

Bổn mạng: Thánh Tôma 03.7

Số giáo dân: 1125 / 247 hộ / 6 khu

Số dân : Diện tích:

✉ Ấp 8, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

☎ 0918104162

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật : 06g00

Ngày thường: 16g00

Bao gồm: Ấp 5+7 Xã Lương Nghĩa; ấp 3+4+5 xã Lương Tâm;

Ấp 5+9 Xã Vĩnh Viễn của huyện Long Mỹ.

Địa giới :

- **Đông** giáp Họ đạo Lương Hòa, tại rạch Xẻo Vệt, sông Nước Trong,

- **Tây** giáp Họ đạo Xẻo Lá (GPLX), tại Rạch Ngọt, Tà Ông kinh Củ Tre.

- **Nam** giáp Họ đạo Lương Thiện, tại kinh Long Mỹ 2 (tỉnh lộ 930).

- **Bắc** giáp Họ đạo Xavier, tại sông Nước Trong, kinh Đầu Lá, kinh Mười Thước.

- **Đông Bắc** giáp Họ đạo Vĩnh Chèo, tại Kinh Mười Thước.

- **Tây Nam** giáp Họ đạo Tân Phú, tại rạch Vàm Cấm.

❶ Giai đoạn khai sinh Họ đạo Tô Ma:

Vào khoảng năm 1917, một số gia đình Công giáo nghèo từ các Tỉnh Trà Vinh, Bến Tre,... đem theo gia tộc (con cháu) đến đây sinh cơ lập nghiệp (ông Hai Màng, ông Mười Sờ, thầy Hai Cường, ông Sáu Huê,...) thuộc điền của ông Cao Quang Nho. Chạy dọc hai bên bờ Kênh Sư Xuân Sanh - nằm trong vùng U Minh Thượng.

Năm 1917, giáo dân giữ ngày Chúa nhật (xem lễ) phải cời trâu bằng qua ba cánh đồng đến nhà thờ Bào Ráng. Để tụ họp kinh sách hàng ngày (Ngày Chúa nhật) thì tụ họp lẫm lúa của thầy Hai Cường (thầy giảng lúc bảy giờ).

Năm 1920, Đức cha Hêrof ký kết giao ước với ông Cao Quang Nho:

+ Bên ông Cao Quang Nho: Cho đất 300 công và xây dựng nhà thờ.

+ Bên tôn giáo (Hội Thánh): Phải mỗi năm

làm 2 lễ (Ngoại hạng – Thượng hạng).

+ Chọn bổn mạng Họ đạo: Thánh Tô Ma Tông đồ (03/07).

Năm 1928 - 1930, Họ đạo Tô Ma được cha Phạm Bìa Vàng làm cha sở của Họ đạo. Cha cũng cố giáo dân tinh thần kính Chúa, đoàn kết (tham gia Thanh niên Tiền phong) chống ngoại xâm.



🕒 Giai đoạn xây dựng, tái thiết và trùng tu:

Năm 1936 - 1953, cha Carôlô Nguyễn Ngọc Tổ, cha sở họ đạo Tân Phú. Ngài nâng cấp nhà thờ: lợp mái ngói, vách ván.

Năm 1954 - 1959, Cha Antôn Đặng Minh Tâm, cha sở họ đạo Tân Phú, củng cố lại lòng đạo của bà con giáo dân.

Năm 1959 - 1969, Cha Phêrô Nguyễn Văn



Liêu cha sở họ đạo Tân Phú cho cất lại nhà thờ bằng cây lá, khôi phục hậu quả cơn bão năm Thìn.

Năm 1969-1972, cha Đôminicô Vũ Phụng Thiên được Đức cha Giacôbê bổ nhiệm về coi họ đạo Tân Phú, kiêm nhiệm họ đạo Tô Ma. Cha cho cất lại ngôi nhà thờ với mái tole thay lá, vẫn vách ván, nền gạch tàu.

Năm 1975 – 1976, cha Giuse Phạm Văn Chính được Đức cha Giacôbê bổ nhiệm về coi Họ đạo Lương Hòa, kiêm nhiệm Họ đạo Tô Ma.

Năm 1976-1989, cha GB Đinh Văn Chuân được Đức cha Giacôbê bổ nhiệm về coi Họ đạo Tân Phú, kiêm nhiệm họ đạo Tô Ma.

Năm 1989–1998, cha Phêrô Huỳnh Văn Ngợi được bổ nhiệm cha sở Họ đạo. Ngài xây lại nhà thờ, làm tháp chuông. Đồng thời, trong thời gian ấy, ngài mua được một số đất ruộng (5.000m²).

Năm 1998-2005, cha Phêrô Nguyễn Văn Thọ về xây dựng nhà thờ, nhà xứ.

Năm 2005-2007: Cha Giuse Phạm Văn Phán Cha sở Tân Phú kiêm nhiệm Họ đạo Tôma. Xin Nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy – Cần Thơ phục vụ Họ đạo Tôma cho đến nay.

Năm 2007-2014, cha Phêrô Trần Công Thắng về chánh, xây dựng hàng rào kiên cố như hiện nay.

Hiện nay, cha Đôminicô Lê Văn Hội về chánh xứ. Ngài đang nối tiếp công việc của cha tiền nhiệm. Ngài rất gần gũi, chia sẻ với giáo dân.

Trải qua biết bao biến cố thăng trầm theo dòng thời gian (1917-2015), Thiên Chúa vẫn nâng đỡ và gìn giữ họ đạo được bình an. Chúng con Họ đạo Tô Ma nguyện trọn đời thành kính ghi ân quý Đức cha, quý cha và quý ân nhân.



HỘ ĐẠO THÁNH PHỤNG



Thành lập: 1993

Bổn mạng: Thánh Phụng (31.07)

Ngày thánh hiến: 2008

Số giáo dân: 250 / 3 khu

✉ Ấp 12, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

☎ (0711)3 877154

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật : 09g00

Ngày thường : 17g00

Bao gồm: Xã Vị Trung, xã Vị Thanh (trừ ấp 4+10).

Địa giới:

- **Đông** giáp Hộ đạo Vị Thủy, đường Võ Văn Kiệt (Kinh Hai Lai), kinh Chín Thước, kinh Tràng Tiền

- **Tây** giáp Hộ đạo Vị Hưng, kinh La Phước và kinh Hồ kéo dài đến kinh Mười Ba Ngàn.

- **Nam** giáp Hộ đạo Vị Thanh, QL. 61 (đường Vĩnh Tường, Vị Thanh)

- **Bắc** giáp Hộ đạo Bảy ngàn, kinh Mười Ba Ngàn.

Lúc mới thành lập gọi là Kinh Tế mới. Vì vùng đất này rất ít người, đất đai toàn cỏ, năng, lát... Nhà Nước đưa dân nhiều nơi về đây canh tác và lập nghiệp.

- 1993: Cha Đm. Đinh Ngọc Khai, Cha Sở Hộ đạo Vị Hưng lên làm lễ tại nhà ông Phêrô Nguyễn Văn Màng. Lúc này chỉ có 4 hộ gia đình công giáo. Hoàn cảnh rất khó khăn, đường xá không có, phương tiện đi lại bằng xuồng ghe.

- 1994: Cha Tôma Nguyễn Phước Trinh, Cha Phó Hộ đạo Vị Hưng được Cha sở giao phụ trách Kinh Tế mới và làm lễ mỗi Chúa Nhật, và cũng khoảng thời gian này, Cha sở Vị Hưng xin ngôi nhà nguyện cũ của Cha Công, đưa lên Kinh Tế dựng nhờ trước nhà ông Phêrô Nguyễn Văn Màng.



- 1996-2000: Cha Valentinô Trần Văn Vĩnh, Cha phó Vị Hưng dời nhà nguyện về khu đất mới mua và cất nhà nguyện bằng tre lá. Nhờ lòng nhiệt thành, hăng say truyền giáo

của Cha Valentinô, bộ mặt Hộ đạo ngày càng phát triển. Số người lương theo đạo rất đông, ngoài ra Cha còn mua đất, làm đường, xây cầu... Cha cũng xin các Di Dòng Chúa Quan Phòng về phục vụ tại Hộ đạo.

- 2001: Cha Antôn Vũ Văn Triết, Cha sở Vị Hưng khởi công xây nhà thờ mới.

- 2008: Đức Cha Emmanuel Lê Phong Thuận làm phép nhà thờ mới.



phát triển về mặt nhân sự và đức tin.

Đề hướng đến việc truyền giáo và phát triển Họ Đạo, Cha sở và HĐGX quan tâm nhiều đến việc thăm viếng và phát quà cho người nghèo. Hiện nay mỗi Chúa Nhật đều có người đưa rước các bà con tân tòng ở xa đến tham dự Thánh Lễ.

- 2013: Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên cử Cha Antôn Trần Bảo Xuyên đang lo phó họ đạo Vi Hưng, đến coi sóc Họ đạo và ở trực tiếp.

Trải qua hơn 20 năm, Họ đạo Thánh Phụng dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, bà con giáo dân vẫn còn nghèo, nên đời sống đức tin chưa vững mạnh, vì cơm áo, gạo tiền họ phải đi kiếm ăn nên thường xuyên xa nhà, xa Họ đạo. Nhưng với ơn Chúa, cho nên Họ đạo Thánh Phụng vẫn hy vọng trong tương lai sẽ





HỌ ĐẠO TRÀ BAN

Thành lập: 1932

Bổn mạng: Thánh Giuse 19.03

Ngày thánh hiến: 31.08.2005

Số giáo dân: 610 / 140 hộ / 03 khu

Số dân 15065. Diện tích: 38 km²

✉ Ấp Tân Bình I, Xã Long Phú,
huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

☎ 0711 6278534

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 07g00 – 16g00

Ngày thường: 17g00

Bao gồm: Ấp 1+2+3+4+7+8 của xã Thuận Hòa; ấp Tân Bình 1+2, Long Bình 1+2, Long Hòa 1+2, Long Thạnh 1+2, Tân Hòa và Tân Thạnh của xã Long Phú.

Địa giới:

- **Đông** giáp Họ đạo Trà Lồng (Hạt Trà Lồng), tại kinh Long Phú.
- **Đông Nam** giáp Họ đạo Trà Cú (Hạt Trà Lồng), tại Sông Cù.
- **Tây** giáp Họ đạo Lương Hòa, tại kinh Cái Rắn, Kinh Ngang.
- **Nam** giáp Họ đạo Cái Trầu (Hạt Trà Lồng) tại sông Cái Trầu.
- **Bắc** giáp Họ đạo Long Mỹ, tại kinh Hậu Giang 3.

- Những năm 1929 - 1932: Cha Joseph Henri Girodet làm Cha Sở Họ đạo Trà Lồng, phụ trách bà con ở vùng Trà Ban. Đến khoảng cuối năm 1932 thì xây dựng nhà nguyện tạm thời bằng tre lá.

- Năm 1940 Cha Giuse Trần Công Nhâm, được bổ nhiệm làm Cha Sở Họ đạo Trà Cú tiến hành tái thiết lại nhà nguyện bằng tre lá đã xuống cấp bằng nhà thờ gỗ mái lá và giao cho Thầy dòng Thánh Gia Thất Ba Nam: Alexis Nguyễn Phước Giàu ở tại chỗ lo cho bà con giáo dân ở Họ đạo Trà Ban với số giáo dân khiêm tốn khoảng trên dưới 40 người.

- Đến những năm 1945 - 1954: do chiến tranh Nhà thờ tạm, bị tàn phá cháy hết. Giáo dân phải sang nhà thờ Cái Trầu đọc kinh xem lễ.

- Mãi đến năm 1958, Cha Giuse Trần Công Nhâm, cha sở Họ đạo Trà Cú đứng ra tái thiết nhà thờ mới tạm, bằng cây lá và giúp cử hành phụng vụ.

- Tháng 10 năm 1966: Thầy Prosper Nguyễn Văn Út dòng Thánh Gia Thất Ba Nam đến dẫn dắt bà con trong họ sửa sang lại Nhà Thờ, cất trường học. Cha Phêrô Nguyễn Cao Hoàng, ở Long Mỹ đến dâng Thánh Lễ cho giáo dân.

- Đến năm 1970: Thầy Prosper Út dự định cất lại Nhà thờ do cố gắng của thầy Prosper



Út và bà con giáo dân cũng dựng được Ngôi Thánh đường bằng cây lá. Hai cha ở Họ đạo Trà Cú và Cái Trầu là Cha Giuse Nguyễn Văn Đầy và Cha Giuse Vũ Ngọc Bản thay phiên nhau đến dâng Thánh Lễ.



- Tháng 12 năm 1975 có 3 thầy thuộc dòng Thánh Gia Thất Ba Nam về giúp Họ đạo: thầy Tôma Chúc, thầy Giuse Khiển, thầy Micae Ban. Cha Sở Họ đạo Cái Trầu là Cha Đôminicô Đặng Xuân Đồng đến dâng thánh lễ.

- Năm 1980: Cha sở Cái Trầu Đôminicô Đặng Xuân Đồng cùng với giáo dân trong Họ đạo sửa lại Nhà thờ. Nhà thờ được xây dựng bằng cột bê-tông và mái lá.

- Năm 1992: Cha Phêrô Nguyễn Văn Thọ Cha sở Họ đạo Long Mỹ, tái thiết và chỉnh trang lại nhà thờ và lập HĐGX. Đến ngày 31/08/2005, Đức Cha Emmanuel Lê Phong

Thuận, Giám mục Giáo phận Cần Thơ chủ sự Thánh lễ Tạ Ơn Cung Hiến ngôi Thánh đường.

Linh mục phụ trách Họ Đạo:

1/ 1991 - 1997: Cha Pr. Nguyễn Văn Thọ, Quản Nhiệm.

2/ 1997 - 2002: Cha Gs. Lương Quang Chung, Quản Nhiệm.

3/ 2002 - 2005: Cha GB. Trương Thành Công, Quản Nhiệm.

4/ 2006 - 2007: Cha Alb. Lê Ngọc Bích, Quản Nhiệm.

5/ 2007 - 2008: Cha Gs. Nguyễn Ngọc Ánh, Quản Nhiệm.

6/ Từ ngày 20/08/2009 cho đến nay: Cha Anrê Hồng Anh Kiệt, Cha sở tiên khởi và ở tại chỗ.



HỌ ĐẠO VỊ HƯNG



Thành lập: 1890

Bổn mạng: Thánh Têrêsa HĐ Giêsu

Ngày thánh hiến: 11.06.2011

Số giáo dân: 2515 / 468 hộ / 06 khu

✉ Khu Vực 2, phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

☎ (0711)3 583422

✝ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g00-
07g30-17g00

Ngày thường: 05g00-17g30

Bao gồm:

Khu vực II Phường 4, xã Vị Đông, hai bên sông Xáng Xà No, từ Đại lộ Võ Nguyên Giáp đến kinh Mười Ba Ngàn.

Địa giới:

- **Đông** giáp Họ đạo Thánh Phụng, kinh La Phước và kinh Hồ kéo dài đến kinh Mười Ba Ngàn.

- **Tây** giáp Họ đạo Hòa Hưng (Gp. LX), kinh KH 9, kinh Mương Lộ

- **Nam** giáp Họ đạo Vị Thanh, Đại lộ Võ Nguyên Giáp Họ đạo Vị Tín, Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

- **Bắc** giáp Họ đạo Bảy Ngàn, Kinh Mười Ba Ngàn.

Năm 1890, Cha Phaolô Nguyễn Thanh Cần thành lập Họ đạo với nhà thờ bằng lá tại Rạch Mùa Ôm.

Cha Albert Marie Thomas dời nhà thờ về kinh xáng Xàno vào năm 1987, vẫn cất nhà thờ bằng lá.

Năm 1908, Cha Giacôbê Lê Cộng Đồng đến và xây dựng lại nhà thờ bằng cột cây và ngói.

Đến năm 1915, Cha Antôn Trương Chánh Sĩ tiếp tục xây cất nhà xứ có gác, lợp ngói.

Đến năm 1956, Cha Phêrô Trần Văn Long xây dựng nhà Dì Phước, trường học, lẫm lúa.

Năm 1958, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Đàng tu sửa lại, hoàn chỉnh hơn nhà Dì Phước, trường học, nhà bếp, nhà khách... Năm 1962, Cha lập họ Vị Thanh.

Năm 1974, Đức Cha Giacôbê bổ nhiệm Cha Đôminicô Đinh Ngọc Khải về coi sóc Họ đạo. Cha cũng cổ các hội đoàn, xây dựng

nhà xứ, xây núi Đức Mẹ Lộ Đức, dựng tượng Thánh Phanxicô Assisi... Thời gian này Cha Đôminicô đón Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch về giúp cha trong công tác mục vụ.

Năm 1991, Cha Đôminicô Đinh Ngọc Khải xây dựng nhà thờ Ba Mít.

Năm 1994, Cha Tôma Nguyễn Phước Trinh về làm cha phó Họ Đạo Vị Hưng.

Ngày 02.09.1997, Họ Đạo Vị Hưng đón rước Cha sở mới: Cha Phanxicô Xaviê Vũ



Văn An. Ngài xây đài Thánh Têrêsa, cất thêm phòng giáo lý, xây cổng, tường rào trước nhà thờ. Trong thời gian này có cha Valentinô Trần Văn Vĩnh, một cha trẻ hăng say, năng động về giúp. Đặc biệt cha lo gây dựng Giáo điểm Kinh Tế Mới Thánh Phụng.

Ngày 26.03.2001, Cha Antôn Vũ Văn Triết được Đức Cha Emmanuel bổ nhiệm làm Cha sở Họ đạo Vị Hưng. Cha cất nhà xứ mới, tu bổ khuôn viên nhà xứ. Ngoài ra Cha còn cho dựng tượng đài Thánh Gia và tượng đài Thánh Têrêsa. Năm 2007 Cha cất Nhà Thờ Thánh Phụng, Họ đạo Kinh Tế Mới.

Năm 2008, Cha khởi công xây dựng Nhà Thờ Vị Hưng hiện nay, nhà thờ khánh thành ngày 11.06.2011 với bao công lao, hy sinh vất vả của Cha sở Antôn, quý Cha phó và toàn thể bà con giáo dân Vị Hưng.

Vừa khánh thành nhà thờ xong, Cha Antôn được Đức Cha Stêphanô trao nhiệm vụ mới, và bổ nhiệm Cha Đôminicô Mai Thúc Hòa làm Cha sở Họ đạo Vị Hưng.

Ngày 14.08.2014, Đức Cha Stêphanô bổ nhiệm Cha Alphonsô Lê Kim Thạch làm Cha sở và Cha Gioan Baotixita Nguyễn Hoàn Phú làm cha phó Họ đạo Vị Hưng.



Họ Đạo Vị Hưng đã có các họ nhánh là: Ông Dèo, Vị Thanh, Vị Tín, Kinh Tế Mới Thánh Phụng.

Hiện nay Họ đạo Vị Hưng có các hội đoàn: Legio Mariae, Phan Sinh Tại thế, Phạt tạ Thánh tâm Chúa Giêsu, Dòng Ba Camêlô (Cát Minh), Lòng Chúa Thương xót, Cursillo, Hiệp Hội Thánh mẫu, Thiếu nhi Thánh thể.

Qua nhiều năm phát triển Họ đạo Vị Hưng đã dâng hiến cho Giáo hội: 5 Linh mục, 19 tu sĩ nam, nữ, 4 thầy Đại Chủng viện.



HẠT VỊ THANH



Thành lập: 1950

Bổn mạng: Đức Maria MTC (01.01)

Ngày thánh hiến: 1970

Số giáo dân: 1700 / 04 khu

✉ Khu vực 4, Phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

☎ 0913106442

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g30- 08g00- 19g00

Ngày thường: 05g00- 18g00

Giáo Điểm: 17g00 (thứ 7)

09g00 (Chúa nhật)

Bao gồm: Thành phố Vị Thanh (trừ Khu vực IV), xã Tân Tiến, xã Hỏa Tiến.

Địa giới:

- **Đông Bắc** giáp Hạt đạo Vị Thủy, tại cầu Thủy Lợi.

- **Tây** giáp Hạt đạo Gò Quao (GP.Long Xuyên), tại sông Cái Tư.

- **Nam** giáp Hạt đạo Xaviê, tại Vành đai sông Nước Đục.

- **Tây Bắc** giáp Hạt đạo Vị Hưng, tại Đại lộ Võ Nguyên Giáp (Hậu Giang).

- **Đông + Đông Nam** giáp Hạt đạo Vĩnh Chèo, kinh Tám Vân, kinh Mới, đường nối Vị Thanh - Cần Thơ.

Hạt Vị Thanh do cha Phêrô Nguyễn Thanh Đàng thành lập vào khoảng năm 1950, với gần 500 giáo dân. Lễ Giáng sinh 1952 cất được ngôi nhà nguyện bằng lá cạnh hồ Thủy Tạ.

Ngày 21.5.1963 cha Augustino Trần Minh Khanh được bổ nhiệm làm cha sở tiên khởi, tách khỏi Hạt đạo chánh Vị Thanh (Vị Hưng) lấy tên là Hạt đạo Chương Thiện, với 24 mẫu ruộng làm vốn ra riêng. Ngày 28.8.1964 hoàn thành ngôi nhà thờ vách cây lợp thiếc, và sau đó 1966 lại khánh thành Trường tiểu học Micae dung nạp khoảng 700 học sinh.

1964-1966 Hạt đạo Vị Tín được tách từ Hạt đạo Vị Thanh và giao cho cha Phaolo Nguyễn Hải Bằng làm cha sở.

Năm 1970 một ngôi Thánh đường nguy nga hình Thánh Giá 16x64m được hoàn thành. Cũng khoảng năm này cha sở Augustino hình thành 2 nhà nguyện: Vị Thủy (cách Vị Thanh 9km) và Trung đoàn (cách Vị Thanh 1km).

Năm 1975 Cha Phanxico Đinh Trọng Tự được bổ nhiệm về làm cha sở. Ít tháng sau, cha Phanxico Vũ Văn An được bổ nhiệm về thay.

01/10/1997 cha Đôminico Mai Thúc Hòa được bổ nhiệm làm cha sở. Cha đã tu bổ, chỉnh trang nhà thờ, nhà xứ, nhà sinh hoạt giáo lý, khuôn viên, hàng rào... Ngoài ra, cha còn xây dựng nhà nguyện Vị Thủy, điểm truyền giáo Trinh Nữ Vương (Hỏa Lựu - Tân Tiến).

15/9/2011 Cha Phêrô Nguyễn Văn Khuyển được bổ nhiệm làm cha sở.



● NHÂN SỰ VÀ TỔ CHỨC:

- Họ đạo được phân làm 4 khu. Hội đồng Giáo xứ 32 người.

- Linh mục, tu sĩ phục vụ: Hai linh mục và 02 tu sĩ dòng Chúa Quang Phòng.

- Các đoàn thể: Legio Mariae, Thiếu nhi Thánh thể, Gia trưởng Hiền mẫu, Curcello.



Các cha mục vụ tại họ đạo:

Các cha Sờ:

Cha P. Nguyễn Thanh Đàng: Năm 1950-1963.

Cha Aug. Trần Minh Khanh: 1963 - 1975.

Cha Phanxico Đinh Trọng Tụ: 1075.

Cha Phanxico Vũ Văn An: 1975 - 1997.

Cha Đôminico Mai Thúc Hòa: 1997 - 2011.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Khuyến: 2011.

Các cha phó:

Cha Giuse Phạm Văn Phán: 1967 - 1970.

Cha Phero Nguyễn Quốc Túy: 1970 - 1972.

Cha Anrê Nguyễn Quang Toàn: 1972 - 1974.

Cha Toma Hồ Thanh Minh: 2002 - 2004.

Cha Ph. Trần Cường Dũng Bá: 2004 - 2007.

Cha Luca Nguyễn Hùng Cường: 2007 - 2009.

Cha Phêrô Nguyễn Đức Huy: 2009 - 2012.

Cha Giuse Phạm Thành Công: 2014 -

Các Linh mục, tu sĩ xuất thân từ họ đạo:

Cha Giuse Nguyễn Quốc Khánh (2007).

Thầy Mic. Nguyễn Anh Hoàng (ĐCVTQ).

Nữ tu Maire Flore Nguyễn Thị Vị (CQP, 1961).

Nữ tu Linda Đỗ Ngọc Thủy (CQP. 1975).

Nữ tu Mad Nguyễn Thị Ngọc Đẹp (CQP. 2001).

Nữ tu Maria Nguyễn Thị Bình (CQP.KD 2005).





Thành lập: 17.8.1974
 Bản mạng: Giuse Thợ 01.05
 Ngày làm phép: 2010
 Số giáo dân: 370 / 114 hộ / 03 khu
 ✉ Ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
 ☎ 0937151714
 ✝ Giờ lễ:
 Chúa nhật : 06g00 – 16g30
 Ngày thường : 17g00

Bao gồm: Xã Vị Thủy, thị trấn Nàng Mau, xã Vĩnh Tường, xã Vĩnh Trung, ấp 5+9+11+12 của xã Vị Thắng.

Địa giới:

- **Đông** giáp Hộ đạo Long Mỹ, kinh sáng Nàng Mau 2.
- **Tây** giáp Hộ đạo Thánh Phụng (KT Mới), đường Võ Văn Kiệt (kinh Hai Lai và kinh Chín Thước).
- **Nam** giáp Hộ đạo Cái Nhum Kinh Lộ Đá. Hđ. Vĩnh Chèo, kinh Đường Đào
- **Bắc** giáp Hộ đạo Bảy Ngàn, kinh sáng Nàng Mau và kinh Mười Ba.
- **Tây Nam** giáp Hộ đạo Vị Thanh, cầu Thủy Lợi.

Hộ đạo được thành lập vào ngày 17 tháng 08 năm 1974, nhưng sau biến cố năm 1975, Ngôi Nhà thờ đơn sơ bằng cây đã được tháo gỡ và mất đất.

Trước năm 1975, Cha Augustinô Trần Minh Khanh là Cha Sở Hộ đạo Vị Thanh, phụ trách Vị Thủy. Vào ngày 17 tháng 08 năm 1974, Cha sở Augustino Trần Minh Khanh mua một thửa đất với tổng diện tích 105m x 54m = 5.670m² của ông bà Nguyễn Văn Dường và ông bà Trần Văn Bửu để xây dựng Nhà thờ. Và Ngôi Nhà Thờ bằng cây đơn sơ đã được dựng nên và Cha sở xuống làm lễ mỗi tuần vào ngày Chúa nhật.

Sau biến cố năm 1975, Ngôi Nhà thờ đơn sơ đã được tháo gỡ. Nền Nhà thờ đã được Nhà Nước trưng dụng làm trạm biến thế 110kv của huyện.

Năm 1975 – 1997: Cha Phanxicô Xaviê Vũ Văn An, Cha Sở Hộ đạo Vị Thanh phụ trách Vị Thủy. Vào năm 1994, Cha Vũ Văn An đã mua thửa đất tọa lạc: ấp 1, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy của ông bà Ngô Tuấn Anh với tổng diện tích: 1083, 1m². Mục đích là để xây dựng Nhà Thờ (Nhà Nguyễn Thánh Giuse được xây dựng trên thửa đất này).



Năm 1997 – 2012: Cha Đominicô Mai Thúc Hòa được bổ nhiệm làm Cha Sở Họ đạo Vị Thanh phụ trách Vị Thủy. Vào năm 2007, sau khi UBND tỉnh cấp phép xây dựng, Cha sở Mai Thúc Hòa đã khởi công xây dựng Nhà nguyện Thánh Giuse và khánh thành vào năm 2010. Nhờ có ngôi Nhà nguyện mới, không chỉ có thánh lễ ngày Chúa nhật mà còn mỗi ngày nữa. Bà con giáo dân tại Vị Thủy đã phải chờ đợi đúng 33 năm mới đạt được ước mong.

Năm 2012 – nay: Cha Phêrô Nguyễn Văn Khuyến được Đức Cha bổ nhiệm làm Cha sở Họ đạo Vị Thanh, kiêm nhiệm Họ đạo Vị Thủy. Cha tiếp tục hoàn thành những công việc của quý Cha tiền nhiệm. Cha đã bổ sung những vật dụng cần thiết để buổi cử hành phụng vụ thật trang nghiêm và linh thánh.

Ngày 01 tháng 03 năm 2013 - nay, Đức Cha bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Đức Huy phụ trách Họ đạo Thánh Giuse. Cha Phêrô Huy không chỉ lo sửa chữa các cơ sở hạ tầng mà còn củng cố các ban ngành đoàn thể: bầu lại HĐGX, giới Hiền mẫu, giới Gia trưởng, củng cố lại thiếu nhi, các lớp giáo lý, hội Legio Mariae, lo cơm sáng Chúa nhật cho những người nghèo, lo cho các em thiếu nhi vào mỗi ngày Chúa nhật.

Cùng cộng tác với quý Cha có hai dòng tu: Dòng Chúa Quan Phòng trực tiếp lo giữ trẻ và lo phục vụ Họ đạo. Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức (Bắc Ninh) chủ yếu phục vụ các em khiếm thị và lo truyền giáo.



HỌ ĐẠO VỊ TÍN



Thành lập: 23/05/1968
 Bồn mạng: ĐỨC MẸ HXLT (15.08)
 Số giáo dân: 1056 / 350 hộ / 05 khu
 ✉ 18 Nguyễn Trãi, phường 4,
 TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
 ☎ (0711) 3 876-063
 ✚ Giờ lễ:
 Chúa nhật: 18g00 (T7)
 05g00- 10g30
 15g30- 17g00
 Ngày thường: 05g00 – 18g00

Bao gồm: Phường IV (trừ khu vực II), xã Vị Tân của thành Phố Vị Thanh.

Địa giới:

Tây Bắc giáp Họ đạo Vị Hưng, Đại lộ Võ Nguyên Giáp (Hậu Giang).

Đông – Nam giáp Họ đạo Vị Thanh, đường Trần Hưng Đạo.

Tây và Tây nam giáp Họ đạo Hòa Hưng (GPLX), kinh KH 9, đường Longnia.

Theo đề nghị của của cha sở Chương Thiện, Đức Giám mục đồng ý tách khu Vị Tín gồm hai Ấp Vị Tín và Vị Thiện.

Ngày 23/5/1968, với văn thư của Đức Giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Hải Bằng, nguyên Giáo sư Chứng viện Á Thánh Quý làm cha sở thì Họ Vị Tín được chính thức thành lập.

Cha sở Phaolô Nguyễn Hải Bằng về nhận Họ ngày 12/07/1968. Năm 1970 xây cất ngôi trường sơ cấp cho các em theo học, vì trình độ văn hóa thấp kém trong những năm ly loạn.

Tháng 4/1972, Chúa nhật 5 mùa Chay, khởi công xây cất ngôi nhà thờ mới. Thánh lễ đầu tiên cử hành trong ngôi nhà thờ mới vào ngày lễ Giáng sinh năm 1973. Dự kiến tháng 3/1975 Đức Giám mục sẽ tới Họ đạo làm phép, khánh thành ngôi nhà thờ mới. Nhưng do hoàn cảnh nên Đức Giám mục không đến được. Ngày

15/8/1975 cha sở Phaolô Nguyễn Hải Bằng đã chủ sự làm phép nhà thờ mới dâng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Tháng 4/1994, Đức Giám mục bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Văn Tịch làm cha sở.

Năm 2002, Đức Giám mục cho Họ đạo thêm cha André Hồng Anh Kiệt làm cha phó cộng tác với cha sở trong công cuộc truyền giáo.

Đầu tháng 12/2003 Đức Giám mục bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Khuyến làm cha sở thay cha Giuse



Nguyễn Văn Tịch đi nghỉ hưu. Cha Phêrô Khuyến đã tiếp nối công việc của các vị tiền nhiệm: bơm đất nâng cao mặt bằng khuôn viên nhà thờ và nhà xứ, xây mới dãy phòng học giáo lý thật khang trang, xây đài Đức Mẹ, quy hoạch, sửa sang và bơm cát nâng cao mặt bằng Đất thánh, làm Đài để cử hành thánh lễ tại đất thánh vào những ngày Lễ Các Đấng và Mừng 2 Tết Âm lịch...

HỌ ĐẠO VỊ TÍN HỒM NAY:



Cha sở Martino Nguyễn Lê Nhật Minh

Những việc cha quan tâm là củng cố lại HĐGX, thăm viếng các gia đình, trợ giúp những người nghèo, phát thuốc, phát gạo, làm giếng, làm nhà, giúp học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Mục vụ truyền giáo cho người Khơme. Có Thánh Lễ riêng cho bà con Khơme vào 10g30 ngày Chúa nhật

Hiện nay Họ Đạo có các hội đoàn: Legio, Thiếu Nhi Thánh Thể

Hướng về tương lai họ đạo đã khởi công xây dựng lại nhà thờ mới và tiếp tục việc truyền giáo cho bà con Khơme.



HẠT VỊ THANH



10/08/2014 16:55

HỘ ĐẠO VỊNH CHÈO



Thành lập: 1959

Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm

Ngày thánh hiến: 16.05.1996

Số giáo dân: 1570 / 536 hộ / 7 khu

✉ Ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

☎ (0711) 3 568-644 0918299795

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật : 18g00 (Thứ 7)

05g00 – 16g00

Ngày thường: 05g00

Bao gồm: Từ ấp 1- 8 xã Vĩnh Thuận Tây, ấp 1-2 Xã Vĩnh Viễn, xã Hòa Lựu.

Địa giới:

- **Đông** giáp Hộ đạo Cái Nhum, Kinh xáng Nàng Mau và Kinh Chính Quyển.

- **Tây Nam** giáp Hộ đạo Xaviê, kinh Cầu Ván + kinh Hai Nguyên

- **Nam** giáp Hộ đạo Lương Hòa + Tô ma, kinh Mười Thước.

- **Bắc** giáp Hộ đạo Vị Thanh, kinh Tám Ván, kinh Mới, đường nối Vị thanh-Cần Thơ... Sông Nước Đục và kinh Kỳ Đà.

Hộ đạo Vinh Chèo được thành lập năm 1959 do Cha Phaolô Huỳnh Tiến Bộ nguyên là Chánh sở Hộ đạo Cái Nhum năm 1958 – 1961. Nhà thờ được cất bằng lá thô sơ, trên khu đất do ông Phêrô Lý Thành Hộ dâng hiến, trực thuộc Hộ chánh Cái Nhum.

Năm 1961 – 1965, Cha Giuse Nguyễn Công Định Chánh sở Cái Nhum làm quản nhiệm, cho nâng cấp, xây dựng lại mái tôn, vách ván, nền tráng xi măng, lấy tên nhà thờ Thuận Hội, hoàn thành năm 1963.

Năm 1965, Cha Giacôbê Lê Văn Tỏ, Chánh sở Cái Nhum quản nhiệm Hộ đạo được 4 tháng thì chiến tranh loạn lạc, giáo dân tản mác, Cha sở phải tạm trú tại Nhà thờ Long Mỹ.

Năm 1966 – 1970, Cha Augustinô Trần Minh Khanh, Chánh sở Nhà thờ Vị Thanh làm quản nhiệm, cho xây cất nhà xứ bằng gỗ mái tôn, thỉnh thoảng Cha đến sinh hoạt lễ đạo vào dịp lễ Phục sinh.

Năm 1970 – 1975, Cha Matthia Nguyễn

Văn Nghĩa làm Chánh sở Hộ đạo Thuận Hội đầu tiên.

Ngày 01/05 – 20/05/1975, Cha Phanxicô Đinh Trọng Tự làm Chánh sở.

Năm 1975 – 1978, Cha Đôminicô Mai Thúc Hòa làm Chánh sở - Cha khôi phục và sửa sang và đổi tên là Nhà thờ Vinh Chèo.

Ngày 25/05/1978, Đức Giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang đến ban Bí tích Truyền Chức Thánh, phong chức linh mục cho thầy



Sáu Anton Vũ Văn Triết tại Nhà thờ Vĩnh Chèo và bổ nhiệm cha mới làm Chánh sở Họ đạo Vĩnh Chèo và Xavie. Vào thời điểm này, Nhà thờ đã xuống cấp trầm trọng, do đó cha sở Anton đã tiến hành khởi công xây dựng Nhà thờ mới vào năm 1993 và hoàn thành vào ngày 16/05/1996, được Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận đến cung hiến.

Ngày 27/03/2011, cha Phanxicô Vũ Văn An làm Chánh sở. Cha cho bơm cát lấp mương nâng cấp một phần Đất Thánh. Ngày 05/08/2001, Cha đột ngột qua đời.



Ngày 06/08/2011–24/03/2002, cha Phêrô Maria Trương Diệu, Chánh sở Cái Nhum làm quản nhiệm Vĩnh Chèo.

Ngày 23/03/2002, cha Valentinô Trần Văn Vĩnh làm Chánh sở, Cha tiếp tục nâng cấp và sửa sang khu Đất Thánh, đồng thời xây dựng nhà giáo lý – Ngày 08/08/2005 cha đã qua đời.

Ngày 08/08/2005 - 27/09/2005, cha Giuse Nguyễn Văn Khảo Chánh sở Cái Nhum làm quản nhiệm Vĩnh Chèo.

Ngày 28/09/2005, cha Phêrô Nguyễn Văn Thọ làm Chánh sở, Cha xây bờ kè bên nhà thờ, nâng cấp sửa sang nhà các di, xây dựng nhà sinh hoạt, tạo điều kiện cho con em học giáo lý, sinh hoạt vui chơi. Về đời sống đạo, Cha xây dựng Họ đạo thành một khối đoàn kết, phấn đấu để Họ đạo luôn trở thành cộng đoàn đức tin, đức cậy, đức mến...

Ngày 28/03/2014, cha Máccô Phạm Minh Thủy làm Chánh sở, Cha tiếp tục những công việc của các Cha đi trước và lo sửa sang khu vực nhà xứ, dự kiến sẽ xây lại hàng rào, tu bổ nhà thờ và nhà sinh hoạt giáo lý...

CÁC LINH MỤC PHỐ XỨ:

- * 2000 - 2003: LM Tôma Hồ Thanh Minh.
- * 2003 -2009: LM Anrê Hồng Anh Kiệt.
- * 2012 đến nay: LM Bênêđô Đinh Châu Thân.

Có hai nữ tu dòng con Đức Mẹ Bình Thủy luân phiên giúp họ đạo từ năm 1970 đến nay và phụ trách nhóm trẻ gia đình.

Ơn gọi Linh mục, Tu sĩ:

- Tadeô Lý Thành Truyền; sinh 20/07/1923; Linh mục 11/02/1950, từ trần 5/07/1972, an táng tại Hòa Thành – Cà Mau.

- Gioan Baotixita Ngô Văn Nhơn; sinh 1946, Linh mục 15/08/2974; từ trần 30/09/2011, an táng tại đất thánh Nhà thờ Vĩnh Chèo.

- Catarina Nguyễn Thị Bích Thủy; tu hội Nữ tử Bác ái Vinh Sơn; sinh 1968; khấn 1996.

- Phêrô Nguyễn Văn Tiếp; sinh 1979; Linh mục 24/06/2010.

- Phêrô Lê Minh Tú; sinh năm 1980; thụ phong Linh mục 24/06/2011.

- Đominicô Ngô Hồng Tấn; sinh năm 1983; Đại Chủng Viện Thánh Quý.





HỌ ĐẠO XAVIE

Thành lập: 1930
 Bản mạng: Phanxicô Xavie, 03.12
 Làm phép ngày 3.7.2014
 Số giáo dân: 650 / 130 hộ / 4 khu
 ✉ Ấp 4, xã Vĩnh Thuận Tây,
 huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
 ☎ (0711) 2248 839
 ✚ Giờ lễ:
 Chúa nhật : 06g00- 16g30
 Ngày thường: 05g00

Bao gồm: Ấp 4 Xã Vĩnh thuận Tây của huyện Vị thủy, ấp 4+5+6+9, xã Vĩnh Viễn của Huyện Long Mỹ, xã Vĩnh Viễn A của Huyện Long Mỹ, một phần Xã Hòa Lựu của thành phố Vị Thanh.

Địa giới:

- **Đông và Đông Bắc** giáp Vịnh Chèo, kinh Hai Nguyên, sông Nước Đục, kinh Cầu Ván
- **Tây** giáp Giáo phận Long Xuyên, sông Nước Trong.
- **Nam** giáp Họ đạo Tô Ma, sông cái Nước Trong.
- **Bắc** giáp Họ đạo Vị Thanh, vành đai sông Nước đục.

Xavie trước kia có tên là nhà nguyện Đất Mới, được xây dựng nằm bên bờ sông cái. Năm 1930, Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Xuân Nở là cha sở Họ đạo Cái Nhum, đến Đất Mới khai hoang và cất một nhà nguyện nhỏ.

Năm 1947-1956 cha Tôma Lê Văn Hay nhận sở Họ đạo Cái Nhum và phụ trách Họ đạo Đất Mới.

Năm 1956-1958 cha Simon Huỳnh Văn Tông về làm cha sở Họ đạo Cái Nhum. Ngài cho xây cất lại Nhà nguyện Đất Mới vào năm 1954.

Năm 1958-1961, cha Phêrô Huỳnh Tiến Bộ tu bổ thêm cho nhà thờ.

Năm 1961-1965, cha Giuse Nguyễn Công Định cho lát nền gạch và lợp mái tôn.

Năm 1968-1975: Họ đạo không có cha coi sóc.

Năm 1975-1978, Tòa Giám mục cử cha Đôminicô Mai Thúc Hòa về làm cha sở.

Cái Nhum kiêm nhiệm Xavie, Vịnh Chèo và Long Mỹ.

Năm 1978-1992, cha Antôn Vũ Văn Triết cha sở Vịnh Chèo và coi sóc Họ đạo Xavie.

Năm 1992-1996 cha Gioan Baotixita Đinh Văn Chuẩn đảm nhiệm cha sở Họ đạo Xavie.

Năm 2001-2001, cha Phanxicô Vũ Văn An, cha sở Vịnh Chèo và Xavie, cha luôn lo cho đàn chiên và xây dựng nhà các dì.



Năm 2001-2002, cha Phêrô Maria Trương Diệu, cha sở Cái Nhum, quản nhiệm Vịnh Chèo và Xavie.

Năm 2002-2005, cha Valentinô Trần Văn Vĩnh cha sở Vịnh Chèo và kiêm nhiệm Xavie, cha luôn quan tâm lo lắng cho đoàn chiên. Sau đó cha được Chúa gọi về.

Năm 2005-2005, cha Giuse Nguyễn Văn Khảo cha sở Cái Nhum, quản nhiệm Vịnh Chèo và Xavie.

28/09/2005, 28 Tết 2007, cha Phêrô Nguyễn Văn Thọ, cha sở Vịnh Chèo kiêm nhiệm Xavie.

Từ ngày 29 Tết năm 2007 cha Tôma Nguyễn Văn Tâm được bổ nhiệm làm cha sở Họ đạo Xaviê, cha xây dựng hàng rào nhà thờ, xây các lớp giáo lý, sửa sang nhà xứ, nhà các di. Ngày 01/06/2012 cha đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới và được ĐGM Stêphanô Tri Bửu Thiên Lâm phép và Khánh thành ngày 03/07/2014.





GIÁO ĐIỂM CẦU MÓNG

Giáo Điểm Cầu Móng thuộc Họ đạo Long Mỹ, Hạt Vị Thanh, Giáo phận Cần Thơ. Nhà nguyện hiện nay nằm gần cầu Xẻo Trâm, thuộc ấp Bình Thuận, xã Long Bình, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Gồm: huyện Long Mỹ với xã Long Bình, Long Trị A; huyện Phụng Hiệp với xã Hòa An, xã Phương Bình và thị trấn Kinh Cùg.

Theo thống kê năm 2014, khoảng 250 người trên 70 hộ gia đình. Sau năm 1975, cụ thể vào các năm 1977, 1978... một số gia đình Công giáo, gốc Giáo phận Huế vào Nam lập nghiệp, họ lập thành một xóm đạo trên dưới 100 người.

Từ năm 1978, Cha Dom. Hòa, Cha Bửu, Cha Nhơn thỉnh thoảng đến Cầu Móng dâng Thánh Lễ tại nhà giáo dân khi có yêu cầu, lúc ở kinh Cùg, khi ở cầu Móng, khi ở cầu Xẻo Trâm.

Vào khoảng năm 1980, Cha Dom. Hòa, bấy giờ đang làm Cha Sở Họ đạo Cái Nhum, phụ trách Họ đạo Long Mỹ, xin phép chính quyền xã Long Bình, huyện Long Mỹ được cử hành

Thánh Lễ cho giáo dân ở khu vực này tại cầu Xẻo Trâm.

Đây là điểm sinh hoạt đầu tiên của Giáo điểm cầu Móng. Được khoảng 2 năm thì bị giản tán. Giáo dân lại sinh hoạt tôn giáo tại Họ đạo Long Mỹ và Vị Thanh.

Ngày 30 tháng 10 năm 2007 sau một thời gian dài kiên trì xin phép, Giáo điểm cầu Móng lại được tiếp tục sinh hoạt trên mảnh đất của Cha Già Giuse Nguyễn Văn Tịch, cha sở Họ đạo Vị Tín cho Họ đạo Long Mỹ.

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Ánh mới được điều về phụ trách Họ đạo Long Mỹ, Trà Ban, cầu Móng; ngài đã cho xây dựng một căn nhà nhỏ (6x14m) bên cạnh nhà quý dì Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức đang tạm trú, để làm nhà nguyện.

Vào cuối tháng 10 năm 2010, Giáo điểm lại một lần nữa bị đóng cửa và không được phép sinh hoạt. Lý do... không biết... sinh hoạt tôn giáo lại được chuyển về Họ đạo Long Mỹ và Vị Thủy.

Nhờ ơn Chúa và Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng y Phanxicô Thuận, chính quyền Long Mỹ lại cho phép làm lễ tại miếng đất gần cầu Xẻo Trâm. Cha Phó Giuse Nguyễn Quốc Khánh đã huy động cất tạm căn nhà lá, nền xi-măng và sinh hoạt lại từ lễ Thánh Giuse 19/03/2012 đến nay.

SINH HOẠT CỦA GIÁO ĐIỂM

Mỗi tuần có 2 Thánh Lễ: Sáng và Chiều ngày Chúa nhật.

Hàng năm, Lễ Giáng Sinh và Phục sinh, Tết Nguyên đán... nếu không nhằm vào ngày Chúa nhật phải xin phép.

Có các lớp giáo lý.

Thăm viếng thường xuyên các gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn.

Thay sổ gia đình công giáo và làm sổ mới cho các gia đình bị lạc mất.

Vì gần trường Đại học khu Hòa An, nên việc quan tâm phục vụ sinh viên, mở quán ăn sinh viên và cho sinh viên nữ lưu trú do các nữ tu và nhà dòng Mến Thánh Giá đã thực hiện để giúp các em.

Giáo điểm đang dần dần đi vào ổn định.

