

# BẠC LIÊU

6

Hiệp Thông

Là :  
**HÒA HIỆP  
THÔNG PHẦN**

# TỔNG QUÁT VỀ HẠT BẠC LIÊU

- \* Gồm 20 Họ đạo và 3 Giáo điểm: Vĩnh Phú, Kinh Tự, Vĩnh Thịnh.
- \* 24 Linh mục: 16 cha sở (1 cha Dòng Đồng Công, phụ trách Họ đạo Phêrô) và 8 cha phó (1 cha phó biệt cư).
- \* 40 tu sĩ thuộc 5 dòng, hiện diện trong 16 họ đạo:
  - Chúa Quan Phòng: 11.
  - Mến Thánh Giá Cần Thơ: 16.
  - Con Đức Mẹ Bình Thủy: 8.
  - Phaolô Mỹ Tho: 3.
  - Đồng Công: 2.
- \* Số Giáo dân: 20.445 (trong đó có 22 người Khmer; 114 người Hoa).
- \* Số thành viên trong Hội đồng Giáo xứ: 390 và số Giáo Lý viên: 160.
- \* Hạt Bạc Liêu có Trung tâm Hành hương Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp nằm trong phần đất của Họ đạo Tắc Sậy. Nơi đây hàng năm thu hút rất đông khách hành hương đến kính viếng và khấn nguyện cùng Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.



HẠT BẠC LIÊU

# **GIÁO PHẬN CẦN THƠ**

## **BẢN ĐỒ CÁC GIÁO XỨ HẠT BẠC LIÊU**



TYŁEK 1: 50 000



### Từ trái qua phải :

H.1 C. Gs. Kiên	sở Long Hà,	1978 - LM 2009	☞	C. Gs. Minh	sở Đất Sét,	1976 - LM 2009
C. Gs. Khanh	sở Vô Nhiễm,	1965 - LM 2007	☞	C. Dm. Hiếu	sở Bạc Liêu,	1983 - LM 2014
C. Pr. Ngô	sở Chủ Chí,	1971 - LM 2002	☞	C. Pr. Chiến	Vĩnh Phú,	1983 - LM 2014,
C. Pr. Tú	phó Tắc Sậy,	1980 - LM 2011				
H.2 C. Pr. Siêng	sở ĐMHXLT,	1965 - LM 2002	☞	C. Gs. Hoài	sở Ninh Sơn,	1971 - LM 2001
C. Gs. Hiệp	phó Bạc Liêu,	1975 - LM 2014	☞	C. Đm. Huy	phó Ninh Sơn,	1977 - LM 2007
C. Mc. Đệ	sở Nàng Rền,	1959 - LM 1997	☞	C. GB. Hồng	sở Bến Bàu,	1973 - LM 2000
C. GB. Bình,QH	sở Bạc Liêu,	1954 - LM 1994	☞	C. At. Vinh	sở Vĩnh Hậu,	1948 - LM 1977
C. Em. Ghi	sở Vĩnh Mỹ,	1956 - LM 1999	☞	C. Đm Thuần	sở Vĩnh Hiệp,	1978 - LM 2011
H.3 C. At. Thái	sở Gành Hào,	1970 - LM 2002	☞	C. Px. Hậu	sở Khúc Tréo,	1970 - LM 2001
C. Pr. Điệp	sở Phêrô,	1920	☞	C. Px. Trọng	sở Tắc Sậy,	1968 - LM 2000
C. Gs. Trực	phó Tắc Sậy,	1981 - LM 2012	☞	C. Đm. Cường	sở Vĩnh Hậu,	1976 - LM 2004
C. Pr. Hùng	sở Hòa Trung,	1975 - LM 2007	☞	C. Phêrô Trịnh	sở Vĩnh Hiệp,	1955 – LM 1994

## HỘ ĐẠO BẠC LIÊU



Ranh giới: Từ kinh Giồng Me – Chợ Xóm Mới B – đường Trần Huỳnh – đường Cách Mạng cầu xăng.

e/ **Nam** giáp: Hđ. Giồng Nhãm. Ranh giới: Kinh Ranh.

Thành lập: 09.11.1888  
Bổn mạng: Thánh Giuse (19.03)  
Ngày thánh hiến:  
Số Giáo Dân: 1560 / ... hộ / ... khu  
Số dân:                  Diện tích:  
 Khóm 2, Phường 2, Tp. Bạc Liêu,  
tỉnh Bạc Liêu.  
☎ (0781)3 822-090  
† Giờ lễ:  
 Chúa Nhật: Sáng: 05g00- 09g00  
 Chiều 19g00  
 Ngày thường: 05g00- 18g00

**1. Bao gồm:** Phường 2+3+5+7 và xã Vĩnh Trạch của thành phố Bạc Liêu.

**2. Địa giới:**

a/ **Đông giáp:** Hđ. Hòa Lý (hạt Sóc Trăng). Ranh giới giữa xã Vĩnh Trạch của TP. Bạc Liêu với xã Lai Hòa của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

b/ **Đông Bắc** giáp: Hđ. Nàng Rền, ranh giới sông Bạc Liêu.

c/ **Tây Nam** giáp: Hđ. Giuse. Ranh giới: Kinh Ranh nối dài đến kinh Giồng Me.

d/ **Bắc-Tây Bắc** giáp: Hđ. Đức Mẹ HXLT. dọc đường Trần Phú – đường Bà Triệu –

### ① Hình thành và phát triển:

- Được thành lập ngày 09/11/1888 (cha DERVAL rửa tội cho dự tòng đầu tiên). Cha đã dựng lên một ngôi nhà thờ lá đơn sơ trên đường ra biển.

- 24/07/1894, cha GONET rửa tội cho 80 người.

- 11/1896, cha DUQUET về phục vụ họ đạo. Cha dời nhà thờ về vị trí hiện tại, xây nhà xứ, nhà các dì và trường học...

- 06/1936, cha Phêrô Trần Văn Ký là linh mục chính xứ người Việt Nam đầu tiên coi sóc họ đạo Bạc Liêu. Thời gian này nhà thờ được trùng tu, hang Đức Mẹ Lộ Đức và đồi Calvariô cũng được xây dựng. Trường Trung học Tương Lai được sáng lập trong năm 1945.

- 15/10/1964, cha Gioankim Nguyễn Văn Nhì thay thế cha Phêrô Ký nghỉ hưu. Điểm nổi

bật trong thời này là mục vụ cho người Hoa với gần 200 người. Các cơ sở giáo dục, bác ái xã hội như trường học với 6 dãy nhà, cô nhi viện, ký nhi viện hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả.

- 1975, cha Giuse Vũ Văn Minh, đang làm hiệu trưởng, đã giao trường Tương Lai cho nhà nước theo chính sách lúc bấy giờ. Cha được Bề trên bổ nhiệm làm cha sở họ đạo Bạc Liêu thay cho cha Gioankim Nhì.





- 1979, cha Giacôbê Lê Văn Tỏ về thay thế cha Giuse Minh đã qua đời. Cha chỉnh trang lại khuôn viên và trùng tu nhà thờ để mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Họ đạo Bạc Liêu.

- 30/04/2003, Cha Giacôbê về hưu, Đức Cha bổ nhiệm cha Clementê Nguyễn Tân Lợi làm cha sở Bạc Liêu. Họ đạo Bạc Liêu bước vào giai đoạn mới. Đặc biệt, 17/04/2008, Chính quyền Tỉnh đã trao đổi thay địa điểm nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, thuộc Họ đạo Bạc Liêu, từ đường Trần Phú (Ngã tư Quốc tế) về khu địa ốc. Cha Clementê đã khởi sự và hoàn thành ngôi thánh đường mới này.

- 21/04/2014, cha Gioan Baotixita Nguyễn Thanh Bình được Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên bổ nhiệm làm cha sở tiếp nối cha Clementê được thuyên chuyển về nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ.

## ② HỘ ĐẠO BẠC LIÊU HIỆN TẠI:

Hiện tại, Họ đạo Bạc Liêu đang phát triển với những hội đoàn hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả như Legio Marie, Dòng Ba Phan Sinh, Hội Phật tử Thánh Tâm...

Thiếu nhi Thánh thể của Họ đạo Bạc Liêu là một trong những Liên đoàn gương mẫu của Giáo phận trong Năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống các Hội đoàn.

Cùng với sự cộng tác của các cha phó, sinh hoạt của Giới trẻ và nhóm ơn gọi cũng bắt đầu khởi sắc.





1. Bao gồm: Phần lớn xã Vĩnh Lộc A thuộc huyện Hồng Dân.

2. Địa giới:

a/ Đông Nam giáp Hđ. Đất Sét. Ranh giới: Kênh Lộ Xe đi Gò Quao.

b/ Tây và Tây Nam giáp xã Vĩnh Bình Nam của huyện Vĩnh Thuận tỉnh Kiên Giang.

c/ Bắc giáp Gx. Xeo Lá (Gp LX). Ranh giới: Sông cái Ba Đình.



## ① GIAI ĐOẠN KHÔNG CÓ CHA THƯỜNG XUYÊN TẠI HỘ ĐẠO (1908 – 1976):

1. - Cha Halloux (1908-?).
  2. - Cha Hành (?).
  3. - Cha Minh (?-1922).
  4. - Cha Dương Quang Sở (1922-1930).
  5. - Cha Phêrô Phan Thanh Hóa (1930-1932).
  6. - Cha Carolô Nguyễn Ngọc Tỏ (1932-1953).
- Phần mộ của cha vẫn còn trong khuôn viên.  
nhà thờ theo ước nguyện của cha.
7. - Cha Antôn Đặng Minh Tâm (1953-1957).
  8. - Cha Phêrô Nguyễn Văn Liêu (1957-1970). Cha là người đã mua 1.500 công đất chia cho bà con trong Họ đạo, ngài cũng đã xây dựng nhà xứ cho Họ đạo.
  9. - Cha Đominicô Vũ Phụng Thiên (1970-1975).
  10. - Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh (1975-1976).



## ② GIAI ĐOẠN CÓ CHA THƯỜNG TRÚ TẠI HỘ ĐẠO (1976 – nay):

1. Cha Phanxicô Xaviê Phan Văn Triêm (1976-1997). Cha Phanxicô có công rất lớn trong việc xây dựng cũng như củng cố Họ đạo sau năm 1975. Là Cha sở thường trú đầu tiên của Họ đạo, dù trong hoàn cảnh khó khăn, cha đã vận động bà con để xây lại nhà thờ mới năm 1981, nhưng phải tạm ngưng đến năm 1986 mới bắt đầu xây dựng lại và hoàn thành vào năm 1993. Cha đã không ngừng củng cố đời sống đạo cho giáo dân, sửa sang khuôn viên Họ đạo.

2. Cha Micae Bùi Trần Thắng (1997-2004). Cha Micae đã xây dựng nhà xứ kiên cố và một dãy phòng giáo lý cho Họ đạo. Ngài cũng tiếp tục công việc của các cha tiền nhiệm, thăng tiến đời sống đức của giáo dân.

3. Cha Phêrô Nguyễn Văn Chánh (2004-2006). Cha rất năng nổ, lo lắng cho Họ đạo. Ngài làm bờ kè khuôn viên Họ đạo, làm ngôi mộ mới cho cha Carôlô Nguyễn Ngọc Tỏ, làm nhà quý dì, nhà sinh hoạt. Công việc đang dở dang thì Chúa gọi Ngài về tháng 12 năm 2006.

4. Cha Giuse Nguyễn Văn Lợi (2007-2014). Cha đã sửa lại nhà thờ khang trang, làm sân xung quanh nhà thờ, một dãy phòng giáo lý, cũng như chăm lo đời sống đức cho bà con.

5. Cha G.Bta. Nguyễn Việt Hồng (tháng 03 năm 2014 tới nay). Mặc dù mới về Họ đạo cha cũng đã nỗ lực cùng với bà con giáo dân chung tay xây dựng Họ đạo nên cộng đoàn bác ái, yêu thương. Hoa trái ơn gọi trong Họ đạo là 2 Linh mục và 4 nữ tu.

## ③ Hướng về tương lai:

Phát triển Họ đạo thành cộng đoàn bác ái, yêu thương.

Sống và loan báo Tin Mừng cho bà con xung quanh còn chưa biết Chúa.





## HỘ ĐẠO CHỦ CHÍ

Thành lập: 1933  
Bổn mạng: Mẹ Mân Côi  
Ngày thánh hiến:  
Số giáo dân: 370 / 155 hộ / ... khu  
Số dân: Diện tích:  
✉ Ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, huyện  
Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu  
☎ 0913.631.736  
⌚ Giờ lễ:  
Chúa Nhật: 09g00- 16g00  
Ngày thường: 16g30

- 8000 (ranh giới giữa huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu và huyện Thới Bình, tỉnh Đồng Tháp).  
**c/ Nam** giáp: Hđ. Hòa Bình. Ranh giới: Kinh Đê. Hđ. Khúc Tréo. Ranh giới: Kinh Mua.  
**d/ Bắc** giáp: Hđ. Đất Sét. Ranh giới: Kinh Xá Thòong và 6000  
**e/ Tây Bắc**: Hđ. Huyện Sử, hạt CM. Ranh giới: Kinh 8000.



### ① Hình thành và phát triển:

#### 1. GIAI ĐOẠN MANH NHA (1930 – 1975)

Giai đoạn này in đậm dấu chân của Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Khi về nhận nhiệm sở Tắc Sậy, với tinh thần truyền giáo, cha thường xuyên rong ruổi đến những vùng thôn quê hẻo lánh để thăm viếng bà con bất kể lương giáo. Chính cha đã dạy giáo lý, rửa tội cho nhiều anh chị em tân tòng ở vùng này.

Giữa thập niên 1930, Cha đã cho xây dựng nhà nguyện Chủ Chí.



Cha thường xuyên tới lui thăm viếng và dâng thánh lễ, giáo dân ngày thêm đông.

1946, chiến tranh loạn lạc, nhà nguyện bị sập, giáo dân di tán, Họ đạo tan rã.

#### 2. GIAI ĐOẠN HỒI SINH (1975 – 2010)

Sau 1975, khi hòa bình lập lại, nhiều người trở về đây lập nghiệp. Lúc này một số người Công giáo cũng quy tụ lại (khoảng 100 người) thành một cộng đoàn đức tin bắt đầu hồi sinh. Hằng tuần họ đọc kinh, gia đình nào có điều kiện thì đi dự lễ ở Hòa Bình, Ninh Sơn, Tắc Sậy, Tân Lộc, Huyện Sử.

1975 – 1997: Giai đoạn này có Cha Antôn Vũ Xuân Vinh từ Ninh Sơn thỉnh thoảng đến thăm viếng giáo dân.

Họ đạo có sức sống mới kể từ khi có Cha GB. Trần Đức Hùng về làm cha sở Họ đạo Tắc Sậy vào năm 2001. Cùng với cha phó GB. Nguyễn Việt Hồng, hai cha thường tới lui thăm viếng bà con trong đạo, phát động những việc đạo đức bình dân, cử hành lễ giỗ, lễ an táng tại tư gia. Trong kỳ hè, có quý đì đến giúp dạy giáo lý cho các em thiếu nhi.

Từ ngày 27/04/2007, được phép của Chính quyền địa phương, Cha GB. Nguyễn Việt Hồng đến đây dâng lễ vào mỗi Chúa nhật tại nhà giáo dân.

Chưa đầy một năm sau, 28/02/2008, cha Phêrô Phan Văn Ngộ thay thế cho Cha G.Bta. Hồng đi nhận nhiệm sở mới.

Sau khi Cha GB. Trần Đức Hùng qua đời, Cha GB. Nguyễn Thanh Bình tiếp tục những dự án mà cha GB. Hùng đã khởi sự.

26/11/2009, Họ đạo đã cất được ngôi nhà nguyện trên mảnh đất do cha GB. Nguyễn Thanh Bình hướng dẫn cho cha Phêrô Ngộ mua lại của người dân. Tuy đơn sơ bằng gỗ lợp tôn, nhưng giáo dân rất vui mừng, vì có nơi để đọc kinh, dâng lễ, thờ phượng Chúa.

### 3. GIAI ĐOẠN TÁI THIẾT (2010)

Dấu ấn không thể quên đối với Họ đạo là vào ngày 15/06/2010, Đức Cha Stéphanô Tri Bửu Thiên đã nâng giáo điểm Chủ Chí lên thành Họ đạo chính thức và bổ nhiệm Cha Phêrô Phan Văn Ngộ làm cha sở tiên khởi của Họ đạo.

Với nhiệt huyết của người tông đồ, cha đã đi thăm viếng giáo dân, tìm chiên lạc, gỡ rối cho nhiều gia đình. Cha cũng quan tâm đến người nghèo, người già và người neo đơn không phân biệt tôn giáo, tổ chức đọc kinh gia đình trong tháng Mân Côi. Vì thiếu nhân sự nên đích thân cha dạy giáo lý cho các em thiếu nhi, giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân...

Về cơ sở vật chất, vì hoàn toàn mới mẻ và không có nguồn thu nhập, nên cha từng bước vận động ân nhân giúp xây dựng đài Đức Mẹ, đài Thánh Giuse, làm bờ kè, đường đi, sân nhà thờ, hàng rào...

#### ② Hướng về tương lai:

Ước mong trong tương lai, với sự trung, lòng nhiệt thành của cha sở và lòng quảng đại của quý ân nhân, họ đạo Chủ Chí sẽ được thay da đổi thịt, cùng nhau xây dựng Họ đạo thành một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến.





## HỌ ĐẠO ĐẤT SÉT

Thành lập: 1908  
 Bổn mạng: Thánh Têrêxa HĐ (01/10)  
 Ngày thánh hiến:  
 Số Giáo dân: 810 / ... hộ / ... khu  
 Số dân: Diện tích:  
✉ Ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu  
☎ 0939586031  
✚ Giờ lạy:  
 Chúa Nhật: 06g00 - 16g30  
 Ngày thường: 05g00

**1. Bao gồm:** Toàn bộ xã Lộc Linh, Vĩnh Lộc, Ninh Thạnh Lợi, Ninh Thạnh Lợi A, thị trấn Ngã Dừa, Phân nhô xã Vĩnh Lộc A thuộc huyện Hồng Dân, một phần thị trấn Phước Long thuộc huyện Phước Long.

**2. Địa giới**

**a/ Đông** giáp Hđ. Vĩnh Phú. Ranh giới: Kênh Xáng và ranh giới giữa thị trấn Ngã Dừa với xã Ninh Hòa của huyện Hồng Dân.

**b/ Tây Bắc** giáp Hđ. Bến Bầu. Ranh giới: Kênh Lộ Xe đi Gò Quao.

**c/ Nam** giáp Hđ. Vĩnh Hiệp. Ranh giới: Quản lộ Phụng Hiệp.

**d/ Tây** giáp Gp. Long Xuyên. Ranh giới: Đường ranh giữa huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu với huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

**e/ Bắc** giáp Hđ. Lương Thiện + Tân Phú, hạt Vị Thanh. Ranh giới: Sông cái Ba Đinh.



### ① Hình thành và phát triển theo năm tháng qua các trào cha sở:

#### A. Giai đoạn không có cha ở thường xuyên tại họ đạo (1908 – 1976)

1. - Cha Halloux: (1908-?).
2. - Cha Hành (?).
3. - Cha Minh: (?-1922).
4. - Cha Dương Quang Sở (1922-1930).
5. - Cha Phêrô Phan Thanh Hóa (1930-1932).
6. - Cha Carolô Nguyễn Ngọc Tỏ (1932-1953).
7. - Cha Antôn Đặng Minh Tâm (1953-1957).
8. - Cha Phêrô Nguyễn Văn Liêu (1957-1970).
9. - Cha Đominicô Vũ Phụng Thiên (1970-1975).
10. - Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh (1975-1976).

## B. Giai đoạn các cha ở thường xuyên tại Họ đạo (1976 - đến nay)

1. - Cha Phanxicô Phan Văn Triêm (1976-1997).
2. - Cha Micae Bùi Trần Thắng (1997-2004).
3. - Cha Phanxicô Xaviê Trần Bình Trọng (Cha Phó biệt cự).
4. - Cha Phêrô Nguyễn Văn Chánh (2004-2006).
5. - Cha Phêrô Phan Văn Ngộ (Cha Phó biệt cự).
6. - Cha Giuse Nguyễn Văn Lợi (2007-2014).
7. - Cha Đôminicô Nguyễn Phú Cường (2007-2014). Từ năm 2007-2010 là Cha phó biệt cự; đến năm 2010-2014 trở thành cha sở chính thức.
8. - Cha Giuse Nguyễn Hoàng Minh (Tháng 8 năm 2014 - nay).

### ② Hướng về tương lai:

Hiện tại Họ đạo vẫn còn rất nhiều khó khăn do đời sống kinh tế, phương tiện đi lại.

Lối sống “sao cũng được” của người dân nơi đây ảnh hưởng rất lớn đến việc sống đạo. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cha sở, quý Dì và của những người nhiệt huyết, đời sống đạo đã bắt đầu có sinh khí, khởi đi từ những em thiếu nhi thường xuyên tới lui nhà thờ, có nhóm giúp lễ, ơn gọi... dù rất ít, nhưng cũng là những bước tiến đáng trân trọng.





## HỘ ĐẠO ĐỨC MẸ HÒN XÁC LÊN TRỜI

Thành lập: 1963  
Bổn mạng: Đức Mẹ HXL (15/08)  
Ngày thánh hiến: 12.2.2011  
Số giáo dân: 1457 / ... hộ / ... khu  
Số dân: Diện tích:  
✉ Nguyễn Văn Linh, Phường 1,  
Thành phố Bạc Liêu.  
☎  
✚ Giờ lễ:  
Chúa Nhật: 17g00  
Ngày thường: 17g00

**1. Bao gồm:** Phường 1+3+6+8 thuộc Thành Phố Bạc Liêu, xã Hưng Hội, xã Long Thạnh, xã Châu Thới, xã Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hưng A thuộc huyện Vĩnh Lợi; xã Minh diệu thuộc huyện Hòa Bình; một phần xã Hưng Phú và Vĩnh Phú Đông thuộc huyện Phước Long.

### 2. Địa Giới

**a/ Đông Bắc** giáp Hđ. Nàng Rền. Ranh giới: Kinh Nước Mặn, Quốc Lộ 1, đường song song với Sông Cái Cũ.

**b/ Tây Bắc** giáp Gđ. Vĩnh Phú. Ranh giới: Kinh Xáng.

**c/ Tây Nam** giáp Hđ. Vĩnh Hiệp. Ranh giới của xã Long Thạnh với Thị trấn Hòa Bình, Kinh Xáng và Kinh Hòa Bình.

**d/ Nam** giáp Hđ. Bạc Liêu. Ranh giới: Từ Kinh Giồng Me – Chợ Xóm Mới B – đường Trần Huỳnh – dọc đường Trần Phú – đường Bà Triệu – đường Cách Mạng – Cầu xáng.

**e/ Bắc-Tây Bắc** giáp Hđ. Đất Sét. Ranh giới: Kinh Phụng Hiệp. Hđ. Vĩnh Lợi (hạt Trà Lồng). Ranh giới: Kinh Xáng

**f/ Bắc** giáp Gđ. Châu hưng (ST). Ranh giới của xã Châu Thới và Vĩnh Hưng A, với xã Vĩnh Lợi và Hưng Lợi của huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng (Ranh giới của tỉnh Bạc Liêu với Sóc Trăng).

### ① Lịch sử:

Vì nhu cầu của Họ Đạo Bạc Liêu, số giáo dân ngày càng tăng, được sự chấp thuận của Tòa Giám Mục Cần Thơ. Vào năm 1962, linh mục Gioakim Nguyễn Văn Nhì đã mua lại nhà Canh-Nông của Nông-Tín-Cuộc Ba Xuyên. Nhà lầu dài 32m ở Đại Lộ Độc Lập Bạc Liêu.

- Ngày 22 tháng 11 Năm 1962 làm giấy hứa bán, nạp ¼ số tiền.

- Ngày 13 Tháng 11 năm 1963 làm giấy bán đứt.

Nhà lầu Sicam được sửa lại làm nhà Nhà Thờ ở tầng trên, và 4 phòng dưới làm lớp học, đồng thời Họ đạo đã xây thêm hai dãy trường hai bên, mỗi dãy dài 32m, rộng 10m dùng làm lớp học.

Tòa Giám Mục Cần Thơ đã chọn thánh hiệu của Nhà Thờ là NHÀ THỜ ĐỨC MẸ HÒN XÁC LÊN TRỜI.



Như vậy từ năm 1963 đã có thêm thánh đường mới tại Châu Thành Bạc Liêu, và năm 1964 hai dãy trường chi nhánh Tương Lai tại Đại Lộ Độc Lập, hiện nay là Đại Lộ Trần Phú đã được mở cửa thu nhận học sinh mẫu giáo và học sinh tiểu học. Các lớp học này do các Nữ Tu Dòng Chúa Quan Phòng và các nữ giáo viên trực tiếp giảng dạy.



Sau ngày 30.4.1975, chính quyền Bạc Liêu đã sử dụng cơ sở này vào nhiều việc khác nhau. Từ năm 1988 vì nhu cầu của Họ đạo Bạc Liêu, Họ đạo đã nhiều lần gửi đơn thư yêu cầu xin lại cơ sở này.

Tháng 7 năm 2007, được sự thống nhất của Tòa Giám Mục Cà Mau và Chính quyền Tỉnh Bạc Liêu, Họ đạo đã nhận khu đất mới với diện tích 5.000m<sup>2</sup> để xây dựng nhà thờ mới, tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Linh, phường 1, Thành Phố Bạc Liêu. Khi đó Chính quyền Bạc Liêu đã san lấp mặt bằng khu đất mới này để Họ đạo Bạc Liêu xây dựng Nhà Thờ.

Ngày 17.4.2008, Đức Giám mục Stêphanô Tri Bửu Thiên chủ sự Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng mới NHÀ THỜ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.



Ngày 12.2.2011, ĐHY Gioan Baotixita chủ sự thánh lễ Cung Hiến Nhà Thờ để dâng kính Mẹ Maria là Nữ Vương Hồn Xác Lên Trời, cùng đồng tế trong Thánh Lễ Cung hiến có Đức Cha Stêphanô, Giám Mục Giáo phận Cần Thơ, quý Cha và đông đảo cộng đoàn dân Chúa xa gần hiện diện.

2014, Đức Giám Mục bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Siêng làm cha sở đầu tiên thường trú tại họ đạo.

## ② Hướng về tương lai:

Hiện tại với sự cộng tác của quý Dì Dòng Con Đức Mẹ Bình Thủy, của bà con giáo dân, cha sở tiếp tục thực hiện những gì cần thiết cho việc củng cố và phát triển Họ đạo thành một cộng đoàn tích cực sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc.





## HỘ ĐẠO GÀNH HÀO

Thành lập: 1928  
 Bổn mạng: Phanxicô Xaviê (03/12)  
 Ngày thánh hiến: 31/03/2011  
 Số giáo dân: 1020 / ... hộ / ... khu  
 Số dân: Diện tích:  
 Ấp 5, thị trấn Gành Hào,  
 tỉnh Bạc Liêu.  
 09188867383  
 Giờ lễ:  
 Chúa nhật: 07g00 - 16g00  
 Ngày thường: 17g30

### I. Hình thành và phát triển theo năm tháng qua các trào cha sở:

#### 1. THỜI KỲ KHAI PHÁ (1900 – 1930)

Đây là vùng cửa biển, nên có nhiều ngư phủ và những người làm ăn buôn bán từ nhiều nơi khác đến đây lập nghiệp, trong đó có một số người Công giáo. Vì nơi đây chưa có nhà thờ, nên những giáo dân này phải ra nhà thờ Tắc Sậy dự lễ và lãnh nhận các Bí tích.

Đến cuối những năm 1920, các cha ở Tắc Sậy mới đến đây để thăm viếng mục vụ và cử hành các Bí tích.

Khởi đầu là năm 1928, Cha Phaolô Trần Minh Kính đã rửa tội cho một số anh chị em lương dân.

Giáo điểm Gành Hào đã được khởi sự từ đây.

#### 2. THỜI KỲ HÌNH THÀNH (1930 – 1946)

Khi về làm cha sở Tắc Sậy, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp thường xuyên đi

thăm viếng các giáo điểm, trong đó có giáo điểm Gành Hào.

Năm 1932, từ giáo điểm Gành Hào, cha lập nên Họ đạo An Hải với ngôi nhà thờ ở đập Lò Than. Nhà thờ bằng cây lá đơn sơ, nên chỉ sau một thời gian đã bị bão thổi sập. Cha Phanxicô đã cho xây nhà thờ mới ở kinh Bà Giá thuộc Ấp 5, thị trấn Gành Hào hiện nay. Bên cạnh nhà thờ còn có nhà các Dì để dạy văn hóa cho con em trong vùng.



Qua 16 năm được Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp coi sóc, Họ đạo An Hải đã lớn mạnh không ngừng về đức tin và số giáo dân.

### 3. THỜI KỲ LY TÁN (1946 - 1975)

Người Công giáo vùng Bạc Liêu không thể nào quên biến cố ngày 12/03/1946, vì đó là ngày cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chịu tử đạo. Và cũng là ngày giáo dân của một số Họ đạo ly tán, tản mác khắp nơi, các nhà thờ bị chiến tranh tàn phá...



Một số giáo dân của Họ đạo An Hải di tản đến các họ đạo xung quanh, một số liều mình ở lại với làng xóm... Vì không có các mục tử, cũng không có phương tiện để đến các họ đạo khác, nên con cháu họ sinh ra không được rửa tội, đời sống đức tin cũng phai mờ theo năm tháng.

### 4. THỜI KỲ TÁI THIẾT (1975 – 2011)

Sau khi hòa bình được lập lại, nhiều người từ khắp nơi đã về đây lập nghiệp, đến nỗi có người nói vui “Gành Hào là nước Việt Nam thu nhỏ”.

Từ năm 1975 – 1983, những sinh hoạt tôn giáo của bà con giáo dân ở cửa biển Gành Hào còn mang tính tự phát.

Năm 1993, ban đại diện Công giáo đã xin phép chính quyền mời cha Antôn Vũ Xuân Vinh vào tổ chức lễ Giáng sinh cho giáo dân. Từ đó, thỉnh thoảng vào các dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, giáo dân được phép đón các Cha vào dâng lễ.

Năm 2001, khi cha Giuse Võ Văn Hoài phụ trách Họ đạo Long Hà, cha đã đến thăm Gành Hào và đã quy tụ khoảng 200 người Công giáo, mượn nhà giáo dân làm lễ cho họ.

Năm 2002, Cha Giuse đã trình lên Đức Cha xin tái lập Họ đạo An Hải với tên gọi mới là Gành Hào.

Năm 2003, Cha Giuse đã cùng với Họ đạo mua một khu đất để xây dựng nhà nguyện. Họ đạo Gành Hào được chính quyền chính thức công nhận và hướng dẫn các thủ tục xin cấp phép xây dựng.

03/12/2006, ngày bồn mạng của Họ đạo, sau nhiều năm làm lễ ở nhà giáo dân, lần đầu tiên Họ đạo tham dự thánh lễ trong ngôi nhà nguyện mang tên thánh Phanxicô.

27/02/2008, Đức Cha Stêphanô, Giám mục Giáo phận Cần Thơ đã chủ sự Thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ cho Họ đạo Gành Hào.

31/03/2011, nhà thờ Họ đạo Gành Hào đã được cung hiến và khánh thành.

2014, Cha Giuse Võ Văn Hoài được thuyên chuyển đi nơi khác, và Đức Giám mục Giáo phận đã bổ nhiệm Cha Antôn Trần Minh Thái về nối tiếp cha Giuse.



## HỘ ĐẠO GIÁ RAI



Thành lập : 1930

Bổn mạng: Maria Nữ Vương

Ngày thánh hiến:

Số giáo dân: 680 / ... hộ / ... khu

Số dân: Diện tích:

✉ K 2, phường Giá Rai, thị trấn  
Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.



+ Giờ lễ:

Chúa nhật: 06g30- 16g00

Ngày thường: 16g30

**1. Bao gồm:** Toàn bộ thị trấn Giá Rai, xã Phong Tân, 1 phần xã Phong Thạnh Đông và Phong Thạnh Đông A thuộc huyện Giá Rai.

### 2. Địa giới

a/ **Đông và Nam** giáp Hđ. Vĩnh Hiệp, kinh Vĩnh Phong và kinh Bạc Liêu-Cà Mau.

b/ **Tây giáp** Hđ. Chủ Chí và Hòa Bình, kinh Phó Sinh – Giá Rai.

c/ **Nam** giáp Hđ. Ninh Sơn, kinh Hào Thu và kinh Xa Phèn

### ① Lịch sử:

Tiền thân của Họ đạo Giá Rai là Họ đạo Rạch Rắn, 1 trong 5 Họ đạo được Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp thành lập vào năm 1930, khi làm cha sở Họ đạo Tắc Sậy.

Năm 1946, khi Cha Diệp bị giết chết, nhà thờ bị chiến tranh tàn phá thì đời sống đức tin của bà con giáo dân cũng bắt đầu xuống dốc. Suốt thời gian dài, họ chỉ giữ đạo bằng việc đọc kinh do lòng đạo đức cá nhân.

Mãi đến năm 1958, khi cha GB. Hồ Văn Đợi làm cha sở Tắc Sậy, nhưng thường trú tại Giá Rai. Nhận thấy nơi đây vẫn còn một ít giáo dân của họ đạo Rạch Rắn, cha quy tụ họ lại, xây nhà thờ, làm nhà xứ, nhà các dì... và lấy tên gọi mới là Giá Rai. Năm 1963, cha được thuyên chuyển đi nơi khác.

Từ năm 1963 – 1975, Họ đạo được các cha ở Tắc Sậy coi sóc:

Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch (1963 – 1970).

Cha Phanxicô Lã Thanh Lịch (1970 – 1971).

Cha Antôn Nguyễn Tri Viễn (1971 – 1975).

Với biến cố 1975, nhà thờ bị trưng dụng vào việc công ích. Nhà xứ và đất đai của họ đạo được cấp cho cán bộ. Họ đạo Giá Rai mất tất cả, chỉ còn lại cái tên gắn liền với mảnh đất và tình người.

Từ 1975 – 2007, bà con giáo dân dự lễ và lãnh nhận các bí tích ở các Họ đạo lân cận. Những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn



cũng dần bỏ đạo. Khô khan, nguội lạnh, rồi rấm là những từ để diễn tả tình trạng Họ đạo Giá Rai trong giai đoạn này.

Từ tháng 07/2007, với nỗ lực của Cha Giuse Võ Văn Hoài, đang là cha phó Họ đạo Tắc Sậy, Giáo điểm Giá Rai hoạt động trở lại. Ông Phêrô Nguyễn Hoàng Hải đã cho mượn nhà của ông tại đầu cầu Giá Rai để dâng thánh lễ.

Năm 2012, được sự hỗ trợ của Giáo phận và các Họ đạo trong hạt Bạc Liêu, cha Phêrô Nguyễn Văn Siêng đã mua khu đất hiện tại và cùng với Hội đồng Giáo xứ tiến hành các thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà thờ.

Tháng 03/2014, Cha Giuse Võ Văn Hoài quay trở lại với tư cách là cha sở, đã tiếp tục chương trình của cha Phêrô Siêng để xây dựng cơ sở vật chất cho Họ đạo.

## ② Định hướng tương lai:

Ước mong trong tương lai Họ đạo Giá Rai có được một ngôi thánh đường mới và có cha sở thường trú, để với vị thế là Họ đạo trung tâm của thị xã Giá Rai trong tương lai, Họ đạo Giá Rai sẽ có cơ hội phát triển về nhiều mặt, cả đạo lẫn đời: vừa tốt đời vừa đẹp đạo.



## HỘ ĐẠO GIỒNG NHÃN



Thành lập:  
Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu  
Ngày thánh hiến:  
Số giáo dân: 205 / ... hộ / ... khu  
Số dân: Diện tích:

☞ Ấp Giồng Nhãm, xã Hiệp Thành,  
tỉnh Bạc Liêu  
☎ (0781)3 822-090  
✚ Giờ lễ:  
Chúa Nhật: 07g00  
Ngày thường: 17g00

1. **Bao gồm:** Toàn bộ phường Nhà Mát, xã Hiệp Thành và Vĩnh Trạch Đông của Tp. Bạc Liêu

2. **Địa giới:**

a/ **Đông** giáp Hđ. Hòa Lý (hạt Sóc Trăng). Ranh giới giữa xã Vĩnh Trạch Đông của Tp. Bạc Liêu với xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

b/ **Tây** giáp Hđ. Vô Nhiễm và Giuse. Ranh giới: Đường Cao Văn Lầu.

c/ **Nam** giáp biển Đông.

d/ **Bắc** giáp Hđ. Bạc Liêu. Ranh giới: Kinh Ranh.

### ① Lịch sử:

Hậu bán thế kỷ XIX, một số người Triều Châu bên Trung Quốc di cư sang lập nghiệp tại vùng ven biển Bạc Liêu trên dải đất giồng cát sát bờ biển nên lúc đầu được gọi là Giồng Biển. Khi đó vùng này còn hoang vu cần khai phá để sinh sống bằng trồng tía rau màu.

Sau đó có người trở về Trung Quốc mang giống nhãm về trồng. Giồng nhãm hợp thủy thổ nên phát triển tốt. Do đó nhiều gia đình đã chuyên canh nhãm. Vì thế nơi này mang tên là Giồng Nhãm.

Trong số dân cư người Triều Châu ở Giồng Nhãm có 5, 6 gia đình Công giáo gắn bó với nhau sống đức tin và ra ngoài nhà thờ Bạc

Liêu cách đó khoảng 9km dự lẽ và lãnh nhận bí tích. Thỉnh thoảng có Cha ở nhà thờ Cha Tam trên Chợ Lớn xuống thăm những người đồng hương và khích lệ sống đạo.

Dần dà số gia đình Công giáo gia tăng và



nhu cầu có nơi thờ phượng tại chỗ trờ nên thiết yếu. Năm 1970 số giáo dân ở đây đã kiếm một khu đất để làm ngôi nhà nguyện bằng cây lá để mời cha ở nhà thờ Bạc Liêu thỉnh thoảng vào làm lễ cho giáo dân. Năm 1985 ngôi nhà nguyện được nâng cấp lên ngôi nhà cấp 4.



Năm 1973 Đức Giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang đã cho thầy Phaolô Nguyễn Hoàng Khánh về thực tập mục vụ biệt cư một năm tại Giáo điểm Giồng Nhãm.

Năm 1975, cộng đoàn nữ tu Chúa Quan Phòng đã đến hiện diện tại Giáo điểm Giồng Nhãm giúp cho sinh hoạt tôn giáo tại đây được phát triển. Hằng tuần có các linh mục ở nhà thờ Bạc Liêu vào dâng lễ. Lúc đầu là các Cha Sở Bạc Liêu phụ trách họ đạo Giồng Nhãm:



Cha Gioakim Nguyễn Văn Nhì, Cha Giuse Nguyễn Văn Minh, Giacôbê Lê Văn Tỏ.

Từ năm 1991, các cha phó Bạc Liêu phụ trách: lần lượt các cha Clémentê Nguyễn Tân Lợi, cha Phêrô Nguyễn Văn Chánh, cha Giuse Nguyễn Văn Lợi, cha Micae Nguyễn Khắc Đệ, cha Phêrô Trần Minh Phước, cha Phêrô Nguyễn Văn Siêng, cha Phaolô Nguyễn Hoàng Vũ, và hiện nay 2014 cha GB. Nguyễn Thanh Bình đang phụ trách.

Do một số di dân các nơi đến lập nghiệp với nghề nuôi trồng thủy sản, dân số hiện nay đã tăng lên 205 người và hy vọng sẽ tăng thêm vì vùng biển này đang phát triển mạnh, đặc biệt là về du lịch.

## ② Hướng về tương lai:

Hiện tại họ đạo Giồng Nhãm đang xây dựng cơ sở vật chất để trong tương lai xứng tầm với một khu du lịch ven biển. Dù không có linh mục hiện diện thường xuyên, nhưng nhờ sự công tác của quý dì Chúa Quan Phòng, nên bầu khí Họ đạo cũng ấm cúng, sớm chiều vẫn vang lên lời kinh nguyện. Giáo dân nơi đây rất nhiệt tình trong mọi mặt, vì vậy rất thuận lợi để phát triển Họ đạo. Mong có mục tử hiện diện thường xuyên tại họ đạo thật là ước mơ chính đáng của bà con giáo dân nơi đây.

## HỘ ĐẠO GIUSE



**1. Bao gồm:** Toàn bộ ấp 16+17 thuộc xã Vĩnh hậu A, huyện Hòa Bình; 1 phần Hiệp Thành của phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

**2. Địa giới:**

a/ **Đông** giáp Hđ. Giồng Nhãnh. Ranh đường Cao Văn Lầu.

b/ **Tây** giáp Hđ. Phê-rô. Ranh Kênh số 9.

c/ **Nam** giáp Hđ. Võ NHIỄM. Ranh kênh Cầu Chùa từ Kênh số 9 đến đường Cao Văn Lầu.

d/ **Bắc-Đông Bắc** giáp Hđ. Bạc Liêu. Ranh kênh Ranh từ đường Cao Văn Lầu đến Kênh Giồng Me.

Thành lập: 1991

Bổn mạng: Thánh Giuse (19/03)

Ngày thánh hiến:

Số giáo dân: 400 / ... hộ / ... khu

Số dân: Diện tích:

✉ Ấp 16, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

☎ 01683198503

† Giờ lễ:

Chúa nhật: 07g00- 16g00

Ngày thường: 17g00

**H**ộ đạo Thánh Giuse được thành lập do một nhóm giáo dân Hà - Nam - Ninh đi kinh tế mới, đến lập nghiệp tại vùng nông trường Đông Hải thuộc tỉnh Bạc Liêu hiện nay.

1978-1991 cha Giuse Nguyễn Văn Hoạch từ Họ đạo Vĩnh Mỹ vào thăm viếng và an ủi giáo dân.

1991-1994: cha Clémentê Nguyễn Tân Lợi từ họ đạo Bạc Liêu vào làm lễ và



hướng dẫn giáo dân. Cha Clémentê đã vận động giáo dân để làm Nhà nguyện, trong đó có Ông Rưỡng, công đức 1.000m<sup>2</sup>, ông Nguyễn Tân Minh công đức 1.300m<sup>2</sup>. Ngoài ra cha còn chăm lo cả đến đời sống hằng ngày của giáo dân như đóng cây nước ngọt, hỗ trợ sách vở cho con em...

1994-1997: Cha Phêrô Nguyễn Văn Chánh. Cha cho xây thêm phòng học giáo lý.

1997-2003: Cha Giuse Nguyễn Văn Lợi. Khi đó Nhà nguyện xuống cấp, Cha đã cho tu bổ lại Nhà Nguyễn, xây thêm phòng Giáo lý, làm một số cây cầu qua kinh số 7.

2003-2005: Cha Micae Nguyễn Khắc Đệ từ họ đạo Bạc Liêu thay cha Giuse. Cha cùng giáo dân xây dựng hàng rào Nhà Nguyễn.

2005-2006: Cha Phanxicô Xaviê Trần Bình Trọng từ họ đạo Bạc Liêu thay cha Micae coi sóc họ đạo.

Tháng 7-2006: Cha Phêrô Nguyễn Văn Siêng về thay Cha Phanxicô và cùng giáo dân xây dựng đài Thánh Giuse.

16-8-2007: Cha Giuse Nguyễn Hồng Khanh về phụ trách Họ đạo. Cha cùng giáo dân xây thêm 3 phòng giáo lý, lát sân và làm lại hàng rào xung quanh Nhà Thờ.

Đến 2011: Cha Giuse Khanh được bổ nhiệm làm Cha Sở Họ đạo Vô Nhiễm, có cha Phó Đominicô Nguyễn Tường Huy trợ giúp. Tuy về ở Họ đạo Vô Nhiễm, nhưng cha vẫn tiếp tục coi sóc họ đạo Giuse.

Ngày 13/8/2014: Cha Giuse Nguyễn Văn Hùng được Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên sai về làm Cha Sở đầu tiên của họ đạo Giuse.





**1. Bao gồm:** Toàn bộ xã Phong Thạnh A; một phần xã Tân Phong thuộc huyện Giá Rai.

**2. Địa giới:**

a/ **Đông** giáp Hđ. Giá Rai. Ranh giới: Kinh Phó Sính – Giá Rai.

b/ **Tây** giáp Hđ. Khúc Tréo. Ranh giới: Kinh Trai.

c/ **Nam** giáp Hđ. Ninh Sơn. Ranh giới: Rạch Ô Tàu. Hđ. Tắc Sậy. Ranh giới: Từ trại giam Cây Gừa chạy qua Kinh Chủ Chí ở đầu rạch Ô Tàu.

d/ **Bắc** giáp Hđ. Chủ Chí. Ranh giới: Kinh Đê

## ❶ Hình thành và phát triển theo năm tháng qua các trào cha sở:

Sau khi Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp về với Chúa, trong thời chiến tranh loạn lạc, nhà thờ Chủ Chí và Đầu Sáu bị sập đổ, một số giáo dân Chủ Chí và Đầu Sáu di tản đến nơi an toàn để cù ngụ, đó là Ấp 3, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Từ đó hình thành một cộng đoàn đức tin là tiền thân của họ đạo Hòa Bình ngày nay.

Năm 1965, khi ở Tắc Sậy, cha Giuse Nguyễn Văn Tịch thường xuyên tới lui thăm viếng và an ủi giáo dân.

Năm 1968, Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch chính thức phụ trách cộng đoàn nhỏ bé này, và xây dựng một nhà thờ bằng cây, thiếc.

Từ năm 1970 – 1983, Quý Cha phụ trách Họ đạo Tắc Sậy phụ trách luôn Họ đạo Hòa Bình:

1970-1971: Cha Phanxicô Lã Thanh Lịch.

1971 - 1975: Cha Antôn Nguyễn Tri Viễn.

Từ năm 1975, do chiến tranh nên không có Linh mục phụ trách, giáo dân chỉ quy tụ để đọc kinh ngày Chúa nhật, ai có điều kiện thì đi lễ ở Ninh Sơn và Tắc Sậy.

Năm 1977, Cha Antôn Vũ Xuân Vinh nhận

nhiệm vụ Cha sở Họ đạo Tắc Sậy kiêm nhiệm Họ đạo Hòa Bình. Năm 1980, nhà thờ xuống cấp nên Cha Antôn đã làm lại nhà thờ: tường xây, mái lợp lá.

Năm 1983, một sự kiện khó quên, Đức Cha Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang bổ nhiệm Cha Martinô Nguyễn Ngọc Tỏ làm Cha sở tiên khởi. Từ nay Họ đạo Hòa Bình có chủ chăn luôn hiện diện với Họ đạo. Ngài thay mái lá nhà thờ bằng mái tôn và xây dựng mặt tiền nhà thờ.

Năm 1986, Cha sở Martinô Nguyễn Ngọc Tỏ được lệnh chuyển về Họ đạo Tắc Sậy làm Cha sở. Họ đạo Hòa Bình trở lại tình trạng vắng bóng Chủ Chăn hiện diện tại Sở.

Năm 1986, Cha Antôn Vũ Xuân Vinh nhận nhiệm vụ Cha sở Họ đạo Ninh Sơn, kiêm luôn Họ đạo Hòa Bình. Năm 1987, vì thấy Nhà thờ nằm cặp bờ Kênh Xáng Hộ Phòng - Chủ Chí, có nguy cơ sụp lở rất lớn, nên ngài mua miếng đất mới 4.000m<sup>2</sup> để sau này di dời Nhà thờ về phần đất mới. Năm 2000, ước nguyện chưa thành, vì sức khỏe không cho phép nên Cha Antôn Vinh phải đi dưỡng bệnh.

Ngày 02 tháng 12 năm 2000, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Việt Hồng được Đức Cha bổ nhiệm về làm cha phó Họ đạo Tắc Sậy và phụ trách Họ đạo Hòa Bình.

Năm 2001, Cha Gioan Baotixita Trần Đức Hùng về làm Cha sở Họ đạo Tắc Sậy, kiêm Họ đạo Hòa Bình. Giờ đây Họ đạo Hòa Bình như có sức sống mới vì được hai Cha trẻ đầy nhiệt huyết phục vụ Họ đạo.

Năm 2002, Cha sở Gioan Baotixita Trần Đức Hùng xây dựng nhà Giáo lý bằng cây thiếc để dạy giáo lý, xây dựng nền tảng đức tin cho con em trong Họ đạo.

Trong thời điểm này, Nhà thờ đã xuống cấp, Cha sở GB. Hùng cùng với sự tiếp tay của Cha Phó GB. Hồng chuẩn bị xây dựng lại Nhà thờ Hòa Bình. Công việc mới chỉ ở giai đoạn đầu thì Họ đạo đã phải ngậm ngùi đưa tiễn Cha sở GB. Trần Đức Hùng về với Chúa vào ngày 27 tháng 11 năm 2007.

Năm 2008, Cha phó GB. Nguyễn Việt Hồng về làm Cha sở Họ đạo Vĩnh Mỹ, Cha phó Tắc

Sậy, cha Phêrô Phan Văn Ngộ tiếp tục phụ trách Họ đạo Hòa Bình.

Năm 2010, ĐC Stêphanô Tri Bửu Thiên bổ nhiệm Cha Phêrô Phan Văn Ngộ làm Cha sở tiên khởi Họ đạo Chủ Chí, và Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Phước Hậu làm Cha sở Họ đạo Khúc Tréo kiêm nhiệm Họ đạo Hòa Bình.

Cha Phêrô Phan Văn Ngộ về Chủ Chí nhưng ngài vẫn luôn tiếp cha Phanxicô Assisi Hậu dâng lễ vào mỗi Chúa nhật cho Họ đạo Hòa Bình.

Năm 2012, nhà Giáo lý bằng cây thiếc đã xuống cấp, Cha Phanxicô Assisi Hậu đã san lấp mặt bằng trên phần đất mới và làm nhà giáo lý bằng cây lá trên phần đất ấy.



Ngày 10 tháng 07 năm 2014, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên lại bổ nhiệm Cha Phêrô Phan Văn Ngộ, Cha sở Họ đạo Chủ Chí kiêm luôn Cha sở Họ đạo Hòa Bình.

## ② Họ đạo Hòa Bình hôm nay với định hướng tương lai:

Một họ đạo nhỏ bé, không có linh mục thường trú, không có tu sĩ, giáo dân nơi đây tuy chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng nhiều người có lòng nhiệt thành, vẫn mỗi ngày đọc kinh, dự lễ ở các họ đạo lân cận, họ khao khát và mong chờ!

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Nữ Vương Hòa Bình, thỏa mãn những khao khát và mong chờ chính đáng của những con chiên bơ vơ, lạc lõng.



1. **Bao gồm:** Toàn bộ xã Tân Thạnh và một phần xã Tân Phong thuộc huyện Giá Rai; toàn bộ xã Định Thành, xã Định Thành A, xã An Trạch và một phần xã An Trạch A thuộc huyện Đông Hải.

2. **Địa Giới**

- a/ **Đông** giáp Hđ. Tắc Sậy. Ranh giới: Kinh Hoa Đỏ. Hđ. Gành Hào. Ranh giới: Kinh Rạch Bàn và kinh 6 Thước.
- b/ **Tây** giáp Hđ. Tắc Vân (hạt Cà Mau). Ranh giới: Rạch Láng Tượng và Cái Xu.
- c/ **Nam** giáp Hạt Cà Mau. Ranh giới: Sông Gành Hào (Đường ranh giữa huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau).
- d/ **Bắc** giáp Hđ. Chủ Chí. Ranh giới: Kinh Mua chạy xuống xã Tân Thạnh (ranh giới giữa xã Tân Phong với xã Phong Thạnh Tây).



**① Lịch sử:**

1930: Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp phụ trách họ đạo.

1946: Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp bị chém đầu, xác Ngài được chôn cất tại phòng thánh Nhà thờ Khúc Tréo (ảnh minh họa).

Sau khi cha Diệp mất, chiến tranh tàn phá ngôi nhà thờ tan hoang, bà con giáo dân tản mác khắp nơi, chỉ còn lại một số gia đình sống rải rác.

Giáng sinh năm 1972, Cha Quản Hạt Bạc Liêu Gioakim Nguyễn Văn Nhì cho tái thiết ngôi nhà thờ.



Sau biến cố 1975, họ đạo còn lại một số ít gia đình, nên Đức Giám mục Giacôbê Nguyễn Ngọc Quang gởi cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá đến giúp họ đạo.

## ② Quý Cha phụ giúp họ đạo:

1. Giacôbê Nguyễn Văn Tỏ.
2. Giuse Lê Hiển.
3. Phêrô Huỳnh Văn Sơn.
4. Martinô Nguyễn Ngọc Tỏ.

Từ năm 1994, họ đạo chính thức có cha sở hiện diện.

1. 1994 - 2005: Cha Giacôbê Nguyễn Trọng Trinh.
2. 2005 - 2015: Cha Phanxicô Assisi: Nguyễn Phước Hậu.





**1. Bao gồm:** 1 phần xã Điện Hải và Long Điện Tây thuộc huyện Đông Hải

**2. Địa giới**

a/ **Đông-Bắc** giáp Gđ. Kênh Tư. Ranh giới giữa xã Long Điện Tây và xã Điện Hải.

b/ **Tây và Tây Nam** giáp Hđ. Gành Hào. Ranh giới: đường từ Kinh Chùa chạy xuống An Điện, kinh Nhà Thờ, sông Công Điện và vào Kinh Một.

c/ **Nam – Đông Nam** giáp biển Đông

**Thành lập:** 1977

**Bổn mạng:** Thánh Antôn (13/06)

**Ngày làm phép:** 28/02/2014

**Số giáo dân:** 428 / ... hộ / ... khu

**Số dân:** ... Diện tích:

✉ **Ấp Long Hà, xã Điện Hải,**  
huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu



**+ Giờ lễ:**

Chúa nhật: 07g00- 16g00.

Ngày thường: 17g00

## ① Lịch sử:

Năm 1977, một số bà con giáo dân ở tỉnh Nam Định được Nhà nước đưa đến khu kinh tế mới tại Ấp Long Hà, xã Long Điện Tây, huyện Giá Rai, tỉnh Minh Hải để xây dựng cuộc sống mới, trong số đó có không ít người Công giáo. Sang năm 1982, làn sóng di dân tìm đất lập nghiệp lần thứ hai của những người con từ đất Bắc, Nam Định vào Nam làm cho số giáo dân nơi đây được đông lên.





Ban đầu vì không có Linh mục, nên đời sống đức tin của cộng đoàn này được hun đúc bởi sự dẫn dắt của những người có đời sống đức tin vững vàng từ Bắc di cư vào. Họ quy tụ anh chị mình lại và chỉ biết đọc kinh, cầu nguyện sớm tối.

Năm 1984, Cha Antôn Vũ Xuân Vinh là linh mục đầu tiên đến với nhóm giáo dân này. Từ đó, Cha cùng với họ xây dựng cộng đoàn đức tin. Nhưng trước hết phải tìm nơi để làm nhà nguyện. Với đức tin mạnh mẽ, lòng quảng đại của người giáo dân miền Bắc, một số anh chị em đã hiến đất để Cha Antôn xây dựng cơ sở vật chất đầu tiên cho giáo điểm này.

Mãi đến năm 1987, Cha Antôn cùng với Họ đạo làm được ngôi nhà nguyện đơn sơ bằng cây lá. Tuy đơn sơ, chật hẹp, nhưng lại là niềm vui vô cùng lớn lao cho bà con giáo dân, vì đây sẽ là nơi để họ thờ phượng Chúa.

Năm 1994, Cha G.Bta. Nguyễn Thanh Bình tiếp Cha Antôn để lo cho họ đạo.

Từ năm 2001, Cha Giuse Võ Văn Hoài được giao nhiệm vụ phụ trách Họ đạo Long Hà. Cha cùng với Hội đồng Giáo xứ từng bước xây dựng và phát triển Họ đạo về mọi mặt.

Đặc biệt năm 2011, trước sự xuống cấp trầm

trọng của ngôi nhà thờ cũ, nên chính quyền đã cho phép xây ngôi nhà thờ mới. Và ngày 30/06/2011, Đức Cha Stêphanô đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ Họ đạo Long Hà. Đến ngày 28/02/2014, ngôi nhà thờ được khánh thành.

Ngày 22/03/2014, Họ đạo đón nhận niềm vui lớn lao khi lần đầu tiên Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm cha sở thường trú cho họ đạo. Đó là Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên, một linh mục trẻ trung, năng động.

## ② Hướng về tương lai:

Với lòng đạo truyền thống của giáo dân nơi đây, và sự trẻ trung, năng động, nhiều sáng kiến của Cha sở mới, hy vọng Họ đạo Long Hà giữ vững những điều tốt đẹp đã có và phát huy những tiềm năng Chúa đã ban cho con người cũng như cho xứ sở này.



**Thành lập:** 1876  
**Bổn mạng:** Thánh Tâm Chúa Giêsu  
**Ngày thánh hiến:** 23/04/1993  
**Số giáo dân:** 1700 / ... hộ /... khu  
**Số dân:** ... Diện tích:  
✉ Ấp Nhà Thờ, xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu  
☎ 07813894850  
† Giờ lễ:  
 Chúa nhật: 05g00- 08g00  
                  17g30  
 Ngày thường: 05g00



## HỘ ĐẠO NÀNG RÈN

- 1. Bao gồm:** Xã Hưng Thành, xã Châu Hưng A và một phần thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi.
- 2. Địa giới:**
- a/ **Đông** giáp Hđ. Chàng Ré (ST). Ranh giới: Rạch Công Điền, Rạch Cà Mau, Rạch Vàm Léo
  - b/ **Tây** giáp Hđ. Bạc Liêu. Ranh giới: Quốc lộ 1A.
  - c/ **Nam** giáp Hđ. Đức Mẹ HXLT. Ranh giới: Kinh Nước Mặn, đường chạy song song với sông Cái Cũ, và Quốc lộ 1A.
  - d/ **Đông Bắc** giáp Hđ. Chàng Ré (ST). Rạch Cà Mau và sông Vàm Léo (Ranh giới giữa tỉnh Bạc Liêu với tỉnh Sóc Trăng).
  - e/ **Tây Bắc** giáp Gđ Phú Lộc và Châu Hưng (ST). Ranh giới: Rạch Công Điền (ranh giới giữa xã Châu Hưng A của huyện Vĩnh Lợi (BL), và Phú Lộc của huyện Thạnh Trị (ST).



### I. Hình thành và phát triển theo năm tháng qua các trào cha sở:

#### 1. TÊN GỌI:

Nàng Rèn là tên một con rạch. Tương truyền sở dĩ có con rạch này là do voi đi lâu ngày mà thành: Nàng (voi), Rèn (kêu).

#### 2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH:

Năm 1876, với sự trợ giúp của ông Trùm Tỷ, Cha Gonet đã cho xây dựng một ngôi nhà nguyện bằng cây lá đơn sơ tại ấp Xeo Nhậu, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu,



để một nhóm giáo dân hơn 100 người với 32 hộ có nơi thờ phượng Chúa. Trong những năm từ 1876 – 1907, có các cha phó thường xuyên giúp Họ đạo:

- Cha Phêrô Lâu.
- Cha G.B. Nhường.
- Cha Anton Thông.

Đầu năm 1907, dời nhà nguyện về tại làng Nàng Rền, ấp Nhà Thờ, xã Hưng Hội (cách nhà nguyện cũ khoảng 6 km). Giữa năm 1907, Đức

Giám mục bổ nhiệm Cha Phêrô Nguyễn Kinh Việt làm cha sở Họ đạo Nàng Rền. Cha đã xây dựng những công trình

cho Họ đạo như: Nhà thờ kiên cố: cột căm se, vách xây gạch, mái ngói; nhà xứ, nhà các dì (Vẫn còn đến ngày nay); tháp chuông kiên cố; trường học...

Cộng tác với cha, có các cha phó:

1953-1955: Cha Gabriel Văn Công Phong.  
1955-1956: Cha Tađêô Lý Thành Truyền.  
1956-1957: Cha Matthêu Trần Minh Sáng và Cha Phaolô Trần Quang Soạn.

Vì lý do sức khỏe nên 16/02/1960, Đức Giám mục đã chấp nhận cho cha Phêrô Nguyễn Kinh Việt nghỉ hưu, đồng thời bổ nhiệm cha Anton Nguyễn Tri Viễn làm cha sở. Một năm sau, 15/05/1961 cha Phêrô qua đời và được an táng trong khuôn viên nhà thờ của họ đạo.

Từ 17/07/1970 - 15/04/1973: Cha Đominicô Định Ngọc Khải làm cha sở.

Từ 15/07/1975 - 09/01/1993: Cha Gioakim Nguyễn Thúc Nên làm cha sở. Đầu năm 1990, Cha Gk. Nên đã cho khởi công xây dựng nhà thờ mới, thay thế nhà thờ cũ đã xuống cấp. Dù gặp rất nhiều những khó khăn, nhưng nhà thờ mới đã hoàn thành cơ bản và đưa vào sử dụng vào năm 1992.

09/01/1993, cha Gk. Nên về Kontum nghỉ hưu. Đức Cha bổ nhiệm cha Phanxicô Huỳnh Văn Sơn đến giúp họ đạo. Trong thời gian hơn một năm, cha đã làm hoàn chỉnh sân nhà thờ và tổ chức lễ cung hiến thánh đường họ đạo vào ngày 23/04/1993.



20/08/1994, Đức Giám mục bổ nhiệm cha Clementê Nguyễn Tân Lợi và cha GB. Trần Đức Hùng phụ trách, nhưng không thường trú tại họ đạo. Tuy nhiên với sức trẻ và nhiệt huyết tông đồ, hai cha đã làm thay đổi bộ mặt của họ đạo.

04/09/1997, Cha Phêrô Nguyễn Văn Chánh về làm cha sở. Cha đã xây dựng và trùng tu nhiều cơ sở như: nâng cấp cung thánh và nền nhà thờ, thay mái nhà thờ, trung tu nhà xứ và nhà các dì, xây nhà sinh hoạt, làm sân sinh hoạt, vui chơi cho giới trẻ...

05/05/2004, Cha Micae Bùi Trần Thắng về làm cha sở Họ đạo, Ngài đã sửa sang nâng cấp Nhà thờ.

Ngày 21/07/2011, Cha Micae Nguyễn Khắc



Đệ trở thành cha sở đương nhiệm của Họ đạo. Cha đã chung tay góp sức với bà con giáo dân để làm nhà giáo lý, xây nhà mồ cho Cha cố Phêrô Nguyễn Kinh Việt, sửa sang lại nhà xứ và nhà các dì, làm công viên cây xanh quanh nhà thờ.

Trải qua 138 năm, Họ đạo đã cống hiến cho Giáo hội 4 Linh mục: Phaolô Trần Quang Soạn, GB. Lê Văn Lãm, PX. Trần Bình Trọng, GB. Nguyễn Việt Hồng; và 15 nữ tu. Tất cả là hồng ân! Xin tạ ơn Thiên Chúa đến muôn đời!

## II. Họ đạo Nàng Rền hướng đến tương lai:

Quan tâm cung cấp các ban ngành, lập các hội đoàn: Hội đồng Giáo xứ, Thiếu nhi Thánh Thể, Legio Mariae, Huynh đệ Chúa Quan Phòng, Lòng Thương Xót, Mân Côi, nhóm Ơn gọi...

Thường xuyên thăm viếng giáo dân và tổ chức các sinh hoạt đạo đức.





**1. Bao gồm:** Phần lớn thị trấn Hộ Phòng thuộc huyện Giá Rai và một phần xã Long Điền thuộc huyện Đông Hải

**2. Địa giới**

a/ **Đông** giáp Gđ. Kinh Tư. Ranh giới: Sông Công Điền và rạch Cây Gian.

b/ **Tây** giáp Hđ. Tắc Sậy. Ranh giới: Kinh Chủ Chí từ rạch Ô Tàu về Ngã tư Quốc lộ 1.

c/ **Nam** giáp Hđ. Gành Hào & Long Hà. Ranh giới: Từ Kinh Chùa về đầu kinh Đường Đào.

d/ **Bắc** giáp Hđ. Hòa Bình. Ranh giới: Rạch Ô Tàu.

e/ **Đông Bắc** giáp Hđ. Giá Rai. Ranh giới: Kinh Lô Gù.

Thành lập: 1956

Bổn mạng: Thánh Giuse (19/03)

Ngày thánh hiến:

Số giáo dân: 1100 / ... hộ / ... khu

Số dân: Diện tích:

✉ K 5, phường Hộ Phòng, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

☎ 07813850302

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g00- 06g00- 17g00

Ngày thường: 05g00- 17g30.

## ① Hình thành và phát triển theo năm tháng qua các trào cha sở:

Tên gọi Ninh Sơn là từ ghép của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Năm 1954, Cha Giuse Trần Công Hoán dẫn một số giáo dân từ Kim Sơn, Ninh Bình di cư vào Nam, dừng chân tại Bến Gỗ, Biên Hòa. Hai năm sau đến Bạc Liêu và thành lập Họ đạo Ninh Sơn thuộc địa bàn thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai, nằm cặp QL.1A như hiện tại.



Năm 1984: Cha cố Giuse Trần Công Hoán qua đời.

1984-1986: Cha Martinô Nguyễn Ngọc Tỏ phụ trách

1986-2000: Cha Antôn Vũ Xuân Vinh. Cha cùng với họ đạo xây dựng nhà thờ, nhà xứ, nhà trẻ, nhà dưỡng lão và một số cơ sở khác. Giai đoạn này cũng là tiền thân của các đội kèn Ninh Sơn nổi tiếng hiện nay.

2000-2007: Cha Tôma Nguyễn Công Hiển thay thế cha Antôn Vũ Xuân Vinh. Vì Họ đạo phụ trách thêm một số họ lẻ nên Đức Giám mục cho thêm cha phó Giuse Võ Văn Hoài để giúp công việc mục vụ. Cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá Cần Thơ cũng bắt đầu hiện diện tại họ đạo từ năm 2004

2007-2014: Cha Phêrô Nguyễn Văn Siêng được bài sai về làm cha sở thay thế cha Tôma nghỉ hưu. Cha đã cải tạo, nâng cấp nhà xứ, nhà giáo lý và mặt bằng sân nhà thờ...

2014: Đức Giám mục bổ nhiệm Cha Giuse Võ Văn Hoài làm cha sở và Cha Đominicô Nguyễn Tường Huy làm cha phó. Hai cha cùng với họ đạo xây dựng nhà giáo lý, và nhiều công trình khác. Với những mục tử mới, trẻ trung, năng động, hy vọng họ đạo Ninh Sơn sẽ phát triển về mọi mặt.

## ② Họ đạo Ninh Sơn hôm nay:

Với 58 năm hồng ân, họ đạo đã cống hiến cho Giáo hội 7 Linh mục, 1 Thầy Đại Chủng sinh, 1 chú dự tu Giáo phận, 3 nữ tu dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục, 1 nữ tu và 3 tập sinh dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ.

Xin tạ ơn Chúa!





## HỌ ĐẠO PHÊ-RÔ

**1. Bao gồm:** Toàn bộ ấp 12 thuộc xã Vĩnh Hậu A và một phần ấp 14 và ấp Vĩnh Thạnh.

**2. Địa giới**

a/ **Đông** giáp Hđ. Vô Nhiêm và Giuse. Ranh giới: Kênh số 9.

b/ **Tây** giáp Hđ. Vĩnh Hậu. Ranh giới: Kênh 10 tháng 04

c/ **Nam** giáp biển Đông

d/ **Bắc** giáp Hđ. Vĩnh Hiệp và ĐMHXLT. Ranh giới: Kênh Cây Gừa.

Thành lập: 1991

Bổn mạng: Thánh Phêrô (29/06)

Ngày thánh hiến:

Số giáo dân: 469 / ... hộ / ... khu

Số dân: Diện tích:

✉ Ấp 12, xã Vĩnh Hậu A,  
huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

☎ 0907508574

† Giờ lễ:

Chúa nhật: 08g00- 16g00

Ngày thường: 17g00.

### ① Hình thành và phát triển:

Giống như những Họ đạo vùng nông trường Đồng Hải – Bạc Liêu, Họ đạo Phêrô được hình thành nhờ chính sách di dân của nhà nước vào những năm 1977-1978. Đa số giáo dân nơi đây gốc Hà Nam Ninh. Ban đầu họ chỉ quy tụ để đọc kinh, giữ niềm tin truyền thống của gia đình.

Về sau, họ xin chính quyền cho tổ chức lễ





giỗ hoặc lễ an táng cho người thân và mời cha Clementê Nguyễn Tấn Lợi đến dâng thánh lễ.

Năm 1992, ông Đaminh Ngô Công Đoan đã dâng cúng 2500m<sup>2</sup> đất của gia đình để có nơi làm nhà nguyện cho cộng đoàn. Ông trùm Minh đã đầu thầu được một căn nhà cũ của nông trường Đông Hải về dựng nên ngôi nhà nguyện cho bà con có nơi cầu nguyện.

Từ những năm đầu mới thành lập cho đến năm 2012, họ đạo chỉ được các linh mục vùng lân cận tới lui coi sóc. Cụ thể:

- 1978-1991: Cha Giuse Nguyễn Văn Hoạch từ Vĩnh Mỹ.
- 1991-1994: Cha Clementê Nguyễn Tấn Lợi từ Bạc Liêu.
- 1994-1997: Cha Phêrô Nguyễn Văn Chánh từ Bạc Liêu.
- 1997 : Cha Micae Nguyễn Khắc Đệ từ Bạc Liêu.
- 1997-2003: Cha Giuse Nguyễn Văn Lợi từ Bạc Liêu.
- 2003-2005: Cha Micae Nguyễn Khắc Đệ trở lại lần thứ hai từ Bạc Liêu.
- 2005-2006: Cha Phanxicô Xaviê Trần Bình Trọng từ Bạc Liêu.
- 2006-2007: Cha Đaminh Nguyễn Phú Cường từ Vĩnh Mỹ.
- 2007-2011: Cha Giuse Trần Văn Thăng từ Vĩnh Mỹ.
- 2011-2012: Cha Đaminh Nguyễn Tường Huy từ Vĩnh Mỹ và Vô Nhiễm.
- 2011- 2012: Cha Giuse Nguyễn Hồng Khanh từ Vô Nhiễm.

Đất Họ đạo đến nay được mua làm ba lần, tổng cộng là 9200m2.

Mặc dù không thường trú tại họ đạo, nhưng các cha đã xây dựng cơ sở vật chất, cũng như chăm sóc mục vụ cho giáo dân rất chu đáo.

Năm 2012, Đức Giám Mục Giáo phận đã hợp đồng với dòng Đồng Công để có các Linh mục thường trú giúp họ đạo.

11/09/2012 – 01/09/2014: Cha Maximilianô Kolbe M. Hoàng Duy Bổn (CMC).

01/09/2014 – đến nay: Cha Phanxicô Assisi M. Trương Ngọc Điệp (CMC).

## ② Họ đạo Phêrô hôm nay với định hướng tương lai:

Với đức tin truyền thống và lòng yêu mến để xây dựng, gìn giữ Họ đạo, Phêrô đã thành lập, duy trì và phát triển những sinh hoạt của các giới: Gia trưởng, Hiền mẫu; cùng với các hội: Mân côi, Lòng thương xót Chúa, Hội Kèn, Hội Giúp lễ, Thiếu Nhi Thánh thể, Legio Mariae.





## HỘ ĐẠO TẮC SẬY

- b/ **Tây** giáp Hđ. Khúc Tréo, Ranh giới: Kinh Hoa đỏ chạy dài xuống Kinh 6 Thuốc; đường từ Quốc lộ 1A vào trại giam Cây Gừa.
- c/ **Nam** giáp Hđ. Gành Hào. Ranh giới: Kinh 6 Thuốc.
- d/ **Bắc** giáp Hđ. Hòa Bình. Ranh giới: Đường từ Trại giam Cây Gừa qua kinh Chủ Chí ở đầu rạch Ô Tàu.



### ① Lịch sử:

Ngày thành lập: Theo lời kể của các bô lão, người khai sáng ra họ đạo có thể là Cha Jules Ducquet, người Pháp, thuộc Hội Thừa sai Paris, lúc đó đang là cha sở họ Bạc Liêu. Chữ ký đầu tiên trong sổ Rửa tội tại họ đạo là của Cha Jean Chrysostome Chê Thanh Trí (10.06.1925)

- **Cha Phaolô Trần Minh Kính** (1926-1930): Thời kỳ đầu, chỉ có một số ít giáo dân sống rải rác trong khu rừng rậm rạp lau sậy, đướcc, mắm... Đến tháng 8.1926, Tắc Sậy trở thành họ đạo chính với cha sở đầu tiên là Cha Phaolô Kính. Lúc đó đã có nhà nguyện nhỏ tạm bằng cây rừng vách lá, nằm ở bên sông, thuộc ấp Thành Thủ, xã An Trạch, Giá Rai, trên đất của ông Ba Thái.

- **Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp** (1930-1946): khi nhận nhiệm sở, cha Phanxicô dời nhà nguyện ra ngoài, dọc theo quốc lộ 1, đi từ Cần Thơ xuống Cà Mau. Mái nhà thờ lợp bằng ngói, vách ván; cha cất thêm nhà Cha sở, nhà Dì phuốc. Cha sống gần gũi với mọi người, quan tâm yêu thương giúp đỡ không phân biệt lương giáo, nhiều người lương trở lại đạo... Cha lập thêm nhiều họ đạo nhỏ quanh vùng Tắc Sậy như: Khúc Tréo, Bà



Thành lập: 10.06.1925  
Bổn mạng: Thánh Tâm Chúa Giêsu  
Ngày thánh hiến:  
Số giáo dân: 1488 / 10 khu  
Số dân: Diện tích:

☒ Ấp 2, xã Tân Phong, huyện Giá Rai,  
tỉnh Bạc Liêu

☎ 0781. 3850418

+ Giờ lễ:

Chúa nhật:

Lễ I: 05g00

Lễ II: 07g00

Lễ III: 09g00

Lễ IV: 17g00

Lễ III: 17g00

Chiều Th 7: 16g00

Ngày thường:

Lễ I: 05g00

Lễ II: 09g00

Đốc, An Hải, Chủ Chí, Đầu Sáu, Đồng Gò, Rạch Rắn... Sau sự hy sinh anh dũng, chết thay cho hơn 70 tín hữu của Cha vào ngày 12.03.1946, giáo dân chạy tản mác, nhà thờ, nhà chung, tài sản bị cướp giật, đốt phá.

- Thời gian từ 1946 đến 1956: Giai đoạn này thỉnh thoảng có các Cha GB. Phạm Bia Vàng, Phêrô Trần Minh Ký, Micae Lê Tân Công, Alphongsô Nguyễn Thiên Tứ, Phanxicô Nguyễn Văn Dương từ các họ Bạc Liêu, Cái Hữu (Vĩnh Mỹ), Cà Mau đến sang qua giúp đỡ, ban các bí tích...

- **Cha Louis Marcello Đặng Tuấn Anh** (Allbéza) (1956-1958). Ngôi nhà nguyện bằng cây tràm lợp lá, nhà Dì cũng được dựng lại và cũng được dùng dạy chữ và giáo lý.

- **Cha GB. Hồ Văn Đại** (1958-1963): Năm 1963 Cha xây nhà thờ bằng vật liệu kiên cố, rộng 10 mét, dài 32 mét, trên phần đất hiện nay.

- **Cha Giuse Nguyễn Văn Tịch** (1963-1970): Xây dựng kiên cố, gồm 2 dãy, mỗi dãy 4 phòng, dành cho con em lương giáo. Cha đã qui tụ những giáo dân đang lưu lạc ở Đầu Sáu, Chủ Chí, Chợ Hội và lập thành họ đạo Hòa Bình, ở ấp 3, Tân Phong. Năm 1969 cha cho di dời hài cốt của Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, chôn ở phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo về nhà thờ Tắc Sậy.

- **Cha Phanxicô Lã Thanh Lịch** (1970-1971): Cha về tiếp tục những công việc đang phát triển, nhưng chỉ được một năm, vì vắng lời, cha chuyển lên Viện Đại học Đà Lạt nhận nhiệm vụ mới.

- **Cha Anton Nguyễn Tri Viễn** (1971-1976) Sau biến cố 1975, cha phải đi học tập. Thời gian này có cha Phêrô Lê Văn Duyên đến giúp, sau đó có cha Giacôbê Lê Văn Tỏ, Phanxicô Huỳnh Văn Sơn đến họ đạo để ban các Bí tích.

- **Cha Antôn Vũ Xuân Vinh** (1977-1986): Cha sửa lại mặt tiền nhà thờ và quay ra hướng quốc lộ 1A. Chính ngài đã phát động niềm tin vào **Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp** và bắt đầu có nhiều người ở khắp nơi đến cầu nguyện, xin ơn hoặc cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã ban qua lời chuyển cầu của Cha Phanxicô.

- **Cha Martinô Nguyễn Ngọc Tỏ** (1986-

2000): Khuôn viên nhà thờ được mở rộng dần, vì phần lớn là ao đĩa, lung láng, mương rãnh sinh lầy, nên cần san lấp mặt bằng, rồi lót đá thềm chung quanh. Nhà thờ, nhà xứ, nhà Dì được sửa lại nữa để đáp ứng nhu cầu cho khách hành hương ngày một tăng. Trong khuôn viên, nhiều tượng đài lần lượt mọc lên. Bờ kè, đường đi cũng được xây dựng, chỉnh trang.

- **Cha GB. Trần Đức Hùng** (2001-2007): Khởi sự 3 công trình: Nhà thờ Tắc Sậy, nơi an nghỉ Cha PX. Trương Bửu Diệp và nhà nghỉ dành cho khách hành hương. Phát triển các điểm truyền giáo, quan tâm người nghèo, mục vụ gỡ rối hôn nhân, mục vụ Giáo lý...

- **Cha GB. Nguyễn Thanh Bình** (2008 – 2013): Hoàn thành 3 công trình: Nhà thờ, nơi an nghỉ Cha Diệp và nhà hành hương. Dời hài cốt Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp qua khu mộ mới...

## ② Hiện tại hướng đến tương lai:

Thời **Cha sở P.X. Trần Bình Trọng** (2013-nay): với sự cộng tác của các cha phó, các cộng đoàn nữ tu và Hội đồng Giáo xứ, công việc của Trung Tâm Hành Hương ngày càng thuận lợi, việc mục vụ Họ đạo cũng được quan tâm và chấn chỉnh lại.

Đối tượng được quan tâm nhiều nhất là các em thiếu nhi và giới trẻ, để tạo lập cho các em có nền tảng đức tin, đồng thời khuyến khích để có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ trong Họ đạo.

Để chuẩn bị mừng 90 năm thành lập vào ngày 10.06.2015, Họ đạo cùng nhau làm bó hoa thiêng với những việc tham dự thánh lễ, rước lễ, lẵng chuỗi và hy sinh bác ái. Đồng thời mời gọi các hội đoàn sống liên kết, chia sẻ với nhau, giáo dân sống tình thương thân thương ái.



## HỘ ĐẠO VĨNH HẬU



**1. Bao gồm:** Đa phần xã Vĩnh Thịnh và xã Vĩnh Hậu thuộc huyện Hòa Bình

**2. Địa giới:**

a/ **Đông** giáp Hđ. Phê-rô. Ranh giới: Kênh 10 tháng 04.

b/ **Tây** giáp Gđ. Kinh Tư. Ranh giới: Đường ranh giữa xã Vĩnh Thịnh với xã Long Điền Đông của huyện Hòa Bình.

c/ **Nam** giáp Biển Đông.

d/ **Bắc** giáp Hđ. Vĩnh Mỹ. Ranh giới: Đường ranh giữa xã Vĩnh Thịnh với xã Vĩnh Mỹ A.

**Thành lập:** 12/1978

**Bổn Mạng:** Thánh Tâm Chúa Giêsu

**Ngày thánh hiến:**

Số giáo dân: 789 / ... hộ / ... khu

Số dân: Diện tích:

✉ Ấp Thông Nhất, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

☎ 0913914415.

**† Giờ lễ:**

Chúa nhật: 09g00- 16g00

Ngày thường: 16g30.

### ① Hình thành và phát triển:

Năm 1978, do chính sách xây dựng các vùng kinh tế mới của nhà nước, nên một số giáo dân tỉnh Nam Định thuộc Giáo phận Bùi Chu đã đến định cư tại vùng kinh tế mới của tỉnh Minh Hải (Bạc Liêu và Cà Mau bây giờ). Họ định cư rải rác xung quanh xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Thấy được nhu cầu chính đáng của nhóm giáo dân này, Cha Giuse Nguyễn Văn Hoạch

đã quy tụ họ lại, dựng nhà nguyện bằng cây lá để họ có nơi thờ phượng Chúa.

Năm 1989, Cha Giuse Hoạch cùng với giáo dân mua được khu đất tọa lạc tại vị trí nhà thờ hiện tại.

Năm 1991, Cha Clementê Nguyễn Tấn Lợi nhận bài sai phụ trách Họ đạo này và từng bước đưa Họ đạo vào quy cù: Lập Hội Đồng Giáo xứ, đào tạo Giáo lý viên, giáo dân sinh hoạt theo giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ

và Thiếu nhi...

Năm 1997, cùng với Cha GB. Trần Đức Hùng, Cha Clementê xây dựng nhà thờ kiên cố như hiện nay. Ngoài ra còn làm hàng rào, đài Thánh Giuse và đài Đức Mẹ.

Năm 2001-2003 Họ đạo được Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Phước Hậu coi sóc

Năm 2003, Cha Giuse Nguyễn Văn Lợi phụ trách Họ đạo thay thế Cha Hậu.

Năm 2005, Cha Antôn Vũ Xuân Vinh được Đức Giám mục bổ nhiệm là Cha sở đầu tiên định cư tại Họ đạo cho đến nay. Cha rất quan tâm đến người nghèo, làm nhiều công việc từ thiện, bác ái xã hội cho bà con trong vùng không kể lương giáo. Với tinh thần truyền giáo, cha quan tâm đặc biệt đến Giáo điểm Vĩnh Thịnh được thành lập từ những năm 1997. Đến năm 2013, cha chính thức xin Đức Giám mục thành lập Giáo điểm mới của Giáo phận, đó là Giáo điểm Vĩnh Thịnh.

Với nhiều công việc mục vụ và tuổi cao sức yếu, nên 2014 Đức Giám mục đã bổ nhiệm Cha Đominicô Nguyễn Phú Cường về tiếp giúp Cha Antôn.

## ② Hôm nay hướng đến tương lai:

Với một Họ đạo toàn тòng ham thích những việc đạo đức bình dân, Họ đạo Vĩnh Hậu sẽ trở thành một cộng đoàn đức tin mạnh mẽ khi được hướng đến việc thờ phượng đích thực; một cộng đoàn đức cậy khi được khích lệ để mở toang cánh cửa chủ nghĩa cá nhân, sống cho Giáo hội và mọi người; một cộng đoàn đức mến khi được tiếp tục sống đường

hướng bác ái, yêu thương của Cha Antôn.

Trong tương lai, Vĩnh Thịnh sẽ có ngôi thánh đường và chính thức trở thành Họ đạo để mở rộng vùng truyền giáo, đúng với đường hướng của Đức Giám mục Giáo phận: Ad Gentes, Đến Với Muôn Dân.



HẠT BẠC LIÊU





## HỌ ĐẠO VĨNH HIỆP

Thành lập: 1960  
Bổn Mạng: Đức Mẹ Mân Côi (07/10)  
Ngày thánh hiến:  
Số giáo dân: 2.742 / 753 hộ / ... khu  
Số dân: Diện tích:

✉ Vĩnh Mỹ B, Hòa Bình, Bạc Liêu

☎ 908732365

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g00- 17g00

Ngày thường: 05g00- 17g00

**1. Bao gồm:** Toàn bộ thị trấn Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ B. Vĩnh Bình thuộc huyện Hòa Bình; xã Vĩnh Thanh, Vĩnh Phú Tây, một phần xã Vĩnh Phú Đông, xã Hưng Phú thuộc huyện Phước Long; 1 phần xã Phong Thạnh Đông, Phong Thạnh Đông A thuộc huyện Giá Rai.

**2. Địa giới:**

a/ **Đông** giáp Hđ. Đức Mẹ HXLT. Ranh giới: Kinh Hòa Bình và đường Hòa Bình từ Quốc lộ 1 đến Quản Lộ Phụng Hiệp. Ranh giới của xã Long Thạnh với Ttr. Hòa Bình, Kinh Xáng.

b/ **Tây Nam** giáp Hđ. Giá Rai. Ranh giới: Kinh Vĩnh Phong, rạch Hào Thu, rạch Xa Phèn.

c/ **Nam** giáp Hđ. Vĩnh Mỹ. Ranh giới: Kinh Chùa Phật, Cống Bà Cùng, cách Quốc lộ 1A chạy dài theo Quốc lộ 500m trở ra Quốc lộ thuộc về Vĩnh Hiệp.

d/ **Bắc** giáp Hđ. Đất Sét và Chủ Chí. Ranh giới: Quản lộ Phụng Hiệp.



### ① Hình thành và phát triển:

Tiền thân của họ đạo là 10 hộ giáo dân sống dọc theo kênh sáng Bàu Sàn, với ngôi nhà nguyện được cha GB. Hồ Văn Đợi làm bằng vách lá vào năm 1957.

Đến năm 1960, đánh dấu sự ra đời chính thức của Họ đạo Vĩnh Hiệp do cha Tôma Võ Thành Năng cùng với bà con giáo dân chung tay góp sức di dời nhà nguyện ra cắp Quốc lộ 1A để tiện việc đi lại. Với lòng yêu mến Giáo Hội, bà con đã quyên góp để thay thế ngôi nhà nguyện bằng lá thành ngôi nhà thờ bằng gạch, lợp ngói. Giáo dân từ nhiều nơi khác quy tụ về ngày một đông hơn. Có hai Tu sĩ

truyền giáo hiện diện để dạy học cho trường học của Họ đạo trong thời kỳ này.





03/09/1963, Cha G.Bta. Trần Trọng Trinh đến nhận nhiệm sở và đã đặt nền móng cho một ngôi Thánh Đường mới trong tương lai.

Năm 1988, Cha Giuse Nguyễn Văn Hoạch về coi sóc họ đạo và tiếp tục công trình xây dựng ngôi Thánh Đường mà Cha GB Trinh đã khởi sự. Tuy nhiên khi ngôi thánh đường gần hoàn thành thì cha lâm trọng bệnh và đã qua đời khi ngôi thánh đường cũng vừa được hoàn tất.

Năm 1994, sau khi Cha Giuse qua đời, Đức Cha đã bổ nhiệm Cha Clementê Nguyễn Tân Lợi, người thường xuyên tới lui tiếp giúp họ đạo trong lúc Cha Giuse đau bệnh, làm cha sở chính thức thứ tư của Họ đạo. Cha luôn yêu thương và làm cho họ đạo thăng tiến về mọi mặt. Một số Giáo điểm được cha khôi phục như: **Cầu Số 3, Bàu Sen và Xã Xính.** Cha đã tạo điều kiện thuận lợi để bà con ở các Giáo điểm có thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ cũng như tham gia các sinh hoạt của Họ đạo. Cha cũng đã xây dựng nhà xứ và phòng học Giáo lý. Đầy mạnh phong trào sinh hoạt của Họ đạo, nhất là sinh hoạt giới trẻ, giáo lý và khuyến học.

Năm 2003, Cha Giuse Nguyễn Văn Lợi về nhận nhiệm sở tại họ đạo Vĩnh Hiệp, tiếp tục giữ gìn và phát triển Họ đạo.

Năm 2007, Đức Cha đã bổ nhiệm cha Micae Nguyễn Khắc Đệ về làm cha sở thay thế cha Giuse Nguyễn Văn Lợi được thuyên chuyển đi nơi khác. Cha đã tận tụy thăm viếng giáo dân, khuyến khích việc tông đồ và giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

Năm 2011, Cha Phanxicô Xaviê Trần Bình Trọng được Đức Cha sai về làm cha sở. Cha tiếp tục chăm lo phát triển đời sống đạo của các tín hữu, đầy mạnh các phong trào, quan tâm đặc biệt đến Giáo lý và cổ cỗ ơn gọi tu trì,

Chưa đầy 2 năm, tháng 04/ 2013, Cha Phanxicô Xaviê Trần Bình Trọng được bài sai chuyển đi nơi khác, và cha Phêrô Chu Quang Trịnh về coi sóc họ đạo đến nay.

Cộng tác với các Cha sở, còn có các Cha phó phục vụ họ đạo:

- Cha GB. Trần Đức Hùng (1994 – 2001).
- Cha Phanxicô Assisi Nguyễn Phước Hậu (2001 – 2007).
- Cha Phêrô Trần Minh Phước (2007 – 2009).
- Cha Giuse Nguyễn Văn Kiên (2009 - 2014).
- Cha Đominicô Nguyễn Ngọc Thuần (2014 – nay).

## ② Hướng về tương lai:

Nhìn lại chặng đường 54 năm hình thành và phát triển (1960-2014), Họ đạo Vĩnh Hiệp xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân mà Chúa thương ban, đồng thời, cũng xin tri ân công lao to lớn của các vị chủ chăn với 2 Cha đặt nền móng tiên khởi, 7 Cha sở và 5 Cha phó đã dẫn đưa Họ đạo qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử.

Họ đạo cũng không quên cảm ơn Cộng Đoàn Quý Dì Mến Thánh Giá Cần Thơ, quý tu sĩ nam nữ đã và đang đồng hành với Họ đạo trong suốt quãng thời gian qua. Xin Đức Mẹ Mân Côi là Bồn mảng của Họ đạo luôn gìn giữ, chở che và dẫn bước để Họ đạo chúng con ngày càng tiến triển không ngừng.





## HỌ ĐẠO VĨNH MỸ

Thành lập: 1890  
Bổn mạng: Đức Mẹ HXLT (15/08)  
Ngày thánh hiến: 28/7/2005  
Số giáo dân: 1800 / ... hộ / ... khu  
Số dân: Diện tích:

✉ Ấp Châu Phú, xã Vĩnh Mỹ A,  
huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

☎ 0918678487

✚ Giờ lễ:

Chúa nhật: 05g00 - 17g00  
Ngày thường: 05g00

1. **Bao gồm:** Toàn bộ xã Vĩnh Mỹ A thuộc huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

2. **Địa giới:**

a/ **Đông** giáp Hđ. Vĩnh Hiệp. Ranh giới: Kênh Chùa Phật.

b/ **Tây** giáp Hđ. Vĩnh Hiệp và Gđ. Kinh Tư. Ranh giới: Cống Bà Cùng.

c/ **Nam** giáp Hđ. Vĩnh Hậu. Ranh giới: Kênh Chùa Phật.

d/ **Bắc** giáp Hđ. Vĩnh Mỹ. Ranh giới: Cách Quốc lộ 1A chạy dài theo Quốc lộ 500m trở vào Vĩnh Mỹ thuộc về Hđ. Vĩnh Mỹ.

Năm 1890, giáo dân từ các vùng bán đảo Cà Mau, Bạc Liêu, Rạch Nhà (Họ đạo Hòa Thành) tuôn đến ngày một đông, nên bà con đã chọn ra hai ông là ông Trùm Văn và ông Câu Lê để lo việc xây dựng nhà Chúa. Hai ông đã mua đất gần rạch Cái Hữu và cất ngôi nhà thờ thứ 2 cho giáo dân tiện việc tham dự các giờ kinh nguyện.

Từ ngôi nhà thờ thứ hai này, Họ đạo chính thức có cha sở đầu tiên là cha Jules Duquet, một linh mục thuộc hội thừa sai Paris. Từ đó đến nay, họ đạo đã trải qua 22 đời Cha sở:

1. Cha Jules Duquet 24/11/1914 - 01/01/1917.
2. Cha PX. Triệu 8/10/1914 - 15/3/1922.
3. Cha Charles Tô 17/01/1917 - 15/3/1922.
4. Cha Jean Chrysostome Ché Thanh Trí: 19/4/1922 - 8/9/1929. Khởi công xây dựng.
5. Cha Charles Trí 24/9/1929 - 01/04/1932.

Cha tiếp tục công trình xây cất và hoàn thành ngôi nhà thờ hiện nay.

6. Cha Antôn Nhản 8/8/1933 - 29/11/1937.  
Cha cất nhà dì phuộc và nhà xú.

7. Cha Phêrô Trần Minh Ký 16/12/1937 - 30/4/1937.

8. Cha Phêrô Lê Huỳnh Tiền 8/5/1938 - 28/4/1949.



9. Cha GB. Trần Quang Nghiêm 10/07/1949 - 23/8/1951.

10. Cha Alphongsô Nguyễn Thiện Tứ 18/10/1952 - 20/10/1955. Ngài tu bổ lại nhà thờ lợp lá, đóng lại số bàn ghế, xây đài Đức Mẹ.

11. Cha Fx. Nguyễn Văn Dương 22/10/1952 - 1/7/1956. Ngài cho lợp lại mái nhà thờ bằng tôn, đóng cửa sổ và cửa chánh bằng cây.

12. Cha GB. Hồ Văn Đợi 11/8/1956 - 18/8/1958. Cha lo tu sửa nhà sứ.

13. Cha Antôn Nguyễn Tri Viễn 22/8/1981 - 23/2/1960. Ngài cất trường học bằng tôn.



14. Cha Tôma Võ Thành Năng 12/8/1960-23/2/1964. Cha xây cất nhà dì phước.

15. Cha GB.. Trần Trọng Trinh 3/3/1964-20/7/1972. Cha tu sửa trường học, cung Thánh.

16. Cha Giuse Trịnh Minh Lễ 30/8/1972 - 27/7/1973.

17. Cha GB. Hồ Văn Đợi 27/7/1973 - 12/7/1976.

18. Cha Giuse Nguyễn Văn Hoạch 3/3/1977 - 16/8/1988. Ngài thay mái nhà thờ bằng tôn fi-brô xi măng, khởi công xây dựng đài Đức Mẹ, đóng cây nước cho dân chúng sử dụng trong mùa khô.

19. Cha Tôma Nguyễn Công Hiển 10/8/1988 - 28/11/2000. Ngài đã hoàn thành đài Đức mẹ, lát gạch tàu sân trước nhà thờ, hành lang hai bên nhà thờ, sân lầu chuông, tháp chuông, lợp lại mái nhà thờ bằng tôn lạnh.

20. Cha GB. Nguyễn Thanh Bình 28/11/2000-28/2/2008. Cha làm cho khuôn viên Nhà thờ

khang trang lịch sự như hôm nay: xây cất nhà dì phước, xây nhà xứ, xây nhà giáo lý. Đóng 80 bộ bàn ghế tiện nghi cho giáo dân dự lễ, đóng trần nhà thờ, sửa lầu hát, nâng cao và mở rộng gian cung thánh, thay bàn thờ cây lên bàn thờ đá và được cung hiến 28/7/2005, ngài cũng cho nới rộng lợp, lát hai biên hông nhà thờ để có không gian rộng rãi đủ chỗ cho giao dân tham dự vào những ngày lễ lớn.

21. Cha GB Nguyễn Việt Hùng 28/2/2008-24/3/2014. Ngài giúp họ đạo xây dựng tường rào trước nhà thờ, tường rào phía sau, Ngài tráng sân đài Đức Mẹ, sân trước nhà các Dì, nâng và lát gạch tiền đường nhà thờ.

22. Cha Emm Nguyễn Văn Ghi 27/3/2014.

Còn có sự cộng tác nhiệt tình của 3 Cha phó: cha Dom. Nguyễn Phú Cường 10/4/2004-24/8/2007. Cha Gs. Trần Văn Thăng 23/8/2007-2/7/2011. Cha Dom. Nguyễn Tường Huy 24/7/2011-28/11/2011.

#### Tài sản của họ đạo bao gồm:

1. Khuôn viên nhà thờ: 1 hécta gồm nhà thờ, nhà xứ, nhà dì phước, phòng học và phòng sinh hoạt, đài Đức Mẹ và tháp chuông.

2. Đất Thánh đã lâu đời qua nhiều thế hệ từ khi giáo dân định cư và thành lập họ đạo rộng hơn 2 hécta.

3. Đất nhà chung có khoảng 3.200 công do các cha sở tiền nhiệm khai khẩn, thu mua và một số giáo dân hiến tặng như: Cụ Trùm Văn (dâng một cái chuông); ông Võ Ba Hạp (dâng 400 công); Ông câu Hồ Văn Tiên (dâng 190 công); bà Nguyễn Thị Cửa (dâng 162 công); Ông Chủ Lập (dâng 20 công); ông Câu Đỗ Văn Kẹo (dâng 18 công).





**1. Bao gồm:** Toàn bộ ấp 15, 1 phần ấp 16 thuộc xã Vĩnh Hậu A và 1 phần phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

**2. Địa giới**

a/ **Đông** giáp Hđ. Giồng Nhãnh. Ranh giới: Đường Cao Văn Lầu, phường Nhà Mát.

b/ **Tây** giáp Hđ. Phêrô. Ranh giới: Kênh số 9.

c/ **Nam** giáp Biển Đông

d/ **Bắc** giáp Hđ. Giuse. Ranh giới: Kinh Cầu Chùa từ Kênh số 9 đến đường Cao Văn Lầu.



## ❶ Hình thành và phát triển theo năm tháng:

Vào năm 1977 – 1978, Nhà nước đưa dân từ tỉnh Hà Nam Ninh vào tỉnh Minh Hải để khai thác bãi bồi Bạc Liêu, thành lập Nông trường Đông Hải. Trong nông trường đó có khoảng 1/4 là Công giáo. Đến năm 1991, Nông trường giải tán và số người Công giáo đã chia thành 3 Họ đạo: Vô Nhiễm, Giuse và Phêrô.

### 1. Thời gian các Linh mục phụ trách không thường trú:

- 1978-1991: Cha Giuse Nguyễn Văn Hoạch từ xứ Vĩnh Mỹ vào thăm và an ủi giáo dân. Vào ngày 25-12-1982, Thánh Lễ Noel đầu tiên đã được cử hành tại trường Tiểu học Đông Hải với sự chấp thuận của lãnh

đạo Nông trường. Lúc này Cha hướng ý nên nhận Đức Mẹ Vô Nhiễm làm quan thầy của Họ đạo. Từ đó, hàng năm đều có 2 Thánh Lễ vào dịp Giáng sinh và Phục sinh.

- 1991-1994: Cha Clémentê Nguyễn Tân Lợi từ họ đạo Bạc Liêu vào làm lễ và hướng



dẫn giáo dân. Chẳng bao lâu ngôi nhà thờ đơn sơ bằng cây lá được dựng tạm. Mỗi tuần Cha đến dâng lễ cho giáo dân vào ngày Chúa Nhật.



- 1994-1997: Cha Phêrô Nguyễn Văn Chánh từ họ đạo Bạc Liêu đến dâng lễ và tiếp tục hướng dẫn đời sống đạo cho giáo dân.

- 1997-2003: Cha Giuse Nguyễn Văn Lợi thay cho cha Phêrô từ họ đạo Bạc Liêu vào coi sóc họ đạo. Lúc này nhà nguyện được nâng cấp rộng rãi và thoáng mát, có nhà xứ sinh hoạt cho họ đạo.

- 2003-2005: Cha Micae Nguyễn Khắc Đệ từ họ đạo Bạc Liêu thay cha Giuse. Cha Micae xây tường xung quanh, lát nền, và gắn cửa kiếng.

- 2005-2011: Cha Phanxicô Xaviê Trần Bình Trọng từ họ đạo Bạc Liêu thay cha Micae coi sóc họ đạo. Thời gian này Cha Phanxicô trùng tu lại nhà thờ, xây thêm 2 phòng giáo lý, xây các đài và chỉnh trang khuôn viên nhà thờ.

- Từ tháng 7/2011 đến tháng 11/2011: Cha Clémentê Nguyễn Tấn Lợi, là Quản Hạt Bạc Liêu trở lại tạm quản Họ đạo để chờ cha sở mới.

## 2. Thời gian có Tu sĩ, Linh mục thường trú:

- Vào ngày 8-9-2011, lễ sinh nhật Đức Mẹ Họ đạo vui mừng đón nhận 2 dì dòng Thánh PhaoLô về phục vụ họ đạo.

- Ngày 28/11/2011, Họ đạo hân hoan đón Cha sở Giuse Nguyễn Hồng Khanh về thường trú coi sóc họ đạo.

- Ngày 28/11/2011 Họ đạo cùng đón tiếp cha phó Đôminicô Nguyễn Tường Huy. Cha phó tiếp tay cùng với Cha Sở coi sóc 3 họ đạo đến 14/8/2014.





## GIÁO ĐIỂM VĨNH PHÚ

**1. Số Giáo Dân:** 190

Địa chỉ: Ấp Ninh Lợi, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân.

**2. Bao gồm:**

Toàn bộ xã Ninh Quới, 1 phần xã Ninh Quới A, xã Ninh Hòa thuộc H. Hồng Dân.

**3. Địa giới:**

a/ **Đông** giáp Hđ. Vĩnh Lợi, Ngã Năm và Cái Trầu (hạt Trà Lồng). Ranh giới: Kênh Làng và Rạch Ngang Kè.

b/ **Tây và Tây Nam** giáp Hđ. Đất Sét. Ranh giới: Kênh Xáng, ranh giới giữa xã Ninh Hòa và Tr. Ngăn Dừa.

c/ **Nam** giáp Hđ. Đức Mẹ HXLT. Ranh giới: Kênh Xáng.

d/ **Bắc** giáp Hđ. Lương Hòa (hạt Vị Thanh). Ranh giới: Sông Cái (ranh giới giữa tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Hậu Giang).

### LỊCH SỬ:

Vào khoảng năm 1944-1945, có đoàn người từ Vĩnh Long đến để khai hoang lập nghiệp; trong đó có ông Đôminicô Lê Văn Cần, cùng em là Phaxicô Lê Văn Học, là những người Công giáo đầu tiên ở đây, ông Lê Văn Cần cùng vợ con thường đi đọc kinh ở Nhà thờ Trà Cú. Vào năm 1950, có ông Lê Nguyễn Văn Phó và vợ là bà Maria Phan Thị Huệ từ họ đạo Cái Mơn (Mỹ Tho) cùng về đây sinh sống (Trong làng thường gọi là ông Tám Cần Xé); các gia đình đó sinh con cháu và dần dần trở nên đông, thường đi đọc kinh ở Nhà thờ Trà Cú.

Sau năm 1975, không còn chiến tranh, bà con lại rủ nhau đi đọc kinh dự lễ ở Nhà thờ Ngã Năm, do cha Đôminicô Đặng Xuân Đồng ở Cái Trầu phụ trách. Đến tháng 6 năm 1992, Cha Phêrô Tri Văn Vinh, cùng giáo dân chung sức cất được một lớp học tình thương, giúp cho con em lương giáo xóa mù chữ, lớp học

do Ông Phanxicô Trần Văn Tiền đảm trách.

Thời gian từ năm 2003 đến tháng 9 năm 2008, xóm đạo này có Cha Micae Võ Văn Thành và Cha Gioan Vũ Đình Thuần thường xuyên đến thăm viếng và coi sóc.

Ngày 22 tháng 9 năm 2008, được sự cho phép của UBND huyện Hồng Dân, Cha Clê-mêntê Nguyễn Tấn Lợi, hạt trưởng hạt Bạc Liêu đến đọc kinh và dâng lễ tại nhà ông Phanxicô Trần Văn Tiền, ngụ tại số 50, ấp Ninh Hòa, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Cũng từ đó, xóm đạo Vĩnh Phú chính thức được công nhận là cơ sở tôn giáo, gọi là Giáo điểm Vĩnh Phú,

Tháng 7 năm 2013, Cha Dominicô Nguyễn Phú Cường, cùng Thầy Matthêu Ngô Hữu Nghiêm (hiện nay là linh mục) về coi sóc.

Và kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2014 đến nay, Giáo điểm Vĩnh Phú do Cha Giuse Nguyễn Hoàng Minh và cha phó Phêrô Nguyễn Hữu Chiến đảm trách.



# GIÁO ĐIỂM KINH TƯ

1. **Bao gồm:** Toàn bộ xã Long Điền Đông, ½ xã Long Điền và Điền Hải thuộc huyện Đông Hải.

## 2. Địa giới

a/ **Đông Bắc** giáp Hđ. Vĩnh Mỹ. Ranh giới: Rạch Cống Cái Cùng.

b/ **Đông** giáp Hđ. Vĩnh Hậu. Ranh Giới: Kênh Cống Cái Cùng.

c/ **Tây** giáp Hđ. Ninh sơn. Ranh giới: Sông Công Điền, rạch Cây gian.

d/ **Tây Nam** giáp Hđ. Long Hà. Ranh giới giữa xã Điền Hải với xã Long Điền Tây.

e/ **Bắc** giáp Hđ. Vĩnh Hiệp. Ranh giới: Rạch Mỹ Điền.

## Hình thành và phát triển:

Năm 1979, một số bà con giáo dân ở Bến Tre về vùng Cưa Gà, thuộc ấp Doanh Điền, xã Điền Hải lập nghiệp. Thời gian đầu, họ phải xuống Long Hà dự lễ và lãnh nhận các Bí tích (Long Hà cách đó khoảng 7 km).

Năm 2001, Cha Giuse Võ Văn Hoài về phụ trách họ đạo Long Hà và đến vùng Cưa Gà thăm viếng và dâng lễ cho bà con giáo dân. Thấy nơi đây cách xa nhà thờ Long Hà và đường đi rất khó khăn, cha có ý thành lập giáo điểm nơi đây. Hàng tuần cha đến dâng lễ cho giáo dân để họ khỏi vất vả và tốn kém trong việc đi lại.

Năm 2006, tâm nguyện của cha được Chúa “đoái thương nhìn tới”. Nhờ sự cộng tác của các dì Dòng Mến Thánh Giá Cần Thơ trong việc dạy giáo lý cho người dự tòng, mùa hè năm 2006, có 40 người trở lại đạo, số giáo dân tăng lên gần 100 người.

Tháng 8 năm 2006, cha Giuse Võ Văn Hoài thành lập Giáo điểm Kinh Tư và mượn nhà của ông bà Gc. Huỳnh Văn Công dâng lễ hàng tuần cho giáo dân.

Năm 2011, san lấp một phần mặt bằng khu đất và chuẩn bị cất Nhà Nguyện cho Giáo điểm.

Tháng 03 năm 2012 tiến hành cất Nhà nguyện cho Giáo điểm.

Năm 2013, tiến hành các thủ tục hành chính để chuyển sang đất tôn giáo.

Tháng 03 năm 2014, cha Giuse Võ Văn Hoài thuỷ chuyển, cha Giuse Nguyễn Văn Kiên về thay thế.

Sau 6 năm cử hành thánh lễ cùng mọi sinh hoạt tôn giáo ở nhà giáo dân, giờ đây bà con giáo dân đã có nơi riêng biệt để sinh hoạt tôn giáo.

# GIÁO ĐIỂM TÂN TIỀN

**G**iao điểm Tân Tiến là tên gọi của ấp Tân Tiến, cách quốc lộ 1A khoảng 2 km theo đường kinh ấp Tân Tiến.

Giáo điểm nằm trong địa bàn của Họ đạo Vĩnh Hiệp và do Họ đạo Vĩnh Hiệp phụ trách. Giáo điểm này hình thành 20 năm từ thời Cha Giuse Nguyễn Văn Hoạch và Cha Cl. Nguyễn Tấn Lợi. Mỗi tuần các cha từ nhà thờ Vĩnh Hiệp đến dâng lễ vào ngày Chúa Nhật tại 2 điểm nhà giáo dân. Hiện nay số giáo dân: 53 gia đình Công giáo, khoảng 140 người.

Cho tới nay Giáo điểm chưa có mặt bằng và Nhà nguyện riêng.

Diện tích gồm: ấp Tân Tiến, 1 phần ấp 15, từ quốc lộ 1A đến Chùa Cao đài Láng Tròn, gồm 1 phần xã Long điền A, xã Phong Thạnh Đông và xã Phong Thạnh Đông A.

Hiện nay Cha sở Phêrô Chu Quang Trịnh và Cha phó Dom. Nguyễn Ngọc Thuần đảm nhiệm.

