

## Bài 6

# CHÚA GIÊ-SU 12 TUỔI VÀ ĐI DỰ LỄ VUỢT QUA

### Dẫn nhập

Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng là một con người như chúng ta: sinh ra và lớn lên trong một gia đình Do Thái giáo. Ngài hằng vâng phục cha mẹ và chu toàn Lề Luật. Hôm nay, nhân việc theo cha mẹ đi dự lễ và tự ý ở lại Đền Thờ, Ngài bắt đầu hé mở và hướng đến bốn phận lo việc mà Chúa Cha đã ủy thác.

### 1. Bài Tin Mừng (Lc 2, 41-50)

*Hàng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đến Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vuợt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đèn, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.*

*Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và*

*những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sững sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con !” Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bốn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.*

## 2. Giải thích

### a. Lễ Vượt Qua

Lễ Vượt Qua là lễ kỷ niệm ngày Mô-sê đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập vào thế kỷ XIII trước công nguyên.



*Người Do Thái rảy máu chiên  
trong Lễ Vượt Qua.*

### b. Nguồn gốc Lễ Vượt Qua

- Tổ phụ đầu tiên của người Do Thái là Ab-ra-ham (khoảng 1850 TCN). Tổ phụ Ab-ra-ham sinh I-sa-ác, I-sa-ác sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh 12 người con. Trong số đó, nổi bật nhất là Giu-se. Giu-se được cha yêu quý, nên các anh ghen ghét. Sau những giấc chiêm bao về những bó lúa, về mặt trời, mặt trăng và những vì sao, sự ghen tức của các anh lên đến tột đỉnh. Họ bàn tính hãm hại, rồi bán cậu sang Ai Cập. Tại Ai Cập, Giu-se làm nô lệ, rồi làm đầy tớ và quản lý cho quan Pu-ti-pha. Vợ của Pu-ti-pha muốn chiếm đoạt Giu-se, nhưng không được, nên đã vu oan giá họa, buộc Giu-se phải vào tù. Trong tù, nhờ tài giải mộng,

Giu-se được tiến cử vào trong cung. Tại triều đình, nhờ giải nghĩa được giấc mộng của vua Pha-ra-ô, Giu-se được đặt làm Tể tướng lo cho toàn dân.

- Nạn đói xảy ra khắp vùng, gia tộc của Gia-cóp phải xuống Ai Cập lánh nạn, định cư tại vùng tam giác sông Nil (Ghet-sen). Tại đây, họ định cư khoảng 450 năm, phát triển thành một dân đông đúc, và trở thành nỗi lo sợ cho dân Ai Cập. Để trừ hậu họa, người Ai Cập đã có nhiều chính sách hà khắc nhằm hạn chế sự phát triển của dân Do Thái. Một trong những biện pháp đó là giết chết những con trai Do Thái khi mới sinh.

- Trong bối cảnh khốn quẫn, một vị anh hùng xuất hiện, đó là Mô-sê. Ông là người đã giải phóng dân, đưa dân Do Thái về định cư trên đất của tổ phụ. Ngày Mô-sê đưa dân ra khỏi Ai Cập, người Do Thái gọi là lễ Vượt Qua. Đó là ngày Quốc Khánh của nước Do Thái (khoảng năm 1250-1225 TCN). Ngày này không thay đổi cho đến nay.



Mô-sê

- Mô-sê là vị anh hùng vĩ đại nhất của dân tộc Do Thái. Ông là người cứu dân khỏi cảnh nô lệ, là người lập

quốc và là người lập pháp.

- Thời gian mừng lễ: vào ngày 14 tháng Ni-san theo lịch Do Thái (khoảng cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 dương lịch). Lễ này kéo dài 8 ngày (người Do Thái có 4 dịp lễ lớn: lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần, lễ Lều, lễ Cung hiến Đền Thờ).

- Mọi người nam từ 14 tuổi phải về thủ đô dự lễ.

- Con đường từ Na-da-rét về Giê-ru-sa-lem chừng 140 cây số. Khách hành hương phải đi bộ chừng 4 ngày và ngủ lều 3 đêm.

- Người ta phỏng đoán số người hành hương về Giê-ru-sa-lem năm ấy khoảng 1 triệu người. Lều trại mọc như nấm xung quanh khu vực đền thờ.

### 3. Kế chuyện

Theo luật, chỉ mình Thánh Giu-se phải về dự lễ Vượt Qua ở thủ đô. Đức Mẹ là người nữ được miễn. Chúa Giê-su mới 12 tuổi được miễn. Nhưng cả nhà ba khâu cùng đi dự lễ. Đó là tự nguyện do lòng đạo đức thúc đẩy. Ngoài việc chuẩn bị đồ đặc cá nhân, lều và lừa, thánh Giu-se còn phải chuẩn bị tài chính:

- Tiền ăn 3 khâu trong thời gian 16 ngày: 4 ngày đi, 8 ngày dự lễ và 4 ngày về.

- Tiền bác ái giúp đỡ người nghèo. Một gia đình đạo đức như gia đình Thánh gia không thể không giúp người nghèo trùng trùng điệp điệp cùng đi hành hương. Bên cạnh

đó, họ cũng không thể không bỏ tiền vào hòm công đức. Người ta có thể phỏng đoán: một chuyến đi như thế, Đức Mẹ và thánh Giu-se phải chi số tiền không nhỏ.

Sinh hoạt của 8 ngày lễ: ban ngày lên Đền Thờ dự các nghi lễ, tối về lều ngủ.

Quân đội La mã bố trí khắp nơi để bảo vệ trật tự cho dịp lễ, và đề phòng các cuộc nổi dậy.

Các tín đồ Do Thái từ nước ngoài về dự lễ rất đông đảo, họ cúng tiến cho đền thờ vô vàn tiền bạc. Họ dâng tiền cầu an, cầu phát đạt... Nhưng đặc biệt là họ dâng tiền để đền tội. Họ mang mặc cảm tội lỗi, vì họ sống trên đất người ngoại, thường xuyên phải làm ăn, giao tiếp và chuyện trò với người ngoại... Theo Luật, làm như vậy là mắc ué.

Hết 8 ngày trong kỳ lễ, tín đồ ra về. Dòng người về còn khủng khiếp hơn dòng người đến. Như thác đổ! Đoàn hành hương Na-da-rét đi chung với nhau. Thường là đêm đầu tiên họ cắm lều ngủ tại Giê-ri-khô. Suốt ngày Đức Mẹ và thánh Giu-se không thấy con đâu. Yên tâm vô cùng. Khôn như thế, ngoan như vậy, thì không có chuyện đi lạc, hay đi chơi lang thang. Chắc chắn là trẻ Giêsu đi cùng cậu, mợ, chú bác hoặc bà con xóm giềng. Ai cũng muốn rủ cậu đi cùng.

Tối đến, mọi gia đình dựng lều nghỉ đêm. Lúc đó, Đức Mẹ và thánh Giu-se mới phát giác ra là trẻ Giê-su không cùng về với bất cứ người nào trong làng. Chói với!

Trong khi đoàn Na-da-rét tiếp tục hành trình về nhà, thì Đức Mẹ và thánh Giu-se phải quay trở lại Giê-ru-sa-lem để tìm con. Hồi bên đây. Hồi bên kia. Hồi người chủ quán. Hồi người dân cư ngụ bên đường. Vô vọng!

Điểm đi tìm cuối cùng là Đền Thờ. Thấy ngay cậu đang ngồi đàm đạo với các bậc thầy thủ đô. Cậu trả lời vanh vách, lại còn chất vấn các bậc thầy. Ai cũng phải kinh ngạc về sự thông minh của cậu.

Đức Mẹ sững sốt hỏi:

- Tại sao con để cha mẹ vất vả tìm con như vậy?



Chúa Giê-su đang trả lời các tiến sĩ luật.

- Cha mẹ đừng tìm con làm chi. Con phải lo việc cho Cha con trên trời mà.

- Cả thánh Giuse và Đức Mẹ ngắn ngơ chǎng hiểu gì, đành ghi khắc trong lòng để suy gẫm thôi. Sau đó, trẻ Giê-su theo cha mẹ trở về quê hương và hằng vâng phục các ngài.

#### **4. Giáo huấn**

Phải phục tùng mọi quyền bính, mọi luật pháp:

- + Cha mẹ tại gia đình.
- + Thầy cô tại trường học.
- + Nhà Nước và các tổ chức mà ta tham gia.

Tuy nhiên, phải vâng lời Chúa trên hết.

#### **Cầu nguyện**

*Lạy Chúa, xin Chúa dạy chúng con biết yêu Chúa hơn tất cả mọi người và mọi sự. Cũng xin Chúa dạy chúng con biết vâng lời Chúa hơn mọi quyền柄 ở trần gian. Xin Chúa ban ơn cam đảm để chúng con thực thi được ước nguyện ấy. A-men.*