

Bài 13**CHÚA GIÊ-SU THIẾT LẬP HỘI THÁNH****Dẫn nhập**

Cùng với việc rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê-su đã thiết lập Hội Thánh khi tuyển chọn 12 Tông Đồ làm nền móng và trao cho các ông sứ mạng rao giảng, thánh hóa và cai quản. Các Tông Đồ và những đấng kế vị đã thực hiện sứ vụ đó cho đến ngày nay.

1. Bài Tin Mừng (Lc 6, 12-16)

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mươi hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.

2. Giải thích

a. Môn đệ hay đệ tử là những người đi theo Chúa (tiếng Hy Lạp là Mathetes). Họ cũng được sai đi rao giảng và cũng trừ quỷ. Ví dụ nhóm 72 trong Lc 10,1-10.

b. Tông đồ là những người thừa kế sự nghiệp của Chúa

(Đò là đồ đệ, tông là gần với Đáng sáng lập nhất). Theo tiếng Hy Lạp, Tông đồ là người được sai đi (Apostolos). Những người ấy ngày nay là hàng Giáo phẩm tức là đức Giáo hoàng và các Giám mục.

3. Kế chuyện

Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa còn chữa bệnh, trừ quỷ... Uy tín của Ngài càng ngày càng lên cao. Thế là có rất nhiều người đi theo Chúa. Trong số rất đông đó, chính Chúa lên tiếng kêu gọi một số người làm môn đệ để Ngài huấn luyện.

Chúa kêu gọi và huấn luyện các môn đệ, bởi vì Chúa chỉ ở trong trần gian 33 năm thôi. Khi Ngài hoàn tất sứ mạng và trở về cùng Chúa Cha, phải có người thừa kế để tiếp nối sứ mạng của Chúa.

Một hôm, Chúa dẫn một đoàn đệ tử lên núi. Ngài cầu nguyện suốt đêm cùng Thiên Chúa Cha. Đến sáng, Ngài gọi các môn đệ lại và chọn 12 đệ tử nòng cốt mà Ngài gọi là Tông đồ. Dưới đây là danh sách 12 ông:



Phê-rô



An-rê



Gia-cô-bê



Gio-an



Phi-líp-phê

Ba-tô-lô-mê-ô
(Na-ta-na-en)Mát-thêu
(Người thu thuế)

Tô-ma

Gia-cô-bê
(con ông An-phê)

Si-mon

Giu-đa
(con ông Gia-cô-bê)

Giu-đa Ít-ca-ri-ót

Nếu dựa theo tiêu chuẩn về việc chọn những người lãnh đạo trong các tổ chức, người ta thường chọn người tài đức. Nhưng nhìn vào danh sách các Tông đồ, ta thấy hoàn toàn thất vọng: 12 ông mà Chúa chọn làm Tông Đồ chẳng thấy tài đức đâu.

Ông Phê-rô: là người nhiệt tâm, nhưng ruột đê ngoài da, không có óc lãnh đạo, không có lập trường, cứ đùa đùa đùa, sợ mất lòng hai bên. Nhiệt tâm thôi chưa đủ.

Ông An-rê: lanh lợi hơn ông Phê-rô. Ông đã cùng với Gio-an đi tu với thánh Gio-an Tẩy giả. Ông là người đã tìm ra cậu bé bán bánh để giới thiệu với Chúa Giê-su, đã cùng với Phi-lip-phê giới thiệu người ngoại đến gặp Chúa trong lễ Lá. Có lẽ ông này là em ông Phê-rô.

Ông Gio-an: được mệnh danh là con của thiên lôi, tức là một người rất nóng tính. Một lần ông đã xin Chúa cho lửa xuống thiêu một làng Sa-ma-ri không đón tiếp Chúa (x. Lc 9,54-56); lần khác ông xin Chúa cấm người không theo Chúa mà lại nhận danh Chúa trừ quỷ (x. Mc 9,38-40). Ông cũng là người tham danh vọng. Có lần ông vận động mẹ đến xin Chúa cho hai anh em được ngồi bên tả, bên hữu Chúa (x. Mt 20,21).

Ông Ba-tô-lô-mê-ô: đúng là người có tư cách, Đức Giê-su khen ông: đây là người Ít-ra-en chân chính, không có gì gian dối.

Ông Phi-lip-phê: là người có óc xã hội. Đức Giê-su

hỏi ông lấy bánh đâu cho 5000 người ăn. Ông đã trả lời có mua 200 quan tiền cũng không đủ cho số đông ăn. Khi đã được chọn, ông giới thiệu Ba-tô-lô-mê-ô đến với Chúa. Ông cùng An-rê giới thiệu người ngoại đến gặp Đức Giê-su.

Ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt: là người duy nhất đến từ miền Nam. Ông là người có khả năng về chính trị và có tài quản lý kinh tế, nên được Chúa giao cho làm quản lý. Nhưng ông là người tham lam tiền bạc đến tro trân. Từ đó, ông trở thành một tên ăn cắp, một tên vô liêm sỉ, một tên phản trắc. Ông đã lập mưu bán Chúa, dùng thủ đoạn bỉ ổi để nộp Chúa.

Mặc dù là những con người bất toàn, nhưng Chúa đã chọn họ và giao cho họ nhiệm vụ cai quản Giáo Hội. Phê-rô được đặt làm thủ trưởng, người kế vị ông gọi là Giáo hoàng. Giáo hoàng là vị lãnh đạo cao cấp nhất của Giáo Hội. Còn những người kế vị 11 Tông đồ khác là các Giám mục. Giáo hoàng và Giám mục được gọi chung là hàng Giáo phẩm.

Đứng về phương diện nhân loại mà nói, nhóm 12 này không ai xứng đáng:

- Không tài, không đức. Điều đó cho thấy họ không có hai đức tính căn bản của người lãnh đạo.
- Hầu hết là dốt và không có địa vị trong xã hội. Họ chủ yếu là dân chài.
- Tác phong đạo đức không có: không giữ chay,

không biết cầu nguyện.

Nhưng tại sao Chúa lại chọn những người lãnh đạo mà không dựa trên tiêu chuẩn Tài - Đức? Không ai hiểu được. Đó là màu nhiệm, là đường lối của Chúa. ‘Chúa gọi đến với Ngài những người Ngài muốn’ (x. Mc 3,13). Tuy nhiên, một điều chắc chắn là, sau khi nhận được ơn của Chúa Thánh Thần, họ đã đáp trả ơn gọi làm Tông đồ và họ đã thành công. Họ là nền tảng của một tôn giáo lớn nhất hoàn cầu hôm nay và có mặt trên mọi quốc gia. Số Ki-tô hữu hiện nay khoảng hơn 2 tỉ, gồm: Công giáo, Chính Thống giáo, Tin Lành và Anh giáo, tức là 1/3 dân số thế giới.

4. Tốchuc cùa Giáohội Cônggiáo

Giáo Hội Công giáo có Giáo Hội toàn cầu và Giáo Hội địa phương.

Giáo Hội toàn cầu do Đức Giáo hoàng lãnh đạo. Thủ đô của Giáo Hội là Va-ti-can, một quốc gia nhỏ nhất thế giới, chỉ có khoảng 1000 công dân với diện tích 44 hécta đất. Nhưng uy tín của Giáo Hội về mặt tinh thần thì rất lớn.

Giáo Hội Địa phương do Giám mục lãnh đạo. Mỗi Giám



Thành phố Va-ti-can

mục lãnh đạo một giáo phận. Dưới quyền của Giám mục là linh mục làm việc trong các giáo xứ.

Giáo hoàng do các Hồng Y bầu chọn. Vị nào được 2/3 số phiếu thì được coi là trúng cử Giáo hoàng.

Cách thức bầu chọn: Các Hồng Y cử tri vào nhà nguyện Sistine, cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Mỗi vị đều là cử tri và là ứng cử viên. Các Hồng Y ghi tên vị nào mình muốn bầu chọn làm Giáo hoàng, rồi đặt phiếu vào chiếc chén thánh lớn đặt trên bàn thờ. Người nào được 2/3 số phiếu, sẽ trúng cử. Vị Hồng Y niêm trường sẽ hỏi người trúng cử có nhận chức vụ không? Người trúng cử chấp nhận, Hồng Y niêm trường sẽ công bố: Chúng ta có giáo hoàng (Habemus Papam). Tân Giáo hoàng sẽ chọn tước hiệu, vào “phòng nước mắt” thay phầm phục, rồi ra ban công chào và ban phúc lành cho dân chúng. Ngài đọc một bài diễn văn ngắn, nói lên lập trường chính của mình. Tân Giáo hoàng sẽ chọn ngày đăng quang và thi hành sứ vụ.



Một cảnh trong tiến trình bầu chọn Giáo hoàng.

Giám mục là do Đức Giáo Hoàng chỉ định. Tại một số nước chưa thiết lập ngoại giao với Tòa thánh (Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên...) việc chỉ định Giám mục cần có sự đối thoại với nhà nước, để tiện cho việc mục vụ.

Linh mục thì do Giám mục tuyển chọn, phong chức và bổ nhiệm.

Kết luận

Tuy Giáo Hội gồm những con người kém cỏi và yếu đuối, nhưng là Giáo Hội của Chúa, nên Chúa luôn gìn giữ và làm cho phát triển.

Mỗi Ki-tô hữu được mời gọi luôn tin tưởng và vâng nghe Lời Chúa qua các vị đại diện trong Giáo Hội.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành và ban Thánh Thần xuống trên Đức Giáo hoàng và các Đức Giám mục trên khắp thế giới, để Giáo Hội luôn làm vinh danh Chúa. A-men.

