

**Bài 28****NGƯỜI CHẾT SẼ SỐNG LẠI****Dẫn nhập**

Những người vô thần chủ trương chết là hết. Có tôn giáo chủ trương kiếp luân hồi. Vậy, có phải chết là hết không? Chết rồi liệu ta có phải đầu thai sang một kiếp nào khác? Còn Chúa Giê-su cho ta biết điều gì sau cái chết?

**1. Bài Tin Mừng (Lc 20, 27-40)**

*Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”*

*Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau*

*và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”*

*Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm.” Thế là, họ không dám chất vấn Người điều gì nữa.*

## **2. Giải thích**

a. Luật thừa kế trong hôn nhân của người Do Thái rất quan trọng. Theo Luật Mô-sê: một người đàn ông lấy vợ, rồi chết mà chưa có con thừa kế, thì anh hay em của người chết phải cưới cô vợ góa ấy, để sinh con thừa kế cho người đã chết.

b. Ai có nghĩa vụ phải cưới người vợ góa ấy, mà không chịu cưới, thì bị phạt. Người ấy sẽ bị người đàn bà góa tước một chiếc dép và nhổ nước bọt vào mặt, trước đông đảo quần chúng tụ họp tại cổng thành.

c. Giới Kinh sư và Pha-ri-sêu tin có sự sống lại.

d. Giới Xa-đốc không tin có sự sống lại vào ngày tận

thế. Họ đa số là tư tế, sống trong Đền Thờ.

e. Vì hai niềm tin khác nhau ấy, nên hai giới này luôn mâu thuẫn và kinh địch với nhau.

### 3. Kể chuyện

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng những người Xa-đốc chất vấn để gài bẫy Chúa. Họ thất bại nặng nề, từ đó họ không chất vấn Chúa nữa.

Nhóm Xa-đốc không tin mọi người sẽ sống lại vào ngày tận thế. Họ đưa ra một tình huống để vặn hỏi Chúa: Một người đàn bà lấy chồng, chồng chết mà không con. Theo Luật, người anh hay em của người chết phải lấy bà, để sinh con nối dõi tông đường cho người quá cố.



*Thưa thầy, người phụ nữ ấy sẽ thuộc về ai trong ngày sống lại?*

Nhưng không may, cả bảy anh em đã cưới bà và đều chết, mà cuối cùng vẫn không sinh được đứa con nào. Vậy đến ngày tận thế, khi mọi người sống lại thì bà ấy phải ở với ông nào trong số bảy người chồng ấy?

Chúa trả lời: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần” (Lc 20,34-36). Qua câu khẳng định này, Chúa Giê-su muốn dạy hai điều:

- Sẽ có ngày tận thế và lúc ấy mọi người sẽ sống lại.
- Khi sống lại rồi, người ta không còn cưới vợ gả chồng nữa, mà sẽ sống như thiên thần.

Vậy chúng ta hiểu ngày tận thế như thế nào?

Tận thế là ngày kết thúc của lịch sử, lúc ấy vũ trụ và trái đất sẽ biến đổi sang một tình trạng hoàn toàn khác bây giờ. Đây là một tín điều. Đề cập đến vấn đề này, khoa học cũng đưa ra những lý giải là có ngày tận thế, vì vũ trụ này đã có lúc khởi đầu (khoảng 5 tỷ năm trước, theo giả thuyết Big Bang), thì cũng sẽ có lúc kết thúc.

Theo khoa học, vũ trụ này sẽ kết thúc như thế nào? Mọi sự sống trên trái đất này, từ thực vật đến loài người, chỉ có thể tồn tại và phát triển nhờ ánh sáng mặt trời. Mặt trời nóng khoảng 6000°C trên bề mặt, còn ở trung tâm nóng khoảng 15.000.000°C. Nhờ độ nóng ấy

mà có nắng, nhờ có nắng mới có hiện tượng bốc hơi nước, rồi có mưa. Nhờ có mưa mà thực vật, động vật và con người mới sống được. Đặc biệt là có sinh vật sống trong nước.

Nhờ có ánh nắng mặt trời, mới có hiện tượng quang hợp của lá cây. Lá cây hút khí Carbonic, nước, để tổng hợp thành các chất hữu cơ, tinh bột... và nhả Oxy lại cho động vật và con người thở.

Theo giả thuyết “Big Bang”, mặt trời có cùng một tuổi với trái đất, tức khoảng 5 tỷ tuổi. Trái đất nhỏ nên nguội nhanh hơn. Vỏ trái đất chỗ dày nhất chỉ khoảng 80km (ở Thanh Tạng, Trung Quốc); chỗ mỏng nhất khoảng 5 đến 6km (ở đáy biển Đại Tây Dương); trung bình trên lục địa khoảng 33km, chiếm 1/200 bán kính trái đất. Trong lòng trái đất là một khối nham thạch nóng bỏng ở thể lỏng, đường kính khoảng 14.000km.

Theo tiên đoán của các nhà khoa học, mặt trời sẽ nguội dần, và có nhiệt độ như trái đất vào khoảng 70.000 tỷ năm nữa. Lúc ấy trái đất không còn sự sống từ lâu rồi, vì sức nóng của mặt trời không đủ để làm cho sự sống trên trái đất tồn tại. Như vậy, theo tiên đoán của khoa học, tối đa khoảng 70.000 tỷ năm nữa sẽ đến tận thế.

Theo giáo lý đức tin Ki-tô giáo, dựa vào Mạc Khải của Chúa, sẽ có ngày tận thế. Nhưng khi nào ngày ấy xảy ra, thì Chúa không cho biết, mà chỉ cho biết ngày

đó loài người sẽ sống lại. Nhưng khi sống lại rồi, thì cuộc sống con người sẽ ra sao? Điều đó vượt quá khả năng của lý trí. Chúa chỉ cho ta biết rằng cuộc sống ấy không còn giống như cuộc sống hôm nay. Người ta sẽ không chết nữa, mà sống như các thiên thần. Còn thiên thần sống như thế nào, thì chúng ta chỉ còn chờ đến lúc đó sẽ biết. Ngôn ngữ loài người có hạn không diễn tả được cái vô hạn.

Người chết sống lại và tình trạng sau khi sống lại như thế nào thì khoa học không đề cập tới, không tôn giáo nào nói tới, nếu có nói thì cũng rất mơ hồ. Nhưng chúng ta tin rằng đối với Chúa thì dễ như chơi. Cứ xem con sâu biến hóa thành con nhộng, con nhộng biến hóa thành con bướm, thì ta hiểu ra 3 kiếp của con người: sống - chết - sống lại.

Chúa làm cho con sâu ghê tởm thành con bướm tuyệt vời được, thì làm cho loài người phục sinh như thiên thần có gì là khó.

Con sâu có 3 kiếp:

- Kiếp 1: Sâu ghê tởm;
- Kiếp 2: Nhộng hiền khô;
- Kiếp 3: Bướm tuyệt vời.

Con người cũng trải qua 3 kiếp:

- Kiếp 1: Làm người với nhiều khổ đau;

- Kiếp 2: Nằm trong mộ tan thành đất;
- Kiếp 3: Sống như thiên thần.

( Xem hình minh họa trang 125)

### **Kết luận**

Chắc chắn có ngày tận thế. Ngày đó mọi người sẽ sống lại. Ngày đó là ngày nào và sau khi sống lại mọi người sẽ sống như thế nào thì vượt khả năng lý trí của con người.

### **Cầu nguyện**

*Lạy Chúa, chắc chắn một ngày nào đó chúng con sẽ chết, nhưng chúng con tin rằng Chúa sẽ cho chúng con sống lại vào ngày tận thế. Xin Chúa nâng đỡ đức tin của chúng con. A-men.*

