

Bài 35

BÍ TÍCH THÁNH TÂY

Dẫn nhập

Trước khi về Trời, Chúa Giê-su trao cho các Tông đồ sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Ba Ngôi. Các Tông đồ và những người kế vị đã thực hiện sứ mạng đó như thế nào qua dòng lịch sử?

1. Bài Tin Mừng (Mt 28. 16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

2. Giải thích

- Phép rửa sám hối của người Do Thái xuất phát từ nghi thức thánh tẩy được nhắc đến trong Luật Mô-sê (x. Lv 15-16). Các sứ ngôn làm phép rửa. Thánh Gio-an Tẩy giả làm phép rửa. Ai chịu phép rửa thì xuống sông, người làm phép rửa lấy tay vòc nước lên đầu người chịu phép rửa.

Đây là cử chỉ tỏ lòng sám hối.

b. Phép Rửa Chúa Giê-su thiết lập, mà Giáo Hội thực hiện:

- Thời sơ khai, Giáo Hội cử hành Phép Rửa bằng cách mời người dự tòng xuống nước (hồ, sông), người cử hành đặt tay lên vai, dìm người ấy xuống nước rồi lên bờ. Cách thức này cảm động, nhưng kềnh càng.

- Ngày nay, Giáo Hội đơn giản hóa bằng cách đổ nước trên đầu (kể từ khoảng thế kỷ thứ IV khi áp dụng việc thanh tẩy cho trẻ em). Một số giáo phái Tin Lành vẫn dìm người dự tòng xuống nước.

3. Kế chuyện

Thực hiện lệnh truyền của Chúa Giê-su: anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ... Các Tông đồ và Giáo Hội đã thực hiện lệnh truyền này suốt 2000 năm nay. Ngày càng có nhiều người đón nhận Tin Mừng và gia nhập Giáo Hội qua Phép Rửa.

Phép Rửa mà Chúa Giê-su thiết lập còn được gọi là bí tích Thánh Tẩy. Lúc đầu, Giáo Hội chỉ cử hành Bí tích này cho người lớn. Kể từ thế kỷ IV, khi toàn Đế Quốc Rô-ma theo đạo, Giáo Hội bắt đầu cử hành bí tích Thánh Tẩy cho trẻ em.

- Trẻ em dưới 7 tuổi thì không cần học giáo lý.

- Nếu là người đã đến tuổi khôn (từ 7 tuổi trở lên), thì phải học giáo lý, phải có lòng tin, lòng sám hối và ước muốn lãnh nhận.

Trước khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, người dự tòng cũng cần xét mình, tĩnh tâm, sám hối về những tội, những lỗi lầm đối với cha mẹ, về bốn phận, về công bằng... Tội là một thực tế không thể chối cãi. Khi đã bắt đầu có trí khôn, là đã biết đến tội, đã có thể phạm tội (GLV hoặc người đỡ đầu hướng dẫn xét mình).

Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, ta được sạch tội Tổ tông và tội riêng.

Tội Tổ tông là vấn đề đang còn tranh cãi về mặt thần học. Ý kiến được chấp nhận cho đến nay: Tội Tổ tông là một hệ lụy mà con cháu A-dam E-và phải mang lấy, sau khi nguyên tổ sa ngã. Thí dụ, bố phạm tội, phải đi tù, bị khuynh gia bại sản, trong khi con cái không phạm tội, nhưng phải chịu hậu quả là gia cảnh nghèo túng, đói khổ, không có tiền của để học hành đàng hoàng.

Tội riêng là những tội cá nhân ta đã phạm đến Chúa và phạm đến con người, kể từ khi có trí khôn biết suy xét theo lương tâm ngay chính.

Đặc biệt, bí tích Thánh Tẩy làm cho ta trở thành con Chúa và được gia nhập vào đại gia đình Giáo Hội, tựa như ta chính thức trở thành công dân khi làm giấy khai sinh. Đây là bí tích quan trọng nhất, là cửa ngõ dẫn vào đời sống Ki-tô hữu. Nếu chưa lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy thì không được lãnh nhận bất cứ một bí tích nào khác.



Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đích-tô và Phan-xi-cô cử hành Bí tích Thánh Tẩy cho trẻ nhỏ.

Ai được cử hành bí tích Thánh Tẩy? Thông thường là các giám mục, linh mục và thầy phó tế. Khi khẩn cấp thì bất cứ ai (kể cả những người chưa được lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy) cũng được làm, miễn là làm theo đúng ý và cách thức Hội Thánh dạy, tức là lấy nước đổ lên đầu, vừa đổ vừa đọc: “(tên thánh)... Tôi rửa anh (chị, ông, bà...) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Người lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy cần lưu ý:

- Phải nhận thánh bồn mạng: ví dụ như Phê-rô, Ma-ri-a, Giu-se...

- Phải có người đỡ đầu. Người đỡ đầu phải là người tín hữu từ 14 tuổi trở lên. Thường thì người đỡ đầu là cha mẹ thiêng liêng, nên phải có tư cách và tuổi tác tương xứng với bậc cha mẹ.

- Sau khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, phải ghi vào sổ rửa tội của giáo xứ, gồm các chi tiết sau:

 - + Tên thánh, họ tên người được rửa tội;

- + Ngày tháng năm sinh (theo dương lịch);
 - + Tên thánh, họ tên của cha mẹ;
 - + Tên thánh, họ tên của người đỡ đầu;
 - + Nơi được rửa tội;
 - + Ngày, tháng, năm rửa tội;
 - + Tên thánh, họ tên người cử hành bí tích Rửa tội.
- (Phải lưu giữ số rửa tội cẩn thận).

Kết luận

Bí tích Thánh Tẩy là bí tích quan trọng nhất, vì là cửa ngõ dẫn vào đời sống Ki-tô giáo.

Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, ta được tha tội Tô tông, tội riêng, được làm con Chúa và gia nhập đại gia đình Hội Thánh.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được trở thành con của Chúa và của Hội Thánh. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng là người Ki-tô hữu chân chính. Xin Chúa cho mọi người được trở thành Ki-tô hữu như con. A-men.

