

## Bài 38

# TÁM MỐI PHÚC

## CHÂN DUNG CỦA NGƯỜI KI-TÔ HỮU

### Dẫn nhập

Mục đích của đời người là đi tìm hạnh phúc. Người ta thường đi tìm hạnh phúc trong tiền bạc, quyền bính, danh vọng, lạc thú..., nhưng tất cả những thứ đó không mang lại cho con người hạnh phúc đích thực, nhiều khi còn mang đến nỗi bất hạnh. Vậy đâu là hạnh phúc đích thực?

### 1. Bài Tin Mừng (Mt 5,1-12)

*Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng:*

*“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.*

*Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.*

*Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.*

*Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.*

*Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.*

*Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.*

*Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.*

*Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.*

*Phúc cho anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.*

*Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.*

## **2. Giải thích**

a. Tám Mối Phúc được đánh giá là bài giảng quan trọng nhất của Chúa Giê-su.

b. Đây còn được gọi là “Bài giảng trên núi”, hoặc “Hiển chương nước Trời”.

c. Lev Nikolayevich Tolstoy (1828-1910), nhà văn vĩ đại của Nga đã lấy kinh Phúc Thật Tám Mối này làm kim chỉ nam của cuộc đời. Ông đã trân trọng giới thiệu kinh này cho thánh Mahatma Gandhi (1869-1948) và cho đại thi hào Rabindranath Tagore (1861-1941) của Ấn Độ.

d. Thánh Gandhi của Ấn Độ đã tâm sự rằng: khi đọc kinh Phúc Thật Tám Mối, tôi rất an tâm tiếp tục cuộc đấu tranh bất bạo động để giành độc lập cho Ấn Độ.

e. Kinh Phúc Thật Tám Mối bằng Việt Ngữ có nhiều từ dễ bị hiểu lầm, vì không phù hợp với văn chương hiện hành.

Ví dụ:

- Ai có lòng khó khăn;
- Ai khóc lóc ấy là phúc thật;
- Ai giữ lòng sạch sẽ;
- Chịu khốn nạn vì đạo ngay.

### 3. Kể chuyện

Trên bước đường rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Đức Giê-su đã cảm nhận và thấu hiểu được những nỗi lầm than khốn khổ của con người. Chạnh lòng thương, Ngài đã ban cho họ bí quyết để được sống hạnh phúc, đó là Tám Mối Phúc. Tám Mối Phúc giúp con người vượt lên mọi hoàn cảnh ở trần gian này để đạt tới Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc đích thực. Người Ki-tô hữu chân chính là người sống theo Tám Mối Phúc. Đây là kim chỉ nam cho đời sống đạo.

Thoạt nghe Tám Mối Phúc, dường như đó là những điều ngược với suy nghĩ và lối sống của con người thời đại. Tuy nhiên, khi lắng nghe và suy niệm, chúng ta sẽ nhận ra chân giá trị, và khẳng định đây chính là bí quyết để được hạnh phúc đích thực.

Thứ nhất, người có tinh thần nghèo khó là người không làm nô lệ cho của cải, chỉ coi của cải là phương tiện, chứ không phải là mục đích cho cuộc sống. Có tinh thần nghèo khó là:

- Làm ra tiền bạc và tài sản vật chất một cách lương thiện;

- Sử dụng tiền của một cách hợp tình hợp lý, tức là dùng tiền của để sống một cách xứng với nhân phẩm;

- Làm việc bác ái, chia sẻ cho người nghèo. Công đồng Vaticanô II tuyên bố: “Sống xa xỉ bên cạnh người thiếu thốn là xúc phạm đến nhân phẩm và làm nhục cho Thượng Đế” (x. Vat. II, GS 27.63).

Thứ hai, người sống hiền lành không phải là người yếu đuối nhu nhược, không dám đương đầu với kẻ thù. Nhưng người hiền lành là người cao thượng, không chấp nhất, không thù hận, mà luôn biết tha thứ.

Thứ ba, người sầu khổ không phải là người than khóc rên rỉ trước những bất trắc, những nỗi thống khổ của cuộc đời. Nhưng người sầu khổ là người ưu tư, lo lắng để sống sao cho có ý nghĩa. Họ là người can đảm vượt khó, biến đau thương thành hành động, biến thất bại thành thắng lợi. Người buồn rầu còn là người biết hối hận ăn năn về những lỗi lầm của mình và quyết tâm hoán cải. Họ cũng là người biết chia sẻ nỗi buồn khổ với tha nhân.

Thứ bốn, người khao khát nên người công chính là người ước muốn trở nên con người trọn hảo. Họ cố gắng sửa mình để luôn suy nghĩ tốt, nói tốt, hành động tốt. Chính cái tâm muốn nên trọn hảo của họ đã là một sở hữu quý giá vô vàn rồi. Họ sẽ đạt được nguyện vọng.

Thứ năm, người biết chia sẻ nỗi đau khổ của người xung quanh là người hạnh phúc. Họ đã thực hiện như Lời

Chúa Giê-su dạy: “Mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Chính Chúa sẽ thưởng công cho họ như họ đã yêu Chúa vậy.

Thứ sáu, người sống liêm khiết, ngay thẳng không tham lam, không dối trá, là người hạnh phúc. Họ sống thanh thản, an vui. Đó là một thứ hạnh phúc được sở hữu ngay ở đời này. Họ không những được người đời quý mến và kính trọng, nhưng còn được thấy Thiên Chúa qua chính cái tâm trong sáng của họ.

Thứ bảy, người yêu chuộng hoà bình là người hạnh phúc. Họ không gây hấn với ai, chẳng chấp nhất ai. Hơn thế, họ còn nỗ lực dẫn thân hoà giải những tranh cãi, bất hoà của những người xung quanh. Chúa rất quý trọng những người như thế. Họ được gọi là con Thiên Chúa.

Thứ tám, Chúa chúc lành và hứa ban thưởng Nước Trời cho những người vì yêu lẽ phải, yêu công lý, yêu Chúa mà bị làm khó dễ, bị vu oan, bị bắt bớ, bị bách hại. Họ là những anh hùng của chân lý và của lẽ phải. Chúa chúc phúc và ban thưởng cho họ. Loài người cũng ghi ơn họ.

Như vậy, khi ta suy niệm và sống Tám Mối Phúc, thì trong mọi hoàn cảnh, ta luôn được Chúa nâng đỡ, ủi an, và ban cho hạnh phúc, như chính Ngài đã hứa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30).



*Chúa giảng tám mối phúc - Hiến chương Nước Trời.*

## Cầu nguyện

*Lạy Chúa, ai cũng muốn sống vui sướng và hạnh phúc. Người ta thích xây dựng hạnh phúc trên tiền bạc, quyền lực, danh vọng và lạc thú. Nhưng chúng con chỉ xây dựng hạnh phúc trên giáo huấn của Chúa, được gói ghém trong kinh Phúc Thật Tám Mối. Xin Chúa nâng đỡ chúng con, để chúng con luôn trung thành với giáo huấn này. A-men.*

### Kinh Phúc Thật Tám Mối

**Thứ nhất:** Ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chung nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

**Thứ hai:** Ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chung sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

**Thứ ba:** Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chung sẽ được yên ủi vậy.

**Thứ bốn:** Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chung sẽ được no đủ vậy.

**Thứ năm:** Ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chung mình sẽ được thương xót vậy.

**Thứ sáu:** Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chung sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

**Thứ bảy:** Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật, vì chung sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

**Thứ tám:** Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chung nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.