

CHƯƠNG 17: GIAO ƯỚC VÀ PHÉP CẮT BÌ

1/.Cắt bì: Dấu chỉ Giao Ước giữa Chúa với Ab-ram (St 17,1-22).

Khi ông Áp-ram được chín mươi chín tuổi, ĐỨC CHÚA hiện ra với ông và phán: “Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Người hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo.

²Ta sẽ đặt giao ước của Ta giữa Ta với ngươi, và Ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông.” ³Ông Áp-ram cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng: ⁴“Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi: ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. ⁵Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc . ⁶Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi.



⁷Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. ⁸Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Ca-na-an, làm sở hữu vĩnh viễn; và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.”

1. Qua trình thuật: Thiên Chúa lập giao ước với Ap-ram, khi ông được 99 tuổi. Với lời hứa, lời cam kết: “Ta sẽ cho người trở nên đông, thật đông”.

a) Tên người này sẽ là Ap-ra-ham.

b) Người sẽ làm cha của vô số dân tộc.

c) Ta sẽ ban cho người tất cả đất Canaan làm sản nghiệp.

- ❖ Phần người hãy giữ giao ước của Ta.
- ❖ Mọi đàn ông con trai của các người sẽ phải chịu cắt bì (St 17,10)
- ❖ Sinh được 8 ngày mọi con trai sẽ chịu cắt bì (St 17,12)

2. Thiên Chúa đã đổi tên Ab-ram thành Ab-ra-ham.

-Theo quan niệm cổ thời, tên không chỉ để gọi, để phân biệt người này với người kia. Tên còn nói lên sứ vụ và trách nhiệm và liên quan đến vận mệnh của cả một con người. Đổi tên là thay đổi vận mệnh, đổi tên còn là tạo cho con người đó một ơn gọi mới, một sứ mạng mới.

- **Ab-ram** có nghĩa là con nhà sang trọng,

- **Ab-ra-ham** theo Kinh Thánh là “Cha của nhiều dân tộc”. Sau này Kinh Thánh gọi Ab-ra-ham là cha của những kẻ tin vào Thiên Chúa.

⁹Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham:
“Phần ngươi, hãy giữ giao ước của Ta,
ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ
này qua thế hệ khác. ¹⁰Đây là giao ước của
Ta mà các ngươi phải giữ, giao ước giữa
Ta với các ngươi, với dòng dõi ngươi sau
này: mọi đàn ông con trai của các ngươi
sẽ phải chịu cắt bì .

¹¹Các người phải chịu cắt bì nơi bao quy đầu: đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với các người. ¹²Sinh được tám ngày, mọi con trai của các người sẽ phải chịu cắt bì, từ thế hệ này qua thế hệ khác, kể cả nô lệ sinh trong nhà, hay nô lệ các người dùng bạc mà mua của bất cứ người ngoại bang nào không thuộc dòng dõi các người .

13 Buộc phải cắt bì nô lệ sinh trong nhà cũng như nô lệ mua bằng bạc. Giao ước của Ta ghi dấu trong xác thịt các ngươi, sẽ thành giao ước vĩnh cửu. *14* Kẻ không được cắt bì, người đàn ông con trai không được cắt bì nơi bao quy đầu, sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ: nó đã phá vỡ giao ước của Ta.”

3. Phép cắt bì: Tục cắt bì đã có từ rất xa xưa, từ thời tiền sử, từ thời đồ đá và thời cổ Ai-cập. Nó như một nghi thức vào đời của người thanh niên, nhằm chuẩn bị cho hôn nhân và cho cuộc sống trong bộ lạc. Đối với Do Thái Giáo, việc cắt bì còn mang thêm ý nghĩa tôn giáo, đó là dấu hiệu của giao ước giữa Thiên Chúa với dòng dõi ông Ap-ra-ham. Nó nhắc cho dân Israel biết họ thuộc về dân thánh, dân Thiên Chúa.

4. Cắt bì cho cả các nô lệ và cho những người giúp việc trong gia tộc của A-bra-ham. Việc cắt bì cho cả những người sống chung trong gia đình của Á-ra-ham cho thấy không phải chỉ có con cháu ruột thịt của Áp-ra-ham, nhưng tất cả những ai sống với gia tộc của Áp-ra-ham như nô lệ, người giúp việc, đều được hưởng đặc ân giao ước này, với điều kiện là tất cả những người đó đều phải chịu cắt bì.

PHIM CẮT BÌ



- Ap-ra-ham
được 99 tuổi
khi chịu cắt bì.

- It-ma-en
được 13 tuổi
khi chịu cắt bì



¹⁵Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: “Xa-rai, vợ ngươi, ngươi không được gọi tên là Xa-rai nữa, nhưng tên nó sẽ là Xa-ra. ¹⁶Ta sẽ chúc phúc cho nó, Ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nó, nó sẽ trở thành những dân tộc; vua chúa các dân sẽ phát xuất từ nó.” ¹⁷Ông Áp-ra-ham cúi rạp xuống; ông cười và nghĩ bụng: “Đàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Còn bà Xa-ra đã chín mươi tuổi mà sinh đẻ được sao?”

*18 Ông Áp-ra-ham thưa với Thiên Chúa:
“Ước chi Ít-ma-ên được sống trước nhan
Ngài !” 19 Nhưng Thiên Chúa phán:
“Không đâu! Chính Xa-ra, vợ ngươi, sắp
sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ
đặt tên cho nó là I-xa-ác. Ta sẽ lập giao
ước của Ta với nó; đây sẽ là giao ước vĩnh
cửu cho dòng dõi nó sau này.*

²⁰Còn về Ít-ma-ên, Ta nghe lời người xin: Nay Ta chúc phúc cho nó, Ta sẽ cho nó sinh sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. Nó sẽ sinh ra mười hai đầu mục, Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. ²¹Nhưng giao ước của Ta thì Ta lập với I-xa-ác, đưa con mà Xa-ra sẽ sinh cho người vào độ này sang năm.” ²²Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, Thiên Chúa từ giã ông mà đi lên ^g.



²³ Ông Áp-ra-ham dẫn Ít-ma-ên con ông, mọi nô lệ sinh trong nhà ông và nô lệ mua bằng bạc, mọi đàn ông con trai trong số người nhà của ông, đem đi cắt bì nơi bao quy đầu của họ trong chính ngày ấy, như Thiên Chúa đã phán với ông. ²⁴ Ông Áp-ra-ham được chín mươi chín tuổi khi chịu cắt bì nơi bao quy đầu. ²⁵ Ít-ma-ên, con ông, được mười ba tuổi khi chịu cắt bì nơi bao quy đầu. ²⁶ Trong chính ngày ấy, ông Áp-ra-ham và Ít-ma-ên, con ông, chịu cắt bì ; ²⁷ mọi người nhà của ông, những nô lệ sinh trong nhà hoặc nô lệ ông dùng bạc mà mua của người ngoại bang, đều chịu cắt bì với ông.

4. Thiên Chúa cũng đã đổi tên Xa-rai vợ ông:

- Xa-rai có nghĩa là bà chúa, bà hoàng.
- Xa-ra cũng có cùng một nghĩa: bà chúa bà hoàng, và hứa cho Xa-ra một con trai.

❖ Ab-ra-ham cười (St 17,17). Có lẽ đó là nụ cười có vẻ hoài nghi vì cả hai đều cao niên. Tuy nhiên cũng có thể ông cười vì vui mừng và đây ngạc nhiên trước lời loan báo đột ngột và rất rõ ràng: *“Không đâu ! Chính Xa-ra, vợ ngươi, sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là I-xa-ác”*