

CHƯƠNG 50

ĐÁM TANG ÔNG GIA-CÓP

¹Ông Giu-se gục vào mặt cha mà khóc và hôn cha. ²Rồi ông Giu-se truyền cho các thầy thuốc vẫn giúp việc ông, ướp xác cha ông. Các thầy thuốc ướp xác ông Ít-ra-en.



- Xác của Gia-cóp được ướp theo cách thức của người Ai-cập và việc ướp xác này kéo dài đến 40 ngày. Ướp xác là một nghệ thuật rất nổi tiếng của người Ai-cập, nhằm bảo vệ thân xác của người chết chờ ngày sống lại

³Việc đó kéo dài bốn mươi ngày, vì việc ướp xác phải kéo dài bảy mươi ngày. Người Ai-cập khóc ông bảy mươi ngày ^a.⁴Khi thời gian khóc ông đã qua, ông Giu-se nói với triều đình Pha-ra-ô rằng : “Nếu tôi được đẹp lòng các ông, thì xin các ông nói thâu tai Pha-ra-ô như sau : ⁵‘Cha tôi đã bắt tôi thê ^b, người nói: Này cha sắp chết. Trong ngôi mộ cha đã đào cho cha ở đất Ca-na-an ^c, con hãy chôn cất cha ở đó.’ Bây giờ, tôi xin được lên đó chôn cất cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại.”

⁶Pha-ra-ô nói : “Cứ lên mà chôn cất cha ông, như cụ đã bắt ông thế.” ⁷Ông Giu-se lên chôn cất cha. Toàn thể triều thần Pha-ra-ô, các quan lớn trong triều đình, và toàn thể kỳ mục xứ Ai-cập cùng lên với ông, ⁸cũng như gia đình ông Giu-se, các anh em ông và gia đình cha ông. Họ chỉ để lại ở đất Gô-sen trẻ con và chiên bò của họ. ⁹Cùng lên với ông có cả chiến xa và kỵ binh : đó là một đoàn người đông đảo ^d.

¹⁰ Khi đến Gô-ren Ha A-tát ^d ở bên kia sông Gio-đan, họ cử hành tang lễ lớn và rất long trọng. Ông Giu-se làm lễ chôn cất cha trong bảy ngày ^e. ¹¹ Dân bản xứ, tức là người Ca-na-an, thấy đám ma ở Gô-ren Ha A-tát thì nói : “Đó là một đám ma long trọng của người Ai-cập.” Vì vậy người ta đặt tên cho nơi ấy là A-vên Mít-ra-gim ^g, một nơi ở bên kia sông Gio-đan ^h.

12 Các con trai ông Gia-cóp làm cho ông như ông đã truyền cho họ ⁱ. *13* Các con trai ông đưa ông về đất Ca-na-an và chôn cất ông trong cái hang ở cánh đồng ^oMác-pê-la, cánh đồng ông Áp-ra-ham đã tậu của ông Ép-rôn, người Khét, làm miếng đất riêng dành cho phần mộ, đối diện với Mam-rê.

14 Sau khi chôn cất cha, ông Giu-se trở lại Ai-cập, ông, các anh em ông và tất cả những người đã cùng lên với ông để chôn cất cha ông.

❖ Ướp xác là một nghệ thuật nổi tiếng của người Ai-cập nhằm bảo vệ thân xác của người chết chờ ngày sống lại.



- **Các xác ướp nổi tiếng nhất** là những xác được ướp một cách có chủ định với mục đích bảo quản cụ thể, đặc biệt là những xác ướp Ai Cập cổ đại. Văn hóa Ai Cập tin rằng thân thể là nơi trú ngụ cho linh hồn, người Ai Cập gọi là: Ka và đó là phần chủ chốt của con người trong kiếp sau. Tại Ai Cập, xác được ướp theo cách mổ bụng, bỏ đi nhiều phần nội tạng. Sau đó thân thể được bao phủ bằng natron, để tăng tốc quá trình khử nước, làm bốc hơi hết hơi nước, độ ẩm cơ thể, và ngăn chặn phân huỷ.



❖ Ông Gia-cóp được vinh dự này, ông được ướp xác theo nghi thức của Ai-cập, việc ướp xác này kéo dài 40 ngày.





- Người Ai-cập khóc Gia-cóp 70 ngày, đó chính là nghi thức tang lễ long trọng chỉ dành cho vua. Trong khi người Do Thái chỉ cử hành tang lễ có 7 ngày.

- Theo di chúc của cha, ông Giuse trình với pharaon để xin đưa xác cha về chôn cất tại đất Canaan. Tháp tùng với Giuse có rất đông triều thần Pharaon, các quan lớn trong triều đình và toàn thể kỳ mục xứ Ai-cập cùng đi với ông, được hộ tống bằng chiến xa và kỵ binh.

- Đám tang của Gia-cop được cử hành trên đất Canaan rất lớn và long trọng theo nghi thức người Do Thái trong 7 ngày.
- Đám tang này quá lớn khiến dân bản xứ người Canaan gọi đó là đám tang long trọng của người Ai-cập, và họ đặt tên cho nơi ấy là *A-vên Mít-ra-gim* có nghĩa là “khe nước của người Ai-cập” và đám tang của người Ai-cập.
- Sau khi chôn cất cha Giuse trở lại Ai-cập cùng với các anh em ông.

2/. Từ khi ông Gia-cóp qua đời đến khi ông Giu-se qua đời St 50,15-26).

15 Các anh ông Giu-se thấy cha mình đã chết thì bảo nhau : “Không khéo Giu-se còn hận ^k chúng ta và trả lại cho chúng ta tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó !” 16 Họ sai người đến nói với ông : “Cha của chú trước khi chết đã truyền rằng : 17 Các con hãy nói thế này với Giu-se: ‘Thôi ! Xin con tha tội tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con.’ Bây giờ, xin chú tha tội cho các kẻ làm tội Thiên Chúa của cha chú !” Ông Giu-se khóc, khi họ nói với ông như thế.

18 Các anh ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt ông và nói : “Này chúng tôi là nô lệ của chú.” *19* Ông Giu-se nói với họ : “Đừng sợ ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa ! *20* Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo ! *21* Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh.” Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ.

22 Ông Giu-se, ông và gia đình cha ông ở bên Ai-cập. Ông Giu-se sống được một trăm mười tuổi ^m. **23** Ông được thấy con cháu của Ép-ra-im đến ba đời. Cả các con của Ma-khia –ông này là con của Mơ-na-se– ⁿ, cũng sinh ra trên ^ođầu gối ^o ông Giu-se. **24** Ông Giu-se nói với các anh em : “Tôi sắp chết, nhưng thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm ^p anh em và đưa anh em từ đất này lên ^ođất mà Người đã thề hứa với ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp.”

25 Ông Giu-se bắt con cái Ít-ra-en thê, ông nói : “Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em, bảy giờ anh em sẽ đưa ^ohài cốt tôi lên khỏi đây ^q.”

26 Ông Giu-se qua đời, thọ một trăm mười tuổi ^r. Người ta ướp xác ông và đặt ông vào một quan tài ở Ai-cập ^s.

- Nỗi sợ của các anh đối với Giuse. Các anh vẫn nghi ngờ và sợ rằng Giuse sẽ trả thù các anh sau khi cha mất.
- Giuse một con người quảng đại, không có ý tưởng nhỏ mọn như thế và đã trấn an các anh em.
- Ông **Giuse sống được 110 tuổi**, trước khi chết ông đã tiên báo rằng Thiên Chúa sẽ viếng thăm và đưa dân tộc về lại với cha ông. Lúc ấy xin mọi người hãy đưa hài cốt tôi về đây.
- Giuse qua đời thọ 110 tuổi, ông được ướp xác theo nghi thức Ai-cập và được đặt vào một quan tài ở Ai-cập.

END OF LESSON!

Hope this helps!



*Thank
You!*

*Good
Night
Blessings*



God gives
blessings
to us so
we can
give glory
to HIM.



*Sweet
Dreams
God  Bless*

BOYEE

