

# SÁCH DÂN SỐ

## Quyển Thứ Tư Của Mô-sê



# CHƯƠNG 12

## BẤT HÒA TRONG NỘI BỘ.

### 1/.Mi-ri-am và A-ha-ron ganh tị (Ds 12,1-8).

<sup>1</sup>Bà Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê về người đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một người đàn bà xứ Cút làm vợ. <sup>2</sup>Họ nói: “ĐỨC CHÚA chỉ phán với một mình Mô-sê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư?” Và ĐỨC CHÚA nghe được. <sup>3</sup>Ông Mô-sê là người hiền lành nhất đời.



# SỰ GANH TỶ CỦA MI-RI-AM VÀ A-A-RON ĐỐI VỚI MÔ-SÊ.

Thánh Kinh chỉ ghi là bà chị Mi-ri-am và ông anh A-a-ron phản đối Mô-sê người đàn bà xứ “Cút”, vợ của Mô-sê. Vậy người đàn bà xứ Cút này là ai ? Thánh Kinh không cho biết rõ nhưng dựa vào sách tiên tri Kha-ba-cúc (Kb 3,7), thì người Cút được đồng hóa với người Ma-đi-an.



Vậy người đàn bà xứ Cút ở đây có phải là bà Xíp-pô-ra, vợ của Mô-sê (Xh 2,21), hay là một người vợ khác ? Có thể là Xíp-pô-ra đã chết và Mô-sê đã cưới một người đàn bà khác chăng ? Dù là ai đi nữa, hoặc là Xíp-pô-ra hay một người vợ khác của Mô-sê thì vấn đề có thể là sự trục trặc, mối bất hòa thường xảy ra giữa anh, chị chồng và em dâu. Chuyện vẫn thường xảy ra mà ! Tuy nhiên đó chỉ là cái có.

Lý do chính khiến Mi-ri-am và A-a-ron  
lầm bầm và khó chịu với Mô-sê chính là  
việc “*Chúa thường chỉ phán với một mình  
Mô-sê*” mà không phán với họ (Mi-ri-am  
và A-a-ron). Mô-sê hiểu điều đó nhưng ông  
không tìm cách thanh minh, không tự biện  
hộ và cũng không tỏ ra khó chịu trước sự  
ganh tị của chị và anh ruột mình. Cứ để  
Chúa xử lý.

Chính Chúa đã bênh vực Mô-sê và đã phạt Mi-ri-am bị bệnh phong cùi. Nhưng tại sao hai người phạm lỗi mà chỉ có một người bị phạt, cho dù chính A-a-ron cũng đã thú nhận lỗi lầm của mình ? (Ds 13,11). Có lẽ A-a-ron cũng bị phạt, nhưng truyền thống tư tế bỏ qua, không đề cập tới. Sau này có thể vì lỗi của ông mà A-a-ron đã phải chết trước Mô-sê (Ds 20,1-28).

## **2/.Mi-ri-am bị bệnh phong (Ds 11,4-10).**

<sup>4</sup>Đột nhiên ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê, ông A-ha-ron và bà Mi-ri-am : “Cả ba hãy đi ra Lều Hội Ngộ !” Và ba người đã ra. <sup>5</sup>ĐỨC CHÚA ngự xuống giữa đám mây và dừng lại ở cửa Lều. Người gọi ông A-ha-ron và bà Mi-ri-am, và hai người đi ra .



<sup>6</sup>Người phán: “Hãy nghe Ta nói đây ! Nếu trong các người có ai là ngôn sứ, thì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến, hoặc sẽ phán với nó trong giấc mộng. <sup>7</sup>Nhưng với Mô-sê tôi tớ Ta thì khác: tất cả nhà Ta, Ta đã trao cho nó. <sup>8</sup>Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí ẩn, và hình dáng ĐỨC CHÚA, nó được ngắm nhìn.

Vậy tại sao các người không sợ nói động đến Mô-sê, tôi tớ Ta ?”

<sup>9</sup>ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. <sup>10</sup>Khi mây bốc lên khỏi Lều, thì bà Mi-ri-am mắc bệnh phong, mọc thối như tuyết ; ông A-ha-ron quay nhìn bà Mi-ri-am, thì kìa bà đã mắc bệnh phong.

### 3/. Mô-sê và A-a-ron chuyển cầu (Ds 12,11-16).

**11** Ông A-ha-ron nói với ông Mô-sê: “Lỗi tại tôi, thưa ngài, nhưng xin ngài đừng kết tội chúng tôi; chúng tôi đã đại dốt mà phạm lỗi và đáng tội. **12** Xin đừng để cho cô ấy nên như đứa chết yêu, vừa lọt lòng mẹ đã bị ăn mòn mất một nửa phần thịt mình rồi.”

**13** Ông Mô-sê kêu cầu lên ĐỨC CHÚA rằng : “Ôi, lạy Chúa, xin chữa lành cô ấy !” **14** ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê : “Nếu cha nó phỉ nhổ vào mặt nó , thì nó không phải nhục nhã ê chề bảy ngày liền sao ? Nó vẫn phải biệt cư ở ngoài trại bảy ngày rồi mới được vào lại.”

**15** Vậy bà Mi-ri-am đã bị biệt cư ở ngoài trại bảy ngày liền, trong khi đó dân chúng không lên đường cho tới khi bà Mi-ri-am được vào lại. **16** Sau đó dân chúng lên đường rời Kha-xê-rôt và đóng trại trong sa mạc Pa-ran.





Goshen  
Rameses

Way to the Land of the Philistines

Way to Shur

Shur

Wilderness of Paran

Kadesh, Kadesh-barnea

Bene-jaakan

Mt. Hor

Wilderness of Zin

Arabah

Zalmonah  
Punon

Oboth?

EDOM,  
SEIR

Hor-haggidgad,  
Gudgodah

King's Road

Succoth?

Etham?

Migdol?  
Pihahiroth

Wilderness of Etham

Moseroth  
Hashmonah  
Mithkah  
Terah  
Tahath  
Makheloth  
Haradah  
Mt. Shepher  
Kehelathah

?

Rissah

Libnah?

Jotbathah

Abronah

Ezion-geber

Elath

Rimmon-perez

Rithmah?

MIDIAN

EGYPT

Baal-zephon?

Nile River

Rameses?  
Memphis

Marah  
Elim?

Wilderness of Sin

Dophkah

Hazeroth

Alush?

Massah

Meribah?

Broth-hattaavah

Rephidim

Taberah?

Mt. Sinai, Horeb

Wilderness of Sinai

Red Sea

A-a-ron hiểu rõ ý nghĩa của bệnh phong cùi mà Mi-ri-am đột ngột mắc phải. Ông đã khẩn nài Mô-sê cầu thay nguyện giúp cho Mi-ri-am và cho cả chính mình. Mô-sê đã kêu cầu lên Chúa và Chúa đã cất đi nỗi đau đớn thống khổ của Mi-ri-am.



Tuy đã được chữa lành nhưng Mi-ri-am phải bị cách ly 7 ngày khỏi cộng đồng vì đã bị ô uế. Điều này khiến Mi-ri-am vô cùng hổ thẹn vì cả trại đều biết mọi việc đã xảy ra. Cuộc hành trình bị trì hoãn vì phải chờ Mi-ri-an được hồi phục rồi mới di chuyển. Sau đó, dân chúng lên đường rời Kha-xê-rôt và đóng trại trong sa mạc Pa-ran.

# Tóm Kết Chương 12

- 1/.A-a-ron và Mi-ri-am ganh tị.
- 2/.Mi-ri-am bị phạt cùi.
- 3/.Mô-sê và A-a-ron chuyển cầu.



# Hết Chương

# 12

