

CHƯƠNG 40

DỰNG NHÀ TẠM VÀ LỄ HỘI NGỘ



¹ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: ²“Vào ngày mồng một tháng giêng, người sẽ dựng Nhà Tạm, dựng Lều Hội Ngộ. ³Người sẽ đặt vào đó Hòm Bia Chứng Ước và lấy bức trướng mà che Hòm Bia ấy. ⁴Người sẽ đem bàn tới và bày trên đó những gì cần phải bày ra. Người sẽ đem trụ đèn tới và đặt đèn lên đó. ⁵Người sẽ đặt hương án bằng vàng trước Hòm Bia Chứng Ước, và treo màn che cửa Nhà Tạm. ⁶Người sẽ đặt bàn thờ dâng lễ toàn thiêu trước cửa Nhà Tạm, trước cửa Lều Hội Ngộ.

⁷Người sẽ đặt cái vạc ở giữa Lều Hội Ngộ và bàn thờ, và đổ nước vào đó. ⁸Người sẽ làm khuôn viên chung quanh và treo màn che cửa khuôn viên. ⁹Người sẽ ấy dầu tán phong xức Nhà Tạm và tất cả những gì trong đó; người sẽ thánh hiến Nhà Tạm và mọi đồ vật trong đó; như thế, Nhà Tạm sẽ là vật thánh. ¹⁰Người sẽ xức dầu bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ dùng; người sẽ thánh hiến bàn thờ, và bàn thờ sẽ là vật rất thánh. ¹¹Người sẽ xức dầu cái vạc và đế, người sẽ thánh hiến cái vạc đó.

¹²Người sẽ dẫn A-ha-ron và các con ông đến gần cửa Lều Hội Ngộ và lấy nước tẩy rửa họ. ¹³Người sẽ lấy phẩm phục mặc cho A-ha-ron, xức dầu thánh hiến để ông ấy thi hành chức tư tế phục vụ Ta. ¹⁴Người sẽ dẫn các con ông lại gần và cho họ mặc áo dài. ¹⁵Người đã xức dầu họ như đã xức dầu cha họ, để họ thi hành chức tư tế phục vụ Ta. Người sẽ làm như thế, để nhờ việc xức dầu, họ trở nên tư tế vĩnh viễn, đời nọ đến đời kia.





30 cubits
45 ft. or 15 m

10 cubits
15 ft. or 4.6m

The Holy

The Most Holy

The
Tabernacle/
(also called
'Tent of Meeting'
& 'Sanctuary')

➤ Nhà Tạm được dựng với 10 tấm thảm bằng sợi gai mịn xe, chỉ đỏ tía, chỉ điều và chỉ đỏ thẫm .(dài 14m, rộng 2m) có thêu những Kê-ru-bim rất mỹ thuật.



1. Dựng Nhà Tạm hay còn gọi là Lều Hội Ngộ (Xh 40,1-8).

- 1) ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê:
- 2) “Vào ngày mùng một tháng giêng, người sẽ dựng Nhà Tạm, dựng Lều Hội Ngộ.
- 3) Người sẽ đặt vào đó Hòm Bia Chứng Ước và lấy bức trướng mà che Hòm Bia ấy.
- 4) Người sẽ đem bàn tới và bày trên đó những gì cần phải bày ra. Người sẽ đem trụ đèn tới và đặt đèn lên đó.

- 5) Người sẽ đặt hương án bằng vàng trước Hòm Bia Chứng Ước, và treo màn che cửa Nhà Tạm.
- 6) Người sẽ đặt bàn thờ dâng lễ toàn thiêu trước cửa Nhà Tạm, trước cửa Lều Hội Ngộ.
- 7) Người sẽ đặt cái vạc ở giữa Lều Hội Ngộ và bàn thờ, và đổ nước vào đó.
- 8) Người sẽ làm khuôn viên chung quanh và treo màn che cửa khuôn viên.

❖ **Ngày khởi công xây dựng Nhà Tạm:** ngày mồng một tháng giêng. Ngày khởi công sẽ dựng Nhà Tạm và kế tiếp sau đó là Lễ Hội Ngộ.

❖ **Sau khi dựng xong Môsê sẽ đặt:**

- 1) Hòm Bia Chứng Ước ở gian trong cùng tức Nhà Tạm và sau đó
- 2) Đặt hương án bằng vàng trước Hòm Bia Chứng Ước (Xh 37,25-29);
- 3) Treo màn che cửa Nhà Tạm (Xh 36,37-38);
- 4) Đặt bức trướng (Xh 36,35-38) để che Hòm Bia.

❖ Ở phía sau bức trướng sẽ đặt các bàn:

- 1) Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu (Xh 38,1-7) trước cửa Nhà Tạm, trước cửa Lều Hội Ngộ; và
- 2) Đặt cái vạc (Xh 38,8) chứa đầy nước ở giữa Lều Hội Ngộ và bàn thờ, bàn để bánh tiến (Xh 37,10-16) và những vật dụng trên 2 bàn đó;
- 3) Đặt trụ đèn và đèn (Xh37,17-24).

2. Thánh hiến :

- 1) Lấy dầu tấn phong xứ Nhà Tạm và tất cả những gì trong đó;
- 2) Xức dầu bàn thờ dâng lễ toàn thiêu và mọi đồ dùng để thánh hiến bàn thờ;
- 3) Xức dầu cái vạc và đế vạc để thánh hiến cái vạc.

3. Dẫn Aaron và các con ông:

- 1) Đến gần cửa Lều Hội Ngộ và lấy nước tẩy rửa họ (tắm);
- 2) Lấy phẩm phục mặc cho Aaron và xúc dầu thánh hiến Aaron để ông thi hành chức tư tế;
- 3) Dẫn các con Aaron lại gần, cho họ mặc áo dài (Xh 39,27-29) và xúc dầu cho họ để trở thành tư tế vĩnh viễn.

2/. Thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa (Xh 40,16-33).

¹⁶Ông Mô-sê làm mọi sự đúng y như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông. ¹⁷Ngày mồng một tháng giêng năm thứ hai, Nhà Tạm được dựng lên. ¹⁸Ông Mô-sê cho dựng Nhà Tạm. Ông cho đặt đế, ghép ván, đặt thanh ngang và dựng cột. ¹⁹Ông cho căng lều trên Nhà Tạm, lấy bạt che phía trên lều, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. ²⁰Ông lấy Chứng Ước đặt vào Hòm Bia, xỏ đòn vào Hòm Bia, đặt nắp xá tội lên trên đó. ²¹Ông rước Hòm Bia vào trong Nhà Tạm và treo bức trướng để che khuất Hòm Bia Chứng Ước, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê.

²²Ông cho đặt chiếc bàn trong Lều Hội Ngộ, bên cạnh Nhà Tam, phía bắc, bên ngoài bức trướng, ²³rồi cho bày một hàng bánh trên đó, trước nhan ĐỨC CHÚA, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. ²⁴Ông cho đặt trụ đèn trong Lều Hội Ngộ, đối diện với bàn, bên cạnh Nhà tam, phía nam, ²⁵rồi cho đặt đèn lên đó, trước nhan ĐỨC CHÚA, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. ²⁶Ông cho đặt bàn thờ bằng vàng trong Lều Hội Ngộ, phía trước bức trướng, ²⁷rồi cho đốt hương thơm trên đó, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. ²⁸Ông cho treo màn che cửa Nhà Tam.

²⁹Bàn thờ dâng lễ toàn thiêu, ông cho đặt ở cửa Nhà Tạm, ở cửa lều Hội Ngộ, rồi ông dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm trên đó, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. ³⁰Ông cho đặt cái vạc ở giữa Lều Hội Ngộ và bàn thờ, rồi đổ nước vào đó, để dùng vào việc tẩy rửa. ³¹Ông A-ha-ron và các con ông lấy nước ấy mà rửa tay chân. ³²Mỗi khi họ vào Lều Hội Ngộ và tới gần bàn thờ, thì họ tẩy rửa, như ĐỨC CHÚA đã truyền cho ông Mô-sê. ³³Ông cho làm khuôn viên chung quanh Nhà Tạm và bàn thờ, rồi cho treo màn che cửa khuôn viên. Như thế, ông Mô-sê đã hoàn thành công việc.

-Ông Môsê đã thi hành đúng những gì Chúa đã truyền cho ông. Ngày mùng một tháng giêng ông khởi công dựng Nhà Tạm và Lều Tạm.

❖ **Sau hai năm những công trình này đã hoàn thành và ông đã cho:**

- 1) Lấy Chứng Ước đặt vào Hòm Bia, xỏ đòn vào Hòm Bia, đặt Nắp Xá Tội lên Hòm Bia, ông rước Hòm Bia vào trong Nhà Tạm và cho treo bức trướng để che khuất Hòm Bia Chứng Ước;

- 2) Ông cho đặt chiếc bàn để bánh tiến trong Lều Hội Ngộ, bên cạnh Nhà Tạm, phía bắc, bên ngoài bức trướng, rồi cho bày một hàng bánh trên đó;
- 3) Ông cho đặt trụ đèn trong Lều Hội Ngộ, đối diện với bàn để bánh tiến, bên cạnh Nhà Tạm, phía nam, rồi cho đặt đèn lên đó;

- 4) Ông cho đặt bàn thờ dâng lễ toàn thiêu bằng vàng ròng trong Lều Hội Ngộ, ở cửa Nhà Tạm, ở cửa Lều Hội Ngộ, phía trước bức trướng, rồi cho đốt hương thơm trên đó;
- 5) Ông cho treo màn che cửa Nhà Tạm;
- 6) Ông cho đặt cái vạc ở giữa Lều Hội Ngộ và bàn thờ, rồi đổ nước vào đó dùng vào việc tẩy rửa cho Aaron và các con ông mỗi khi họ vào Lều Hội Ngộ và tới gần bàn thờ;

7) Ông cho làm khuôn viên chung quanh Nhà Tạm và bàn thờ rồi cho treo màn che cửa khuôn viên.

- Sau cùng Môsê đã dâng lễ toàn thiêu và lễ phẩm cho Thiên Chúa trong ngày lễ khánh thành long trọng này.

3/.ĐỨC CHÚA chiếm hữu Nhà Tạm (Xh 40,34-35).

³⁴Đám mây che phủ Lều Hội Ngộ, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm. ³⁵Ông Mô-sê không thể vào Lều Hội Ngộ vì đám mây đậu trên đó, và vinh quang ĐỨC CHÚA đầy tràn Nhà Tạm.



- Đám mây che phủ Nhà Tạm và vinh quang của Đức Chúa đầy tràn Nhà Tạm, đó là dấu Thiên Chúa đang hiện diện nơi Nhà Tạm, ở giữa dân.

- Môsê không thể vào Lều Hội Ngộ được vì đám mây đậu trên đó và vì vinh quang của Đức Chúa đang đầy tràn Nhà Tạm.

4/. Mây dẫn đường cho dân Ít-ra-en (Xh 40,36-38).

³⁶Ở mỗi chặng đường của họ, khi nào đám mây bay lên khỏi Nhà Tạm, thì con cái Ít-ra-en nhỏ trại. ³⁷Nếu mây không bay lên, thì họ không nhỏ trại cho đến ngày mây lại bay lên. ³⁸Quả vậy, đám mây của ĐỨC CHÚA đậu trên Nhà Tạm ban ngày, còn ban đêm thì có lửa trong mây, trước mắt toàn thể con cái Ít-ra-en, ở mỗi chặng đường họ đi.



- Ở mỗi chặng đường khi nào đám mây bay lên khỏi Nhà Tạm thì con cái Israel nhờ trại, tiếp tục lên đường. Nếu mây chưa bay lên thì họ chưa nhờ trại.

- Đám mây của Đức Chúa đậu trên Nhà Tạm ban ngày, còn ban đêm thì có cột lửa. Đó là những dấu cho thấy sự hiện diện của Đức Chúa ở giữa dân và ở trước mắt dân Israel ở mỗi chặng đường họ đi.

The End



*Thank
You!*

*Good
Night
Blessings*



God gives
blessings
to us so
we can
give glory
to HIM.



*Sweet
Dreams
God  Bless*

BOYEE



Thank
You!