

TIN MỪNG MÃCCÔ

Chương 4



Gồm có:

**1. Các dụ ngôn
(4,1-34).**

**2. Đẹp yên sóng biển
(4,35-41).**



Các Dụ ngôn

4,1-34

I. Bối cảnh (4,1-2).

1. Vị trí giảng:

Trên thuyền, ven bờ biển.

2. Thính giả:

Đám đông dân chúng.

3. Cách giảng:

Bằng dụ ngôn. Máccô ghi lại một số dụ ngôn sau đây:



- **Dụ ngôn người gieo giống.**
- **Dụ ngôn chiếc đèn.**
- **Vài dụ ngôn về Nước Thiên Chúa.**

II. Dụ ngôn người gieo giống (4,3-20).

1. Các vai trong dụ ngôn.

- Người gieo giống.
- Hạt giống.
- Các loại đất.



**Người gieo giống
chỉ được nhắc tới
ở đầu dụ ngôn rồi
sau đó lui vào âm
thầm, để nhường
chỗ nổi bật cho
các loại đất nhận
các hạt giống.**



**Như thế, điểm
nhấn của dụ ngôn
này không phải là
người rao giảng
Lời Chúa mà là
thái độ của người
nghe Lời Chúa
được so sánh với
các loại đất.**



A religious illustration of Jesus Christ walking through a field of golden wheat. He is wearing a white robe and a red sash, with a halo around his head. In the background, there are rolling hills, a body of water, and a large eagle with its wings spread. The scene is bathed in a soft, golden light.

2. Các loại đất.

Chúa Có bốn loại đất và được chia thành hai nhóm:

a. Nhóm không sinh hoa trái

- Rơi trên vệ đường.
- Rơi trên sỏi đá.
- Rơi trong bụi gai.



b. Nhóm sinh hoa trái.

- Rơi trong đất tốt.



3. Tại sao Chúa Giêsu dùng dụ ngôn (4,10-12).

Chúa Giêsu phân biệt hai nhóm người nghe:

a. Các môn đệ và những người biết lắng nghe.

Đó là những người biết quan tâm nghe. Họ được gọi là những người nhận lãnh "mầu nhiệm Nước Thiên Chúa".

**Họ thật có phúc vì
biết nghe và
chứng kiến những
điều mà biết bao
tiền nhân mong
nghe và mong thấy
(x. Mt 13,16-17).**





b. Nhóm không lắng nghe.

Thực sự họ cũng nghe nhưng họ không để tâm, không tin vào lời của Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu trích dẫn lời tiên tri Is 6,9-10 để nói lên sự cứng tin của dân Israel xưa, cũng như một nhóm người trong thời đại của Ngài.



**Không phải Chúa cố
tình làm cho người ta
không hiểu mà chính
họ đã đóng kín lòng
mình trước Lời Chúa.**



**4. Giải thích dụ
ngôn người gieo
giống
(4,13-20).**



a. Hạt rơi trên vệ đường (4,15).

Là người nghe Lời
Chúa mà không
hiểu nên bị quở
(chim trời) đến
cướp mất. Họ là
những người nghe
nhưng không để
tâm.



**b. Hạt rơi trên đá sỏi
(4,16-17).**

**Chúng không bén rễ nên
khô héo. Đây là những
người hời hợt, nhất thời.**



**Khi gặp hạn hán là
những khó khăn
trong cuộc sống, họ
không đứng vững,
nên Lời Chúa trong
lòng họ bị khô héo.**



**Họ sa ngã, bỏ
cuộc. Đây là
những người tin
nhưng nhất thời.
Họ không đứng
vững khi gặp
những trở ngại,
khó khăn.**



c. Hạt rơi trong bụi gai (4,18-19).

**Bụi gai tượng trưng cho
tâm lòng chứa đầy những
lo toan đời này như danh
vọng, lạc thú, giàu sang...
Chính những gai nhọn này
bóp nghẹt Lời Chúa trong
lòng họ.**



**Đó là những người quá
quan tâm đến cuộc
sống ở đời này khi
sống theo danh vọng,
lạc thú, hưởng thụ vật
chất... Chính những
ham mê đó là những
gai nhọn bóp nghẹt Lời
Chúa trong lòng họ.**

d. Hạt rơi vào đất tốt (4,20).

**Đất tốt là tâm hồn đón
nhận Lời Chúa, chuyên
tâm gìn giữ và đem ra
thực hành.**



**Lời Chúa sẽ trở
sinh hoa trái
trong cuộc đời họ:**

**“kẻ thì ba mươi,
kẻ thì sáu mươi,
kẻ thì một trăm”.**



**Sinh hoa trái nhiều hay ít tùy
thuộc vào ân sủng của Chúa
và sự cố gắng của chúng ta.
Tuy nhiên, điều Chúa muốn nơi
mỗi người là sinh hoa trái chứ
không phải sinh bao nhiêu.**



**Về loại đất tốt, Tin
mừng theo thánh
Luca còn nhấn
mạnh đến những
từ "cao thượng,
quảng đại, kiên
trì" (x. Lc 8,15).**



- “Cao thượng”

**là đã có mức độ siêu nhiên
không để mình bị sa mụ
ma quý như hạng người
thứ nhất.**



- **“Quảng đại”**
là dám từ bỏ
mọi sự, không
như hạng thứ
ba, những người
bám víu vào
danh vọng, của
cải vật chất.



- “Kiên trì”:

**Không giống hạng thứ hai
là những người dễ dàng bỏ
cuộc khi gặp khó khăn.**



II. Dụ ngôn chiếc đèn (4,21-25).



1. Hình ảnh chiếc đèn (4,21-23).

**a. Chức năng của đèn:
Chiếu sáng.**

**b. Điều kiện chiếu
sáng:**

**Phải cháy và được đặt
trên giá.**



c. Áp dụng:

- Trong dụ ngôn người gieo giống, tín hữu được khuyên hãy nên như mảnh đất tốt đón nhận Lời Chúa và sinh kết quả (4,20).

- Còn trong dụ ngôn này, hình ảnh chiếc đèn được đặt nơi cao tỏa chiếu ánh sáng, muốn nói rằng: **tín hữu phải có một cuộc sống gương mẫu để chiếu sáng trước mặt người khác.**



A lit candle is on the left side of the image, casting a warm glow. In the background, there is a soft-focus image of a rose. The text is overlaid on a semi-transparent blue rounded rectangle.

2. Điều cần lắng nghe (4,24).

- Trong Lc 8,18:


Chúa Giêsu nói:

**"Anh em hãy để ý
tới cách thức anh
em nghe".**

Ở đây, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy để ý tới "cách thức" nghe lời Chúa. Phải nghe "Lời với tâm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhớ kiên trì mà sinh hoa kết quả" (Lc 8,15).



- Trong Máccô, Chúa
Giêsu nói: "**Anh em hãy để
ý điều anh em nghe**",
nghĩa là nội dung của Lời
Chúa. Hãy để ý những gì
Chúa dạy và sống theo
những lời đó. Đó là cách
chúng ta trở nên anh em
của Chúa Giêsu.



3. Câu ngạn ngữ (4,25).

**“Ai có thì sẽ được
cho thêm, còn ai
không có thì ngay
cái họ tưởng có
cũng sẽ bị lấy mất”.**



**Chúa Giêsu mượn
lại câu ngạn ngữ
này để khuyên
khích người ta chớ
chỉ lắng nghe Lời
Chúa: Càng thực thi
Lời Chúa thì lại
càng được hiểu Lời
Chúa nhiều hơn.**



**III. Vài dụ ngôn về
Nước Thiên Chúa
(4,26-34).**

1. Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên (4,26-29).

Dụ ngôn này chỉ có trong Máccô và được hiểu trong bối cảnh của dụ ngôn người gieo giống. Hai dụ ngôn này nói đến những giai đoạn nối tiếp nhau về sự phát triển của hạt giống Lời Chúa:



a. Dụ ngôn người gieo giống.
Hạt giống được gieo vào lòng đất, Tin mừng được rao giảng.

b. Dụ ngôn hạt giống tự mọc lên.

- Hạt giống Lời Chúa bắt đầu phát triển. Đó là hình ảnh nói về Nước Thiên Chúa đang âm thầm lớn lên cho đến mùa gặt.





- Thái độ cần có của chúng ta là phải kiên nhẫn và bình thản chờ đợi. Phải tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa đang âm thầm hoạt động.

2. Dụ ngôn hạt cải (4,30-34).

Dụ ngôn này nói về sự phát triển của Nước Trời. Như hạt cải, từ hạt nhỏ trở thành cây lớn. Dụ ngôn này nhấn mạnh sự phát triển về số lượng bên ngoài.

A glowing green globe of the Earth is positioned on the left side of the image, resting on a grassy field. The globe is semi-transparent, showing the continents and oceans in shades of green and blue. The background is a soft, out-of-focus green landscape with rolling hills and a bright sky. The entire scene is framed by a blue double-line border with rounded corners.

**Trong Mátthêu, sau
dụ ngôn hạt cải,
Chúa Giêsu còn kể
dụ ngôn nắm men.
Men là chất làm cho
bột dậy lên. Men hiện
diện âm thầm trong
bột nhưng tác động
rất lớn lên khối bột.**



Vì vậy, dụ ngôn này nói lên ảnh hưởng bên trong của Nước Trời để biến đổi thế giới (x. Mt 13,33).

Nước Trời bắt đầu với nhóm người nhỏ bé (nhóm 12) nhưng sẽ phát triển lớn mạnh (Hội Thánh) như hạt cải trở thành cây cải. Nước Trời cũng sẽ góp phần làm biến đổi thế giới như nấm men làm dậy cả khối bột.

IV. Kết luận (4,33-34).



1. Giảng theo mức độ hiểu biết (4,33).

Chúa Giêsu dùng nhiều dụ ngôn khác để giảng dạy cho dân chúng tùy theo khả năng của họ. Ngài tìm mọi cách để giúp cho người nghe hiểu những gì Ngài nói và mời gọi họ tin vào Ngài.

2. Giải thích cho các môn đệ (4,34).

**Không phải Chúa
Giêsu chỉ ưu tiên giải
thích cho các môn đệ,
còn những người
khác, Ngài không giải
thích để cho họ hiểu.**


**Ở đây, phải hiểu là Chúa
giải thích thêm cho
những người có thiện chí.
Các môn đệ là những
người thiện chí ấy.**





BÀI HỌC

**1. Lời Chúa được gieo vào
lòng của mỗi người chúng ta.
Nhưng lời Chúa có trở sinh
hoa trái hay không là tùy
thuộc vào thái độ đón nhận
của mỗi người chúng ta.**

- 
- **Có khi chúng ta không hiểu và không quan tâm đến Lời Chúa (rơi trên vệ đường).**
 - **Có khi chúng ta đón nhận cách hời hợt (rơi trên đá sỏi)**

**- Có khi lòng ta chứa đầy
gai nhọn (rơi trong bụi gai),
thì chắc chắn Lời Chúa
không thể sinh hoa trái.**

**Điều kiện tiên quyết: Lắng
nghe, đón nhận và đem ra
thực hành thì Lời Chúa mới
sinh hoa trái.**

2. Chúa Giêsu mang Tin Mừng đến trần gian, giảng dạy về Nước Trời, thành lập Hội Thánh. Tin Mừng không dành riêng cho một nhóm người nào riêng biệt, nhưng được ban cho mọi người.

Riêng các Kitô hữu, họ phải sống sao cho người ta nhìn vào mà nhận ra Tin Mừng Nước Trời. Họ đã được hưởng ánh sáng Tin Mừng thì họ đừng giữ cho riêng mình, đừng dập tắt, trái lại phải tìm cách làm lan tỏa ánh sáng đó ra chung quanh.



**3. Hạt giống Tin
mừng âm thầm lớn
lên nhờ tác động của
Thiên Chúa.**





**Không ít nhà truyền giáo
hôm nay cảm thấy thất vọng
khi thấy cố gắng của mình
không sinh kết quả. Nhiều
người chỉ hăng say làm
những công việc mang đến
kết quả trước mắt và có thể
nhận thấy được.**

**Hãy cố gắng gieo hạt giống
Tin mừng vào thế giới và tin
tưởng vào sự tác động của
Chúa. Có thể hôm nay hạt
giống chỉ phát triển cách
âm thầm nhưng trong tương
lai, chắc chắn chúng sẽ
sinh hoa trái.**

4. Nước Trời vẫn tiếp tục được mở rộng qua sự đóng góp của mỗi người chúng ta. Nước Trời cũng tiếp tục góp phần biến đổi thế giới qua cách sống của chúng ta. Mỗi Kitô hữu là chất men Tin mừng để làm cho thế giới dậy men.



Đẹp yên sóng biển
4,35-41

**Mc 4,35-5,43 ghi lại những
phép lạ, gồm có:**

- Phép lạ dẹp yên sóng biển
(4,35-41).**
- Chữa người bị quỷ ám tại
Ghêrasa (5,1-20).**
- Chữa con gái ông Giaia
và người đàn bà bị băng
huyết (5,21-43).**



I. Bối cảnh (4,35-38a).

1. Biển.

**Với người Do
thái, biển có thể
được nhìn theo
hai khía cạnh:**

- Biển là tạo vật
của Thiên Chúa.**
- Biển còn là thế
giới của Xa tan.**



**Vì vậy, Chúa Giêsu dẹp
yên sóng biển cũng gọi lên
hai điều:**

**- Ngài là Thiên Chúa thống
trị trên biển là tạo vật.**

**- Ngài có quyền thể thống
trị trên thể lực của Xa tan.**



2. Ra lệnh (4,35)

Chúa Giêsu ra lệnh cho các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!":

a. Bờ biển kia.

**Đó là Ghêrasa, là
vùng đất dân
ngoại (x. 5,1): Sứ
vụ của Chúa
Giêsu đang hướng
về dân ngoại.**



b. Sự kiện.

**Chúa Giêsu và các môn đệ
trên thuyền đi trên Biển Hồ.**

**Đang đi, họ gặp sóng gió
dữ dội. Tình trạng hết sức
nguy hiểm: "Sóng ập vào
thuyền".**

II. Phản ứng của các môn đệ (4,38b).



A dramatic painting depicting a storm-tossed boat. In the center, a man in a red robe is sleeping peacefully, leaning against a wooden structure. Other people on the boat are shown in various states of distress and activity, some holding oars or ropes. The sea is turbulent with white-capped waves, and the sky is dark and stormy. The overall mood is one of intense contrast between the calm of the sleeping man and the chaos of the storm.

1. Hoảng sợ.

Họ hoảng sợ vì sóng quá lớn và vì thấy Chúa Giêsu vẫn ngủ.

2. Kêu van Chúa Giêsu.

**- Họ đánh thức Chúa
Giêsu.**

**- Kêu gọi: Các môn đệ kêu
xin Chúa Giêsu: "Chúng ta
chết mất rồi, Thầy chẳng lo
gì sao?"**



**Phải chăng, "chúng ta"
bao gồm cả Chúa Giêsu.
Nếu như thế, lời kêu gọi
này diễn tả lòng tin yếu
kém của các Tông đồ xen
lẫn lời trách móc: "Thầy
chẳng lo gì sao?".**



III. Phản ứng của Chúa Giêsu (4,39-40).

A tropical beach scene with palm trees and thatched huts. The background shows a clear blue sky with a few wispy clouds. In the foreground, there are several tall palm trees with green fronds. In the middle ground, there are several thatched huts with brown roofs, built on a wooden platform over the water. The water is a vibrant blue color. The overall scene is bright and sunny.

1. Vẫn ngủ.

Chúa Giêsu ngủ nhưng Ngài vẫn hiện diện cùng trên thuyền với các môn đệ. Ngài không bỏ rơi các ông.



2. Ra lệnh.

Chúa Giêsu chỗi dậy và ra lệnh cho sóng biển yên lặng. Lập tức, sóng biển lặng ngay. Lời đầy uy quyền của Chúa.



3. Quở trách.

Chúa Giêsu quở trách sự cứng tin của các môn đệ: "Sao nhất thể? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?".

**Ngài hiện diện cùng thuyền
vói họ mà họ chẳng tin vào
quyền năng của Ngài. Trước
đây, biết bao phép lạ Ngài
đã làm, từ trừ quỷ, chữa
bệnh, vẫn không đủ thuyết
phục họ tin vào Ngài.**





IV. Phản ứng của các môn đệ (4,41).



1. Hoảng sợ.

Chắc chắn đây không phải là sự hoảng sợ như khi các ông đứng trước sóng biển, mà là kính sợ và thán phục. Các ông thán phục trước quyền năng của Chúa Giêsu.

A dramatic painting depicting Jesus standing on a wooden boat amidst a storm. He is dressed in a white robe with a red sash, his right hand raised in a gesture of authority. Several disciples are gathered around him, some looking up at him with expressions of awe and fear. The sea is turbulent with dark, churning waves, and the sky is filled with heavy, dark clouds, punctuated by a bright, golden light emanating from behind Jesus, suggesting a divine presence. The overall atmosphere is one of miraculous power and divine intervention.

2. Đặt câu hỏi.

Họ đặt câu hỏi: "Người này là ai, mà cả đên gió và biển cũng tuân lệnh?". Dĩ nhiên, với họ, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền ấy.



BÀI HỌC



1. Trong bối cảnh Hội Thánh sơ khai, phép lạ này là một lời an ủi các tín hữu.

**Chi tiết Chúa Giêsu ngủ
đang lúc bão và sau đó chỗi
dậy trấn an bão tố muốn nói
rằng mặc dù sau lễ Phục
sinh, Chúa Giêsu xem ra
vắng mặt, nhưng Ngài vẫn
hiện diện với Hội Thánh.**

The background of the image is a light blue sky with soft, white clouds. On the left side, there are three purple crosses of different sizes, arranged vertically. The largest cross is at the top, a medium-sized one is in the middle, and a smaller one is at the bottom. The text is positioned on the right side of the image, written in a bold, red font with a white outline.

**Xem ra Ngài vô
hình nhưng Ngài
vẫn hoạt động trong
Hội Thánh và vẫn
tiếp tục bảo vệ Hội
Thánh. Điều quan
trọng là tin vào
Chúa. Chắc chắn
Chúa sẽ trợ giúp.**




"Chúa hiện diện thực sự, chứ không phải chỉ là lý thuyết. Chúa là Cha, ở bên con, với tất cả quyền năng và tình yêu. Người nắn nỉ, khuyên bảo, mời gọi, trách móc, tha thứ và luôn luôn yêu thương" (ĐH 234).

**2. Nhò có
Chúa Giêsu,
các môn đệ
sang bờ bên
kia cách an
toàn.**



- Hành trình trần thế của chúng ta cũng là hành trình "đi về bên kia". Chắc chắn hành trình này có nhiều giông bão.





**Nhưng nếu chúng ta biết
tin tưởng vào Chúa, kêu
cầu Người thì Người sẽ
hướng dẫn chúng ta đến
"bờ bên kia" an toàn, đó là
bên bờ hạnh phúc đời đời.**