

TIN MỪNG MÃCCÔ

Chương 5



Gồm có:

1. Chữa người bị quỷ ám ở Ghêrasa (5,1-20)

2. Cứu con gái ông Giaia và chữa người đàn bà bị băng huyết (5,21-43).

Chữa người bị quỷ ám ở Ghêrasa 5,1-20



I. Bối cảnh (5,1).

**Chúa Giêsu và các môn đệ
đến vùng Ghêrasa, một thị
trần dân ngoại, cách hồ
Galilê vài cây số phía Đông
Nam.**


II. Người bị quỷ ám (5,2-5).

1. Tình trạng bệnh.

Một người bị thần ô uế ám:

- Sống trong mô mả: Anh đang sống trong tình trạng ô uế và trong thế giới của sự chết.





**- Anh rất dữ tợn và mạnh mẽ,
không ai kiềm chế nổi. Vì
vậy, anh làm cho nhiều
người phải sợ hãi.**

2. Thái độ của người bệnh trước Chúa Giêsu.

- Chạy đến bái lạy Ngài: Đây là hành động nói lên sự yếu kém của thần ô uế trước uy quyền Chúa Giêsu.**


**- Biết rõ Chúa Giêsu là ai:
"Con Thiên Chúa Tối Cao"
(5,7).**

**- Tự nhận mình dưới quyền
của Ngài: "Tôi van ông
đừng hành hạ tôi" (5,7b).**



**- Xin Chúa Giêsu cho nhập
vào đàn heo: Heo là một vật
bị người Do thái coi là ô uế.
Theo quan niệm thời đó, thần
ô uế xuất khỏi đâu thì phải có
chỗ khác cho nó ở.**





**Vì thế, chúng xin Chúa
Giêsu cho nhập vào đàn
heo. Lời xin của chúng
được Chúa Giêsu chấp
thuận. Nhưng ngay sau đó
cả đàn heo cũng lao xuống
"vực thẳm" mà thôi.**

III. Chúa Giêsu (5,8-13).

I. Trục xuất thần ô uế (5,8).

Chúa Giêsu ra lệnh: “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này”.

Lời đầy uy quyền và thần ô uế phải tuân phục lệnh truyền ấy.



2. Cho phép thần ô uế.

Chúa Giêsu cho phép thần ô uế nhập vào đàn heo theo như lời van xin của chúng.

Tại sao Chúa Giêsu gây thiệt hại như thế khi cho đàn heo rơi xuống vực?



**Chúa Giêsu muốn cho
những người dân
thành này có sự chọn
lựa: **Chọn lựa Đấng
Mêsia và vật chất.****

- So cái thiệt hại vật chất này với sự giải phóng một người khỏi quyền lực Xa tan điều nào cao quý hơn? Chắc chắn là người bệnh cần được chữa khỏi.





**- Chúa Giêsu giải
phóng dân trong vùng
khỏi nỗi khiếp sợ mà
người này trước đây
gây nên.**

**Nhưng điều quan trọng là
nói lên quyền năng của
Chúa Giêsu: Ngài cứu
thoát kẻ bị quỷ ám và tiêu
diệt hẳn sức mạnh phá hoại
của chúng khi đuổi chúng
về nơi giam cầm chúng.**

IV. Phản ứng sau phép lạ.

1. Dân trong thành (5,14-17).

**Họ xin Chúa Giêsu ra
khỏi vùng đất của họ
vì hai lý do:**





- Lý do thứ nhất là vì tiếc của:
Họ mất "một bầy heo khá đông, chừng hai ngàn con".
- Lý do thứ hai nữa là họ từ chối Đấng Mêsia: **"Họ nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ".**

2. Người bệnh (5,18-20).

a. Van xin: Được ở với Chúa.

**Trước đây, anh sống trong
mồ mả, thế giới của sự dữ và
ô uế. Bây giờ, anh ao ước
được sống với Chúa.**





b. Trả lời của Chúa Giêsu.

Ra lệnh anh hãy về loan truyền cho dân thành của anh tất cả những gì Ngài đã làm cho anh. Và anh đã làm như thế.



BÀI HỌC

**1. Ma quỷ luôn
tấn công con
người. Một khi
sống trong sự
kiềm hãm của ma
quỷ, con người bị
biến dạng và trở
nên ghê sợ.**





**Hôm nay, ma quỷ vẫn
tiếp tục tấn công chúng
ta, lôi kéo chúng ta ngày
càng xa Chúa bằng
nhiều cách khác nhau.**

**Điều cần làm của chúng ta là
hãy cảnh giác như lời khuyên
của thánh Phêrô: "Anh em hãy
sống tiết độ và tỉnh thức, vì qua
quỷ, thù địch của anh em, như
sư tử gầm thét, rảo quanh tìm
mồi cắn xé. Anh em hãy đứng
vững trong đức tin mà chống cự"
(1Pr 5,8-9).**

2. Dân thành Ghêrasa không muốn Chúa Giêsu lưu lại với họ vì họ sợ Ngài làm ảnh hưởng đến đời sống của họ, nhất là thiệt hại về vật chất. Dựa vào cái lợi vật chất mà họ đã từ chối Đấng mang đến cho họ sự sống đời đời.

Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cũng chọn lựa sai trái: chọn điều tạm bợ mà bỏ đi điều vĩnh cửu; chọn thế gian hơn là chọn Chúa. Tôi đang chọn lựa điều gì?

**3. Chúa Giêsu muốn người
bị quý ám sau khi được
chữa khỏi là "kể lại cho mọi
người điều Thiên Chúa làm
cho anh".**



**Chúa không cần chúng ta đi
nơi xa xôi để rao giảng
Chúa cho người khác, mà
hãy rao giảng ngay chính
nơi chúng ta sống và làm
việc hằng ngày, cho những
người mà chúng ta thường
xuyên gặp gỡ.**



**Cứu con gái ông Giaia
Và chữa người đàn bà bị
băng huyết
5,21-43**



I. Dẫn nhập.

Tường thuật này gồm hai phép lạ lồng vào nhau. Các tác giả sách Tin Mừng thường chen chuyện này vào giữa chuyện kia. Khi làm như vậy, thì thường hai chuyện có những đặc tính chung.

Hai phép lạ này cũng thế, có ba điểm chung là:

**- Cả hai nhân vật
được on đều là phụ
nữ: Một bà băng
huyết, và một cô bé
gái vừa chết.**



**- Trong cả hai trường hợp
đều có con số 12: Con gái
ông Giaia 12 tuổi; người
đàn bà mắc bệnh loạn
huyết mười hai năm.**

**- Cả hai đều được cứu nhờ
đức tin.**



II. Bối cảnh (5,21).

1. Chúa Giêsu trở về.

Nghĩa là từ vùng đất dân ngoại Ghêrasa, bên kia Biển Hồ, trở lại vùng Galilê.

2. Đám đông.

**Họ chờ đợi Ngài và tiếp
đón Ngài cách nồng hậu
vì những lời Ngài rao
giảng và những phép lạ
Ngài đã làm.**

3. Giới thiệu viên kỳ mục tên Giaia.

**- Ông là trưởng hội
đường và có đứa con
gái duy nhất mười hai
tuổi sắp chết.**



- Ông bái lạy và van xin
**Chúa Giêsu: Đây là cử chỉ
thành khẩn và tin tưởng.**

- Ông xin Chúa đến nhà
ông để đặt tay chữa lành
cho đứa bé.





III.

Người đàn bà bị băng huyết (5,25-34).



**Chúa Giêsu đồng ý
đi đến nhà ông
Giunia nhưng dọc
đường một việc
khác xen vào:
Người đàn bà bị
băng huyết.**

- **Bà bị băng huyết 12 năm:**
Băng huyết là bị ô uế, không được đụng vào ai.
- **Băng huyết, nghĩa là mất máu: Máu là sự sống. Mất máu là đang mất dần sự sống.**



- Bà tin rằng chỉ cần chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu thì được khỏi. Và sự việc xảy ra đúng như vậy.



**- Chúa Giêsu nói:
"Lòng tin con cứu
chữa con": Việc chữa
bệnh gắn liền với
lòng tin vào Chúa.
Chúa có quyền năng
cứu chữa, nhưng
Chúa cũng cần lòng
tin của con người.**

IV.

Cứu con gái ông Giaia (5,35-43).



1. Báo tin (5,35).

**Người nhà ông
Giài báo tin cho
ông rằng con gái
ông đã chết, đừng
làm phiền Chúa
Giêsu.**





**Cử chỉ này chúng
tỏ thái độ thiếu
lòng tin vào Chúa
Giêsu. Họ tin Ngài
có thể chữa khỏi
bệnh nhưng không
thể cứu người chết
sống lại.**

2. Mời gọi (5,36).

**Chúa Giêsu mời gọi ông
Giaia hãy tin vào Ngài: "Ông
đừng sợ, chỉ cần tin thôi?".**

Ông đã tin Chúa Giêsu.



3. Cứu chữa (5,37-43).

- Khi Chúa Giêsu đến, có đám đông và phường kèn đến phục vụ đám tang, nghĩa là họ cho rằng đứa bé đã chết.

**- Khi Chúa Giêsu nói
đứa bé không chết,
nhiều người cười nhạo
Ngài. Một lần nữa, họ tỏ
thái độ thiếu lòng tin.**



- Nhưng Chúa Giêsu đi vào và cầm lấy tay em bé. Tức thì nó sống lại. Ông Giaia tin rằng chỉ cần Chúa chạm vào thì con ông sẽ sống. Lòng tin đó đã trở nên sự thật.



BÀI HỌC



1. Hai phép lạ trên cho chúng ta thấy:

- Quyền năng của Chúa
Giêsu. Quyền năng của
Ngài không chỉ trên
bệnh tật (bà bị băng
huyết) mà trên cả cái
chết (con gái ông Giaia)**
- 



- Nhân mạnh đến lòng tin của con người vào Thiên Chúa. Hai trường hợp được cứu chữa đến từ lòng tin của con người kết hợp với quyền năng Thiên Chúa: lòng tin của bà bị băng huyết và của ông Giaia.

2. Chúa Giêsu sẵn sàng đến nhà ông Giaia. Ngài không từ chối bất cứ ai đến với Ngài và van xin Ngài. Ngài đến nhà ông và mang lại cho ông niềm vui vì con ông được cứu sống.

**Chúng ta có chạy
đến với Ngài và van
xin Ngài khi chúng
ta gặp khó khăn,
nhất là khó khăn về
đời sống thiêng
liêng không?**

