

# CHƯƠNG 17

## Gồm có:

1. Cầu nguyện cho chính mình (17,1-5).
2. Cầu cho các môn đệ (17,6-19).
3. Cầu nguyện cho những người tin (17,20-26).

### Cầu nguyện cho chính mình

<sup>(1)</sup>Nói thế xong, Đức Giêsu ngược mắt lên trời và nói rằng: "Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha,

<sup>(2)</sup>Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phạm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người.

<sup>(3)</sup>Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.

<sup>(4)</sup>Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. <sup>(5)</sup>Vậy lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.

### Cầu cho các môn đệ

<sup>(6)</sup>Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha.

<sup>(7)</sup>Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, <sup>(8)</sup>vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con.

<sup>(9)</sup>Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha.

<sup>(10)</sup>Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. <sup>(11)</sup>Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha.

Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. <sup>(12)</sup>Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đũa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.

<sup>(13)</sup>Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.

<sup>(14)</sup>Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. <sup>(15)</sup>Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. <sup>(16)</sup>Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian.

<sup>(17)</sup>Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. <sup>(18)</sup>Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. <sup>(19)</sup>Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.

## **Cầu nguyện cho những người tin**

<sup>(20)</sup>Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, <sup>(21)</sup>để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.

<sup>(22)</sup>Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: <sup>(23)</sup>Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

<sup>(24)</sup>Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.

<sup>(25)</sup>Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. <sup>(26)</sup>Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa".

## **Giải thích**

Gioan chương 17 ghi lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và thường được gọi là "*Lời nguyện tư tế*". Trong lời nguyện này, Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cho chính mình, cho các môn đệ và cho những người nhờ lời các môn đệ mà tin vào Ngài.

### **I. Cầu nguyện cho chính mình (17,1-5)**

Chủ đề chính trong lời cầu nguyện này là "*tôn vinh*".

#### **1. Chúa Cha tôn vinh Chúa Giêsu (17,1a.5)**

Chúa Giêsu xin Chúa Cha tôn vinh mình. Chúa Cha tôn vinh Chúa Giêsu bằng cách:

- Qua cái chết và phục sinh, nhân loại nhận biết Ngài chính là Đấng Thiên Chúa sai đến.
- Chúa Cha ban lại cho Ngài vinh quang mà Ngài "*vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian*" (17,5). Đó là vinh quang mà Thánh Phaolô nói đến: "*Chúa Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế*" (Pl 2,6-7).

#### **2. Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha (17,1b.4)**

- Chúa Giêsu được Chúa Cha tôn vinh và khi Ngài được tôn vinh thì cũng chính là lúc Chúa Cha được tôn vinh vì "*tôi và Cha tôi là một*" (10,30).
- Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha bằng cách vâng phục Chúa Cha để chu toàn kế hoạch cứu độ, dù cho sự vâng phục đó đưa Ngài đến cái chết: "*Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao phó cho con làm*" (17,4).

#### **3. Vinh quang Thiên Chúa (17,2-3)**

##### *a. Vinh quang Thiên Chúa là gì? (17,2)*

Thiên Chúa không tìm vinh quang cho chính mình, nhưng vinh quang của Người đó là mang ơn cứu độ đến cho con người như Chúa Giêsu khẳng định: "*Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng nhờ Con của Người mà được cứu độ*" (3,17).

Thánh Irênê cũng nói: "*Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, và sự sống của con người là được nhìn thấy Thiên Chúa*".

*b. Sự sống đời đời (17,3)*

Ai tin vào Chúa Giêsu thì được Chúa ban cho sự sống đời đời:

- Sự sống đời đời không chỉ là sự sống kéo dài mãi mãi mà còn là cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Sự sống này, con người chỉ tìm được nơi Thiên Chúa.

- Chúa Giêsu đưa ra hai điều kiện để được sự sống đời đời:

*Thứ nhất*, là "*nhận biết Chúa Cha là Chúa duy nhất*".

*Thứ hai*, là "*nhận biết Đấng Chúa Cha sai đến, là Chúa Giêsu Kitô*".

- "*Biết Chúa*": Không phải là biết trên lý thuyết, mà là sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa. Người ta biết Chúa khi tin vào Chúa Giêsu và sống theo những gì Ngài dạy.

## **II. Cầu cho các môn đệ (17,6-19)**

Phần thứ hai của lời cầu nguyện tư tế, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ. Họ là ai? Và Chúa Giêsu cầu nguyện cho họ điều gì?

### **1. Các môn đệ (17,6-8)**

- Họ là những người thuộc về Chúa Cha (17,8), được Chúa Cha chọn từ giữa thế gian và trao phó cho Chúa Giêsu (17,6a).

- Họ là những người biết Danh Chúa Cha nhờ Chúa Giêsu và vâng giữ lời của Thiên Chúa (17,6b).

- Họ là những người tin rằng Chúa Giêsu là Đấng từ Chúa Cha đến (17,7).

### **2. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ (17,9-19)**

*a. Lý do cầu nguyện (17,9-11a)*

Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ:

- Vì các ông thuộc về Chúa Giêsu và đương nhiên cũng thuộc về Chúa Cha vì "*tất cả những gì của con đều là của Cha*" (17,10).

- Vì Chúa Giêsu trở về cùng Chúa Cha, còn họ ở lại thế gian. Chắc chắn, họ sẽ gặp sự chống đối và thù ghét của thế gian: "*Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ*" (17,14)..

*b. Nội dung (17,11b-19)*

Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ hai điều:

*Thứ nhất*, *gìn giữ (17,11b-16)*. Chúa Giêsu xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ:

- *Gìn giữ họ trong danh Cha*: Nghĩa là giúp họ luôn tin nhận Chúa và trung kiên với niềm tin đó: "*Xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha*" (17,11b).

- *Gìn giữ họ khỏi ác thần*: Nghĩa là giúp họ đứng vững trước sự tấn công của thế gian: "*Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần*" (17,15).

*Thứ hai*, *thánh hiến (17,17-19)*.

- *Thánh hiến*: Thánh hiến một vật hay một người nghĩa là biệt riêng để vật hay người đó thuộc trọn về Chúa.

- *Thánh hiến các môn đệ*: Tức là xin Chúa Cha tách biệt họ ra khỏi những ô nhiễm của thế gian để họ sống trong sự thật.

- Thiên Chúa thánh hiến các môn đệ bằng chính Lời của Người. Khi các môn đệ sống theo Lời dạy của Chúa, họ sẽ sống theo sự thật và họ thuộc trọn về Chúa.

### **III. Cầu nguyện cho những người tin (17,20-26)**

Phần cuối cùng của lời nguyện tư tế, Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người nhờ lời của các môn đệ mà tin vào Ngài, trong đó có chúng ta.

#### **1. Nội dung: Sự hiệp nhất (17,20)**

- Chúa Giêsu biết trước rằng nhờ lời rao giảng của các môn đệ, nhiều người sẽ tin nhận Danh của Ngài; Hội thánh sẽ càng phát triển.

- Ngài cũng biết, khi Hội thánh đón nhận nhiều người thuộc các quốc gia, các nền văn hoá khác nhau... thì khó khăn mà Hội thánh phải đối diện chính là sự hiệp nhất. Trước đây, chỉ nhóm 12 Tông đồ mà các ông còn tranh cãi nhau, tranh giành địa vị như Giacôbê và Gioan.

Vì vậy, Chúa Giêsu cầu xin Chúa Cha ban cho Hội thánh được hiệp nhất.

#### **2. Mô hình hiệp nhất (17,21-26)**

Chúa Giêsu cầu xin để các Kitô hữu được hiệp nhất theo gương mẫu của Thiên Chúa: "*Nên một như chúng ta là một*" (17,21).

*a. Chúa Cha và Chúa Con là một vì luôn yêu thương nhau*

Hội thánh nên một không chỉ là không có chia rẽ bên ngoài mà còn phải thực lòng yêu thương nhau. Hiệp nhất trong niềm tin và hiệp nhất trong tình yêu thương.

*b. Chúa Cha và Chúa Con là một vì luôn hướng về mục đích chung là cứu độ con người*

Hội thánh nên một khi cùng hướng về mục tiêu là nối tiếp sứ vụ của Chúa Giêsu, rao giảng Tin mừng cứu độ cho muôn dân.

### **Bài học**

1. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình để mình thực hiện trọn vẹn ý của Chúa Cha và hướng về ơn cứu độ cho muôn người.

Chúng ta thường cầu nguyện với Chúa để Chúa ban cho chúng ta điều này, điều kia có ích cho bản thân mình. Nhưng ít khi chúng ta cầu nguyện cho ý Chúa được thực hiện nơi chúng ta.

2. Vinh quang của Thiên Chúa là con người được cứu độ. Vinh quang của Người là mang hạnh phúc đến cho người khác.

Con người thường tìm vinh quang qua việc khẳng định mình, muốn người khác tôn vinh mình hoặc mang đến cho mình điều gì đó. Thậm chí, vinh quang của họ phải trả bằng máu và công sức của nhiều người khác.

Hãy noi gương Chúa, chúng ta tìm vinh quang cho mình bằng cách mang hạnh phúc đến cho người khác, nhất là rao truyền cho họ hạnh phúc vĩnh cửu, đó là Tin mừng cứu độ.

3. Sống trên đời, ai cũng muốn sống lâu và sống hạnh phúc. Người ta dùng mọi cách để kéo dài sự sống và cố gắng hết sức để tìm hạnh phúc cho mình. Nhưng có một điều không ai phủ nhận là dù sống lâu đến mấy, cuối cùng con người cũng phải chết và người ta không tìm được hạnh phúc đích thực nơi trần gian này.

Sự sống đời đời là sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc trọn vẹn. Sự sống này, con người chỉ tìm được nơi chính Chúa qua việc tin nhận Chúa là Chúa duy nhất và tin nhận Chúa Giê-su là Đấng Cứu Độ.

Đây có phải là xác tín của chúng ta không? Chúng ta có tin nhận Chúa Giê-su và cố gắng sống theo Lời Ngài dạy để được sự sống đời đời không?

4. Trước khi về cùng Chúa Cha, Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ rất nhiều điều và Ngài cũng không quên cầu nguyện cho họ để họ được đứng vững trước những thử thách gian nan. Đây là đặc điểm của mục tử nhân lành luôn quan tâm và yêu thương đàn chiên của mình.

Đây là bài học cho các mục tử ngày nay. Nhiều mục tử quá cậy dựa vào tài năng riêng của mình, lập kế hoạch riêng để dẫn dắt đoàn chiên mà ít khi hay thậm chí không bao giờ quỳ gối cầu nguyện cho đàn chiên của mình. Hãy noi gương Chúa Giê-su, hết lòng yêu thương đàn chiên và tha thiết cầu nguyện cho đàn chiên.

5. Chúa Giê-su cầu nguyện xin Chúa Cha gìn giữ và thánh hoá các môn đệ để họ đứng vững trước sự chống đối của thế gian và ngày càng thuộc về Chúa Cha.

- Xin Chúa tiếp tục gìn giữ chúng ta khỏi những thói xấu của thế gian.
- Xin Chúa tiếp tục thánh hoá chúng ta để mỗi ngày chúng ta trở nên giống Chúa hơn.

6. Chúa Giê-su cầu nguyện cho Hội thánh luôn được hiệp nhất và yêu thương nhau.

Trong lịch sử Hội thánh, biết bao nhiêu tranh chấp dẫn đến sự chia rẽ đáng tiếc. Vì vậy, Hội thánh tiếp tục lời cầu xin của Chúa Giê-su là cầu nguyện cho sự hiệp nhất.

- Hội thánh cần sự cộng tác của mỗi người chúng ta, không chỉ bằng lời cầu nguyện mà còn bằng hành động cụ thể, đó là sống khiêm nhường, quảng đại, tha thứ và yêu thương.

- Hãy bắt đầu xây dựng sự hiệp nhất từ chính mỗi gia đình.
- Hãy tiếp tục xây dựng sự hiệp nhất từ chính cộng đoàn họ đạo.
- Hãy phát huy mạnh mẽ sự hiệp nhất từ mỗi giáo phận &

"Sống đạo không phải chỉ để mưu tìm ơn cứu rỗi cho riêng mình. Sống đạo là hiệp nhất với toàn thể dân Chúa trên khắp thế giới, hiệp nhất với đầu là Đức Kitô, và đại diện của Người là Đức Giáo Hoàng, để tiếp tục sự chết và sự phục sinh giải phóng nhân loại. Ở ngoài sự hiệp thông ấy, như cành nho đã lìa cây, chỉ còn là công giáo trong hồ sơ lý lịch" (ĐHV 256). Vì thế, chúng ta hãy "yêu mến Hội thánh, vâng lời Hội thánh, trung thành với Hội thánh, cầu nguyện cho Hội thánh" (ĐHV 253).