

CHƯƠNG 28

Gồm có:

- 1. Hiện ra cho các phụ nữ và các Thượng tế lừa đảo (28.1-15).*
- 2. Chúa Giêsu hiện ra tại Galilê (28.16-20).*

Hiện ra cho các phụ nữ và các Thượng tế lừa đảo.

28,1-15

⁽¹⁾Sau ngày Sabát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Mácđala và một bà Maria khác, đi viếng mộ. ⁽²⁾Và kìa, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; ⁽³⁾diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết. ⁽⁴⁾Thấy người, lính canh khiếp sợ, run rẩy và hóa ra như chết. ⁽⁵⁾Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: "Phân các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. ⁽⁶⁾Người không có ở đây, vì Người đã chỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, ⁽⁷⁾rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã chỗi dậy từ cõi chết, và kìa Người đi Galilê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay". ⁽⁸⁾Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đổi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay.

⁽⁹⁾Và kìa Chúa Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em!" Các bà tiến lại gần Người, ôm chầm lấy chân, và bái lạy Người. ⁽¹⁰⁾Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ! về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó".

⁽¹¹⁾Các bà đang đi, thì kìa mấy người trong đội lính canh mò vào thành báo cho các Thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. ⁽¹²⁾các Thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, ⁽¹³⁾và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm hắn đi. ⁽¹⁴⁾nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự". ⁽¹⁵⁾Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do thái cho đến ngày nay.

Giải thích

I. Ngôi mộ trống (28,1-8).

1. Bối cảnh (28,1).

a. Thời gian.

Trời vừa tảng sáng của ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là sáng Chúa Nhật.

b. Người đến mộ.

Maria Mácđala và Maria khác. Đây là hai người phụ nữ hiện diện và ngôi đối diện với ngôi mộ khi Giuse Arimathia mai táng Chúa Giêsu (27,61). Một lần nữa, hai bà trở thành nhân chứng mắt thấy tai nghe cho hiện tượng sắp được kể: Ngôi mộ trống.

2. Hiện tượng (28,2-3).

a. Đất rung chuyển dữ dội.

Hiện tượng này giống như lúc Chúa Giêsu tắt thở. Đây là hình ảnh được dùng trong văn chương khai huyền để diễn tả ngày của Thiên Chúa: Chúa Giêsu phục sinh, nghĩa là Thiên Chúa chiến thắng tử thần.

b. Các thiên thần.

Được mô tả:

- Từ trời xuống.
- Áo trắng như tuyết: Giống Chúa Giêsu khi biến hình.
- Diện mạo như ánh chớp.

Đây là cách diễn tả những nhân vật đến từ thiên giới.

3. Phản ứng của lính canh (28,4).

Run rẩy, khiếp sợ và hoá ra như chết.

4. Sứ điệp của các Thiên Thần (28,5-8).

a. Trấn an (28,5b).

Các thiên thần trấn an các bà bằng lời: "*Dừng sợ*".

b. Báo tin (28,5b-6a).

Các thiên thần báo tin rằng Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh, nay đã sống như lời Ngài đã nói. Chúa Giêsu đã thực sự sống lại, điều mà trước đây ít nhất ba lần Ngài đã tiên báo.

c. Lệnh truyền (28,6a-7).

Các thiên thần bảo các bà làm hai việc:

- *Đến xem chỗ Ngài đã nằm*: Nghĩa là đến để chứng kiến ngôi mộ trống.
- *Mau về báo tin cho các Tông đồ rằng*: Chúa đã sống lại và Ngài đã đến Galilê trước. Ở đó họ sẽ thấy Chúa.

5. Phản ứng của các phụ nữ (28,8).

Tuy còn sợ hãi nhưng rất vui mừng và nhanh chóng chạy về báo tin cho các môn đệ. Niềm vui tràn ngập tâm hồn các bà.

II. Chúa Giêsu hiện ra với các phụ nữ (28,9-10).

1. Gặp gỡ (28,9).

a. *Chúa Giêsu đón gặp các bà.*

- Các bà đây chính là Maria Mácđala và Maria khác.

b. *Chào các bà.*

Chúa Giêsu chào các phụ nữ này. Thực ra, dịch sát nghĩa của lời chào này là "*hãy vui lên*". Đây là lời mà sứ thần Gabriel đã chào Đức Maria trong biến cố truyền tin. Như vậy, Chúa Giêsu không đơn giản là chào các phụ nữ mà chính là kêu gọi họ hãy vui mừng lên vì Ngài đã phục sinh.

c. *Phản ứng của các bà.*

Ôm chầm và bái lạy: Đây là cử chỉ vừa thân thương vừa tỏ lòng tôn kính.

2. Lệnh truyền (28,10).

Chúa Giêsu lặp lại những điều mà các thiên thần đã truyền cho các bà:

- *Trấn an:* Đừng sợ.

- *Báo tin cho các môn đệ:* Đến Galilê, họ sẽ gặp Ngài.

III. Các Thượng tế lừa đảo (28,11-15).

1. Báo cáo của lính canh (28,11).

Họ báo cáo lại tất cả những gì vừa xảy ra mà chính họ đã chứng kiến. Ngôi mộ trống, không thấy Chúa Giêsu ở đâu? Chỉ thấy những hiện tượng ghê sợ. Chính vì thế, những lời họ báo cáo là thật.

2. Mưu đồ của giới lãnh đạo Do thái (28,12-14).

a. *Mua chuộc nhóm lính canh.*

Họ cho bọn lính canh một số tiền để những người này làm theo ý họ. Và họ cũng hứa bảo vệ cho bọn lính canh nếu có rủi ro xảy ra.

b. *Việc làm.*

Loan tin rằng các môn đệ của Chúa Giêsu đã lấy xác Ngài khi họ đang ngủ.

Tin đồn này thật buồn cười và phi lý vì khi ngủ thì làm sao họ biết là các môn đệ lấy xác Chúa Giêsu. Và nếu biết các môn đệ lấy xác Ngài thì tại sao họ không ngăn chặn lại?

3. Cộng tác của lính canh (28,15).

- Họ nhận tiền và làm như lời của giới lãnh đạo Do thái.

- Họ bị biến đổi bởi đồng tiền: Từ những người thấy và nói sự thật trở thành những người nói dối.

Bài học

1. Các phụ nữ tràn ngập niềm vui vì gặp được Đấng Phục Sinh. Niềm vui đó thúc đẩy họ nhanh chóng loan báo cho các môn đệ.

Sự phục sinh của Chúa là niềm hy vọng cho niềm tin của chúng ta. mang đến cho chúng ta niềm vui. Chúng ta có cảm nhận được không? Chúng ta có nhanh chóng và tích cực loan báo niềm hy vọng đó cho người khác không?

"Tại sao không vui? chắc là giữa tâm hồn con với Chúa có điều gì không ổn? Xét mình đi, con sẽ thấy ngay" (ĐH 534).

2. Nhóm lãnh đạo Do thái từng đề nghị đặt lính canh để ngăn ngừa sự gian lận của các môn đệ thì bây giờ chính họ là những người gian lận. Chỉ có những người đầy mưu mẹo mới có thể thực hiện những mưu mẹo đó.

3. Lính canh đồng loã với giới lãnh đạo Do thái vì tiền. Ngày hôm nay, cũng có những người quá ham tiền. Họ tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, thậm chí còn dùng cả việc làm gian ác.

Chúa Giêsu hiện ra tại Galilê

28,16-20

⁽¹⁶⁾Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. ⁽¹⁷⁾Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. ⁽¹⁸⁾Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. ⁽¹⁹⁾Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ⁽²⁰⁾dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".

Giải thích

I. Bối cảnh (28,16).

Theo như lời Chúa Giêsu dặn dò qua các phụ nữ, nhóm Tông đồ trở về Galilê để gặp Ngài.

1. Nhóm Mười Một Tông đồ.

Vì Giuđa đã chết và lúc này các ông chưa chọn Máthia để thay thế.

2. Trên ngọn núi cao.

Không biết là núi nào, nhưng có lẽ nên hiểu "núi" theo cái nhìn của Máthêu, nghĩa là nơi Thiên Chúa mặc khải. Chính Chúa Giêsu giảng bài giảng trên núi (Mt 5,1); Ngài tỏ vinh quang trên núi. Bây giờ, cũng trên núi, Ngài tỏ mình ra và trao cho các Tông đồ sứ vụ rao giảng Tin mừng.

II. Thái độ của các Tông đồ (28,17).

Có hai phản ứng:

1. Bái lạy.

Cử chỉ này nói lên lòng tin và sự tôn thờ Chúa Phục sinh của các môn đệ.

2. Ít người hoài nghi.

Không phải tất cả các môn đệ đều tin ngay lúc này. Một vài người tỏ ra hoài nghi. Người ta cho rằng, những người còn hoài nghi có thể là các môn đệ khác. Họ theo Chúa Giêsu thời gian ngắn nên đức tin chưa đủ mạnh.

Chúng ta cũng không lấy làm lạ, vì chứng kiến một sự việc rõ ràng nhưng chưa hẳn mọi người đều tin vì lý do này hay lý do khác.

III. Trao sứ mệnh (28,18-20).

Chóp đỉnh của cuộc hiện ra là việc Chúa Giêsu trao ban sứ mệnh cho các Tông đồ.

1. Bảo đảm về quyền năng của Ngài

Chúa Giêsu khẳng định uy quyền của Ngài để làm an tâm các Tông đồ: "*Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất*".

2. Làm cho muôn dân trở thành môn đệ.

Nhiệm vụ thứ nhất các môn đệ phải làm là ra đi rao giảng về Chúa và giúp người ta trở thành môn đệ qua phép Rửa nhân danh Chúa Ba Ngôi.

3. Dạy bảo những lời Chúa dạy.

Nhiệm vụ thứ hai của các môn đệ là giúp anh chị em tân tòng trở thành những môn đệ đích thực bằng cách dạy dỗ họ những gì Chúa Giêsu đã truyền, đó là giới răn yêu thương.

4. Lời hứa.

Chúa Giêsu hứa với các Tông đồ: "*Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế*". Việc rao giảng không phải là việc dễ dàng với nhóm Mười Một. Nhưng họ được bảo đảm là họ không rao giảng một mình. Có Chúa luôn hiện diện với họ để nâng đỡ họ. Người hiện diện với họ trong mọi hoàn cảnh, ở mọi nơi và mọi thời: "*Mọi ngày cho đến tận thế*".

Bài học

1. *Cệnh truyền ra đi rao giảng Tin mừng không dành riêng cho các Tông đồ mà dành cho mọi Kitô hữu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh đến "Kitô hữu-truyền giáo" chứ không phải "Kitô hữu và truyền giáo", nghĩa là bổn phận truyền giáo gắn liền với căn tính của Kitô hữu. Tôi đã sống sứ mệnh này thế nào?*

"Chúa bảo con: 'hãy đi rao giảng Phúc Âm'. Chúa không ra thời khoá biểu, không vạch kế hoạch. Chúa để con sáng kiến thực hiện, miễn là con mang Phúc Âm" (ĐH 74).

2. *"Anh em phát dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền". Bổn phận truyền giáo không dừng lại ở việc đưa người khác vào đạo mà còn phải tiếp tục giúp cho họ ngày càng trưởng thành hơn trong đời sống đức tin, nghĩa là giúp họ hiểu và sống những gì Chúa đã truyền dạy.*

Rất tiếc, nhiều nơi chỉ nhắm đến việc đưa nhiều người vào đạo mà chưa quan tâm đủ trong việc giúp anh chị em tân tòng vững mạnh hơn trong việc sống đạo.